

Jij en ik in verbinding met God

Afgelopen dinsdag 14 juni zijn wij als kerkenraad en diaconie bij elkaar gekomen op buitenplaats Vechterweerd. Na het nuttigen van een heerlijke maaltijd samen hebben wij formeel afscheid genomen van de aftredende ouderlingen en diakenen, en de nieuwe ambtsdragers een warm welkom geheten. Weet je geborgen en gedragen door Onze Heer!

Hierna hebben wij gesproken over de richting die wij als kerk op willen gaan, waarbij wij ons hebben laten inspireren door de uitkomsten van de gemeentevergadering. Dit leverde diepe, mooie en veilige woordenwisselingen op, waarbij men van hart tot hart sprak. Wij willen een liefdevolle gemeente voor iedereen zijn.

Die richting verwoordt wij in het motto; "Jij en ik in verbinding met God". Het spreekt ons allen aan en doet ons beseffen dat we geliefde kinderen zijn van Hem. Maar ook dat Hij onze eer verdiend en jij en ik verbonden zijn met Hem en elkaar.

We hebben ons gesprek vervolgd door uit alle tips, aanbevelingen en opmerkingen vanuit de gemeentevergadering vijf thema's centraal te stellen. Weloverwogen hebben wij als kerkenraad en diaconie hier verlangens aan gekoppeld. Dit willen wij graag met jullie delen.

Thema's	Verlangens
<i>Focus op God</i>	Wij verlangen er naar dat God alle eer krijgt die Hem toekomt
<i>Jeugd 12+</i>	De jeugd zich veilig, gezien en geliefd voelt door Jezus in onze gemeente en zich ontwikkelt tot volgeling van Jezus We verlangen naar een gemeente waar men zich veilig voelt om elkaar van hart tot hart tot ontmoeten.
<i>Ontmoeting</i>	We verlangen naar een gemeente waar men zich veilig voelt om elkaar van hart tot hart tot ontmoeten.
<i>Naar buiten gericht</i>	We willen uitnodigend zijn voor alle mensen uit onze omgeving
<i>Omzien naar elkaar</i>	Wij verlangen naar een gemeenschap waarin iedereen zich gezien voelt, er praktisch en geestelijk naar elkaar wordt omgezien en waar we elkaar versterken in geloof

Het vervolg is dat wij verschillende commissies gaan vragen concrete uitkomsten aan het verlangen te koppelen. Zo vragen wij de liturgie commissie de verlangens te vertalen naar een aanvullende of vervangende invulling van de erediensten. Vragen we de 12+ groep om concreet te worden wat het verlangen van ons met betrekking tot de jeugd betekent voor het gebouw, ontmoeting en eredienst.

Tot slot vragen we de bouwcommissie om verder te gaan met de concrete aanpassing van ons gebouw *zodat we een plek hebben waar we God kunnen eren, elkaar kunnen ontmoeten en dat uitnodigend is naar buiten.*

Het is de bedoeling dat we op de startzondag op 23 september verder concrete plannen laten zien.

Alle post-its die zijn ingevuld tijdens de gemeentevergadering komen op intranet te staan zodat dit altijd als bron van inspiratie kan zijn bij het bedenken van concrete acties binnen de thema's en die aansluiten op ons verlangen.

We zien ook graag vanuit de gemeente dat ieder voor zichzelf bedenkt welk steentje hij of zij kan bijdragen aan groei in geloof en de opbouw van onze gemeente.

We hebben de vergadering gesloten met de wens hier in september als kerkenraad en diaconie verder over door te gaan. Tot die tijd kun je hierover verder praten met elkaar maar ook jouw ouderling of diaken!

Met hartelijke groet

Kerkenraad en diaconie

Afkondiging zondag 19 juni 2022

Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad & diaconie een vervolg gegeven aan de uitkomsten van de gemeentevergadering "hoe we kerk willen zijn na Corona". Onder het motto; "Jij en ik in verbinding met God" zijn er uit alle post-its van die avond 5 centrale thema's vastgesteld welke voorzien zijn van verlangens. Deze verlangens worden in samenwerking met commissies verwerkt tot concrete voorstellen welke we graag op startzondag 23 september willen presenteren.

Wilt u hier meer over lezen, kijk dan op de website of lees het in het gemeentenieuws.