

**Ps.84:1,2,4; over de Kerk; Opw.797; Op.7:9-17; Gk119:1,2,4; Gk123:1,5; Gk118**

### **Gelukkig ben ik lid van de Kerk!**

1. Wat roept dit thema bij je op? Ons denken over de kerk gaat nogal eens over sfeer, mensen en organisatie. Vanmiddag gaan we even terug naar de kern en benaderen het vanuit een ander perspectief. Allereerst 'ervaren' we geen kerk maar 'geloven' we Kerk!
2. Wat is de Kerk? Gemeenschap van aanbidders (1), gemeenschap van onderlinge zorg en liefde (2), gemeenschap van getuigen (3), gemeenschap van leerlingen (4), gemeenschap van Gods nieuwe rijk (5), gemeenschap van man en vrouw, jong en oud, rijk en arm, wit en zwart, geleerd en ongeleerd (6), gemeenschap van luisteraars (7), gemeenschap van heiligen (8). Een groep mensen die van de Heer (Kurios/kerk) is. Die groep is er altijd al geweest (N.G.B. art.27, waarbij de bemoediging door de HERE aan Elia wordt aangehaald). Begonnen bij de schepping, specifiek bij Abraham en Israël en vanaf het N.T. verspreid over de hele wereld. Bezielde door de Geest, levend met het Woord, vol hoop (eschatologie) over wat nog komen gaat.
3. Hoe ga je bij de Kerk horen? Door de doop. Zo word je welkom geheten in de gemeente van Christus. Zoals een kind wordt aangegeven bij de burgerlijke stand. Bij de doop word je nat, klinkt je naam, klinkt de naam van God en word je opgenomen in het midden van de gemeente. En onderweg is er steeds weer 'brood en wijn' voor je.
4. In welk opzicht is de Kerk weerbarstig? Mijn kerkbroers en zussen en ik vallen regelmatig tegen. Veel mensen zijn afgeknapt op de mensen van de kerk. En verder: er zijn nog steeds veel kerken en maar één Heer.  
Maar toch! Ga naar de andere mensen kijken door de ogen van Jezus. En over de verdeeldheid: het lichaam mag niet verdeeld zijn. Die overtuiging houdt ons gaande in het gesprek over eenheid en om elkaar te blijven vinden, ondanks alle verschillen. Want het is – in geloof – voor mij en elk mens bijzonder om lid van de Kerk te mogen zijn! Jij ook? Ik ook? Hoor jij ook bij Hem? Laat dat ons vrede geven, blij en gemotiveerd maken voor de Kerk maar vooral voor de Heer van de Kerk! Doe je mee?

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelrooster**

1. Zeg eens tegen jezelf, iemand anders en tegen God wat je van dit thema vindt.....
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: j . bent ged . . pt! Je h . . rt bij de Here G . d. Net als die an . e . e mens . n om je h . . n. Sa . en lui . ter . n we n . . r H . m en w . rd . n we door H . m geh . lp . n en geze . end. En he . . en we elkaar als het moeilijk is! G . . . . . s!
3. 'Als God in de doop tegen je zegt dat Hij je Vader wil zijn, dan zegt de gemeente van Christus in de doop tegen je dat de kerk je moeder wil zijn'
4. 'Wanneer mensen daarin te zeer aan het 'eigene' van zichzelf en hun groep vasthouden, blijven we achter t.o.v. de eenheid die de Geest tot stand wil brengen boven de grenzen van talen, culturen en emoties uit. Het is niet voor niets Pinksteren geweest: Gods Geest laat het evangelie in alle culturen oplichten, Hij brengt de uiteengevallen mensheid (Gen.11,1-9) stap voor stap weer bij elkaar, totdat er straks een menigte uit alle landen en volken, van elke stam en taal, voor de troon van God en van het Lam zal verschijnen (Op.7:9)'
5. **Bijbelrooster: zondag** Ef.5:28-33; **maandag** Filip.3 (vgl. doop met vs.20); **dinsdag** 1Joh.4:20 + 1Kor.12:26-27; **woensdag** 1Kon.19 en uit Art.27 NGB: 'Zo heeft de Here gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen voor zich bewaard, die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden'; **donderdag** 1Pt.2:1-10 (5); **vrijdag** Jak.2:1-9; **zaterdag** Mar.10:13-16 + Hand.2:39. **Liefhebbers:** Art.27-29 N.G.B.; Rom.10:9-15; Gen.11:1-9 vgl. contrast met Op.7:9-17; Joh.17; Rom.15:7

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 6 november '22

**Ps.84:1,2,4; over de Kerk; Opw.797; Op.7:9-17; Gk119:1,2,4; Gk123:1,5; Gk118**

## **Gelukkig ben ik lid van de Kerk!**

Blok 1. Ja, ja... Dat zeg je natuurlijk omdat je dominee bent....

Dat meen je toch niet? Zeg nou eens eerlijk?

Ok, dat wil ik wel doen, maar eerst even wat anders.

Wat vind jij van dit thema? Als je zo eens om je heen zou vragen vanmiddag: en, wat heb jij met de kerk? Wat vind je ervan? Ik weet zeker: dan vinden we er nogal wat van. Ik denk dat onze reacties vaak cirkelen om woorden als sfeer, over hoe de mensen zijn, over hoe we het hebben en doen met elkaar.

En verder over de organisatie. Hoe we dingen regelen met elkaar en wat we daar van vinden. Ik kom daar later in deze preek nog op terug. Bij punt 4 en de weerbarstigheid van de kerk. Maar hier wil ik alvast wel iets zeggen over mezelf en de Kerk.

## **De Kerk**

En ik hoor mezelf als een soort repeteerwaker regelmatig zeggen: mensen vallen tegen.

Ik val tegen. Dat zit ingebakken vanaf het begin. Nou ja, bijna vanaf het begin.

Ik zou zeggen vanaf Genesis 3.

Persoonlijk is mijn jeugdtijd in de kerk gestempeld door veel mooie momenten.

Een enorm wij-gevoel. Een goede nestgeur. Niet veel discussie.

Ik herinner me een opmerking van een vrouw uit een gezin met een kleine portemonnee die zei: als die kerk verbouwd moet worden, dan moet die verbouwd worden.

Dat is belangrijk. Dan gaan wij deze zomer niet op vakantie.

Opmerkingen die je vormen. Die je nooit meer kwijtraakt.

Later zijn er ook andere herinneringen bij gekomen. Ook nare ervaringen.

Nare confrontaties. Moeilijke situaties. Mensen aan de rand.

Eenzaamheid, onbegrip, uitsluiting, roddel.

Maar ik wil in deze preek mijn punt maken.

Ik kan van alles ervaren over de kerk, en ik heb mijn ontzettende best te doen om dat goede ervaringen te laten zijn. Van de ander en van mij.

Maar bovenal en allereerst GELOOF ik (in) de kerk.

En dat zeggen we al bijna 2000 jaar. Ik gelóóf een heilige, algemene, christelijke kerk.

Na dat gezegd te hebben gaan we er wat meer op inzoomen.

Blok 2. Wat is de Kerk dan waar ik in geloof? Het is een gemeenschap.

## **De 8 punten van de gemeenschap**

### **Een geloofsgemeenschap.**

Daar valt veel over te zeggen en ik doe dat vandaag in 8 stapjes.

De Kerk is in de eerste plaats **een gemeenschap van aanbidders** (1).

Het is ons mensen ingebakken om te aanbidden. Om iets of iemand te hebben die groter is dan jezelf. Iets of iemand waar je voor gaat.

Dat kunnen namaakgoden zijn waaraan je op een lastige manier vast komt te zitten.

Uiteindelijk maakt het je kapot en zul je naar hun pijpen moeten dansen.

Denk maar aan alle mogelijke verslavingen.

Wat is het heerlijk en genezend voor een mens als je de lof, de dank en de eerbied uit kunt zeggen, uit kunt zingen... naar iemand die je schiep, je kent en voor je zorgt.

Breng dat jezelf en elkaar weer elke keer te binnen.

Wij houden de lofzang gaande en het gebed. Als wij gaan slapen gaan ze aan de andere kant van de wereld er weer verder mee. Hoe indrukwekkend.

En na elk punt vraag ik je: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

De Kerk is in de tweede plaats een **gemeenschap van onderlinge zorg en liefde (2)**.

Aan elkaar gegeven. In Handelingen (prachtig Bijbelboek!) kom je er prachtige staaltjes van tegen! Aanvullend, liefdevol. Wat kun jij en wat kan ik? Samen kunnen we heel veel. We hebben oog voor elkaar en vooral voor de kwetsbare medemens in ons midden.

Met de woorden van HC21b: dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken!

En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

De kerk is in de derde plaats een **gemeenschap van getuigen (3)**.

Geroepen om de grote daden van God te verkondigen, zegt Petrus ons voor in zijn mooie, kleine briefje (1Petrus 2,5). Dat gaat over de 'missio Dei'.

God is Zelf ook een God die erop uit gaat en zoekt, dus zijn beeld dragers net zo.

Het helpt ook om te voorkomen dat je een naar binnen gerichte club wordt met allemaal gelijkgestemden. Dat je als kerk oog hebt voor buiten is principieel en gezond-makend.

Zelf overweldigd door het grote aanbod van genade word je iemand die wil delen.

Worden we een gemeente die wil delen.

En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

**De Kerk is een gemeenschap van leerlingen (4).**

Een belangrijk punt. Dat komt mee met het zendingsbevel van de Here Jezus.

Ga heen, maak discipelen en leert hen te onderhouden wat Ik geleerd heb.

Hoe mooi als in een geloofsgemeenschap hier werk van wordt gemaakt.

Leren, nadenken, uitleggen. Het hoeft niet een makkelijk achterover leunend clubje te worden! Neem je voor dat je wilt leren, wilt groeien.

Dat je niet te makkelijk leeft met de standpunten die je 25 geleden eens hebt ingenomen. Sta open voor nieuwe inzichten. Voor andere aspecten.

Geloof dat je op de schouders staat van je voorgelacht en dat er voortschrijdend inzicht kan komen. Waardoor je nu wel AOW van de overheid wilt ontvangen, maar ooit werd geadviseerd dat niet te doen.

Waardoor je/men ooit vond dat je niet mocht fietsen op zondag en nu wel.

Waarom is het veranderd? Wat is er gebeurd in de Kerk?

Iets waarvan jij soms denkt dat het 'altijd' zo is geweest heeft vaker te maken met zolang jij je kunt herinneren', dan dat het 'altijd' zo is geweest. Zelden refereer je dan aan een voorbeeld van (bijv.) 1000 jaar geleden, maar vaak aan (bijv.) 25 jaar geleden...

En zo ga je ook met elkaar de nieuwere discussies voeren. Proeven we de nieren van degene die iets zegt, beweert, gelooft, onderwijst.

De vrouw in het ambt, de kinderen aan het Avondmaal, homosexualiteit, omgang met de schepping en met de hele gender-problematiek. Duurzaamheid, aandacht voor de Geest.

Nieuwe thema's waar je weer over na moet denken en vergis je niet: dat blijft zo tot de jongste dag. Een lerende gemeenschap is ook een veranderende gemeenschap.

Wakker blijven, meedoen. Blijven luisteren naar God, de Bijbel, de tijd, de cultuur en elkaar. Zoeken naar wat onopgeefbaar is en wat inwisselbaar....

En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

**De Kerk is een gemeenschap van Gods nieuwe rijk (5).**

Die is mij ook dierbaar. Als Christus komt is dat niet primair om zonden te vergeven maar om Gods Koninkrijk te vestigen. Lees zo maar eens hoe Marcus zijn Evangelie start (Marcus 1:15). De kerk is het bruggenhoofd waardoor Christus zijn Rijk gaat vestigen.

Iemand zei dat eens zo: God regeert deze wereld op de wijze van de Kerk.

Als christen heb je al de burgerrechten van het Koninkrijk te pakken.

Pelgrims onderweg die steeds opnieuw willen laten merken dat het Koninkrijk van God eraan komt. Op weg naar de voltooiing leeft de Kerk met hoop en verwachting.

Het mooiste komt nog maar vandaag bouwen wij mee met de Koning.

En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

**De Kerk is een gemeenschap van man en vrouw, jong en oud, rijk en arm, wit en zwart, geleerd en ongeleerd (6).**

Een 'algemene' kerk dus. Geen doelgroepenkerk.

Niet alleen voor mannen, niet alleen voor blanken, niet alleen voor hoogopgeleide mensen die goed kunnen nadenken en argumenten netjes kunnen formuleren.

Niet alleen voor sociaal aangepaste mensen die zich netjes gedragen en weten wat de goede manieren zijn. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Zoals het plaatje in Openbaringen ons voorhoudt, dat wat we net lazen met elkaar.

Die schare die niemand kan tellen. Van altijd en overal vandaan.....

En natuurlijk zegt iedereen hier 'amen' op. Maar wees eens eerlijk. Kijk eens om je heen? Zijn wij dan wel dat gemêleerde gezelschap dat we zouden willen zijn?

Als hier iemand binnenstapt die zich nogal onaangepast gedraagt en niet al te fris ruikt...

Zeggen we dan: welkom? Kom naast me zitten?

En als die dan ook tijdens de dienst gaat praten, of heen en weer gaat lopen, en ons goed-draaiende programma wat in de war stuurt, wat dan? En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

**De Kerk is een gemeenschap van luisteraars (7).**

Het christelijk geloof is principieel een hoor-religie, een luister-religie.

Over God kom je wat te weten als je je oren en je hart wijd open zet.

God is te groot. De Kerk is een te groot mysterie om daar al zelf denkend achter te komen. Al horend begint het in je te geloven.

Mensen kunnen niet overtuigen. Dat zal de Geest Zelf door het Woord moeten doen.

Daar zit in onze drukke wereld, in ons onrustige hart een kwetsbaar punt.

De achilleshiel van de Kerk is dat ze zich te druk maakt, dat ik me te druk maak om goed te luisteren. Ten koste van mezelf, de ander en God.

Op dit punt is bekering nodig.

En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

**De Kerk is een gemeenschap van heiligen**

Tsja, dat is er ook zo eentje... Voer voor misverstanden.

Het doet misschien denken aan kathedralen. Aan geestelijken met van die mooie kleren aan. Of aan heilige boontjes die het dan juist net helemaal niet zijn...

Maar heilig betekent iets anders: heilig betekent toegewijd. Apart gezet. Horend bij de heilige God. En opnieuw is mijn vraag: hoe zit jij daarin? Wat betekent dit punt voor jou?

Hiermee stopt dit rijtje en denken we nog wat verder na over de Kerk, en over onszelf. De Kerk, mensen die dus horen bij God.

Dat zit ook in het woord Kerk, alhoewel wij dat er niet in horen.

Kerk komt van Kuriakè wat weer met Kurios te maken heeft.

Kerk is dat wat van de Heer is. Dus kun je ook zeggen dat Kerk er altijd al is geweest.

Want Koning God kan en wil niet zonder onderdanen zijn.

Toen de profeet Elia in het O.T. ooit dacht dat er niemand meer over was heeft God hem bemoedigd door te zeggen dat er nog 7000 over waren gebleven. En zet God Elia ook gewoon maar weer gelijk aan het werk. Het indrukwekkende Bijbelhoofdstuk 1Koningen 19 vertelt ervan.

Die weg die God gaat met zijn volk versmalt zich in de geschiedenis via Abraham, Izak en Jakob tot de 12 stammen/zonen, het volk Israël en verbreedt na Pinksteren weer over heel de wereld.

Levend met en door de Geest, levend vol hoop en wetende dat het mooiste nog gaat komen. Dat zijn nog eens mooie woorden over de Kerk!

Blok 3. Hoe word je lid van die Kerk?

## **Doop**

Door de doop. Zo wordt, zegt de HC, je door de doop, als teken van het verbond, bij de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden.

Dat vinden wij ongemakkelijke taal maar het is wel waar: er loopt een grote scheiding door deze wereld tussen gedoopte en niet-gedoopte mensen.

Afgelopen maandag op cat vroeg ik aan de jongeren of ze wel eens stilstonden bij het feit dat ze gedoopt zijn.

Ik ga niet vertellen wat je dan wel eens terug hoort maar vraag het vandaag aan jou/u.

Wat betekent het voor u, jou dat je gedoopt bent?

Ervaar en/of geloof je iets van de intensiteit van alles wat hierboven over de Kerk gezegd is? Via de doop inwoner van het rijk van God.

Je wordt nat (schoongemaakt én gestorven aan de/je zonden om nieuw op te staan), je naam klinkt, de naam van God klinkt en je wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap. Zo trek je samen op en put je kracht uit brood en wijn dat je steeds, als oase, onderweg wordt aangereikt.

Blok 4. Voordat je me gaat verdenken van ontkenning van dat wat er ook is: de Kerk, de mensen van de Kerk, ik: we vallen geregeld tegen. Daarom daar ook nog even over. Soms is er de sleur van altijd dezelfde dingen. Soms is er de verveling. Het op elkaar uitgekeken en uitgeluisterd zijn. Soms ben je opeens kerk-moe.

## **Ongenoegen over de Kerk**

Ik hoor het wel eens van mensen die in principe altijd meededen en vonden/vinden dat je je steentje bij moet dragen. Ze zijn er moe van, ze zijn er zat van.

De een omdat het niet over de voor hem/haar relevante thema's gaat.

De ander omdat de verrassing, de uitdaging eraf is.

Weer een ander vanwege een conflict. Standpunten die botsen, karakters die botsen.

Er is je eens een keer onrecht aangedaan en je kunt het maar niet vergeten.

Laat staan vergeven....

Er zijn ook mensen die afknappen omdat ze moe worden van al die toestanden in de kerken. Zoveel verschillende soorten. Het houdt maar niet op.

En het lijkt wel of het na de Reformatie alleen maar erger is geworden.

En toch! Maar toch! Ga de kerk niet allereerst ervaren maar ga er allereerst in geloven.

## **Body of Christ**

En ga naar de Kerk en de mensen in de Kerk kijken door de ogen van Jezus.

Als er eentje weet dat mensen kunnen tegenvallen en tegenvallen is Hij het wel.

Hij heeft het ervaren, Hij heeft het geloofd. Hij heeft het geweten toen Hij moest sterven.

En juist Hij blijft zeggen dat er maar één Kerk is omdat er ook maar één Heer is.

Dat motiveert om genadig te zijn naar jezelf en naar de ander.

En te zoeken naar eenheid onder christenen. Ik hoop dat ons stilstaan vanmiddag bij de Kerk een verlangen, misschien wel een nieuw verlangen heeft wakker gemaakt!

## **Gemotiveerd voor de Kerk**

Blij, gemotiveerd, overtuigd voor de Kerk en meer nog voor de Heer van de Kerk.

Doe je mee? Amen