

Gk174; Psalm 2; NPB2:1,2; Opw.136; Gk109:2; Gk102a:3; Psalm 68:13

Aanbidt Gods weg van genade

1. Er zijn nogal wat dwaze, machtige leiders in deze wereld maar met Putin die zich stort op (eerst?) Oekraïne komt het dichtbij! Een machteloos gevoel kan je bekruipen. Waar is God? De start van ons Psalmenboek wijst de weg. Psalm 1 moedigt aan om je de woorden van God eigen te maken (binnen). Psalm 2 helpt je inzicht te krijgen voor als je daarna om je heen in de wereld rondkijkt (buiten).
2. Psalm 2 tekent een machtige, liefdevolle God (want HEER) die via een machtige koning op een goede manier voor deze wereld zorgt. Op zijn beste momenten wil zo'n koning niets liever dan de Here God dienen. Je zou kunnen denken aan de tijd van de koningen David en Salomo. Ondertussen is er ook de behoefte van mensen en leiders om zich hieraan te onttrekken, door 'hun juk af te werpen'.
De Here God laat ons zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. We zien opstand, gewoel. God doorbreekt het met lach en spot. Meer nog: zijn toorn komt eraan te pas en Hij adviseert iedereen te buigen voor Hem. Anders komt het niet goed.
3. Alle koningspsalmen, ook psalm 2, laten al iets zien van Jezus, de grote Koning! Met zijn komst breekt het Koninkrijk van God door. Toch zie je dat niet altijd omdat zijn manier van regeren niet is door kracht of geweld, maar door de Geest. Hier en daar zie je er al wel iets moois van, bijv. in Hand.4, Hand.13 en in Openbaringen.
4. Elke leider en elk mens moet kiezen wat hij of zij doet. Kus je de zoon? D.w.z.: erken je dat Hij de Overwinnaar is of ga je je eigen doodlopende weg? Beide psalmen (1 en 2) spreken over een weg. Aan het eind van de weg is er het oordeel, voor iedereen.
5. Psalm 1 begint met een zaligspreking en Psalm 2 eindigt er mee. Gefeliciteerd als je niet opstaat tegen God. Dan is Hij een machtige Schuilplaats voor je. Zijn toorn gaat aan je voorbij vanwege het lijden, sterven en opstaan van de Koning. Bemoedigend in een onzekere tijd. Zo bouwt God zijn Koninkrijk en mogen wij de weg van genade gaan!

Gesprekspunt, kind-fragment, citaten, bijbelrooster

1. Oorlog in Europa. Maak je de gedachten van deze psalm eigen. Putin en anderen zijn nietige stofjes, vanuit God gezien. Schuil met al je onrust bij Hem. Probeer vervolgens in gebed, geld en actie het goede te doen voor o.a. Oekraïne. En stem in maart!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: Meneer P . t . n voert . . rlog in Oe . . . ïne. G . ot . mensen en k . nderen moeten vluchten. Ps . . m 2 zegt: w . . s n . . t bang. Je ziet G . d niet . aar . ij is wel de St . . kste! Sch . . l als een k . . ken bij haar moeder. G s!
3. 'maar terwijl Psalm 1 ons op het spoor zet van met vreugde met dit woord omgaan, toont Psalm 2 mensen die tegen dit woord samenzweren en plannen maken om zich ervan te ontdoen, zodat ze vrij zijn van alle bemoeienis van God met hun leven. Deze mensen zien Gods woord niet als een speer die hun leven doordringt met waarheid, maar als een keten die hun vrijheid beperkt. Wat haalt 'boom-meditatie' uit, wanneer degenen die de gang van zaken op aarde bepalen zich er samenspannend tegen verzetten?'
4. 'Kan men Psalm 1 beschouwen als een introductie en oproep tot concentratie voor de afzonderlijke vrome, Psalm 2 onderstreept het universele koningschap van Jahwe en lijkt zo indirect een boodschap te bevatten voor het godsvolk dat zich door de volkeren en hun macht geïmponeerd of zelfs geïntimideerd weet'.
5. 'Door Ps.1 worden we een boom, die diep wortelt in de grond en de stromen van de torah; worden we tot onszelf en tot aandacht gebracht voor het Woord van God. Door Ps.2 onderkennen we de Messias, God persoonlijk bij deze wereld betrokken, vaak incognito, maar HIER en heersend. Ps.1 bundelt onze krachten tot luisterende aandacht. Ps.2 breidt ons gezichtsveld uit zodat messiaanse openbaring ons niet langer ontgaat'.
6. **Bijbelrooster: zondag** Ps.1; **maandag** 1Sam.10:1/1Sam.16:1-13; **dinsdag** 2Sam.7:1-17; **woensdag** Jes.2:1-5; **donderdag** Hand.4:23-31 en 13:16-33; **vrijdag** Heb.1-2:4; **zaterdag** Op.1:5+2:26-29+4:2+6:15-17+12:1-6+19:11-16 (15!).
Liefhebbers: Zach.4 (6!); de koningspsalmen 18, 20, 21, 45, 72, 93, 95-99, 110.

Gk174; Psalm 2; NPB2:1,2; Opw.136; Gk109:2; Gk102a:3; Psalm 68:13

Aanbidt Gods weg van genade

Blok 1. Ja, ze zijn er altijd al geweest: machtige leiders die zich niets aantrekken van de grote Koning in deze wereld.

En het lijkt vaak of ze er nog mee wegekomen ook....

Soms geloven ze wel degelijk in God of vinden ze van zichzelf dat ze geloven in God maar doen ze in de praktijk dingen die haaks staan op wat God graag ziet in deze wereld.

Soms grijpt God direct in. Bijv. tegenover de boze Farao in Egypte.

Die heeft het ondervonden dat hij zich niets aantrok van de God van Israël.

Maar regelmatig zien we ook dat koningen hun machtige gangetje gaan zonder God en dat ze niet, of nog niet gestraft worden.

Vandaag denken we vooral aan Poetin, als machtige leider die zich niet door God laat gezeggen. Ook al noemt hij zichzelf gelovig mens.

Dat raakt ons enorm omdat het in Europa gebeurt en omdat het onze kant op kan komen. Diep gelovige mensen worden onrustig en zijn soms bang.

Door wat er gebeurt. Door wat je nu zou moeten en willen doen maar je weet niet hoe...

Dit is nu heel actueel maar al een hele tijd zijn er andere leiders vandaag die zich niets van God aantrekken en het lijkt erop alsof ze hun gang maar kunnen gaan.

En zijn er al eeuwenlang vluchtelingen op aarde.

We denken aan Kim Jong Un uit Noord-Korea.

We denken aan Xi Jinping uit China.

We denken aan Bashar al-Assad uit Syrië.

We denken aan al die minder bekende heersers, soms stamhoofden.

Jemen, Afghanistan, Pakistan, India...

Soms familiehoofden. Soms een rebellenleider.

Ze lijken maar te doen alsof het allemaal mag, en God zwijgt.

Dat kan je aanvechten, ook vandaag. Waar is God?

Waarom moeten er vannacht weer mensen, ook kinderen en babys, in Oekraïne, in de schuilkelders?

Waarom vluchten vrouwen en kinderen en vechten mannen zich dood?

We willen proberen te begrijpen wat er gebeurt.

En dan kunnen we het beste bij God Zelf en zijn Woord te rade gaan.

Vooropgesteld: het wordt niet een pasklaar verhaal.

Er blijven rafelige randen zitten aan deze geschiedenis in deze wereld.

Dat betekent geen pasklare antwoorden maar wel genoeg inzicht om weer bemoedigd te worden. Ik hoop dat je dat graag wilt ontvangen.

We doen het vandaag met Psalm 2.

Ik ga er nu niet diep op in maar het psalmenboek zit prachtig in elkaar.

Niet zomaar willekeurig 150 verschillende liederen achter elkaar.

Het zet mooi in met Psalm 1. Je bent verstandig en wijs als je op God let en zijn woorden ter harte neemt. Dan wordt je als een boom aan het water.

Stevig, vast. Vruchtdragend. De andere kant wordt ook geschetst.

Als je dat niet doet lijkt je op kaf dat wegwaait in de wind.

Psalm 1 moedigt je aan om van binnen, met je hart, te proeven wat God allemaal zegt en het tot je te nemen. Psalm 1 voor de binnenkamer.

Dan komt Psalm 2. Die wil je meenemen naar de fase die daarna komt.

Je hebt je de woorden van binnen eigen gemaakt. En je kijkt om je heen.

Psalm 2 brengt ons in het publieke domein. Kijkt naar de samenleving, naar de wereld.

En probeert dat kloppend te krijgen met wat je in Psalm 1 ontdekte voor je binnenkant.

En laten we wat beter kijken naar deze bijzondere psalm.

Blok 2. Psalm 2 tekent enerzijds een machtige, indrukwekkende God en anderzijds mopperende volken, inclusief hun leiders.

Zij willen niet die God die hemel en aarde schiep boven hen.

Zij willen ook niet buigen voor een koning die deze God heeft aangewezen.

Terwijl zowel die God als die koning alleen maar het goede voor hebben met de mensen.
Recht en vrede. Opkomen voor de zwakkere. Liefde voor God en mensen.
Een plaatje om van te dromen.
En tijdens de regering van David en Salomo kwam het hier in de buurt.
Maar het 'geen leider boven je' en 'eigen baas willen zijn' zit diep in de mens.
Met een beeld uit de dierenwereld, je juk afwerpen, wordt dat duidelijk gemaakt.
Op de runderen wordt een juk gelegd zodat ze kunnen werken voor de boer.
Zo kan er geploegd worden of iets anders.
Zo'n rund kan daar niet zoveel tegen doen maar de mensen willen het juk van zich afwerpen.
En dat gebeurt ook vaak. We zien het vandaag de dag op allerlei plaatsen.
Koningen, leiders die zichzelf zien als god. Die niet goed zorgen maar gaan over lijken,
behalve voor het kleine clubje om hen heen.
Maar dan laat deze psalm zien wat er achter de schermen gebeurt.
Bemoedigend voor de mensen toen en voor ons vandaag.
Dat we af en toe iets mogen horen en zien van de échte werkelijkheid.
Van wat er nu eigenlijk echt gebeurt in de wereld, los van wat je ziet.
God geeft deze psalm om ons te bemoedigen.

En dan komen we hier opeens een God tegen waar wij het niet zo vaak over hebben.
Een ongepolijste, bijna ruwe God. Een God die vanuit de hemel lacht en spot.
Zijn lach daverd door het heelal. Dat doe je alleen maar als je zeker weet dat deze
opstand, deze vijanden niets voorstellen.
Ik zie Poetin op dit moment niet zo daverend lachen...
Maar na de lach van God wordt het nog heftiger.
Dan gaat het ook over Gods toorn. En berg je dan maar...
Wie kent de sterkte van uw toorn, vraagt de dichter van Psalm 90 zich af.
En het bijzondere is dat God zijn boosheid en toorn koppelt aan de koning.
Hij identificeert zich als het ware met de koning die namens Hem regeert.
De Koning in Jeruzalem, op de Sion, zijn heilige berg.
Dat is in Israël altijd de plaats waar God woont. De God van de hemel woont in de
tempel, in Jeruzalem, op de Sion.
En God wil duidelijk maken dat zijn beleid, zijn plan, zijn regering wordt uitgevoerd door
zijn koning. Door Hem aangewezen.
En daarvan heb je af en toe iets kunnen zien bij de beste koningen van Israel en Juda.
Maar ook heel vaak niet. En zelfs de besten deden het gebrekkig.

Blok 3. Deze Psalm 2 is een koningspsalm.
Daarvan zijn er diversen in het psalmenboek.
Misschien is Psalm 72 wel het meest bekend, samen met deze psalm 2.
En vanuit het N.T., vanuit de christelijke gemeente mag je dan de lijn ook heel goed
doortrekken naar de grote Koning Christus.
Bij koningspsalmen uit het O.T. geniet je als N.T.-Christen extra omdat je de grote
Koning hebt leren kennen. Waar al deze koningen al naar verwijzen.
De Zoon in wie God vreugde vindt. Hij is het en Hij kan het.
Maar ook dan heb je geloofsogen om het te zien dat alle macht bij deze Koning is.
Want Hij regeert nog in het verborgene.
Hij is die 33 jaar op aarde in zijn vernedering.
Maar af en toe zijn er van die prachtige momenten dat Hij laat zien dat Hij Almachtig is.
Door zijn genezingen, door een gestorven mens die Hij weer levend maakt, door het
wegsturen van boze geesten.
Doordat Hij midden tussen zijn spottende tegenstanders door gaat met een soort gezag
waardoor zij Hem niet durven aan te pakken.
Zijn hele optreden als de Grote Koning is van een bepaald soort.
Niet door kracht, noch door geweld maar door mijn Geest.
Waarbij er altijd nog tijd is om je te bekeren en ongeloof meestal niet onmiddellijk
gestraft wordt.

Na zijn hemelvaart zien we bij zijn volgelingen, de apostelen, eigenlijk hetzelfde. Aan de ene kant stelt het niet zoveel voor en komt er af en toe een apostel in de gevangenis te zitten. De grote Johannes de Doper wordt zelfs onthoofd. Maar ook dan zijn er van die situaties die erop duiden dat het rijk van de Koning tot grote dingen in staat is. Bijvoorbeeld in Handelingen 4. Na meer dan 40 jaar verlamd te zijn geweest wordt een man genezen door Petrus en Johannes. Het volk is buiten zichzelf van verbazing en Petrus krijgt de gelegenheid het Evangelie uit te leggen. En het is een en al God en Jezus in hun toespraak. De priesters, de tempelwacht en de sadduceeën komen, hevig ontstemd, op hen af en zetten hen gevangen. Ze konden niet veel beginnen omdat het hele volk enthousiast was over deze genezing. Daarom besloten ze hen weer los te laten met de opdracht het niet meer over Jezus te hebben. Dat nooit, zegt Petrus: wij zijn God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Als zij uiteindelijk vrij gelaten zijn en weer bij de andere leerlingen komen bidden ze tot God en citeren ze deze Psalm 2!

'waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde'. Maar hier klinkt het triomfantelijk en ze vragen om kracht om hier weer mee door te gaan. En dan schudt de grond en ze werden allen vervuld met de Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Die een goede God is die het goede voor heeft met zijn schepping, door Jezus Christus, zijn Zoon: volop Psalm 2!!

Hier en daar en af en toe laat God zijn macht zien via Koning Christus. Ook in Handelingen 13, waar Paulus het heeft over Jezus en Psalm 2 citeert. En ook regelmatig in Openbaringen waar Psalm 2 meer dan eens geciteerd wordt, bijv. in de hss.2,11,12!

Hier en daar laat God zijn macht zien maar nu nog niet altijd en overal. En juist daarom deze Psalm 2. Om samen te zingen en te belijden. Ook daar waar je het nog niet ziet, is het wel de ECHTE werkelijkheid. God spot en lacht erom en is woedend over al dat machtsvertoon, los van Hem!

Blok 4. Dat betekent dat elk mens en zeker ook elke machthebber en wereldleider de keuze heeft om de Zoon te kussen of niet. Een gebruik in die tijd was het dat overwonnen koningen de voeten moesten kussen van de koning die de strijd gewonnen had. Toppunt van vernedering. Toppunt van erkenning voor die ander. Poetin, Kim Jong Un, Xi Jinping, Bashar al-Assad, Boris Johnson/queen elisabeth, Mark Rutte: kortom: iedereen!

Buig je voor de machtige Koning die juist het goede met je voor heeft of loop je jezelf dood op een doodlopende weg?

Doodlopende weg: daarover heeft de psalm nog een beeld. De koning die volken breekt met een ijzeren staf, ze stukslaat als een aarden pot. Het was in die tijd soms de gewoonte dat je de naam van je vijand op een pot schrijft, en vervolgens die pot stuk slaat. Bijgeloof denkt dan dat je daarmee de vijand onder de knie krijgt. Geloof gelooft dat de Here in staat is zijn vijanden te straffen. En aan ons om onderweg op aarde deze psalm te proeven en Gods weg van genade te aanbidden.

Psalm 1 heeft het over een weg: de Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Psalm 2 heeft het over een weg: bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood.

Aan het einde van de weg is er het oordeel van God.

Bij alles wat er door je heen gaat deze dagen, aan boosheid en onrust. God zegt: Mij komt de wraak toe. Op een dag zet Ik alles recht!

Blok 5. Nog iets moois over die twee eerste psalmen in de Bijbel.....
Psalm 1 begint met een zaligspreking en psalm 2 eindigt met een zaligspreking!

Gefeliciteerd als je je vreugde vindt bij God, psalm 1, over je binnenkant.
Gefeliciteerd als je vervolgens naar buiten kijkt, met alles wat daar is en dan maar
gewoon gaat schuilen bij God.
Gemeente van Jezus Christus. Kinderen van de allerhoogste God.
Gefeliciteerd! Het komt goed.
Maar wel op Gods tijd en op Gods manier.
Ik wens ons toe dat we dat hoe langer hoe meer gaan zien.
Die lange weg van Gods genade.
Van schepping, zondeval, naar Christus en nu nog de laatste etappe.
Houd moed, heb lief. Hem bovenal, amen.