

Opw.623; ik wens jou; Opw.710; Gods plan; Mat.4:18-22; Gk119:1,2; Opw.767

Over de ideale kerk voor Boris en Levi!

1. De ideale kerk heeft leuke leeftijdsgenoten, goed georganiseerd jeugdwerk en alle kerkleden houden van Boris en Levi. Gelukkig reikt Mattheus 4 ook nog iets anders aan...
2. In het N.T. laat eerst Johannes de Doper van zich horen en daarna horen en zien we Jezus. Bij andere leraren (rabbi's) in die tijd kon je jezelf aanmelden maar deze Jezus gaat er zelf op uit! Hij gaat volgelingen zoeken niet bij de Bijbelgeleerden van dat moment maar bij hele gewone mensen. Hij ziet niets bijzonders in hen maar Hij ziet hen, en roept. Dat is waar zij het mee mogen en kunnen doen, net als Abraham en Paulus.
3. Als leerlingen van Johannes kenden Simon, Andreas, Jakobus en Johannes Jezus al. Hij vraagt hen om Hem te volgen. Wat doet zo'n vraag met jou? Vraag zoiets maar aan de Evangelisatie-commissie? Wat doet zo'n vraag met hen? Geef je de zekerheid van je (familie)bedrijf op? Zij leggen alles neer en volgen terstond. Hoe komt het dat zij het doen? Omdat het Jezus is die het vraagt! Als Hij spreekt is het er. Dat geeft veel hoop voor de toekomst. Kijk eens naar wat er in 2000 jaar gebeurd is. Kijk om je heen.
4. Wat moeten zij gaan doen? Eerst ontvangen: Jezus belooft hen te **máken** tot vissers van mensen. Ze zijn het nog niet. Jezus gaat voorop: zij hoeven 'slechts' drie jaar lang te volgen, stage te lopen. Te luisteren en te kijken. Jezus zelf zal 'vangen' door zijn Geest. Wij mogen meehelpen. Vooral door het 'christelijke leven te leven'. Zo leven dat de ander iets merkt van het échte leven in het Koninkrijk van God. Zo word je visser van mensen.
5. Ja, maar.... Dat is toch vooral voor professionals? En wij dan? Hoe belangrijk is het dat óók vader Zebedeus en zijn personeel (Marcus 1:20) gewoon 'hun christelijke best doen'. En als Jezus naar de hemel gaat zegt Hij dat we alle volken tot zijn discipelen moeten maken. Dus doe mee. Je vastigheid loslaten, je kruis op je nemen kan je ook heel wat kosten. Als Boris en Levi dat proeven in 'hun' kerk, doen wij iets moois en groots! Een vriendengroep en goed georganiseerd jeugdwerk is van groot belang. Dat wij vandaag beloven Martin, Monique, Chris en Moniek te helpen bij de geloofsopvoeding is van groot belang. Als wij geen consumenten maar discipelen willen zijn is dat van groot belang. Samen schuilen bij Hem, elkaar op Hem wijzen, Hem volgen: hoe mooi en nodig is dat!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Hoe ziet jouw ideale kerk eruit? Wat heb je nodig? Wat wil je inbrengen? Deel het met elkaar. Vraag God of Hij er wil zijn en wil geven wat jij nodig hebt om mee te doen.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: wie is g . . . ter: B . r . s of L . vi? W . l je l . t . r nog eens aan h . n vert . l . n d . t je erbij w . s t . . n zij ged . . pt werden? En een . ijn . vakantie geh . d? Natge . . . end? V . . l goeds m . rg . n weer op sch . . l. G s!
3. 'Kom achter Mij aan: zij kenmerken de spreker als een gids en voorganger, die mensen naar een bepaald doel zal brengen. Wie oproept tot 'komen' en 'achternagaan' wil ergens naar toe. Waarheen wil Jezus deze mannen brengen? Daar Simon en Andreas Jezus al langer kenden zullen we de oproep om achter Jezus aan te gaan, moeten horen in het verband van zijn evangelie van het nabije rijk. Christus predikt dat rijk als goed en toegankelijk nieuws en OP DAT MOMENT beveelt Hij enkele vrienden om zich aan te sluiten en mee te reizen'
4. 'Ze gaan met het schepnet van Gods liefde door de wereld en winnen mensen voor Christus'
5. **Bijbelrooster: zondag** Mat.4:12-17; **maandag** Joh.1:35-43; **dinsdag** Mat.28:19 + Op.7:9-17; **woensdag** Mar.3:13-19 (14), nu permanentier maar niet altijd. Ook nog (bijv.) getrouwd (Mat.8:14); **donderdag** 1Tim.1:1-17 (16: vgl.Paulus met de 4 mannen uit Mat.4); **vrijdag** Gen.12:1-9 (vs.4 Abram ging!); **zaterdag** Ex.3 en 4: Mozes ging ook maar de start gaat minder soepel dan bij Abram. **Liefhebbers:** Jes.61-62: Jezus, de beloofde bringer van goed nieuws aan een volk dat in duisternis wandelt.

Opw.623; ik wens jou; Opw.710; Mat.4:18-22; Gk119:1,2; Opw.767

Over de ideale kerk voor Boris en Levi!

Blok 1. Ik weet het wel, wat de ideale kerk is voor Boris en Levi.
Dat je in je gezin, met andere broers en zussen en je ouders het goed hebt.
En dat je samen gelooft in God en samen naar de kerk gaat.
En verder dat je veel vriendjes en vriendinnetjes hebt.

Wat hebben Boris en Levi nodig?

Samen naar school toe fietsen, samen spelen na schooltijd.
Samen boevenstreken uithalen. Samen hier in de kerk naar kinderkring.
In de ideale kerk voor Boris en Levi is het jeugdwerk goed georganiseerd.
Met een plan, met beleid. Dit doen we nú voor je.
En als je 12 jaar bent, dan komt de volgende fase.
We willen graag dat jullie het goed hebben met elkaar en met ons.
Dat je je thuis en veilig voelt in de kerk.
En dat je naar vereniging en catechisatie kunt en dat er leuke activiteiten voor je geregeld worden.
Ik weet wel wat de ideale kerk is voor Boris en Levi.
Een kerk waarin zij gekend zijn: hoi Boris, leuk dat je er bent!
Ik zag je pas trots zitten naast papa in die grote bus. Ging je mee op karwei?
Hé Levi, heb je nog veel last van je been. Na die heftige sliding?
Nee, ik voetbal niet. Dat is mijn broer. Ik maak samen met mijn moeder films en maak websites. O ja, is ook zo. Ik ga proberen het te onthouden....
Prachtig, ik droom ervan 😊!

En Mattheus 4 levert ons nog iets moois aan als het om de ideale kerk voor Boris, Levi en ons allen gaat. Luister maar.

Blok 2. Wij hebben de laatste weken intensief stil gestaan bij die boeiende figuur van Johannes de Doper. En behalve dat hij zelf heel groot en heel bijzonder is geweest wilde hij het zelf vooral hebben over 'degene die na Hem kwam'.
En die was écht heel bijzonder, nog weer van een totaal andere orde dan al de profeten, inclusief Johannes de Doper.

Jezus, een nieuwe Rabbi, een Leraar die rondgaat.
Het verschijnsel Rabbi kenden de mensen wel.
Dat waren wijze mensen die bij wijze van spreken een bordje op de deur hadden hangen: hier melden als je meer wilt weten over....
Je kon je aanmelden, meestal moest er flink gedokt worden en dan mocht je aan de voeten van zo iemand gaan zitten, daar werd je wijs van.
Jezus doet het heel anders.
Hij gaat er zelf op uit. Belangrijk om te onthouden, want dat zit in zijn genen.
Er op uit gaan. Opzoeken. Eerst vanuit de hemel naar de aarde.
En dan op aarde rondgaande, uitgaande.
Wat vervolgens ook bijzonder is, dat is dat Jezus graag leerlingen wil hebben maar dat Hij ze niet in Jeruzalem gaat zoeken. Terwijl daar toch wel de potentiële kandidaten rondliepen, naar de normen van die tijd. Daar liepen alle Schriftgeleerden rond. Daar moest je zijn. Maar Jezus gaat naar het onbelangrijke, onbekende Galilea, in het noorden. Dat is ook een soort principe bij God. Onbelangrijk maakt God belangrijk. Laatsten worden eersten.

En telkens zie je ook dat met zijn handelen er profetieën uit het O.T. in vervulling gaan. In dit geval uit Jesaja, waar de profeet Jesaja al eeuwen van tevoren duidelijk dat ze in het duistere, donkere noorden van Israël, in Galilea het licht zullen gaan zien. Als God spreekt, dan gebeurt het ook. Wat Hij belooft heeft, gaat gebeuren, altijd! Dus ook wat God vanmorgen gezegd heeft tegen Boris en Levi: jullie zijn van Mij. Ik zorg voor jullie. Wat er ook gebeurt. Wat Mij betreft. Ga dat maar ontdekken en ga daar maar mee leven!

En in dat onbekende Galilea met veel heel gewone mensen, gaat Jezus erop uit. En als Hij dan loopt bij het meer van Galilea, dan roept Hij heel gewone mannen. Vissers. Hij ziet niet per se iets heel bijzonders in hen, maar Hij ziet hen! En Hij roept.

Jezus roept

Middenin hun werk als vissers staat er een man naar hen te kijken. Dat zal vaker gebeuren. Ik ben ook niet weg te slaan als ik het op vakantie in een haven wel eens zie gebeuren dat vissers met hun boot in de buurt zijn. Met mijn neus er bovenop 😊. Maar deze 'toerist' zegt: kom achter Mij aan! Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze komen....

Blok 3. Ze kenden deze 'toerist' al wel even want deze vier waren discipelen geweest van Johannes de Doper. Die Johannes wees hen naar Jezus: kijk, dat is Hem! En nu Hij hen roept, komen ze. Zoals vaker gebeurde in de Bijbel. Als Abram geroepen wordt, gaat hij. Als de profeet Elisa achter de runderen wordt weggeroepen, gaat hij. Als Paulus geroepen wordt op weg naar Damascus gaat zijn hele leven 180 graden de andere kant op. Wat is dat toch, als Jezus je roept...? Probeer het je eens even voor te stellen. Wat gebeurt er met jou, met u als Jezus die vraag zou stellen. Leg neer waar je mee bezig bent, en kom mee. Misschien denk je wel: dat is meer iets voor mensen die dat zien zitten. Misschien voor de Evangelisatie-commissie, of voor kerk in de wijk.... Zou je eens willen afwegen, willen proeven of het zo zou kunnen zijn dat Jezus jou, u vandaag heel persoonlijk iets te zeggen, iets te vragen heeft? Misschien niet om je werk neer te leggen, maar om je leven over een andere boeg te gaan gooien. Klaar om te wenden? En wat gebeurt er bij die 4 mannen? Ze laten los waar ze mee bezig zijn en ze gaan achter Jezus aan. Wat is dat toch? Hoe komt dat toch? Dat komt omdat het JEZUS is die roept. Daar komt zijn macht en Hij Zelf in mee.

En alvast even in het verlengde van dit Bijbelverhaal. Laat dat ook bemoedigend zijn voor ons vandaag. Als Jezus van zich laat horen, gebeurt er iets. Vandaag, de kerk, wereldwijd. Overal is het gebeurd! Er klonk een stem en er werd geluisterd. Ook vaak niet, zeker, maar ook vaak wel, heel zeker....

Evangelie gaat wereldwijd!

Blok 4. En wat moeten Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes dan gaan doen?

Eerst en daarna steeds opnieuw: ontvangen!

Jezus zegt niet: jullie zijn vissers van mensen.

Nee, Hij zegt: Ik zal jullie vissers van mensen **máken**.

En Jezus gaat voorop. Gaat vooruit.

Ze hoeven eerst alleen maar te volgen. Goed te kijken en te luisteren.

Jezus is Zelf de grote Visser die door zijn Geest mensen gaat vangen.

Laat dat voor vandaag ook bemoedigend zijn voor ons.

God doet het. De kerk is van Hem. Hij zorgt voor ons, voor de gemeente en voor Boris en Levi.

En dan zegt die almachtige Jezus, die straks vissen in het net van de vissers stuurt.

Die straks duizenden mensen te eten geeft m.b.v. 5 broodjes en 2 visjes, dat wij Hem mogen helpen!

God doet het, Jezus doet het en wij mogen helpen: die volgorde.

Nooit meer vergeten!

En wat moeten die 4 dan gaan doen, en wij vandaag?

Hoe kun je dan Jezus helpen met mensen vangen?

Dat is zo leven dat de mensen om je heen iets merken van het koninkrijk van God.

Dat is zo leven dat de ander nieuwsgierig wordt waarom jij doet, denkt, spreekt zoals je doet, denkt, spreekt.

Dat je zelf blij bent om burger te mogen zijn van het Koninkrijk van God.

Dat het je diepe vreugde is om bij Hem te horen en voor Hem te leven.

Dat dat invloed heeft op je manier van kijken naar het leven, omgaan met je geld, dat je je hobby en passie inpast in het grotere geheel van Gods wereld, en niet andersom.

Dat je zelf allereerst het Koninkrijk van God zoekt.

Dat anderen dat merken door waar je over nadenkt en waar je over spreekt.

Dat is dat je het Evangelie verkondigt, desnoods met woorden.

Blok 5. Ja, maar, wij allemaal zo?

Ja, en tegelijkertijd is er ook wel onderscheid te maken tussen mensen.

Dat gebeurt ook al in de tijd van de Here Jezus.

Vader Zebedeüs en zijn knechten (Marcus 1 vertelt ons dat er ook knechten zijn) hoeven bijvoorbeeld niet mee achter Jezus aan.

Maar hoe die Zebedeüs en zijn knechten in het leven staan is ook heel erg belangrijk.

Hoe makkelijk zou Zebedeus een mokkende man kunnen worden.

Ja, allemaal leuk en aardig, met die Jezus, maar vanaf het moment dat mijn zonen achter Hem aan gingen en dit er een beetje bij gingen doen, is het met ons familie-bedrijf wel heel wat slechter gegaan.

Als vader denk je na over de toekomst, over bedrijfsopvolging, over ...

En dan krijg je dit.

Of was hij enthousiast dat zijn kinderen de zending in zijn gegaan.

Zonder groot salaris met talloze onzekerheden. Waarbij hij elke dag voor hen ging bidden en ze een maaltje vis toeschoof als ze weer gingen: 'hier, en de dikste vis is voor Jezus, hoor!'

Begrijp je waar dit over gaat?

En dat is nooit meer anders geworden.

Voordat Jezus naar de hemel gaat geeft Hij de discipelen de opdracht om de wereld in te gaan en om discipelen te maken en hen te dopen.

Ook dan gaat Hij voorop.

Jezus gaat voorop!

Vanuit de hemel stuurt Hij zijn Geest en zegt dat Hij alle macht heeft!

En dan moet er gepraat en verkondigd worden.

Maar burger van Gods Koninkrijk zijn moet je vooral leven!

Er moet iemand op pad gaan maar hoe fijn als er dan weer iemand anders eten kookt voor als je honger hebt.

Er moeten commissies bemenst worden maar hoe mooi als anderen daar dan weer voor bidden. Samen ben je gemeente!

En in het Koninkrijk van God kun je elkaar leren dat Jezus volgen ook wat mag kosten.

Kijk naar het voorbeeld van onze Heer Zelf: wat heeft het Hem gekost!

De 4 mannen die Jezus gingen volgen kozen niet voor een makkelijk bestaan maar het was wel een prachtig bestaan: dichtbij hun Heer.

Maar ze leerden van hun Heer ook om hun kruis te dragen.

Om een prijs te betalen. Mag de navolging van Christus je wat kosten?

Nog even terug naar Boris en Levi.

Wat gun ik hen een fijne vriendengroep, en zeker ook in de kerk.

Dat je elkaar meeneemt. Dat je kattenkwaad uithaalt maar ook meemaakt dat er gehuild wordt in de kerk als iemand gestorven is, en gisteren begraven.

En blij als er gedoopt wordt en als er over een paar maanden belijdenis wordt gedaan!

Wat gun ik Martin, Monique, Chris en Moniek een gemeente die 'ja' zegt als het gaat om het helpen bij de geloofsopvoeding.

Maar meer nog en groter is het als Boris en Levi de goede Herder gaan leren kennen.

Hij die een plan heeft met hun leven.

En dat ze dat hier mogen zien, merken, ervaren, leven.

Wat wil ik graag dat je onthoudt van deze preek?

Samen schuilen bij Hem, elkaar op Hem wijzen, Hem volgen

Samen optrekken en samen God de eer brengen.

Zeggen en geloven dat onze Heer voorop gaat en de weg baant.

Samen schuilen bij Hem. Elkaar wijzen op Hem.

Aan elkaar duidelijk maken dat het ook wat mag kosten, het volgen van Hem.

Hem volgen en het laten merken aan je omgeving.

Van zo'n kerk wil ik wel lid zijn.... Amen.