

Opw.723; Mattheus 4:1-11; Psalm 62:1,3; Gk163:1,2; Gk160; Opw.798

Nu komt het erop aan!

1. Als je na je opleiding voor het eerst in een straaljager gaat zitten en zelf achter de stuurknuppel zit. Als je in je nieuwe baan aan je eerste honderd dagen begint. Als je door die nare corona-tijd wordt aangevochten: dan komt het erop aan! Wat doe je dan? Hoe vergaat het Jezus als Hij na zijn doop aan dat grote, ontzettend belangrijke werk begint?
2. Jezus was gekomen om het goede nieuws van het Koninkrijk te brengen, om mensen op te zoeken, maar gaat – geleid door de Geest! – niet naar de mensen maar eerst naar de woestijn! Daar gaat Jezus' gebed, ondersteund door vasten, verder. Er is daar wel voedsel maar Hij richt zich op God en niet op eten. Hij gaat eerst de strijd aan met zichzelf en met de vorst van de duisternis. Na 40 dagen is er nog geen voedsel gebracht en heeft Hij (ook volop mens!) vreselijke honger! Al die tijd was de verzoeker er al bij maar wachtte sluw op een kans. Een verzoeking komt vaak in je zwakte. Ook vandaag nog! Nu is de tijd rijp en probeert hij Jezus van zijn taak af te brengen.
3. Het lijken drie vreemde voorbeelden, waar de verzoeker over begint. Over een (brood)wonder, over (Gods)vertrouwen en over (wereld)macht. Maar het wordt minder vreemd als we ontdekken dat het te maken heeft met de vraag of 'de Zoon van God' wel doet wat Adam, de 'zoon van God' en het volk tijdens de 40 jaar in de woestijn niet deden. Als u 'de zoon van God' bent: maak van stenen broden. Het volk morde in de woestijn en wilde brood en vlees op hun tijd, maar daar zei de HERE: 'Ik liet jullie honger lijden en stelde jullie op de proef (Deut.8)'. Toen God sprak kwam er manna. Nu moet Jezus als 'echte Israëliet' wachten op God(s Woord) en dat doet Hij. Vervolgens wijst de duivel (Bijbelkenner als hij is!) op Psalm 91 waar engelen mensen op handen dragen. 'Spring van het dak en zij zullen U opvangen'. Jezus reageert met het Bijbelwoord dat God niet verzocht moet worden, zoals bij Massa. Daarna laat de verzoeker het twee maal 'als U de zoon van God bent' achterwege en zet nu alles in. Aanbid mij en alle koninkrijken zijn voor U! Met andere woorden: dan hoeft U die moeilijke weg niet te gaan om het Koninkrijk te vestigen. Nee, zegt Jezus: je aanbidt alleen de HERE. Hij stuurt nu de verzoeker weg. Daarna komen engelen en is er vast ook eindelijk eten voor Hem!
4. Voor alle stemmetjes om Hem heen en in zijn eigen hart richtte Hij zich eerst op zijn Vader. Hij heeft de beproeving doorstaan. Deze stemmen blijven, tot aan het kruis toe maar Hij weet de goede route. Nu gaat Hij wél naar de mensen toe als Licht in de wereld. Ondertussen weet Hij als geen ander wat wij doormaken op aarde! Leef vandaag in Gods nieuwe wereld met een houding van 'nu komt het erop aan!' En proef alle stemmetjes om je heen en in jezelf. Proef vooral Gods goedheid en leef met zijn Woord!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Wil je nog eens proeven hoe belangrijk dit moment is, voor Hem, voor jou/ons?
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: de H . re J . . . s h . . ft h . t m . . ilijk in de w . . stijn en daa . . m b . dt Hij. Zijn Vader w . . t h . t en st . . rt engelen om te helpen! G s!
3. 'Het woord uit Deut.8,3 herinnerde het volk eraan dat zij geleefd hebben bij de gratie van Gods spreken. Er bleek meer dan brood in de wereld te zijn. Toen God sprak, was er manna. Wie God naar de mond ziet, zal hoe dan ook verzadigd worden. Jezus wacht op Gods spreken over zijn voedsel en die houding niet wil opgeven voor een zelfstandig roepen van wat er niet is. Dit geloof is beproefd in de honger, maar niet beschaamd toen de engelen kwamen'
4. 'Jezus zegt niet: het kan wel zonder brood. Hij zegt: het kan niet zonder gehoorzaamheid'
5. **5. Bijbelrooster: zondag** Mat.3 (4.9); **maandag** Luc.4:14-30 (18-19 maar ook 1Joh.3:8!); **dinsdag** Mat.27:39-43 (40!); **woensdag** Joh.6 (begrijp je waarom hier wel een broodwonder?); **donderdag** Deut.6 (13.16) + Ex.17:1-7; **vrijdag** Deut.8 (3); **zaterdag** Hebr.2:14-18 + 4:11-16. **Liefhebbers:** Luc.3:21-38 (38); Ps.91 (11-12); Luc.4:31-44; Mat.4:16; 1Koningen 19:1-8

Liturgie rondom Mattheus 4:1-11

Nu komt het erop aan!

Blok 1. Je kunt een hele dure opleiding achter de rug hebben voor F16-piloot maar je weet pas of het lukt als je het gaat doen. Als je voor het eerst alleen achter de stuurknuppel van zo'n indrukwekkende vliegtuigmachine kruipt. Of als je na het halen van je rijbewijs voor het eerst de sleutels meekrijgt van pa of ma. Je zou het moeten kunnen maar kun je het nu ook?

Nu komt het erop aan, een paar voorbeelden...

Als je na 4 jaar voorbereiding eindelijk die échte 10 kilometer moet schaatsen op de Olympische Spelen. Als je op papier deze baan goed zou moeten kunnen doen, maar dan komt de dag dat de wekker gaat en je er naar toe gaat... Als het erop aan komt... Of meer geestelijk gezien: je bent al jaren gelovig en je belijdt dat je afhankelijk bent van God in goede en kwade dagen. En dan heb je 2 jaar corona achter de rug. Hoe zit het dan met je geloof, je belijden als het erop aan komt? En dan gaan we samen naar dat grote moment uit ons Bijbelgedeelte. Let op: het heeft alles met onze Heer maar ook met ons te maken! Hij is aangewezen door zijn Vader: dit is Hem! Hij kan het! Gezalfd tot Messias. Nu komt het erop aan....

Blok 2. Met de woorden van Johannes de Doper: nu breekt het Koninkrijk van God door. Met de woorden van onze Heiland: nu breekt het Koninkrijk van God door. Met de woorden van Jesaja: blinden gaan weer zien, doven gaan weer horen, doden zullen opstaan, armen horen het goede nieuws, onderdrukten krijgen hun vrijheid terug. Het genadejaar van de Heer wordt uitgeroepen. Kortom: tijd voor actie. Tijd om de mensen op te zoeken! Wat is het dan bijzonder dat onze Heiland, geleid door de Geest die op Hem was neergedaald, naar de woestijn wordt gebracht! Dus juist níét naar de mensen....

Het eerste wat Jezus moet doen is het gevecht aangaan met de grote tegenstander vanaf het begin, vanaf bijna het begin.... De opstandeling in de hemel en daarna de in de warschopper op aarde. De onbetrouwbare, sluwe tegenstander en verzoeker. En wat doet Jezus? Net als na zijn doop bidden! De rode draad voor de komende drie jaar.

En met de woorden van 1Joh.3,8: Hij moet de strijd met satan aangaan. Verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.... Zijn werk wordt dus onvoorstelbaar zwaar en ingewikkeld. Daarom zoekt Hij het waar het te zoeken is: bij zijn Vader zijn. Om alvast voor onszelf te onthouden: als het erop aan komt: zoek God!

Ik heb lang gedacht dat de woestijn alleen maar kaal en heet is en dat er geen voedsel is en dat het een heftige omgeving is. Maar als ik lees dat Johannes de Doper in de woestijn leeft van sprinkhanen en wilde honing dan is daar dus wel voedsel te vinden.

Dat Jezus daar in de woestijn niet gaat eten is dus heel bijzonder! Hij richt zich op God en niet op eten. Probeer het je voor te stellen hoe dat dan voor Hem moet zijn na 40 dagen en 40 nachten. Dan mag je met recht zeggen: ik heb verschrikkelijke honger.

Iets wat ik vroeger van mijn moeder nooit mocht zeggen want ik had de oorlog niet meegemaakt. Jezus heeft het vreselijk zwaar.
Jezus bidt en ondersteunt het door vasten.
Om helemaal gericht te kunnen zijn op zijn Vader en wacht af!

Ik dacht lange tijd dat de satan na 40 dagen op komt dagen maar in het Lucas en Marcus-Evangelie wordt duidelijk gemaakt dat de satan er al 40 dagen bij is maar wacht op zijn kans. En hij grijpt de kans als hij, slim als hij is, denkt de meeste kans te hebben. En dat was toen en dat is vandaag als je kwetsbaar bent.

Als je zwak bent. Erge honger, erge vermoeidheid, erge stress, erge onrust, ontevredenheid, stemmetjes in jezelf.

Als het heftig is. Als je 'jezelf tegen gaat komt zoals je jezelf nog nooit bent tegengekomen'. Als je teveel drinkt. Als je teveel focust op iets wat niet echt belangrijk is. Als je verslaafd bent of raakt. Kortom: als je los raakt van je doel en je Schepper.

Wanneer ben jij kwetsbaar voor verzoeking?

Weet je het van jezelf wanneer je extra vatbaar bent voor satan en zijn trucken?
Voor jou, voor ons belangrijk om te weten!

Blok 3. Als je dan kijkt naar de 3 situaties die de satan aan Jezus voorstelt, dan lijkt dat misschien heel vreemd.

Bij ernstige honger kun je toch lekkerder voorbeelden bedenken dan brood?

Maar deze voorbeelden staan voor wonderkracht, staan voor veiligheid en staan voor de wereldmacht.

En ook voor Adam, de eerste zoon van God, waren dit de thema's.

We weten het niet precies maar waarschijnlijk konden Adam en Eva voor de zondeval ook bijzondere dingen doen.

En daar was ook de vraag naar vertrouwen. Of je de Here God op zijn woord vertrouwde. En dat je de hele wereld aan je voeten had liggen omdat je namens God in deze wereld aan het werk mocht gaan.

Zie je de parallel tussen Adam, de zoon van God (Luc.3,38) en deze Zoon van God?

Adam en Eva konden waarschijnlijk voor de zondeval ook bijzondere dingen doen, ze moesten vertrouwen op God en de hele wereld lag aan hun voeten.

En zie je ook de parallel tussen Gods volk, zijn oogappel, in de woestijn op weg naar het beloofde land en deze zoon van God?

Zou déze Zoon van God het allemaal wel kunnen? En gehoorzaam blijven?

De 3 voorbeelden gaan erover of Jezus – plaatsvervangend – een afhankelijke Israëliet wil zijn of niet.

Als je...? Maak dan van deze stenen brood.

Johannes de Doper had al gezegd dat God van stenen kinderen van Abraham kon maken. Dus dan moet dit zeker kunnen.

Maar Jezus kent de boekrollen, de woorden van God.

Dat zijn Vader het volk juist op de proef stelde in de woestijn door pas eten te geven op zijn tijd. En om te proeven wat er in hen zat. Of ze vertrouwen hadden.

Daarom doet Jezus hiér geen wonder en gaat Hij niet op zoek naar sprinkhanen en honing. Terwijl Hij over een poosje wél zorgt voor een spectaculair brood- en visvermenigvuldigingswonder...

Maar Hij wacht hier gehoorzaam op God. Tot Hij zijn hand en de hemel opent....

En Jezus reageert met een Bijbelwoord uit de tijd van het volk Israël in de woestijn.

Je leeft niet van brood alleen maar van ieder woord dat uit Gods mond uitgaat.

Natuurlijk vindt Jezus eten nu ontzettend belangrijk maar er is iets wat er bovenuit gaat: de wil van zijn Vader in de hemel, en Hij wacht....

Als je....? Dan komt de satan met de volgende vraag aan de zoon van God.
In al zijn macht kan hij Jezus 'even' meenemen naar Jeruzalem en staan ze samen op het dak van de tempel. Spring van het dak!
Je kunt toch wel engelen laten komen om je op te vangen?
Spring van het dak. Moet kunnen toch? Die engelen kunnen toch van alles?
De satan kent ook de woorden van God. Als zeer hoge engel wist en als gevangen engel weet hij veel van God. En het staat toch in Psalm 91? Dat God zijn engelen zal sturen en dat je je voet niet zult stoten aan een steen?
En opnieuw reageert Jezus met een Bijbelwoord.
U zult God niet verzoeken. Dat doet denken aan de situatie bij Massa.
Dat Mozes water uit de rots laat komen, Exodus 17.

Geef ons water. Het volk had hevige dorst en bleef maar klagen.
Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?
Om ons hier van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?
Uiteindelijk geeft Mozes water aan het volk omdat de HEER hem gebiedt op de rots te slaan. Dan staat er: 'hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israelieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: is de HEER nu in ons midden of niet?'.
De satan zegt: spring maar want de Heer en zijn engelen zijn er toch?
Nee, zegt de Zoon! Ik wil mijn Vader in de hemel niet verzoeken.
Natuurlijk zou Hij kunnen zorgen voor engelen maar Ik vraag het niet!

En dan tenslotte, laat de satan zijn duidelijke zelf zien.
Nu niet eens meer 'als U de Zoon van God bent', maar gewoon bam....
Alle koninkrijken laten zien en ze aanbieden aan de Zoon.
Wat een heftig moment. Jezus weet wat Hem te wachten staat de komende tijd.

Over het Koninkrijk van God!

Wat het Hem gaat kosten om het Koninkrijk van God te laten neerdalen op aarde.
Verschrikkelijk, hels, nog véél erger dan 40 dagen en 40 nachten geen eten.
En dat alles wordt Hem nu aangeboden.
Hij hoeft alleen maar te buigen voor satan en hem te aanbidden....
En Jezus raakt de kern. Dat wat altijd, vroeger, toen en ook nu het belangrijkste is: je aanbidt alleen God! De Levende God! Het basisgeloof van het Joodse volk, de zonen en dochters van God: geen andere goden dus ook geen satan, maar God alleen!

En dan is het ook klaar. Jezus is er klaar mee. Hij gebiedt en laat zien wie hier de echt sterkere is: ga weg! De proef is doorstaan, met glans. En satan heeft maar te luisteren.

Hoe ontroerend die paar woorden die dan volgen.
De engelen kwamen meteen en dienden Hem!
Hij greep er niet naar vooruit. Hij verzocht niet maar wat was zijn Vader hier liefdevol aanwezig. Wat moet het voor hen beiden indrukwekkend zijn geweest!
Het kwam erop aan. Hij heeft het volgehouden.
En nu zijn er de engelen om te dienen. Het staat er niet met zoveel woorden maar ze zullen vast eten en drinken bij zich hebben gehad voor Jezus.
Net zoals ze dat eerder hebben gedaan.
Toen Elia in doodsangst wilde sterven voor de duivelse haat van koningin Izebel en van pure ellende in slaap viel maakte een engel hem wakker en die engel had brood en een

kruik water bij zich. Engelen, dienende geesten t.b.v. hen die het heil beërven (Hebr.1:14) en daarom hier zo gericht op de Here Jezus.

Blok 4. Wat een geweldig belangrijk moment voor de Here Jezus. Wat zal Hij genoten hebben van eten en drinken maar meer nog van het liefhebben en gehoorzamen van zijn Vader. De verzoeking doorstaan. Op dezelfde wijze als wij is Hij verzocht geweest. Denk daar niet te licht en niet te makkelijk over!

Er waren steeds en er bleven veel stemmen rondom de Here Jezus. Hoe belangrijk voor Hem en voor ons om afgestemd te blijven op zijn en onze hemelse Vader. Ons te richten op Hem. Bij alles wat er toen op Hem en vandaag op ons afkomt. Die stemmetjes zijn gebleven rondom Jezus. De satan ging toen weg maar bleef niet weg. En bleef alles op alles zetten om de Here Jezus te verzoeken. Om ervoor te zorgen dat de Zoon van God dezelfde weg ging als Adam, de zoon van God. Om Hem te verleiden tot ongehoorzaamheid zodat Gods plan in het water valt. Zelfs nog aan het kruis. Die stemmen, die verzoeking.

Opnieuw diezelfde woorden: als U de zoon van God bent, kom dan af van het kruis, ingeluisterd door satan.

Maar ook daar deed Jezus dat niet.

En telkens opnieuw zal Jezus diezelfde route moeten nemen.

De route naar zijn Vader toe. De stilte en de nacht opzoeken om te bidden.

Na deze verzoeking gaat Hij aan de slag en gaat Hij nu wél de mensen opzoeken. En in ditzelfde hoofdstuk Mat.4 wordt dan gezegd: een volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht. Jezus komt als het Licht in de wereld. Om te redden. Om lief te hebben. Om een aantal mensen alvast te genezen en soms zelfs op te wekken uit de dood. Voorproef van het Koninkrijk dat eraan komt!

Wat wil ik graag dat je onthoudt van deze Bijbelwoorden en mijn preek?

Dat je beseft hoe belangrijk dit moment is geweest, ook voor ons!

En dat we gaan leven met dezelfde houding als onze Heiland.

Gericht op zijn Vader en levend met zijn Woorden, amen.