

## Gk99; Gk95; kinderlied; Mat.27:57-28:15; 2 x Sela; Opw.354

### Pasen? Dat wordt lachen!

1. Ik moest echt even in mijn ogen wrijven toen ik las over de 'paaslach' ('risus paschalis') en hoe de monniken in de M.E. met Pasen – na de vastentijd – de moppentrommel vol met grollen en grappen openden... Toen monnik Oecolampadius in opdracht hier serieus tegenin ging bleef toch de paaslach zijn plaats houden!
2. Geeft het Paasevangelie de reden waarom er gelachen kan worden? Mattheus zet erg in op het indrukwekkende met Pasen én op het graf. Hij noemt meerdere getuigen van de begrafenis maar ook dat het graf op de paasmorgen leeg is. Het bewijst allemaal de onschuld van deze gekruisigde Jezus en Gods jawoord tegen zijn Zoon. God schatert het uit (Psalm 2). Pasen is een indrukwekkend moment. Waarin Gods nieuwe wereld verder baan breekt. Alles wordt anders. Er ontstaat beweging (richting Galilea) en zending. Het indrukwekkende verhaal van de kruisiging heeft alleen maar zin als er ook een leeg graf is! Dus: 'de gekruisigde is niet hier'.
3. Dat heengaan in de wereld mag vrolijk met een paaslach, kijk maar naar de vrouwen (vs.8). En heengaan moet je doen met het Woord (vs.7.10). Daar ontdek je het aanknopingspunt: 'Ik zal jullie voorgaan naar Galilea en daar zul je Mij zien'.
4. God geeft in het Mattheus-Evangelie enorm veel kansen aan de daders. De wachters vertellen wat er écht gebeurd is. Voor hen was er dezelfde overweldigende kracht merkbaar als kort geleden in de tuin (Joh.18). De 'onredelijke leugen' wordt door het kerkbestuur – met veel geld – in leven gehouden. Wat geeft God kansen!
5. Het Paasevangelie klinkt vanmorgen over heel de wereld en hier bij ons in Berkum. Hoe is dat voor je? Hoe vier jij Pasen vandaag, te midden van de nood? Neem elkaar mee de laatste Paas-fase in en laat de paaslach niet verloren gaan!

### Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. De God die op Goede Vrijdag stil bleef, heeft gelukkig met Pasen het laatste woord. Ik hoop dat de stille week, Goede Vrijdag en Pasen ook voor jou mooie dagen zijn geweest!
2. 😊😊😊😊 Voor de kinderen:
3. 'Wie voor leugens gaat betalen, is bang voor de waarheid. Leugens liggen altijd in de knoop: de raad van overpriesters en oudsten gaat nu het gerucht verbreiden, dat gebeurd is wat zij juist hadden afgegrensd. De verklaring overtuigt echter alleen hen die de leugen WILLEN geloven. Wanneer de wachters werkelijk slapen, hoe kan men dan weten dat leerlingen in de nacht zijn gekomen en het lichaam hebben weggenomen. Het Sanhedrin zou zeker niet gearzeld hebben om verbrekers van zegels wettelijk te vervolgen'
4. 'Mattheus wil met de grote redevoeringen van het evangelie – de Bergrede en alle andere – zeggen dat Jezus de nieuwe Mozes is, maar veel meer dan dat. Hij is Israëls Messias. Hij is degene die Israël en de wereld de nieuwe wet geeft, waardoor Gods nieuwe manier om mens te zijn, onthuld is voor de wereld. Maar dit alles is alleen waar, omdat degene die Gods zegeningen uitsprak over zijn volgelingen, die Gods oordeel aankondigde over hen die hun eigen weg gingen en degene die Gods koninkrijksboodschap in gelijkenissen uitlegde, nu de opgestane Heer is'
5. **Bijbelrooster:** Thema van deze week: er mag gelachen worden!  
**zondag** Genesis 21,1-7; **maandag** Jesaja 66,5-14; **dinsdag:** Johannes 16,16-24 (vs.20); **woensdag** Psalm 126; **donderdag** Psalm 2 (vs.4); **vrijdag** 1Petrus 1,3-12 (vss.6.8); **zaterdag** Jesaja 41,8-20. **Liefhebbers:** 1Korinthe 15; vgl.Joh.18:6 en Mat.28:4; Filippenzen 4

Ds.Gertjan Klapwijk, Pasen, Zwolle-Berkum, 17 april 2022

## **Gk99; Gk95; kinderlied; Mat.27:57-28:15; 2 x Sela; Opw.354**

### **Pasen? Dat wordt lachen!**

Blok 1. Lopen twee ijsberen in de woestijn.

Zegt de een tegen de ander....

Dat is even schrikken, hè? Dat had je niet gedacht.

Wees gerust. Het niveau van mijn moppen... Alleen mijn jongste broer en ik kunnen daar heel erg om lachen maar anderen meestal wat minder....

Maar het is toch Pasen? Dat is toch de tijd van de moppen?

Ik wist niet wat ik zag toen ik erover las.

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk om met Pasen met allerlei grappen en grollen voor de dag te komen. De moppentrommel ging open.

De vastentijd was een sombere, ingetogen tijd geweest maar nu ging je weer los!

En de moppen waren ook niet allemaal even smaakvol.

Soms ook helemaal losgekoppeld van het geloof, of van Pasen.

Zeg maar 'platte lol' . En daar moest wat aan gebeuren, vond de kerkleiding.

De geleerde monnik Oecolampadius schreef er in de 16<sup>e</sup> eeuw zelfs een boekje over.

Het moest toch echt anders. Deze monnik keurde de domme grappen af maar bleef toch een pleidooi voeren voor de paaslach.

Blok 2. Wat is dan de reden dat je met Pasen kunt lachen?

Laten we eens goed kijken naar de tekst en op zoek gaan naar dat waarover te lachen valt. Mattheus heeft zijn eigen invalshoek bij het beschrijven van het sterven en de opstanding van onze Heer.

Het valt op dat hij veel aandacht schenkt aan het graf en bij alle getuigen die daarbij zijn geweest. En tegelijkertijd ook heel nadrukkelijk daarna dat het graf écht leeg is.

Alles duidt op onschuld. Hier is een grote fout begaan die de Here God heeft omgezet naar groot geluk.

Pasen wordt wel eens 'Gods amen' op Goede Vrijdag genoemd.

De vloek, de schuld is voorbij. De dood is overwonnen.

Wat dacht men wel? Om deze Heiland uit de weg te kunnen ruimen?

Hier zie je al iets van de paaslach. Je zou kunnen denken aan Psalm 2.

God schatert het uit.

God die lacht in de hemel om wat zijn tegenstanders proberen uit te richten.

Wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde.

Die in de hemel zit lacht, en spot met hen.

Há, wat denken ze wel niet! Denken ze Mij en mijn plannen te kunnen dwarsbomen?

Natuurlijk niet!

Het werd daarom dus wel Pasen.

Pasen. Een van de meest indrukwekkende momenten in de hele wereldgeschiedenis.

Het is echt het begin van een nieuw tijdperk. Het Koninkrijk van God dat baan breekt als Jezus geboren wordt en dat nu nog weer een nieuwe dimensie erbij krijgt.

Jezus die aan de andere kant van de dood is opgestaan: dat biedt perspectief voor al Gods kinderen. Voorbij de dood: dat belooft nog wat...

En deze nieuwe tijd wil de mensen in beweging gaan zetten, al op die eerste Paasdag van toen!

De God die op Goede Vrijdag zweeg heeft hier het laatste woord.

Alles wat gezegd en geschreven is over het kruis heeft alleen maar zin als het ook Pasen is geworden.

En dat is ook wat de engel zegt. Hij heeft het over de gekruisigde.

Een woord dat nog steeds zeer deed bij de volgelingen van Jezus.

Maar nu dat andere nieuws: de gekruisigde die jullie zoeken, is niet hier!  
En die woorden worden gehoord en dat krijgt grote gevolgen.

Blok 3. Dat is ingrijpend en verwarrend nieuws voor de vrouwen.

Maar los hiervan zie je ook bij hen het begin van een paaslach.

We lezen het in vs.8.

Weliswaar natuurlijk helemaal ontdaan en nauwelijks bekomen van de schrik.

Maar toch ook, vs.8, opgetogen! Blij. Opgelucht.

Met daarbij de steeds terugkerende oproep, zowel van Jezus als hier van de engel: wees niet bang. Pasen is dat je opgetogen bent. Pasen is dat je niet bang hoeft te zijn.

Pasen is dat je kunt lachen, door alle droefheid en onrust heen.

De emoties wisselen elkaar af maar er zit ook al iets in van die diepe Paasvreugde.

Hij is niet hier, Hij is opgestaan. De dood is overwonnen.

Belangrijk is het om hier te ontdekken dat je op weg moet gaan en dat er een gids is die de weg wijst.

Want wat moet je met al dit indrukwekkende nieuws?

Je bent nog niet bekomen van het ene en het andere gebeurt alweer.

Wij leven in een indrukwekkende tijd, maar dat was het daar en toen voor de vrouwen ook.

En dan mag de blijdschap, de vreugde, de paaslach de boventoon voeren.

Jezus zei het al voor zijn sterven.

Je kunt erover lezen in Johannes 16,20 en de Here Jezus gebruikt er stevige woorden bij:

Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult huilen en weklagen, terwijl de wereld blij zal zijn.

Je zult bedroefd zijn maar je verdriet zal in vreugde veranderen!

Dus op weg, maar hoe?

Binnen alle drukte, alle social media, alle emoties is het van groot belang te letten op die ene stem. Dat ene Woord. Oriëntatiepunt.

De stem van de Heer zelf.

Die had gezegd dat ze na zijn opstanding naar Galilea moesten gaan en dat Hij hen daar zou ontmoeten.

En als Hij even later de vrouwen zelf ook weer ontmoet zegt Hij hetzelfde.

En als zij dat aan de discipelen, zijn broeders!, het is weer goed!

Gaan vertellen is dat een mooi bewijs.

Want dat had Hij tot nu toe alleen aan de 11 discipelen verteld.

Dat vraagt geloof. Wat doe je?

Zo gaan de vrouwen op zoek naar de discipelen.

Die er nog niet aan toe zijn. Die er nog niet aan willen.

Maar toch, als een lopend vuurtje, ontstaat er iets moois, iets nieuws op die paasmorgen.

Blok 4. En we hebben het er nog niet over gehad, maar het begint bij de bewakers.

Mattheus beschrijft dat uitvoerig.

Je zou kunnen zeggen: wat geeft God een kans aan de daders.

Aan het Joodse kerkbestuur. Wat geeft Hij hen nog steeds mogelijkheden om erop terug te komen. Om berouw te tonen.

Om te erkennen dat ze er helemaal naast hebben gezeten.

Kijk maar. De bewakers zijn de eerste getuigen van Pasen!

En er gebeurt iets als in Johannes 18.

Als Jezus daar zegt wie Hij is in de tuin, nl. 'Ik ben het', vallen al die soldaten ondersteboven.

Hier vallen opnieuw soldaten. Nu van iemand die minder indrukwekkend is als Jezus Zelf maar op dat moment toch heel veel indruk maakte.

Een engel die van boven naar beneden komt en zelfs een bevende aarde veroorzaakt.  
Net als na het sterven van Jezus is de hele aarde in rep en roer.  
Gods aarde praat mee over wat er gebeurd is...  
Hij lichtte als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.  
Vast een belangrijke engel!  
De verzegelde steen verwijdert hij.  
Jezus was al opgestaan maar nu kan dat ook gezien worden.  
Nee, het zijn geen leerlingen die stiekem het lichaam komen weghalen, maar de hemel zelf bewijst dat Hij leeft. En daarom stopt Mattheus om de vrouwen te volgen maar volgt hij in zijn beschrijving de wachters, de soldaten.  
Die gaan met het nieuws dat hen is overkomen naar de hogepriesters in de stad.  
En vertellen alles wat hen is overkomen.  
Ook vast gekoppeld aan het bericht dat het lichaam er niet meer is.  
Zeker gezien de reactie van de hogepriesters en oudsten.  
Zij overlegden met elkaar en besloten dat de leugen de wereld in moet dat de leerlingen gekomen zijn om het lichaam van de Heer weg te halen.  
Die leugen moeten de soldaten door gaan geven.  
Wel vreemd als je in slaap bent gevallen en achteraf vaststelt dat de leerlingen langs zijn gekomen om het lichaam van Jezus mee te nemen.  
Dat is wel heel knap als je al slapend hebt kunnen vaststellen dat het lichaam van Jezus gestolen is...  
Zo gaat dat vaker met leugens. Ze kloppen niet!  
En het kerkbestuur wil de soldaten in bescherming nemen als ze deze leugen moeten gaan verkondigen. Ze krijgen er flink veel geld voor.  
Eerst al het nodige geld voor het verraad van Judas en nu dit.  
Veel kerkgeld wordt besteed aan de leugen.  
En mochten ze toch nog moeilijkheden krijgen, dan zorgt het kerkbestuur wel dat de soldaten niet de dupe worden van hun leugens...  
Wat een ramp als leiders, van een land of van een kerk moedwillig leugens in de lucht houden. Om niet af te gaan. Om blind door te gaan met je vernietigingsactie.  
Na het berouw van Judas, de twijfel bij Pilatus en het verhaal van de soldaten toch nog moedwillig blijven volhouden dat de Godslasteraar terecht gekruisigd is en er nu niet meer is.  
Valt het je op dat God veel kansen geeft? Wat heeft God geduld. Wat wordt Hij hier genegeerd...  
En wat is het overduidelijk door heel dit verhaal dat God zegt: deze Jezus is onschuldig.  
Het is nu genoeg. Klaar. Nu vol energie en passie en goddelijke liefde door met de laatste fase in de heilsgeschiedenis!

Blok 5. Vandaag klinkt het Paasevangelie. Hier en over heel de wereld.  
Indrukwekkend dat, bij steeds meer kerkverlating en steeds meer mensen van God los, miljoenen mensen elkaar feliciteren met die prachtige woorden: de Heer is waarlijk opgestaan!  
Ik wil aan je vragen hoe dat vanmorgen voor jou is.  
Om dit jaar op dit moment Pasen te vieren.  
Met oorlog in Europa. Met vluchtelingen op veel andere plaatsen. Met vervolgd christenen. Met in je eigen leven van alles en nog wat, wat er speelt.  
Lukt het om al die dingen ondergeschikt te maken aan dat ene, grote?  
Dat er een Heer is die sterker is dan de dood en die ons de paaslach gunt.  
Wat is het toch geweldig. Te weten dat Hij leeft en als eerste blijvend levend is.  
En dat er toen een onomkeerbare beweging is ontstaan. Van de dood naar het leven toe.  
Bemoedigend voor ons die hier nog verder moeten.

Die te midden van alle geluiden en emoties om ons heen moeten letten op die ene stem.  
Die stem die zegt: je hoeft niet bang te zijn.  
Omringd door mensen die sterven en te weten dat het ons ook niet voorbij zal gaan.  
Die stem in de Bijbel spreekt tegen ons. En wijst ons de weg.  
Blijf God zoeken. Blijf Bijbel lezen.  
Want de manier waarop God in deze wereld en in jouw leven ingrijpt is niet te begrijpen  
als je zelf wat gaat nadenken. Of met elkaar in gesprek gaat.  
Kies ervoor om te zeggen dat het glas half vol zit en niet half leeg.  
Dat er gelachen kan worden met Pasen: vreugde want Hij leeft en Hij komt, amen.