

'Uren, dagen, maanden, jaren'; Psalmen voor nu 16:1,3,4; Johannes 20:11-18 (tekst vs.17a); Gk146:1,3; Opwekking 354; OLB473:1,3,10; Zegenlied

Feest voor het héle gezin!

1. Je merkt het als er één uit je gezin ontbreekt, zeker in deze dagen.... Eentje is er niet meer, of wil niet komen als de ander ook komt.
2. In het gezin van God is er ook vaak veel 'gedoe'. We horen het hele O.T. door dat wij Gods eerstgeboren zoon zijn (Ex.4) waar Hij met vreugde naar kijkt (Jes.5). Maar het lukt ons niet zo goed. Dan wordt het Kerst en wordt Jezus geboren. De ideale Knecht (Jes.53), de volmaakte Zoon (Mat.3). Engelen kunnen hun geluk niet op. Die kerstnacht heeft iets van herschepping. Herders gaan met het nieuws op pad. De Redder is op aarde gekomen. Even later in de tempel mag Simeon dat kleine jongetje vasthouden....
3. En dan klinken 33 jaar later opeens die woorden: 'houd Mij niet vast'. Wat moet dat voor Maria vreemd en moeilijk zijn geweest. Maar het is wel beter zo, ook voor haar! Het is omdat Jezus' leven en werk op aarde er is voor het héle gezin! Dus moet zij als eerste apostel op pad met het goede nieuws en straks de discipelen ook als apostelen. Ga heen!
4. Er is nog iets moois te ontdekken over dat gezin. Hier maakt Jezus duidelijk dat Hij verdiend heeft dat wij zijn broers en zussen en Gods zonen en dochters zijn (vs.17b)! In Joh.1,12 werd dit al beloofd. Stap voor stap wordt Gods gezin weer zoals het hoort te zijn. Jezus is Verlosser, ook van het 'gedoe' in het gezin. Hij laat zien hoe het zal worden.
5. In deze onrustige tijd verlangen we naar Gods nabijheid en naar Godservaringen. Gods aanwezigheid voel je niet altijd. Dat past bij de stijl van het Koninkrijk. Maar Hij is er echt én Hij komt. Dan breekt het volmaakte feest aan voor Gods héle gezin. Daarmee wil God ons vandaag bemoedigen! En ondertussen mag je nu al écht eeuwig leven in verbondenheid met Hem (Joh.17:3). Hoe mooi klinkt dat in Johannes' doel met de brief (Johannes 20:31). Wat een feest! Vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft! Ik hoop en bid dat dit Evangelie ons helpt om te blijven volhouden en uit te blijven zien naar de ontmoeting met Jezus Christus. Hij zei 'Ik kom spoedig'!

Gesprekspunt, kind-fragment, citaat, bijbelstof

1. De jaarwisseling. Vaak een moment om toe te geven aan sentiment. Met terugkijken en vooruitblikken. Wat wil je achterlaten in 2021? Waar verlang je naar in 2022? Dit mijmeren en uitspreken is zeker de moeite waard om te doen. Ik wens je een goede jaarwisseling toe en Gods Zegen voor elke dag die nog komt.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: Kerst . ak . ntie en O . d en N . . uw zijn wel and . rs d . n anders, hè? L . ng . re vak . ntie. M . nd . r v . site. M . . r er bl . . f . . k v . . l hetz . lfde. G . d z . rgde in 2021 v . . r jou en g . . t . t ook w . . r doen in 2022! G s!
3. 'Ze hebben mijn Heer weggehaald, mijn huis, mijn man, mijn kinderen, mijn rechten, mijn waardigheid, mijn hoop, mijn leven. Ze hebben mijn Heer weggehaald. Al het verdriet van de wereld en van Israel is hier samengebald in het verdriet van Maria. Tuinman? Eigenlijk wel want dit is de nieuwe schepping. Denk aan Pilatus: hier is hij, de mens. De nieuwe Adam, de tuinman die de opdracht heeft om de chaos van Gods schepping om te zetten in een nieuwe orde, die bloeit en vruchtbaar is. Hij is gekomen om de doorns en distels weg te halen en te vervangen door bloesem en oogst'
4. **Bijbel:** Exodus 4 (22-23). De Joden begrepen dus heel goed wat bedoeld werd met de 'verloren zoon' uit Lucas 15) en Jes.5; Jes.53 en Mat.3 (17); Joh.1 (12); Joh.17 (3); Joh.20 (30-31). Dat Jezus moest 'opvaren' maakt Hij duidelijk in Joh.13-17; Lucas 8:1-3

'Uren, dagen, maanden, jaren'; Psalmen voor nu 16:1,3,4; Johannes 20:11-18 (tekst vs.17a); Gk146:1,3; Opwekking 354; OLB473:1,3,10

Feest voor het héle gezin!

Blok 1. Kerst en Oud en Nieuw: voor velen heerlijke, andere-dan-anders-dagen. Afronden, klusjes doen, je bureau opschonen, in de schuur met een heerlijke vette walm oliebollen en appelflappen bakken, top 2000 of ander muziekje erbij. Kerst en Oud en Nieuw: het is ook een tijd waarin soms zo duidelijk wordt wat er altijd al is maar wat je nu extra voelt. Het dient zich ongevraagd aan... Omdat er die ene lege stoel is. Omdat iemand er niet meer bij is, soms voor het eerst. Of omdat er geen bezoekersshift is vanwege corona maar vanwege familieruzie. Ik kom alleen als hij niet komt. Als zij komt, blijf ik weg. Het meest mooie kan ook zo besmet zijn...

Blok 2. Zo kun je ook kijken naar het 'gezin van God'. Het begon zo mooi in die prachtige tuin/wereld aan het begin. Het meest mooie ging ontzettend stuk. De geschonken wereld werd een ernstig geschonden wereld. Er kwamen verwijten. Er kwam schaamte, zonde en bijkomende moeite.

En door heel het O.T. heen zie je dat God blijft verlangen naar een mooi gezin en dat wij mensen het soms een beetje maar nooit helemaal waar kunnen maken. Israël is mijn eerstgeboren zoon, zegt de HERE in Exodus 4, als Hij zijn zonen en dochters gaat bevrijden uit Egypte. Veelbelovend kwamen ze in het beloofde land terecht. Maar in Jesaja 5 lees je bij de gelijkenis over de wijngaard dat God daar wel veel van verwacht. Dat Hij met vreugde kan kijken naar de vruchten, naar het goede.... Naar zijn kinderen die bloeien en vrucht dragen. Liefhebben en recht doen. Maar wat valt het Hem en ons tegen.... Het O.T. is één grote geschiedenis van vallen en weer opstaan. Maar ook één grote heilsgeschiedenis van beloften van God dat het toch weer zal worden als vanouds. In Jesaja wordt verteld over de grote Knecht des HEREN die het goede komt doen. Die het over komt doen. Die komt compenseren, verzoenen, vervangen.

En dan wordt het Kerst. Eindelijk.... Gods grote Knecht wordt geboren. Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde, zegt God bij zijn doop 30 jaar later. Voordat de Zoon zijn vreselijke werk gaat doen... Maar al bij Jezus' geboorte, in die Kerstnacht laten de engelen weten dat het is alsof de schepping opnieuw begint. Hoopvol. Vreugde. Ondersteuning van het leger om de invasie te gaan beginnen. Massaal gejuich door engelen komen we bij Job tegen bij de schepping. Nu is de Redder gekomen! En de herders gaan op pad.

Een poosje later gaat dat jonge stel, Jozef en Maria, voor de vastgestelde plichtplegingen naar de tempel en is daar de oude Simeon die verrukt het kindje Jezus in zijn armen neemt. En God loofde met prachtige woorden...

Blok 3. We maken een sprong. Zo'n 33 jaar na dat moment van Simeon met baby Jezus in zijn armen, zegt Jezus zelf tegen Maria van Magdala: houd Mij niet vast! Dat is op een totaal ander moment. Dat was toen met Pasen.

Terwijl Maria naar het graf gaat om met heerlijke zalfolie de lijklicht nog even weg te houden is Jezus opgestaan uit de dood en niet meer in het graf.
Voor Maria waren en zijn het ingrijpende dagen. Die zij intens heeft beleefd.
Door Jezus eerder bevrijd van 7 boze geesten, bevrijd uit de hel, zeg maar, heeft zij daarna nog maar één dankbaar doel gehad: mijn Heer dienen!
En ze had het gedaan, met volle overtuiging. Zelfs nu nog... met haar geurige olie.
Wat moeten die vreemde woorden van Jezus een enorme impact op haar hebben gehad!
Wat zal het een tijd gekost hebben voordat ze er iets meer van begreep.
Maar als wij zo de woorden van Jezus vanaf een afstandje mogen horen en proeven, dan ontdekken wij dat er iets heel moois duidelijk wordt gemaakt!

Maria, dit is niet het moment dat jij gelukkig moet worden.
Het is niet het moment voor jouw mooie, kleine individuele feestje!
Dit wat hier gebeurd is overstijgt het kleine, het persoonlijke.
En het moet ook echt duidelijk zijn: het wordt nooit meer zoals het was.
Dat kan vervullen met heimwee, maar het gaat er om dat er iets mooiers voor in de plaats is gekomen.
Dus..... Houd Mij niet vast maar ga het vertellen.
Wordt nu de vrouw, de eerste apostel om de andere discipelen te vertellen wat je gehoord en gezien hebt. Zodat zij straks apostelen kunnen worden.
De beweging van 'ga heen en vertel het aan iedereen' is aangebroken!
In het verlengde van de herders, zo'n 33 jaar geleden.
Maria, we gaan nu niet weer gewoon hier verder op aarde maar Ik ga straks weer terug naar mijn Vader. Ik moet nog opstijgen.
Iemand schreef: Jezus is niet verschenen om het aardse verleden te doen terugkeren, maar om de hemelse toekomst te openen!

Blok 4. En de weg die Hij tot dat moment gegaan is heeft ook al grote gevolgen voor hier en nu!
Er is iets indrukwekkends gebeurd in de afgelopen 33 jaar.
En dat heeft te maken met het gezin van God.
De Knecht, de geliefde Zoon heeft het verschil gemaakt.
Deze is écht een Redder. Een Hersteller.
Eentje die weer met Gods gezin aan de slag is gegaan.
Luister maar.
Opeens zegt Jezus dat zijn leerlingen zijn broers en zussen zijn.
De opgestane Heer: mijn broer, jouw broer... Hoe bestaat het?
Dat zegt Jezus hier voor het eerst. Daarvoor moest eerst die loodzware prijs betaald worden. Om gezinsomstandigheden weer te normaliseren. De norm vanuit God dat het weer goed is in het gezin.
En Hij voegt er daarom nog iets aan toe, wat Hij eerder zo niet zei:
Mijn Vader is jullie Vader, mijn God is jullie God!
Zo royaal is het O.T. nog niet met de Vadernaam maar nu wel.
En ook in verbondenheid met de Here Jezus: die van jullie, die van Mij!
Broers en zussen van Jezus. Zonen en dochters van God.
Zoals al beloofd werd bij de start van het Evangelie van Johannes.
Johannes 1:12: Wie Hem wel ontvingen en in zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden!
Dus ons kinschap van God heeft te maken met het al dan niet geloven in de Zoon.
We mogen 'meeliften' met Hem!

Blok 5. Bemoedigend nieuws voor Gods huisgezin! Kinderen van één Vader...
Dat is mooi maar tegelijkertijd wil je vandaag in deze onrustige tijd nog graag iets anders ervaren.

Het gevoel dat God er nog steeds is.
Waar we elkaar niet meer mogen vastpakken en afstand moeten houden zou je wel even een berichtje van de Heer willen ontvangen.
Of Hem even willen zien, aanraken zelfs misschien!
We kunnen ons wat voorstellen bij die Maria van Magdala....
Laten we er maar eerlijk over zijn: je voelt Gods aanwezigheid niet altijd.
En soms zelfs gewoon helemaal niet.
Dat past bij deze tijd. Bij de tijd van Gods Koninkrijk.
Dat er al is en ook nog niet.
Denk aan de Heer die nog moest 'opstijgen' om plaats te maken.
Hij heeft gezegd dat Hij spoedig komt, dus op deze Oudjaars-dag zijn we er weer een jaar dichterbij!
En dat hele mooie gezin van God woont op dit moment verspreid over heel de wereld.
En kan feest vieren. Kerst en oud en nieuw, omdat deze geschiedenis de geschiedenis is van onze hemelse Vader, die om Christus' wil ons genadig is.

En ondertussen mogen we geloven dat Hij bij ons is.
En mogen we leven, al eeuwig leven.
Johannes 17:3 is er duidelijk over: 'de Zoon heeft macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus'.
En als Johannes aan het einde van hs.20 nog eens uitlegt waarom hij dit allemaal heeft opgeschreven horen we het nog een keer....
'Deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam'.
Leven in Bijbelse zin is altijd leven in verbondenheid met God.
Die is er nu al, voor heel Gods huisgezin.
Vrede op aarde, voor alle mensen die Hij liefheeft.
Daar moeten we het mee doen, in een soort van voorlopigheid.
Maar wel echt waar en beloftevol.
Ik hoop en bid dat dit ons helpt om uit te zien en vol te houden.
Gelukkig zei Jezus tegen Maria 'houd me niet vast' zodat wij nu allemaal als kinderen van Gods huisgezin ons mogen vasthouden aan zijn beloften. Hij komt spoedig!
Dus kan het vandaag feest zijn voor Gods hele gezin, voor jou, Amen.