

Gk.105:1-3,9; NLB.706; Handelingen 2:1-4; Johannes 15:26-16:13 (tekst vs.13); NLB.681; Opw.343; Opw.689; Ps.25:2,4

De heilige Geest wil heel graag helpen!

1. Waar wil jij bij geholpen worden? Bij het leren van een vak? Bij het ontdekken hoe je om moet gaan met mensen? Of met je beperkingen? Beter worden in je sport? Wil je ook geholpen worden bij dat wat het belangrijkste is? Bij het ontdekken van de waarheid? In een wereld waarin het steeds moeilijker lijkt te ontdekken wat waar en onwaar is.
2. De discipelen mochten de waarheid ontdekken. Zij hebben al heel wat meegemaakt deze drie jaren. Ze kunnen niet meer mee met hun Heiland en moeten afwachten in Jeruzalem. Dat gaat hen goed af maar wat begrijpen ze er nog weinig van. Van 'zonde, gerechtigheid en oordeel'. Maar dat is wel de waarheid over hun en ons leven. Deze waarheid zorgt ervoor dat de Here Jezus nu opgaat naar Jeruzalem en naar het kruis. Deze Heer is Zelf de waarheid. Bij Hem moet je zijn als je bij het belangrijkste geholpen wilt worden. Als je de waarheid over je eigen leven en over deze wereld wilt ontdekken. Als je echt wilt leven. Als je samen met Hem de waarheid wilt doen. Alleen waarheid bevrijdt echt! Maar hoe krijg je zoiets groots en belangrijks voor elkaar?
3. Nou, dat is wat de Geest met en na Pinksteren komt doen! Hij heeft steeds goed geluisterd naar de Here Jezus en weet ook hoe het verhaal daarna verder is gegaan. Dat gaat Hij nu doorgeven aan ons. Tot in ons hart! Vanaf Pinksteren is er een Helper boven en beneden en daarom 'is het goed dat Ik ga', zegt de Here Jezus. En in de 'Handelingen van de heilige Geest' kun je ontdekken hoe die waarheid handen en voeten krijgt in de gemeente. En hoe ze ook gewaarschuwd worden voor onwaarheid en dwaling.
4. Verlang je ook wel eens naar de Geest die tot je spreekt? Alles waarin wij in Jezus geloven en Hem eren is er vanwege de sprekende Geest. Die dat vooral door het Woord doet. Vol van de Waarheid mogen wij zelf ook steeds meer waarachtig mens worden. Waarheid is niet zozeer of woorden kloppen met feiten maar of woorden kloppen met daden. Vraag de Geest om hierbij steeds opnieuw te helpen: mooi Pinksteren gewenst!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelrooster

1. Ook zo moe van de zoektocht naar wat waar is? In een tijd waarin zoveel berichten langs komen, zoveel fake-news en eenzijdige berichtgeving? Concentreer je op het enige nodige. Vraag de Geest je de juiste weg te laten zien en je erbij te helpen die te gaan!
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: vr . . md, hè, P . nkst . rf . . st? G . l . . d, w . nd, iets als van v . . r. Pinksteren is v . . ral d . t de he . li . e Geest jou w . l h . lp . n om van de Here J . zus te h . . d . n. Dat w . l Hij d . . n in je h . rt. Fijn w . . kend! G s!
3. 'Het Griekse waarheidsbegrip heeft diepe sporen getrokken in de geschiedenis van de kerk. Soms leidde dat tot een rationalistische benadering van waarheid en werkelijkheid. De waarheid valt dan samen met het systeem van de leer. Daarom is het goed het relationele en verbondsmatige karakter van de waarheid te beklemtonen. De Waarheid is in eerste instantie een Persoon: Christus die met ons in gemeenschap treedt. Als reactie op een intellectualistische benadering vervalt men nogal eens tot een anti-dogmatische visie, waarbij de subjectieve beleving het een en het al is. Jezus Christus, de waarheid in eigen persoon, is niet los te maken van de heilige Schrift als het getuigenis van Gods openbaring. Gods Woord is de waarheid. In het geding om de waarheid in een postmoderne cultuur zullen we noch kunnen toegeven aan relativisme noch aan fanatisme. Een doordenking vanuit het werk van de heilige Geest kan ons hierbij helpen. Het is de Geest die mijn ogen opent voor de waarheid, zodat ik haar ga bijvallen'
4. 'Jezus, die van tevoren weet wat Hem zal overkomen, hoeft niet op de feiten vooruit te lopen, omdat zijn Geest Hem volgt. Het verhaal van zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart zal vanuit hemels perspectief verteld worden door de heilige Geest. Die hemelse Helper kan ook het vervolg vertellen, want Hij kent de goede afloop. Na de pinksterdag komen alle gebeurtenissen in een ander licht te staan. De waarheid is dat Gods zoon verheerlijkt wordt'
5. **Bijbelrooster zondag** Joh.1:1-18 (14-18); **maandag** Joh.14 (6.16-18); **dinsdag** Joh.16:14-33; **woensdag** 1Joh.3 (18-20); **donderdag** 1Joh.4:1-6; **vrijdag** 1Joh.5 (6); **zaterdag** 1Kor.12 (3). **Liefhebbers:** waarheid: Ps.25 (4-5); Joh.18:37-38; Joh.8:30-36

Gk.105:1-3,9; NLB.706; Handelingen 2:1-4; Johannes 15:26–16:13 (tekst vs.13); NLB.681; Opw.343; Opw.689; Ps.25:2,4

De heilige Geest wil heel graag helpen!

Blok 1. Wil je me helpen? Sommige mensen vragen het heel makkelijk.
De meesten niet. Dat zit er soms al vroeg in: kan zelf wel.
Je wilt andere mensen niet tot last zijn. Niet afhankelijk worden. Ik zoek het zelf wel uit.
Mensen die moeten leven met beperkingen moeten meer dan gemiddeld om hulp vragen.

Maar gelukkig is er een anonieme helper. Dat is makkelijker.
Daarom zoeken we vaak hulp bij 'meneer of mevrouw Google'.
Je bent van niemand afhankelijk en hij/zij vindt er ook niet iets van, van wat je vraagt.
Je hoeft je niet te schamen.
Hoe diep moet je pompoenpitten zaaien?
Wat moet ik doen als mijn stopcontacten in de tuin loshangen?
Is er acuut gevaar voor kortsluiting? Of valt dat nog wel mee?
Tegenwoordig overkomt het ons regelmatig. Middenin een gesprek zegt er eentje: ik zoek het wel even op. Wat worden we veel en makkelijk geholpen tegenwoordig.
Want zeg nou eerlijk.
Het leven is best ingewikkeld (geworden). En toch wordt er veel van je verwacht.
En het word je ingepeperd dat je wel je best moet doen om bij te blijven.
Om een diploma te halen. Om een vak te leren.
Wat vraagt het ook vaak om doorzettingsvermogen.
Om beter te worden in je sport.
En juist dan wil je best graag geholpen worden.
Door betere voeding, door een coach, door....
Want je wilt goed worden, het liefst de beste.

Als we er eerlijk over zijn: wat hebben we vaak hulp nodig.
En hoe gaaf als die hulp er ook is en soms zelfs van harte wordt aangeboden.
Iemand die het je gunt. Die je echt graag helpt!
Die daarbij geen eigenbelang heeft.

Vandaag met Pinksteren is de grote vraag of je ook geholpen wilt worden met iets dat veel belangrijker is dan de voorbeelden die ik hierboven noemde.
Wil je geholpen worden bij het ontdekken van de waarheid? Van wat waar is?
En onmiddellijk schiet misschien wel de vraag bij je omhoog: ja, maar wat is dan de waarheid? In deze tijd van fake-news. Met veel mensen die een eigen waarheid hebben.
Van staatstelevisie in Rusland die het nieuws laten horen en zien dat zij graag willen laten horen en zien. Geselecteerd, vaak ook onwaar.
En in het moderne westen moeten we vooral niet denken dat dit bij ons niet gebeurt.
Allerlei mensen komen met allerlei theorieën...
Je ziet door de bomen soms het bos niet meer. Wat is nog waar?
Dat is jammer want waarheid is wel vreselijk belangrijk.

Blok 2. En daarom is het Pinksteren geworden!
We gaan even terug naar de situatie van Johannes 16.
De discipelen hebben 3 jaar lang heel veel meegemaakt.
Indrukwekkend, op de discipeltrainingsschool bij de Heer.
De woorden, de wonderen en vrij snel na dit Bijbelgedeelte de wonden.
En ze horen de Here Jezus zeggen dat ze uit elkaar gaan.
Dat ze niet met Hem mee kunnen gaan.
Ze begrijpen er nog niet veel van.
Van hoe het leven in elkaar zit. Van wat waar en echt is.
En dan horen ze dat ze in Jeruzalem moeten gaan wachten op de volgende fase.

Het is mooi om te zien dat, na alle chaos en twijfel, dit een hele mooie fase is voor de discipelen. Eensgezind en vurig wijdden ze zich aan het gebed.
Waarin de vraag om wat komen gaat vast een grote rol heeft gespeeld!
In gebed wachten ze af wat komen gaat.
En als dan de Geest gaat komen, zegt de Here Jezus, zal Hij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Van hoe alles in elkaar zit. Van wat waar is en wat niet waar is.
Wat waar is over je leven. Niet een algemene theorie maar waarheid middenin het leven.
Waarbij Hij dus gaat overtuigen van zonde.
Dan is het nodig te ontdekken wat zonde is.
Dat het niet goed komt met je. Dat je je doel mist. Los van God.
Zonde is het als je niet in de Here Jezus gaat geloven.
En de Geest komt getuigen van gerechtigheid. Dat er eerlijke rechtspraak is en dat Jezus daarom naar de hemel gaat. Om het voor ons op te nemen. Voor wie wel gelooft!
En dat de discipelen daarom de Here Jezus niet meer zullen zien.
En de Geest komt overtuigen van oordeel.
Het oordeel over satan. Dat hij verloren heeft. Dat de Here Jezus, juist door zijn Hemelvaart, de grote Overwinnaar is.
Daarom is er nog wel een oordeel is over satan en zijn aanhangers maar niet meer over Gods kinderen.

Dit hele verhaal is waar. Wat de Geest komt doen is je overtuigen van deze waarheid.
En dat is het wat de Geest komt doen als Hij op de aarde komt, zegt Jezus.
Vertellen, duidelijk maken, op je hart drukken wat waar en echt is, wat klopt.
En bij die waarheid over God, de wereld en je eigen leven past ook dat de Here Jezus weg moet gaan, eerst naar Golgotha en later terug naar de hemel.
Deze Jezus laat zien wat waar en echt is.
Deze Jezus is Zelf in hoogst eigen Persoon de Waarheid!

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, zegt Hij in Johannes 14.
Bij Hem moet je zijn om de waarheid over de wereld en je eigen leven te ontdekken.
Als je zelf ook de waarheid wilt leven en doen.
Alleen de echte waarheid helpt en bevrijdt.
Wat heb je het nodig om hierin verder te komen!

Blok 3. En gelukkig kan dat ook, want de heilige Geest is in al zijn volheid gekomen met Pinksteren.
En Hij wil graag komen duidelijk maken hoe de werkelijkheid en deze wereld in elkaar steken.
Hij heeft er altijd om het zo te zeggen 'met zijn neus bovenop gestaan' toen Jezus naar de aarde kwam. Heeft geluisterd en is nu wat dat betreft alleen maar doorgeefluik.
Hij komt vertellen, duidelijk maken wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en wat dat voor de discipelen betekent. En voor iedereen aan wie zij het door gaan geven.
En dat wil Hij zelfs helemaal in je hart brengen.
Pinksteren is God in je!

Pinksteren is een stap vooruit t.o.v. Pasen en Goede Vrijdag.
Een Heer boven in de hemel en de Geest in je hart. En het is nog echt waar ook!

En kijk eens naar wat er gebeurt in het boek Handelingen.
De Handelingen van Jezus Christus. Of de Handelingen van de heilige Geest.
Daar kun je het zien dat de discipelen op weg gaan.
Gestimuleerd door de Geest die hen heeft overtuigd van de waarheid.
En ze zijn de waarheid gaan verkondigen.
Ze zijn Jezus Christus gaan verkondigen. Ze vertelden over zonde, gerechtigheid en oordeel.
De waarheid over hun eigen leven en dat van elk mens.

En de Geest helpt mee, en doet dat graag.
En dan wordt ook duidelijk gemaakt dat het niet om het even is hoe je in het leven staat.
En welke waarheid je omarmt.

En overal komen er mensen tot geloof.
En worden er gemeenten gesticht.
Mensen worden uit de macht van de leugen, de satan en de dood overgebracht in het rijk van God. Wat een wonder. Het wonder van de Geest.
En wat een prachtige geloofsgemeenschap ontdek je dan als je Handelingen gaat lezen!
Eensgezind. Enthousiast. Volgende week met bevestiging ambtsdragers staan we daar nog verder bij stil...
Samen gelovend, samen brood brekend, samen biddend, samen delend.
Het geloof in de waarheid werkt iets heel moois uit onder en tussen de mensen-van-God.
Waarachtige gemeenschap. Mensen die de waarheid omhelzen en doen.
Daarom wordt er ook fel gewaarschuwd tegen de leugen, tegen de satan die de vader van de leugen is en tegen dwaalleraars.
Deze Johannes van het Evangelie schrijft later in zijn briefjes fel tegen dwaalleer.
Die hij op zag komen binnen en buiten de gemeente.
En centraal staat dan steeds dat Jezus Christus de echte waarheid is en dat je bij Hem moet zijn om gered te worden.
Ware geesten belijden dat Jezus Christus als mens gekomen is, schrijft Johannes in 1Johannes 4. Als een geest dat niet belijdt is het een dwaalgeest.
Wil hij onwaarheid rondstrooien.

Maar niet de heilige Geest! Hij wil Jezus Christus centraal zetten.
Waarom doet de Geest dat? Wat is zijn belang?
Als iemand ons heel graag wil helpen worden wij soms achterdochtig.
Wanneer komt het addertje onder het gras tevoorschijn?
Wanneer moet ik dan toch een handtekening zetten? Wanneer.... Ontdek ik dat de ander zelf ook gewoon een belang heeft.
Als ze je op het winkelplein een gratis krant aanbieden, moet je nog opletten...
Maar de Geest helpt graag en gratis.
Het is zijn passie, zijn Goddelijke drive.
Geen verborgen agenda maar openlijk.
Hij wil graag helpen en daarom en daarmee eert Hij de Vader en de Zoon.
De drie-enige God is ook zo mooi op elkaar gericht.
De goddelijke, liefdevolle dans!
Passie van de Geest is dat mensen de waarheid omarmen en in geloof Christus omhelzen.
Gered worden, God de eer geven. Vrijgesproken worden in het oordeel dat komt.
Dat is allemaal wat de Geest wil. Wat is Pinksteren toch een mooi feest!

Blok 4. Nu terug naar vandaag en naar onszelf.
Het is Pinksteren. Het feest waar we als gereformeerden niet altijd goed raad mee wisten. Weten? Check: wie is voor jou, voor u het bekendst?
Met Pasen ga je vol adrenaline naar de kerk en zeg je tegen elkaar 'de Heer is waarlijk opgestaan'. En je voelt de ontlading van de afgelopen weken.
Vanmorgen met Pinksteren kwam je anders binnen, denk ik. En?
De Vader, de Zoon of de Geest. Dan wordt meestal niet de Geest genoemd.
Wie is de Geest voor jou? Wat doet Hij voor en in jou?
Kun je daar een antwoord op geven?
Andere kerken, groepen zijn daar soms sterker mee bezig.
De Pinksterkerken hebben zich er zelfs naar genoemd.
Pinksteren, Pentecoste, 50. 50 dagen na Pasen, dan gebeurt het!
Bidden in de Geest, luisteren naar de Geest.
De Geest die een boodschap voor je heeft.
Misschien verlang je er wel naar, dat de Geest ook eens iets tegen jou zegt.

Niet tegen die ander die daar zo mooi over kan vertellen, maar tegen jou.
De Geest wil ook echt vandaag iets tegen jou zeggen.
Alles wat jij denkt, vindt en gelooft over de Here Jezus, heeft Hij je gezegd en komt door de Geest.
En als de Geest aan ons de Here Jezus bekend maakt, dan eert Hij de Here Jezus, kun je lezen als je verder leest dan de Bijbellesing vandaag.
De Geest spreekt niet namens zichzelf maar zal jullie bekend maken wat komen gaat.
Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zegt de Here Jezus, zal Hij Mij eren.
Vol zijn van Jezus. Liefde tot de waarheid, de Geest heeft het je geleerd en tot je gesproken. Het in je hart binnengebracht. Wat een wonder, dat Pinksterfeest!
En de Geest bindt zich graag aan het Woord.
Met de woorden van de Catechismus: Waar komt het geloof vandaan?
Van de heilige Geest die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie.

En dat geloof mag iets met ons gaan doen.
Met de discipelen, met de gemeente van Christus.
Levend met de Waarheid is het mooi als je als gemeente waarachtige mensen wordt.
En waarheid in de Bijbel heeft met feiten te maken, maar zeker ook met daden.
De waarheid doen. En niet in termen van 'ik zal jou eens even de waarheid vertellen', maar vol liefde. In navolging van de Heer Zelf.
Wees na Pinksteren maar waarachtig mens die in de enige, echte waarheid gelooft.
Waarheid die vlees en bloed is geworden in Jezus Christus....
Laat je inspireren door de mooie voorbeelden in Handelingen.
En neem ook mee als waarschuwing dat het daar ook regelmatig niet goed gaat.
Het is nooit iets dat je in je broekzak hebt. Pinksteren, de Geest die waait: nu weet ik het wel....

Nee, laat je vandaag helpen! Kies ervoor. Bid erom!
Wil je geholpen worden in je leven? Verstandig!
Op allerlei terrein. Mooi zo, hulpmiddelen zijn ervoor.
Laat je vooral ook helpen bij dat wat het belangrijkste is.
Om Jezus Christus, de Waarheid te omhelzen, en waarachtig te leven.
En vraag het aan de heilige Geest! Wat wil Hij het graag geven!

En daarom gaan we nu zingen! Amen