

NPB145:1,4; kinderlied; Joh.11:17-27; NLB641; Sela; Opw.770; Gk99:1,3

Jezus leeft en ik met Hem!

1. Als ik het toen zo had aangepakt, dan.. Als dit of dat gebeurd was, dan... We hebben allemaal wel onze 'als ... dan' verhalen. Maria en Martha ook: als U hier geweest was, was onze broer Lazarus niet gestorven! En eigenlijk wisten zij en weten wij dat zo'n manier van denken niet heel erg helpt en soms zelfs averechts werkt. Wat dan wel?
2. Laten we eerst nog weer even kijken naar het bekende verhaal. Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus (Jezus heeft vrienden!) ziek is. Maar om erheen te gaan is gevaarlijk. Jezus gaat eerst nog niet en tegen de tijd dat Hij wél gaat, is Lazarus al gestorven. Als Jezus uitlegt dat Lazarus zal leven geloven Maria en Martha dat dit inderdaad later zal gebeuren. Ze weten dat bijv. uit het slot van Jesaja. Dat Jezus ook nú levend zou kunnen maken, past niet in hun wereldbeeld. Jezus wekt vriend Lazarus op uit de dood. Maar daar hebben wij op deze Eeuwigheidszondag toch niets aan? Misschien irriteert het juist... En Lazarus is later toch ook weer gestorven? Wat moeten we vandaag met dit verhaal?
3. Met dit tot nu toe meest krachtige wonderteken maakt Jezus duidelijk waarom Hij kwam. Hij is niet alleen uit de hemel naar de aarde gekomen maar ook vanuit Gods toekomst naar het heden. Hij trekt, als teken, die toekomst even incidenteel naar voren. Het Koninkrijk is aangebroken. Of je nu leeft of gestorven bent: je lééft in de Bijbelse betekenis van het woord. Opstanding is dogma maar vooral een Persoon: 'Ik bén de Opstanding'. De eeuwigheid moet je dus niet verbinden aan de dood maar aan het leven. Anders worden woorden over de dood soms zo goedkoop... De sleutel voor dit grote geluk van het echte leven ligt bij het geloof, o.a. in de woorden van de Here Jezus. Dus zolang je hier nog leeft is het van groot belang te kiezen voor Hem en voor het leven. Als je Hem als Redder naast je neer legt, leef je niet echt. Ook vandaag niet.
4. We gaan ons 'als ... dan' een mooie, nieuwe Bijbelse invulling geven. Het wordt geen terugkijkend 'als ... dan', maar een vooruitkijkend 'als .. dan'. Als ik nu al écht leef en zelfs blijf leven na mijn sterven, dan prijs en dank ik nú mijn God. Doe je mee? Amen.

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelrooster

1. Een moment om stil te staan. Bij jezelf, de ander, God, de dood en het Leven...
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: je v . ndt h . t mi . . chien n . . t zo'n l . . k onderwerp vandaag. Ie . and die st . rft en gel . . ft g . . t n . . r G . d in de h . m . l. D . t m . . kt dat wij blij en verd . . etig teg . lijk zijn. D . t w . . t de H . re J . zus! G s!
3. 'Het is goed om te beseffen dat dit prachtige verhaal over Lazarus, een van de sterkste en meest ontroerende van de hele Bijbel, niet alleen over Lazarus gaat. Het is ook een verhaal over Jezus. Aan het begin van het hoofdstuk waarschuwen de leerlingen Jezus ervoor dat het niet verstandig is terug te gaan naar Judea; aan het eind ervan verklaart de hogepriester dat het beter is dat één man voor het hele volk sterft (vs.50). En wanneer Jezus de Vader ervoor dankt dat Hij zijn gebed verhoord heeft (41-42), dan denk ik dat Hij doelt op die twee vreemde, stille dagen in de wildernis aan de overkant van de Jordaan (10,40). In die tijd bad Hij voor Lazarus, maar ook om wijsheid en leiding voor zijn eigen plannen en de keuze waar Hij heen moest gaan'
4. 'Psychologen hebben erop gewezen dat we allemaal wel een zeker verdriet met ons meedragen, dat vaak naar boven komt wanneer we bij andere mensen zijn die een meer directe aanleiding hebben om verdrietig te zijn. In het geseclariseerde Westen hebben we geleerd emoties te verbergen. Maar niemand heeft er wat aan wanneer verdriet weggestopt wordt'
5. **Bijbelrooster zondag** Op.22 (13); **maandag** Jes.65 (17-25); **dinsdag** Jes.66 (22); **woensdag** Daniel 12 (3); **donderdag** geweldig voor Jezus: vriendschap en gastvrijheid: Matt.8:14-22 (14.20); **vrijdag** zo ook in Lucas 10:38-42; **zaterdag** over leven in Bijbelse zin: Joh.17 (3). **Liefhebbers:** Ik-ben uitspraken in dit Evangelie: 4:26; 6:19.35; 8:12; 9:37; 10:7-16; 11:25-26; 13:18-19; 14:6; 15:1-5; 18:7 en elders in Op.22:3. Verder nog 1Thess.4 en 5.

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, Eeuwigheidszondag 20 november '22

NPB145:1,4; kinderlied; Joh.11:17-27; NLB641; Sela; Opw.770; Gk99:1,3

Jezus leeft en ik met Hem!

Blok 1. Als ik vroeger beter mijn best op school had gedaan...
Als ik op het goede moment was ingestapt in de cryptomarkt...
Als ik me maar nooit zo had laten gaan op dat feestje. Nu komt het nooit meer goed.
Als ik beter had geluisterd naar het advies van mijn ouders toen ik verkering kreeg.
Als ik toen maar niet met alcohol op achter het stuur was gekropen...
Wat is jouw, wat is uw 'als'? Had ik maar, was ik maar. Was er maar....
Soms gaat het om iets kleins, soms om iets groots.
'Een moment van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit....'.
Volgens de cognitieve gedragstherapie, als ik het goed begrijp, heeft dit soort denken geen zin. Je moet gaan omdenken.
Het is jammer energie te steken in dingen die gebeurd zijn maar die je toch niet kunt veranderen. Ook al is het vaak wel goed te begrijpen dat we zo denken!
Ik heb begrip voor Martha.
Na het overlijden van haar broer Lazarus gooit ze het Jezus voor de voeten. 'Als U hier geweest was, Heer, dan was mijn broer Lazarus niet gestorven'.
En even later, als een soort repeteerwekker (het zegt vast iets over de voorafgaande gesprekken thuis, als....), even later haar zus Maria: 'als U hier geweest was, Heer, dan was mijn broer, uw vriend, niet gestorven...'.

Als U hier geweest was...

Het klinkt nogal verwijtend. U, die zoveel kunt, hebt het laten afweten..
Maar wat moet je anders op zo'n moment?
En wat moesten de zussen dan eigenlijk zeggen en geloven?

Blok 2. Laten we nog weer even kijken naar dit hele bekende verhaal.
Jezus krijgt te horen dat zijn vriend Lazarus ziek is.
We hebben pas stilgestaan bij het thema vriendschap en daar al ontdekt dat vriendschap in de Bijbel voorkomt en dat ook Jezus vrienden had.
Hoe belangrijk voor Hem, zeker op al die moeilijke momenten in zijn leven.
Dat er een plek ergens is om even bij te komen en mee te eten.
Dat er ergens een luisterend oor en een open hart is.
Het gesprek begon zo: 'Heer, uw vriend is ziek'.
Verder geen vraag, geen verzoek: dat spreekt vanzelf.
Dan blijft Jezus toch twee dagen daar waar Hij was.
Ik denk om te bidden en te overwegen: wat ga Ik doen?
Want als Hij na 2 dagen toch die kant opgaat zijn de leerlingen bezorgd.
De Joden kregen langzamerhand al wel een hekel aan die nieuwe rabbi en wilden Hem het liefst uit de weg ruimen. Stenigen bijvoorbeeld.
Met name omdat Hij zichzelf gelijkstelt aan God, zo bijv. in Joh.10:30-31.
Hoe dan ook, als Jezus daar uiteindelijk aankomt in Bethanië is zijn vriend Lazarus al gestorven. Een vriend, een gesprekspartner is niet meer hier. Hoe heftig...

En dan ontstaat er een mooi gesprek tussen de rouwende zussen en Jezus.
Jezus die zelf ook emotioneel, maar vooral boos omdat de dood zo'n nare vijand is.

Omdat de duivel deze wereld zo heeft beschadigd dat zelfs de dood in deze wereld zijn intrede deed. Mensen sterven, hoe heftig... Nog steeds!
Je kunt er nog steeds heel boos over worden. En terecht!

Het gesprek tussen Jezus en de zussen is boeiend.
Maar ook een gesprek met verschillende lagen.
Je raakt er niet snel over uitgedacht.
Jezus zegt: Lazarus zal opstaan.
Mooi om te horen dat Marta er onmiddellijk in mee gaat.
Geen 'dat bestaat niet' maar vanuit de boekrollen, met name het slot van Jesaja, wisten ze bij het Joodse volk dat er een keer een opstanding zou komen.
Namelijk op de laatste dag, of de jongste, of de kortste.
Die bijzondere dag die de 24 uur niet volmaakt, omdat de Heer komt.
Ja, ze gelooft het, maar het lijkt haar op dat moment niet enthousiast te maken.
Wat heb je daar nu aan op dit moment?

En dan komen die bekende, maar ook nog niet zo makkelijk te begrijpen woorden van onze Heer. Daar kom ik zo op terug maar nu eerst nog hoe het verhaal afloopt.
Nadat Lazarus 4 dagen geleden is gestorven kun je de ontbinding, in die hete cultuur, wel heel goed merken en ruiken.
Ze schrikken dus als Jezus naar Lazarus toe wil.
Haal de steen weg. Maar, Heer, de stank. Hij ligt er al vier dagen.

Maakt niet uit. De steen wordt weggehaald en Goddelijk machtig roept Jezus: Lazarus, kom naar buiten. En Hij komt naar buiten.
Opgewekt uit de dood. Wat een macht is hier aanwezig.
Wie moet je wel niet zijn wil je sterker zijn dan de dood....

Tsja, en dat hoor je dan vandaag.
Terwijl je erbij stilstaat dat je man, je vrouw, je (schoon)moeder of je (schoon)vader is gestorven. Dat schiet lekker op.
Er is niemand die straks zegt: kom, ga je mee naar Bergklooster, dan maken we het graf open. Naar het crematorium op Kranenburg en dan zul je nog eens wat zien.
Zo'n opwekkingsverhaal kan ook wel irriteren. Je boos maken.
Hij wél toen maar vandaag niet. Dood is dood...!
En hoeveel zijn Lazarus en zijn zussen er nu eigenlijk echt mee opgeschoten?
Dat je nog een keer moet sterven. Dat zijn zussen het misschien nog een keer hebben meegemaakt. Wie zou dat willen?
Ja, dat zijn goeie vragen.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat de Here Jezus hier ook nog iets anders mee duidelijk wil maken. Iets waar wij ook wat aan hebben op deze Eeuwigheidszondag, ook al wordt onze geliefde niet meer opgewekt uit de dood.... Wat dan wel?

Blok 3. Dit wonder hier is tot dan toe het meest indrukwekkende wonder dat Jezus deed.
En het maakt op een prachtige manier duidelijk waarom Jezus gekomen is.
Namelijk om het Koninkrijk van God op aarde te komen brengen.
Dat prachtige rijk, waarvan Jesaja alvast mooie vergezichten mocht geven.
Hij kwam uit de hemel naar de aarde.
Maar op een bepaalde manier wil Hij ook duidelijk maken dat Hij vanuit de toekomst naar ons toekomt. En hier, als teken, incidenteel, laat Hij dat zien via dat grote wonder.
Tegelijkertijd zijn er, naast het wonder, ook die wonderlijke woorden van Hem.

Oftewel: Ik ben degene die het echte leven komt brengen
En dan, luister goed, als je in Mij gelooft, dan leef je dus.
Ja, en dan blijf je leven, ook na het sterven.
En dan – voor alle duidelijkheid – toch nog maar een keertje: leven in Bijbelse zin.
Echt leven. Leven in verbondenheid met God. Leven als kind van God.

Jezus laat hier aan hen en aan ons zien en horen: als je Mij kent en in Mij gelooft, dan leef je. Als je zo gaat denken en geloven dan hoort bij het woord eeuwigheid niet meer de dood maar het leven. Dat is een heel andere manier van kijken en denken.

Jezus liet daar alvast even zien waar het op uit gaat draaien.

Als je Mij kent en leeft, dan leef je echt.

Als je Mij kent en gestorven bent, dan leef je echt.

Mooi om vandaag te beseffen. Even omhoog te kijken...

De sleutel voor dit alles is geloof.

De sleutel voor de toegang tot het leven is het geloof in Hem, die het Leven en de Opstanding in eigen Persoon is: Jezus.

Jezus dwingt je niet. Jezus sleurt je niet naar binnen.

Jezus brengt Gods nieuwe wereld naar je toe, maar niet automatisch!

De toepassing vandaag moet, wat mij betreft, niet zijn dat wij bij overleden mensen gaan bidden om opstanding. Maar dat het échte leven je wordt aangeboden, om niet, gratis.

Omdat de prijs is betaald!

Dus als je vandaag niet buigt voor Hem, dan leef je niet echt, ook al leef je.....

Dus als je vandaag niet buigt voor Hem, dan leef je niet echt, ook al leef je...

Dus pak vandaag je/de kans. Geloof in Hem die de nieuwe wereld komt brengen.

De wereld zonder pijn en verdriet, de nieuwe wereld.

Zoals Jesaja zegt: de wolf en het lam zullen samen weiden!

Een leeuw en een rund eten beiden stro. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil.

Hoe genezend en helpend zijn deze woorden, zeker ook vandaag!

Blok 4. Vanuit deze woorden van Jezus en dit perspectief over de toekomst kijken we nog even terug naar onze 'als ... dan' gedachten.

De kunst is om deze gedachten Bijbels te gaan vullen.

Dus niet vanuit het verleden, als ik toen en toen..., maar vanuit de toekomst!

Als Jezus de Messias is.

Als Jezus Gods Zoon is die de nieuwe wereld komt brengen en via de opwekking van Lazarus daar al iets van laat zien.

Als Jezus de Opstanding en het leven is.

Als dat allemaal zo is, dan leef ik nu al en heb ik een prachtige toekomst voor de boeg.

Als dat allemaal zo is, zal ik blijven leven, ook als ik sterf.

Omdat ik geloof. Geloof in Hem. In Hem die het leven in de meest pure en eerlijke vorm is. Dan leef ik. Want Hij leeft. Jezus leeft en ik met Hem.

Dan prijs ik Hem nu en later. Dan prijs ik Hem tot in eeuwigheid, amen.