

**Psalm 67:1,2; belijden over de Geest; Psalm 104:1,8; OLB 477:1; GK 103:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis van Nicea en dan zingen Gk 139:3 en 6; Gk 141:2,3**

Met de Geest op weg naar Gods feest

1. Soms ben je enorm blij met een cadeau. Soms maak je er ruzie om. Zo levert ook de gave van de heilige Geest, het grote cadeau van de Here Jezus, verschillende reacties op.
2. Als je het hebt over de heilige Geest kan dat alleen maar goed gaan als je denkt vanuit de Drie-enige God. In het O.T. merk je dat de Here God (Vader) graag bij zijn volk wil wonen. Het gordijn houdt afstand. In het N.T. ontdek je dat de Here Jezus komt om deze nabijheid tussen God en zijn volk kleiner te maken. Als de Here Jezus sterft scheurt het gordijn. Na zijn Hemelvaart stuurt Hij zijn Geest om zo God en Zijn volk nog dichterbij elkaar te brengen. Je moet altijd goed scherp hebben dat Vader, Zoon en Geest hetzelfde 'belang en doel' hebben.
3. Nu gaan we nog wat dieper door op de Geest. Hoe legt Hij dan het verband tussen God en de mens? In Joh.14-16 ontdekken we dat Hij ons richt op de Here Jezus. De Geest is de Schijnwerper die de Here Jezus Christus centraal zet. Zo krijgt een mens deel aan 'Christus en zijn weldaden'. Dat zijn (bijv.) vergeving van zonden en het eeuwige leven. Dus dat je weer helemaal bij de Here God kunt horen! Dat ontdekken we ook in HC1 en in het doopformulier als het over de Geest gaat. De Geest is een Persoon maar je merkt dat Hij werkt als een kracht zodat een kind van God een persoonlijke relatie kan krijgen met de Here Jezus Christus. Die kracht werkt vooral door het Woord en de verkondiging ervan. Die Geest is aan mij en aan ons gegeven. Zo werkt dat in de Kerk. Verdeeldheid onder christenen moet ons wakker schudden.
4. De Geest is een 'voorschot'. Het begin van veel dat nog komen gaat. De omgang tussen ons en de levende God is levendig en in beweging. Verwacht niet te veel en verwacht niet te weinig van de Geest. Het N.T. geeft ons alleen info over het begin. In de (kerk)geschiedenis zijn we onze weg met de Geest gaan zoeken en ontdekken. En dat doen we nog steeds. Zolang we onderweg zijn, op weg naar Gods feest. Wanneer we mee gaan maken dat God bij mensen woont!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Denk eens na over uw/je doop en de heilige Geest. Geloof je wat is beloofd? Leef je uit wat is beloofd? God in jou/u? Verlang naar en vraag om een geestrijk leven!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: wel e . ns een cadeau gek . . gen w . ar je ni . t b . ij mee was? De H . . lige G . . st is ook een cad . . u! W . et je wat je er . an hebt? Dan kun je ge . oven dat de Here J . zu . ook voor jou gest . rven is. Vr . ag thui . maar, g s!
3. 'In de toewending van God naar zijn wereld heeft de Geest een eigen taak en een eigen wijze van werken. Bij God de Zoon spreken we over zijn 'menswording': Hij werd één van ons en deed in onze plaats wat wij niet konden. Bij de Geest past het woord 'inwoning': in Hem komt God zelf ons hele bestaan – lichaam, geest en ziel – vervullen om ons te richten op de heilige en goede wil van God. Het NT noemt de Geest de 'eerste gave', het voorschot op de totale vernieuwing van mens en wereld waar God op uit is. De kerk belijdt de Geest als degene 'die Heer is en levend maakt'
4. 'Als de Heilige Geest een voorschot is, dan moeten we niet te gauw tevreden zijn. Een voorschot is niet alles, maar wel iets. Zeker als we horen hoe Paulus dit hoofdstuk (Ef.1) begint: rijk gezegend met talrijke geestelijke zegeningen. Als ons geestelijk leven inzakt, als het geestelijke leven van een gemeente achteruit gaat, dan kunnen we ons niet verontschuldigen met de kracht van de zonde. Dan laten we de rijkdom liggen, die de Geest in de gemeente heeft gelegd. Natuurlijk, er is ook die andere kant. Als de Heilige Geest een voorschot is, dan moeten we niet te veel willen hebben. We moeten niet nu al willen claimen wat voor later is'
5. **Bijbelrooster:** **zondag** 1Cor.2 (2.12!); **maandag** 1Cor.12 (3.13); **dinsdag** Ef.1:1-14 (ontdek het werk van de drie-enige God 4.13.14); **woensdag** Rom.8:1-11 (11!); **donderdag** Rom.8:18-30 (23.26.27!); **vrijdag** Ezech.36:16-38 (26-27!); **zaterdag** Ef.4:25-32 (30, over inwoning gesproken!). **Liefhebbers:** Joh.13-17 ('afscheidswaarden' van Jezus; vgl.1Joh.2:1-3 met Joh.14:26 en 15:26); artt.3,5,8,9,11 N.G.B.; 2Cor.1:19-22; 2Cor.6:16 en 1Cor.3:16-17; 1Cor.13:12; Ef.6:17; Ez.37; Gal.5:22; Psalm 104 (vs.30: adem:Ruach/Geest); Rom.5:5

Preek over HC20, de Geest, oktober 2022

**Psalm 67:1,2; belijden over de Geest; Psalm 104:1,8; OLB 477:1; GK 103:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis van Nicea en dan zingen Gk 139:3 en 6; Gk 141:2,3**

Met de Geest op weg naar Gods feest

Blok 1. Ik herinner me dat ik een keer als kind op mijn verjaardag wakker werd en stiekem alvast naar beneden ging om te kijken of er een cadeau in de kamer te zien was. Achter de bank bijv. Een fietsje, een step. Zoiets groots. Een cadeau krijgen. Ik denk dat het meer indruk maakt als je kind bent alhoewel... je soms ook als volwassene enorm verrast kan zijn door een cadeau. Waarbij je merkt dat de ander er energie in heeft gestoken. Waarbij je merkt dat de ander je goed kent. Of weet wat je nodig hebt, waar je zo naar verlangt.

Soms vallen cadeaus ook wel eens tegen maar 'je mag een gegeven paard niet in de bek kijken'. Je krijgt een bos bloemen maar je bent er allergisch voor dus als het bezoek verdwenen is gaat de bos naar buiten toe. Je krijgt een fles witte wijn en die drink je nooit. Je krijgt een boek maar je leest nooit. Ongemakkelijk kan dat zijn...

Soms zorgt een cadeau zelfs voor ruzie. Je zusje is jaloers dat jij een cadeau krijgt. Of jij kreeg een veel groter cadeau dan je broer een poosje geleden.

De Geest is een groot cadeau dat Christus aan de Kerk schenkt na zijn Hemelvaart. Een cadeau voor iedereen. De Geest is hetzelfde en toch lijkt iedereen er iets anders in te ontdekken. En sommigen beweren dat zij dit cadeau goed hebben uitgepakt en op de goede manier de gebruiksaanwijzing begrijpen en toepassen. Komt de Geest er bij jullie niet wat te mager af? Is er bij jullie wel genoeg te zien van de tekenen en gaven van de Geest? En voor je het weet ben je concurrent van elkaar. Geloof jij ook? Ja. Maar heb je dan ook de Geest ontvangen? Het antwoord 'ja, want ik geloof in Jezus' wordt je dan niet altijd in dank afgenomen. En ontstaat er ruzie over dit mooie cadeau van de Here Jezus. Soms wordt het scherp geformuleerd: als de kerk meer aandacht had geschonken aan de heilige Geest, dan was de charismatische beweging niet nodig geweest...

Vandaag en volgende week staan we stil bij de heilige Geest. Een intens groot cadeau voor de kerk. Geschenk van God Zelf aan de gemeente van Christus. En Zelf ook nog eens God. Hoe bijzonder. Vandaag vooral over dit grote geschenk dat Zelf zorgt voor het grote geschenk 'geloof'. En volgende week meer over zijn gaven.

Een cadeau. De een heeft er niet zo veel mee. Ik heb niets met de Geest, hoor je soms iemand zeggen. Ik ben allergisch voor zweverig gedoe. Als de visite weg is, als de Heer is weggegaan, zet ik het cadeau weer buiten.

Het mooie van dit cadeau is dat het niet maar voor één persoon is. De Geest is er voor heel de wereld. En de moeite waard om bij stil te staan, om te verwonderen, te danken.

Zo gaan we er twee middagdiensten bij stil staan.

Bij wie Hij is en wat Hij doet.

Ik hoop dat je mee wilt denken en mee wilt doen.

Met op de achtergrond natuurlijk steeds die belangrijke vraag: wie is de heilige Geest voor mij, voor onze gemeente?

Blok 2. Wij lazen samen uit de 'Gewone Catechismus' over de Geest.

Persoonlijk vind ik dat boeiend en vooral ook weer even anders. Andere formuleringen, andere accenten.

Wat dacht je van deze: 'Hij is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart'.... ?

Als ik even terugdenk aan de 'oude Catechismus' dan vind ik het mooi dat die korte zondag over de Geest begint met 'dat Hij echt en eeuwig God is, samen met de Vader en de Zoon'.

Tussen haakjes: mocht je het wat karig vinden, deze korte HC over de Geest: in beide de helft van alle HC-zondagen wordt de Geest genoemd!

Terug naar mijn punt: echt en eeuwig God!

Dat is belangrijk om eerst vast te stellen.

Hij is echt God. Hij is krachtig, zorgt voor veel energie maar Hij is geen kracht, geen energie. Hij is God.

Misschien vind je het heel vanzelfsprekend maar ik hecht er waarde aan om te zeggen dat de Geest God is, samen met de Vader en de Zoon.

Het denken over God, over de wereld en over jezelf kan alleen maar ontsporen als je niet denkt vanuit de Drie-enige God.

Drie handen op één buik, om het maar eens zo te zeggen...

Samen bezig met dat ene grote plan.

Mensen scheppen, het Koninkrijk op aarde vestigen en ingrijpen als de mens daar geen zin in heeft!

Gods grote verlangen is om bij mensen te wonen.

Dat kun je door de hele Bijbel heen ontdekken.

In het O.T. zien we de Here God, zeg maar voor het gemak even 'de Vader' die via de tent en de tempel bij zijn volk wil wonen. Onderweg in de woestijn, later in Jeruzalem.

Maar tegelijkertijd dat het nog wel heel erg oppassen is, het samenwonen met de heilige God. Er blijft ook altijd wel afstand.

In de tempel blijft het gordijn blijft er tussen hangen en is er slechts heel af en toe ruimte voor een hogepriester om iets dichterbij te komen.

En dan komt het N.T.

De Here Jezus zorgt ervoor dat het wonen van God bij mensen minder gevaarlijk wordt.

Zijn verzoening, zijn offer zorgt daarvoor.

Als Hij sterft scheurt het gordijn.

De kloof voorbij. God heel wat dichterbij.

Daarna gaat Jezus naar de hemel en stuurt Hij zijn Geest.

Om er nog meer voor te gaan zorgen dat God en mensen bij elkaar kunnen horen.

Bij elkaar kunnen passen. God komt in de Geest nog dichterbij ons.

Hij komt zelfs in ons wonen.

Om het eens zo te zeggen:

De Vader: God met ons

De Zoon: God voor ons

De Geest: God in ons

En voor dit moment is het belangrijk om te onthouden dat ook de Geest God is en hetzelfde wil als de Vader en de Zoon.

Blok 3. Dan gaan we nu wat verder afsteken naar de Geest.

En met name in de afscheidsgesprekken van Jezus (Joh.13-17) kun je heel wat ontdekken over wie de Geest is en wat Hij komt doen in deze wereld en in ons.

We lezen daarover stukjes uit Johannes 14, 15 en 16.
Met als strekking dat de Geest zich afhankelijk opstelt t.o.v. de Here Jezus.
De Geest wordt in het N.T. ook wel regelmatig de Geest van Christus genoemd.
Christus stuurt Hem. En de Geest wil graag de Verbinder zijn die Christus en de vruchten van zijn werk aan ons wil geven. 'uit Christus nemen en uitdelen aan ons'.
Vergeving van zonden en eeuwig leven.
Dat doet de Geest door ons te laten geloven in de Vader en de Zoon.
Dat krachtige werk, diep binnenin ons hart.
Waar dood levend wordt gemaakt. Koud warm. Onwil omhelzing.
Met Johannes 14: de Geest zal in herinnering brengen wat Ik heb gezegd.
Met Johannes 15: Als de Trooster (Parakleet, Hij die erbij geroepen wordt) komt zal die over Mij getuigen.
Met Johannes 16: De Geest zal de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij spreekt niet namens zichzelf maar wat Hij van Mij hoort, geeft Hij door.

Ik probeer met een beeld, een plaatje dit wat te verduidelijken.
Je hebt wel eens van die kastelen of kerken die 's avonds verlicht worden met een soort schijnwerper.
Soms wordt de heilige Geest wel eens vergeleken met zo'n schijnwerper.
Alle aandacht voor Jezus en de verdiensten van zijn komst op aarde.
Zijn betalen van de prijs. Zijn doorgang tot het leven.
Iemand zei eens: de Geest zit niet zo te wachten op aandacht.
Als het maar over Jezus gaat.

Ik vind dit een mooi beeld en mooie woorden als het maar niet te ver doorschiet.
De Geest is en blijft God. Is een zelfstandig Persoon, die Zelf ook iets vindt en ervaart.
'Maak Gods heilige Geest niet bedroefd', raadt Paulus aan in Efeze 4:30.

De Geest is dus God en deelt uit, verbindt aan de Zoon.
Doet volop mee.
Wil ook van alles in ons doen.
Dat ontdekken we al bij de start van de Catechismus.
Bij de HC begint het in zondag 1 al over de Drie-enige God.
En over de Geest staat er dan 'daarom geeft God mij door zijn heilige Geest de zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven'.
En bij elke doop klinken die woorden 'Gedoopt in de Naam van de Geest betekent dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van de zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven.

De Geest is God. Hij kan dus heel veel.
Tegelijkertijd ontdek je in de Bijbel dat Hij graag op een bepaalde manier werkt.
Via het Woord en via de verkondiging.
In Hand.13 bijv. zie je mensen luisteren naar Paulus.
En dan staat er vrij onbevangen 'allen die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof'.
Los van wat aan deze tekst ingewikkeld is – dat laten we nu zitten – is er de combi van het woord horen en tot geloof komen, het werk van de Geest.
Ook Paulus heeft het daarover in Romeinen 10.
Hoe geloven als ze niet horen?
Hoe kunnen zij horen als er niet verkondigd wordt?
Met als mooie opsteker voor verkondigers: welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen!

Die Geest is aan mij en is aan ons gegeven: geschenk aan de gemeente.
Dus als er over dit cadeau gedoe en geruzie is doen we het niet goed.

Blok 4. De Geest: God in ons en ook God in deze wereld, in de schepping.
Om al aan het herstelwerk te beginnen. Een voorschot op wat nog komen gaat!
Hij kan niet wachten tot de wederkomst om het hier al mooier te gaan maken.
Het herstelwerk is begonnen!

De misverstanden en onenigheden gaan vooral over de vraag wat je al wel en wat je nog niet mag verwachten van de Geest.

Volgende week hoop ik daar op door te gaan, als het gaat over de gaven van de Geest.

Wat mag je ervan verwachten en wat niet.

Waarbij het ook belangrijk is om te kijken of iets van wat de Geest kan vooral voor de start in het NT was, of dat het blijvend is.

Wij hebben in de Schrift een klein beginnetje van de kerk in het N.T.

Je ontdekt niet alles over de Geest, en ook niet hoe het verder gegaan is.

Daarvoor heb je de kerkgeschiedenis nodig en moet je het hebben met hoe de gelovigen door de eeuwen heen zijn omgegaan met de Geest en met wat erover Hem geschreven staat.

Ook wij mogen vandaag zoeken en proberen te verstaan.

Eén ding is zeker: God wil bij mensen wonen.

En dat gaat ooit gebeuren in volheid.

Als Gods Koninkrijk helemaal doorbreekt.

Wij zijn onderweg. Met de Geest op weg naar Gods feest.

Laat dat je vandaag energie geven, en hoop, en moed!

Laat je in vuur en vlam zetten door de Geest die levend maakt.

Dan doe je iets moois in deze wereld en in Gods gemeente.

Dan genieten wij van je en God ook, amen.