

Psalm 139:1,3,11; Catechismus over Opstanding, ; Gk2017-208; Johannes 15:1-10; OLB75:10,11,12; OLB78:1,2; AGB en dan Opw.717; Psalm 98:1,3

Pasen maakt je pas écht levend!

1. Het afgelopen weekend vond ik indrukwekkend, met teksten, liederen, ontmoeting, geloof, hoop en liefde. En dan wordt het weer maandag... Hoe houd je het mooie van Pasen vast? Wat is het blijvende na Pasen?
2. Dat ontdek je als je in de Bijbel op zoek gaat de blijvende gevolgen van Pasen. Anderen stonden ook op uit de dood maar Jezus is de 'eerstgeborene van de doden'. Dat is een andere opstanding, namelijk aan de overkant van de dood. Zijn leven nú heeft invloed op ons: wij zijn verbonden en dan gebeurt er iets. Als het niet zo was dan was er alleen de zinloosheid die Paulus in 1Cor.15 tekent en waarover Arnold Grunberg schrijft.
3. Johannes 15 tekent die blijvende verbondenheid met de levende Heer op een duidelijke manier. Dat doet Jezus juist in zijn 'afscheidsgesprekken' (Joh.13-17) om uit te leggen dat dit wel een afscheid is maar ook weer niet. Het beeld van de wijngaard is niet willekeurig gekozen. Dat stond voor Israël en nu is Jezus de ware wijnstok. 'Waar' betekent dat Hij het echte leven wil geven, als je met Hem verbonden blijft. En dan staat in vs.5 die scherpe uitdrukking 'zonder Mij kun je niets doen'. Maar mét Hem dus wel! Daar mag je zelfs véél van verwachten. Bid en je zult ontvangen (vs.7). Als het gaat om hun apostolische taak in de wereld. Om 'vissers van mensen' te kunnen worden. Verder maakt Johannes het nog concreter door te spreken over 'liefhebben' en 'het bewaren van Gods geboden'. Zo kan Jezus zeggen dat Hij 'het licht in de wereld is' als ook dat jullie 'het licht in de wereld zijn'. Dat kan door zijn Geest die bij ons en in ons is en blijft.
4. Verwacht daarom veel van het leven in verbondenheid met Jezus, de Levende. Laat je snoeien als Petrus en Paulus. Leef met Hem. Wat zullen er dan, naar zijn belofte, mooie krachten los komen in de gemeente van de levende Heer!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Hoe waren je Paasdagen? Lukt het om het goede ervan vast te houden? Probeer je de levende, helpende Heer in de hemel concreet voor te stellen en mee te leven. Bemoedig elkaar met het evangelie van de levende en zorgende Heer die Zich met ons verbindt.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: h . b je . . n m . . i P . . sweekend geh . d? M . . i weer, hè? W . . t je w . t o . k m . . i is? Dat J . z . s n . g st . . ds l . . ft! Hij h . lpt ons vanuit de h . m . l d . . r de H . . li . . Geest n . . r de aarde te st . ren. G s!
3. 'En ik besef het: dat zet een enorme spanning op het leven van ons als christenen. We liegen als we zeggen dat we niet zondigen. En we liegen ook als we zeggen: het vernieuwende werk van de Geest in onze levens dat is allemaal maar luchtfietsrij'
4. 'En hoewel het altijd pijn doet, moeten we klaar zijn voor het snoeimes van de Vader. God wordt grootgemaakt wanneer wij veel goede vruchten voortbrengen, en wij zelf ook. Om dat mogelijk te maken zullen overbodige ranken en bladeren weggesneden moeten worden. Ook dat is een heel intiem gebeuren. De wijnboer komt nooit dicht bij zijn wijnstok, en schenkt nooit meer aandacht aan de gezondheid en productiviteit op de lange termijn daarvan, dan wanneer hij het snoeimes in de hand heeft!'
5. **Bijbelrooster: zondag** Op.1 (5); **maandag** 1Korinthe 15:1-19; **dinsdag** 1Korinthe 15:20-34; **woensdag** 1Korinthe 15:35-58; **donderdag** Gal.2:15-21 (20); **vrijdag** Jes.5:1-7 (+ Jer.2:21); **zaterdag** Psalm 80. **Liefhebbers:** Ez.15+Ez.19:10-14; Joh.14:20+Kol.3:1-4; Rom.6 (4); 2Kon.4 en Hand.9 (over 'andere' opwekkingen)

Psalm 139:1,3,11; Catechismus over Opstanding, ; Gk2017-208; Johannes 15:1-10; OLB75:10,11,12; OLB78:1,2; AGB en dan Opw.717; Psalm 98:1,3

Pasen maakt je pas écht levend!

Blok 1. Er zijn wel eens van die momenten die je vast zou willen houden.
Voor mij was dat zo met het afgelopen weekend.
Soms vallen er heel veel puzzelstukjes in elkaar: het klopt.
Goede Vrijdag en Pasen: wat de boodschap betreft voor mij het meest intense weekend van het jaar. Te groot om te bevatten.
Te indrukwekkend om de goede woorden te vinden.
Muziek, sfeer, bijdragen van verschillende mensen van verschillende leeftijden en smaken. Evangelie.
Hoopvol, bemoedigend. Je zou het vast willen houden.

Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen ook diverse van dat soort 'dit moet nooit meer overgaan momentjes' hebben gehad.
Bijv. toen ze weer samen waren in Galilea. Om de Heer te zien.
En daar verscheen Hij en toen ze met vis aan de kant kwamen had Hij het al lang voor elkaar. Kolenvuurtje met vis en brood. Zijn zegenende handen en zijn aanwezigheid.
Zijn woorden die richting gaven...

Maar dat ging voorbij en ons paasweekend ging voorbij.
En dan gaat het leven weer z'n gangetje...
Hoe houd je het mooie, maar vooral ook het blijvende van Pasen nu vast?
Dat lijkt me een belangrijke vraag.

Blok 2. En daar valt het nodige over te ontdekken en te leren.
Vanmiddag staan we stil bij die vraag. Denken we daar weer eens over na.
Pasen: Jezus is opgestaan uit de dood. Indrukwekkend.
Soms wordt er vandaag nog wel eens om gebeden als iemand is gestorven maar dat lukt niet meer.
En iedereen die het sterven van heel dichtbij heeft meegemaakt weet, voelt, beseft dat er iets definitief voorbij is.
En dan Jezus die de dood wel voorbij is gekomen, heeft overwonnen.
ZEER BIJZONDER! O ja?
Er zijn meer mensen opgestaan uit de dood.
Niet alleen af en toe (niet vaak) in de tijd van Jezus, maar ook al in de tijd van het O.T. waar Elia en Elisa bijv. wel eens iemand opwekten uit de dood.
En toch waren deze situaties onvergelijkbaar met de opstanding van de Here Jezus. Lazarus en de jongen van de vrouw uit Sunem (2Kon.4) en de jongeling te Naïn en Tabita/Dorcas zijn allemaal later weer opnieuw gestorven.
Maar Jezus niet. Hij stond op aan de 'overkant van de dood', om nooit meer te sterven. Als 'eersteling'.
Daarom noemt Johannes hem in Openbaringen 1 'de eerstgeborene van de doden'.
Niet de eerste die opstond uit de dood maar wel de eerste die blijvend opstond uit de dood.
Hij is de eerste die de ban van de dood heeft doorbroken.
Door zijn opstanding is opstanding van andere doden mogelijk geworden.
Als het ware een nieuwe schepping! Het begin van een nieuwe fase.

Maar dat betekent dus ook dat het voor mij, voor ons, voor vandaag gevolgen heeft.
Hij is opgestaan maar Hij leeft nog steeds!

En Hij heeft invloed op mij, op ons, op de burgers van het Koninkrijk.

Paulus is er helemaal door geraakt dat Jezus nu nog steeds leeft.

In zijn Korinthe-brief staat hij met hs.15 hier uitgebreid bij stil.

Hij gebruikt grote woorden: als de opstanding er niet was geweest, dan is alles zinloos en zijn wij als getuigen van God en zijn werk leugenaars....

Laten we het een week na Pasen nog maar weer eens tegen elkaar zeggen: als Pasen niet echt waar is, als de Heer niet waarlijk is opgestaan, dan is alles zinloos.

Met Paulus: laten we eten en drinken, want morgen sterven we.

Maak er wat van want straks is alles over.

Arnold Grunberg is een knappe, hedendaagse, beroemde schrijver die dat zinloze goed onder woorden weet te brengen!

Een soort walging over het bestaan.

Laten we er iets positiefs tegenover zetten.

Juist vanuit het gegeven dat onze Heiland leeft.

En Johannes, de leerling die Jezus liefheeft, helpt ons hierbij met Johannes 15.

Een van die rake 'Ik-ben-uitspraken' van de Heer.

Blok 3. Het is veelzeggend dat Jezus het beeld van de wijngaard, de wijnstok en de ranken neerzet in zijn 'afscheidsgesprekken' (Johannes 13-17).

Want daarmee duidt Hij aan dat het enerzijds een afscheid wordt binnenkort maar anderzijds juist ook niet.

Het wordt anders. Jezus gaat naar de hemel maar blijft via zijn Geest nog volop aanwezig, en is het geen afscheid.

En daarvoor gebruikt de Here Jezus (alweer) zo'n prachtig beeld!

Met allerlei lagen die door elkaar heen lopen.

Want de wijnstok, ja, dat wist de Jood wel: dat is Israël.

In Jesaja 5 en in Psalm 80 kom je die gedachte tegen.

Met daarbij het verhaal dat het wel wat tegenviel met die wijnstok.

En dan noemt Jezus zich hier DE WARE wijnstok.

Hij is het ware Israel. De oprechte zoon van Jahwe. De oprechte Israeliet.

En 'waar' in het Johannes-Evangelie heeft altijd te maken met LEVEN.

Het échte leven, leven in levengevende verbondenheid met de Here God.

En dan is het voor ons zaak, als ons leven ons lief is, dat we ons verbonden weten met die ware wijnstok, om zo ware ranken te kunnen zijn.

En weer iets te kunnen laten zien van dat mooie beeld in het OT.

Mensen die bloeien voor God. God die vanuit de hemel die mooie wijngaard ziet, die zegent en ervan geniet.

Het geheim zit hem dus in het wel of niet verbonden zijn met de Here Jezus.

Hij verwoordt dat op het scherpst van de snede.

Zonder Mij kun je niets doen. Probeer die woorden even te proeven!

Natuurlijk: je kunt van alles doen.

Ademhalen, eten en drinken, kopen en verkopen maar dat heeft op zichzelf nog niet zoveel met leven te maken. Met écht leven te maken.

Zonder Hem kun je niets doen. Dat kun je ook omdraaien en dat is het ook waartoe Jezus de discipelen wil uitnodigen....

Met Mij kun je wél iets doen. Heel veel zelfs.

Er kunnen dan vruchten gaan groeien. Je leven kan in bloei komen te staan.

Jezus spreekt **zelfs over VEEL vruchten!**

En Hij voegt er nog een wat onbeschermdde uitspraak aan toe.

Eentje die regelmatig voor misverstanden zorgt.

Vs.7. Met Mij verbonden kun je vragen wat je wilt, en het zal gebeuren!

Dat moet je wel zien in het kader van deze Bijbelwoorden.

Probeer je erin te trainen om heel erg de Bijbel 'in zijn verband' te gaan lezen.

En kijk vervolgens goed naar de woorden zelf. Jezus zegt: als jullie in Mij blijven mijn woorden in jullie, dan ... kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Het zijn de afscheidsgesprekken. Jezus gaat weg. Een klein groepje aarzelende leerlingen blijft achter.

En die moeten vissers van mensen gaan worden. Hoe zal dat gaan?

Wat? Natuurlijk zal dat gaan. Want zij zijn toch verbonden met de Here Jezus?

Met Hem die zei 'Mij is gegeven alle macht. Ik ben met U'!

Dus verbonden met de Heer zullen de discipelen gaan bloeien en zo mogen zij meebouwen aan het Koninkrijk van God. Hoopvol!

Maar je mag nog meer zeggen.

In de omgeving van dit Bijbelwoord gaat het ook over liefhebben en Gods geboden bewaren. Twee onderwerpen die elkaar niet bijten, maar goed bij elkaar passen.

En daarover zegt Jezus dus ook: verbonden aan Mij mag je daar veel van verwachten!

Nu Ik leef aan de overkant van de dood en Ik met jullie ben, mogen jullie werk gaan maken van het nieuwe leven.

In termen van de HC: wij worden door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven.

In termen van de gewone Catechismus: door zijn opstanding deel ik voor altijd in het leven van mijn Heer, die ik uit de hemel verwacht. Hij is Koning van het heelal.

Ga dus liefhebben en je houden aan de tien geboden: verwacht er wat van...

Verbonden met Hem mag er iets moois gaan gebeuren met Pasen.

Je mag ECHT LEVEND gaan leven.

Daarom kun je de Here Jezus horen zeggen 'Ik ben het licht der wereld' en net zo goed 'jullie zijn het licht van de wereld'. Dat allemaal door zijn Geest!

Blok 4. Die woorden gelden vandaag nog steeds.

Dat lijkt me dus van groot belang om hardop te zeggen.

Dat Pasen niet iets moois is van vroeger waar je elk jaar in deze tijd even extra aandacht aan geeft, maar Pasen is iets moois van vroeger en iets moois voor vandaag.

En dat het ook onze gemeentevergadering mag gaan kleuren.

Zoveel verschillende mensen maar iedereen wil liefhebben en Gods geboden bewaren.

In elk geval worden we hiertoe opgeroepen en dat mag wat gaan doen in ons midden!

Verbonden zijn en blijven aan Jezus.

Dat is de enige route.

Doe je dat niet, dan gaat het je als Judas.

Doe je dat wel, dan zal het leven er soms nog steeds pittig uitzien.

Kijk maar naar Petrus: door en door verbonden met zijn Heer maar wat is hij gesnoeid.

Wat is hij tot de orde geroepen: Petrus, wat heb je een grote mond.

Maar let op: je zult Mij verraden.

Christen zijn na Pasen. Een mooi leven. Het échte leven.

Maar geen makkelijk leven. Dat is je nooit beloofd.

Laten we ervoor gaan. Samen. Voor Hem en met elkaar.

Neem je voor om te gaan leven vanuit wat Pasen heeft gebracht.

Ga leven vanuit wat de Heer je wil geven, en dat is veel, amen.