

Goede Vrijdag 2022, Johannes 19,28-30

Heb je wel eens iets gekocht wat heel duur was?
Waar je lang voor hebt moeten sparen? Eh... gebeurt dat nog wel eens?
Een sieraad, een gouden horloge, een hele dure smartphone, een mooie auto, een huis?
Weet je nog van de adrenaline? Dat moment?
Je had alles uitgezocht, vergeleken, geprobeerd af te dingen en dit was het dan.....
En dan gaat het uiteindelijk om de laatste transactie.
Pinnen, ondertekenen bij de notaris, handtekening, bewijs. ...

Ik heb wel eens ergens gepind, dan kreeg ik de rekening mee en heel soms werd daar dan wel eens opgeschreven 'voldaan'.....

En met exact dit woord komt er een einde aan het leven van Jezus....
Het is volbracht, het doel is bereikt, betaald, eindelijk....
Waar bij ons die 40 dagen vanaf aswoensdag soms al wat ongemakkelijk kunnen voelen, komt er bij Hem nu een eind aan 33 jaar lijden, waarbij Hij vooral aan het eind van zijn leven door de hel is heengegaan.
Opdracht volbracht.
Zoals Hij in hs.17 heeft gezegd: 'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen (zelfde woord) dat U mij opgedragen hebt'.

Maar vlak voor zijn sterven, midden in dat lijden is Hij continu bezig met de mensen om Hem heen.
Hij zorgt ervoor dat zijn moeder zo Johannes als 'stiefzoon' ontvangt.
Hij zorgt ervoor dat de boef naast hem, die zich bekeert, het paradijs mag binnengaan.
Hij vraagt nog om vergeving voor hen die niet weten wat zij aan het doen zijn.
Liefgehad tot het einde....
En hoe mooi is het om te zien dat Jezus vanaf het eerste begin tot nu toe zelf de regie in handen heeft!
In Johannes 10 lezen we: niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf.
Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.
En steeds weer dat intieme tussen de Vader en de Zoon.
Waarvan de discipelen en wij het tegelijkertijd ook mogen horen....
Ook hier.

Hij zakt niet langzaam weg in de dood. Hij kwijnt niet langzaam weg.
Daarom vraagt Hij om drinken.
Zijn geteisterde lichaam, de ondraaglijke dorst: drinken!!
Waar Hij eerder niet wilde drinken wil Hij het nu wel. Wat een dorst.
Hij wil nog iets doen met krachtige, heldere stem, daarom drinken.
En wat doet Johannes veel met woorden en beelden.
Het eerste wonder van Jezus in het Johannes-Evangelie: water wordt wijn.
Er was overvloed, van grote kwaliteit.
En het hele Evangelie door over water en levend water.
Over dat je geen dorst meer hoeft te hebben als je Hem leert kennen.
En dat er zelfs stromen van levend water uit je zullen komen.
Een en al leven!
En wat Hij anderen gunt en aanbiedt, het leven, geen dorst meer, is er hier niet meer voor Hem... Hij sterft bijna van de dorst maar zo wil Hij niet sterven.
En Hij krijgt drinken. Het maakt zijn tong los en het schalt over Golgotha.
Nog één keer! Om nog één keer triomfantelijk de eindoverwinning bekend te maken:
VOLDAAAN, BETAALD!

Met zijn hoofd triomfantelijk, koninklijk omhoog.
Pas nu, na die laatste woorden, laat hij zijn hoofd hangen, buigt Hij.
En geeft zijn geest over aan zijn Vader.
Zelfs in dit laatste moment zit nog volop zijn eigen kracht en keus.

Johannes doet veel met woorden in zijn Evangelie.
Ook met het woord 'overgeven'.
Als je oppervlakkig kijkt en luistert, lijkt het alsof er allerlei mensen bezig zijn om Jezus over te geven. Het komt meerdere keren terug.
Judas aan de Joden: Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen overgeven.
En toen de Hogepriesters en de oudsten van het volk aan Pilatus: Nadat ze Hem geboeid hadden, leidden ze Hem weg en gaven Hem over aan Pilatus, de prefect.
En toen liet Pilatus Barabbas vrij, geselde Jezus en gaf Hem over om gekruisigd te worden.
Maar hier, in ons tekstwoord van vanavond, zie je pas echt hoe het zit.
Judas, de Joden, Pilatus: ze denken allemaal te kunnen beschikken over Jezus maar dat is er maar eentje, en dat is Hij ZELF!

Voldaan, genoeg, Hij sterft. Het is voorbij.
OOK ZIJN LIJDEN! Naar de Schriften!
Duizenden jaren geleefd van beloften, het typen van Christus.
Met allerlei oplevinkjes (profeten, priesters, koningen, richters, onderkoning Jozef enzo) maar nooit blijvend!

Misschien heb je wel eens een dure aankoop gedaan.
Hoe blij was je dat je het, misschien na lang sparen, kon aanschaffen.
Hoe mooi was het toen je het contract tekende of je pincode intoetste...

Jij, ik, u, wij. Wat zou je heel graag willen hebben?
Waar verlang je naar? Wat is je grote droom?
Niet als het gaat om materie, om spullen, om hebbedingen maar om dat waar je gelukkig van wordt. Wat je een doel geeft om voor te leven, om voor te gaan?
Vergeving van zonden?
Eeuwig leven? Dat je kind van God mag zijn?
Inwoner van het koninkrijk van God?
Verlost, bevrijd? Mens met toekomst?
Mens op weg naar de nieuwe wereld?

Nou, dat is wel heeeeel veeeeel ...
Wat mag dat wel niet kosten?
NIETS. Eh... het kost ons niets.
Je komt met dat paspoort van de nieuwe wereld bij de grens, laat het zien en je mag zo door: voldaan. Deze mag erin....
Nog wel sterven, maar dan geen oordeel, maar vrijspraak: kom binnen!
Omdat Hij betaalde! Met meer dan goud en zilver.
Met zijn eigen leven. Liefgehad tot het einde, en daarna gewoon ook weer.
Ook vandaag. Wat een goede Vrijdag vandaag!
Proef en geniet dat God goed is. Ook bij brood en wijn.
Geniet, geloof en geef jezelf aan Hem!
Amen.