

Opw.520:1,2; 'Op U mijn Heiland, blijf ik hopen'; 'Jij telt mee!'; Luc.2:1-5; 'Het zijn de dingen die je doet'; GK194; Ps.25:2.5; Opw.378:1.4

Tel je mee?

1. Dat is wel een vraag! Hoeveel likes krijg je na jouw bericht? Hoeveel vrienden heb je? Hoe belangrijk ben je? Daar stoppen we, en ook discipelen (Luc.9.14) veel energie in.
2. Wat dacht je van Theofilus? Aan wie Lucas zijn twee boeken opdraagt. Hij was een hooggeplaatste Romeins burger die gehoord heeft van Jezus. Theofilus hoorde bij de machtige 'god' Augustus (Verhevene, voorheen was zijn naam Octavianus). Als je bij hem hoort en hem aanbidt, dan stel je zelf ook heel wat voor. Dan tel je mee!
3. Lucas start bijzonder in hs.2. Plechtig maakt hij duidelijk dat deze éne persoon, keizer Augustus, veel invloed heeft. Een groot contrast met dat jongetje straks in de kribbe. Maar 'die tijd' (vs.1) slaat niet op Augustus maar op Lucas 1. De liederen van Maria en Zacharias spreken boekdelen. Dat 'jongetje' gaat machtigen van de troon stoten. Dat Jozef hier 'zoon van David' wordt genoemd is ook veelzeggend! De profetieën uit Micha 5 en 2 Sam.7 worden binnenkort vervuld. Theofilus krijgt via Lucas 7 en Handelingen 28 nog heel wat mee over wie nu eigenlijk echt de macht heeft...
4. Tel je mee? In de strijd tussen keizer en God komen we eenvoudige mensen tegen. Jozef, een gewone timmerman maar rechtschapen: hij telt mee! Maria, een eenvoudig meisje die zegt 'mij geschiede naar uw woord': zij telt mee! Simeon en al die andere, gewone mensen die willen leven voor God en mee willen bouwen aan zijn Rijk: zij tellen mee! Theofilus is mogelijk ook tot geloof gekomen (vgl. Luc.1,3 met Hand.1:1): hij telt mee! Paulus in al zijn zwakheid: hij telt mee! Misschien voel jij je ook maar héél gewoon. Luister naar God, heb lief en word door zijn Geest een goed mens. Dan tel je mee!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. De behoefte om mee te tellen en van belang te zijn zit diep in ons allen. We stoppen er heel wat energie in. Het beste tegengas is om leerling van de Here Jezus te worden, te zijn, te blijven en daarin te investeren. De woorden in je hart bewaren, rechtvaardig zijn.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: jij w . l t . . k vast v . . l vr . . ndjes of vr . . ndinnetjes hebben. S . ms l . kt d . t n . . t zo goed. D . t k . n verdr . . tig zijn. Z . g d . t dan maar tegen de H . re G . d. Bij H . m t . l je echt w . l mee! Fijn weekend 😊. G s!
3. 'Augustus was de geadopteerde zoon van Julius Cesar. Hij werd de alleenheerser van de Romeinse wereld na een bloedige burgeroorlog, waarin hij al zijn rivalen aan zich onderwierp. Augustus vormde de grote Romeinse republiek om tot een keizerrijk, met zichzelf aan het hoofd. Hij verkondigde dat hij vrede en recht aan de hele wereld had gebracht. Bovendien verklaarde hij zijn overleden adoptievader goddelijk, en creëerde voor hemzelf het imago van 'zoon van god'. Dichters schreven gedichten over het nieuwe tijdperk dat was aangebroken, geschiedschrijvers vertelden het lange verhaal over de weg naar glorie die Rome had afgelegd, en die (uiteraard) zijn hoogtepunt bereikte in Augustus zelf. Augustus, zo zeiden de mensen, was de 'verlosser' van de wereld. Hij was haar koning, haar 'heer'. In het oostelijke gedeelte van zijn keizerrijk gingen mensen hem zelfs steeds meer aanbidden als een god'
4. 'De breedheid van beschrijving in de verzen 2,1-5 dwingt ons, het geboorteverhaal te lezen op het niveau van Lucas 1 (de geboorte van een eeuwige koning wordt verwacht) en op het niveau van deze wereld met z'n bestaande menselijke regeringsverhoudingen. De gehele inleiding (1-5) begon in vs.1 met de woorden: en het geschiedde in die dagen. Lucas dateert de geboorte van Jezus niet naar Augustus, maar dateert de telling van de keizer naar de dagen van Lucas 1. De dagen waarin Gabriël verschijnt en grote dingen worden aangekondigd'
5. **Bijbelrooster: zondag** Micha 5; **maandag** Lucas 1:26-38 (33.38); **dinsdag** Lucas 1:50-55 en 68-79; **woensdag** Mattheus 1:18-25; **donderdag** Lucas 2:13-21 (19)+vs.51; **vrijdag** Lucas 2:22-40 (25+37-38); **zaterdag** Lucas 23:1-12.
Liefhebbers: Hand.22:22-29; Hand.28 (vss.30-31 op weg naar de keizer); 2 Sam.7 (12-16); over rechtvaardigen: Mat.10:41; 13:17.43.49; 23:29.35; 25:37.46; Luc.7:1-17 (7-8); Lucas 9:46-50; Lucas 14:7-11; Marcus 10:35-45

Opw.520:1,2; 'Op U mijn Heiland, blijf ik hopen'; 'Jij telt mee!'; Luc.2:1-5; 'Het zijn de dingen die je doet'; GK194; Ps.25:2.5; Opw.378:1.4

Tel je mee?

Thema en hoe zit dat met Theofilus, Augustus en Jezus?

Blok 1. Als ze dat zo aan je vragen: heb jij het gevoel dat je meetelt?
Dat je ertoe doet? Wat zou dan je antwoord zijn?
Ik weet wel van mezelf dat ik dit een belangrijke vraag vind.
En dat ik graag mee wil tellen. Mee wil doen.
Enne.... Ook wel belangrijk wil zijn...
Een diepe angst om er niet toe te doen. Om vergeten te worden.
Wat kan helpen is om te zorgen dat er belangrijke mensen bij jou in de buurt zijn.
Dat je omgaat met belangrijke en bekende mensen. Dat straalt dan door.
Dan is het net of je zelf ook wat voorstelt....

Of facebook, op andere plaatsen: hoeveel volgen wat jij zegt en deelt?
Hoeveel likes krijg je na die foto van je?
Ik weet niet hoe dat bij jou zit maar ik geloof dat het van alle tijden is.
Ik herken het ook bij de discipelen van de Here Jezus.
Als je bij Hem hoort dan word je zelf ook belangrijk.
Hele discussies worden er dan gevoerd door de discipelen.
Wie is het belangrijkste? Wie telt hier nu echt?
Wie komen er straks links en rechts van U te zitten?
De een durfde die vraag te stellen. De ander werd daar boos over....

Blok 2. Maar laten we eens gaan kijken naar de tijd zo'n 30 jaar eerder.
Wie er in leefden in de tijd van Jezus' geboorte.
Wat toen de grote thema's waren van de tijd.
Dan denk ik eerst aan Theofilus.
Misschien komt die naam je wat vreemd voor. Wie is dat nou weer?
Nou, dat zal ik je vertellen.
Een belangrijke man, burger van het Romeinse Rijk.
'Hooggeachte': zo noemt Lucas hem (in Lucas 1,3).

'Hooggeachte' uit Lucas 1,3

En Lucas draagt zijn beide boeken (Lucas en Handelingen) aan hem op.
Je zou die Theofilus kunnen vergelijken met Cornelius, de Romeinse hoofdman.
Die heel dicht stond bij het volk, een 'godvrezend' iemand (Hand.10).
Deze Theofilus had een hoge positie en hoorde bij een volk dat op dat moment het meest invloedrijke volk – het Romeinse – ter wereld was.
En hij was geïnteresseerd in het Joodse geloof.
En Lucas wil hem graag nog eens vertellen hoe dat allemaal zit met dat geloof van het Joodse volk. En zeker ook met wat er gebeurt bij dat volk als Jezus wordt geboren.
Theofilus dus, Romein. Onderdaan van Augustus, de Verhevene! Zijn bijnaam.
Keizer Augustus is op dat moment de machtigste man ter wereld, en Theofilus had binnen dat rijk een flinke positie.
Nou, dan tel je dus wel echt mee...

Blok 3. En door de manier waarop Lucas zijn tweede hoofdstuk aanvliegt kun je onmiddellijk zien dat dit een bijzondere manier is.
Waar Lucas over nagedacht heeft.
'En het geschiedde in die dagen'. Of 'in die tijd'. Enigszins deftig geformuleerd waardoor de Griekse lezers en hoorders in die tijd hun oren gingen spitsen. Zo begonnen vaker belangrijke verhalen over belangrijke mensen.

Dit wat nu gaat komen moet je serieus nemen.
En dan komt daar zo'n uitgebreide beschrijving over Augustus.
Die omschrijving heeft verder geen enkele functie dus die wordt hier alleen maar gebruikt om duidelijk te maken dat hier een ontzettend belangrijk figuur wordt genoemd. Eén man met goddelijke macht. Hij zegt en het gebeurt.
En daarbij gaat hij over lijken. Je kunt maar beter doen wat hij zegt anders word je uit de weg geruimd.
Dus als hij zegt dat hij wil weten hoe groot en sterk zijn rijk is, hoeveel onderdanen hij heeft, dan kun je maar beter op reis gaan om je te melden dan dat je dit gaat weigeren. Ongeacht de omstandigheden. Het verhaal dat je vrouw bijna moet bevallen maakt geen indruk. Gaan!
Theofilus zal zich heel erg herkend hebben in dit plaatje.
'alle mensen in de hele wereld' moeten nu luisteren naar de grote keizer Augustus. Want dat was iemand! Die telde mee. En als je bij hem hoorde telde je ook mee!

Wat een contrast als je dan straks verder leest in dit Evangelie.
Dat daar een jongetje in al zijn gewoonheid en kwetsbaarheid in een kribbe wordt gelegd. Door een hele gewone moeder en een hele gewone vader.
Dus het kan zomaar zijn dat Theofilus wel geboeid is geraakt door dit verhaal. Zijn sterke keizer, zo uitvergroot neergezet en dan dat jongetje...

Geografie, van Nazareth naar Betlehem

Juist dan kan Lucas verder gaan.
En duidelijk maken dat 'in die tijd' niet zozeer slaat op de tijd van Augustus maar op de tijd van Lucas 1.
En ga dat dan maar eens lezen.
Ga maar eens luisteren naar de liederen van Maria en van Zacharias.
Daar worden prachtig en uitvoerig mooie dingen verteld/gezongen over dit jongetje. Machtige heersers zal Hij van de troon stoten.

Lucas 1 over de macht van de Koning die geboren gaat worden

En voor kwetsbare mensen is er volop ruimte bij Hem.
'Wie honger heeft overlaadt hij met gaven. Wie gering is geeft hij aanzien. Rijken stuurt hij weg met lege handen'.
Zo heel anders dan hoe keizer Augustus de dingen aanpakt.
En het vertelt hier ook al over het failliet van deze keizer en zijn rijk. Op termijn....
Ja, en als dan van Jozef in Lucas 2 verteld wordt dat hij er eentje is uit de familie van David, ja, dan wordt er steeds meer duidelijk.

En daarom die reis voor hem en zijn zwangere verloofde Maria.
Een flinke tocht, van zo'n 140 kilometer: van Nazareth naar Betlehem.

Dat koningshuis van David: wat was er nog van over...??
Maar toch: zij leefden met de beloften die aan dat koningshuis waren gedaan.
En gij, Betlehem Efratha, ook al zijt gij klein.....uit u zal Mij voortkomen die heerser zal zijn
Heel wat van ons mochten dit soort woorden uit je hoofd opzeggen en/of horen op het kinderkerstfeest. Beloften uit het O.T. die in vervulling gaan nu dit jongetje gaat komen!
En het doet denken aan de woorden uit 2Sam.7 waar God belooft dat er een Koning zal komen op de troon van David die eeuwig zal regeren.

En ga zo het Lucas-Evangelie eens lezen. Misschien ook even door de ogen van Theofilus. In hoofdstuk 7 komt een Romeinse man bij Jezus.
Iemand die in antwoord op de vraag 'tel jij wel mee?' zou kunnen zeggen dat hij baas was over 100 soldaten. Nou, dan ben je toch wel iemand.

En die vraagt aan Jezus om genezing van zijn ernstig zieke slaaf.
En Jezus hoeft niet eens mee te komen van hem.
Hij kan dat best op afstand voor elkaar krijgen. Zoveel vertrouwen heeft deze man in Jezus. En hij legt uit hoe het in zijn cultuur eraan toegaat.
'Ik sta zelf ook onder iemands gezag en anderen staan weer onder mijn gezag.
Als ik tegen een soldaat zegt 'ga', dan gaat hij.
Dus ook U hoeft maar te spreken en dan is mijn knecht genezen'.
Ja, die taal kende Theofilus ook wel.
En wat te denken van het tweede boek dat Lucas schreef: Handelingen.
Dat door alles heen uitloopt op een confrontatie tussen de Romeinse manier van in het leven staan en het christelijke geloof.
Niet het kleine jongetje Jezus ging hier naar de keizer maar een van zijn meest invloedrijke leerlingen: Paulus. Die daar vrij over het koninkrijk van God mocht spreken (Hand.28). Wie heeft hier nu écht de macht in handen, Theofilus?

Blok 4. Dat is even een kijkje achter de schermen.
Een verhaal tussen twee machtigen in deze wereld: Augustus en Jezus.
Maar ondertussen lopen er in beide rijken invloedrijke mensen en eenvoudige mensen rond. Bijvoorbeeld een Theofilus en een Jozef en Maria.
En wat maken die Jozef en Maria een indruk!
Juist in hun gewoon zijn, in hun eenvoud, in hun puurheid.
In hun overgave. In hun vertrouwen.

Als Jozef in Mat.1 hoort dat Maria een kind gaat krijgen uit God dan wil hij zich terugtrekken. Uit eerbied voor wat hier gaat gebeuren en om het voor Maria zo makkelijk mogelijk te maken.
Jozef, timmerman. Geen directeur bij bouwbedrijf Bongers of van Pijkeren maar gewoon een werknemer. Die elke dag zijn werk doet, met zijn handen.
En er staat in de Bijbel dat hij een 'rechtschapen' man is.
Iemand die rechtvaardig handelt. Die recht doet aan de verhoudingen.
En eerlijk en betrouwbaar is.
Hij leefde in diepe eerbied voor God en baseerde daar zijn handelen op.
Wat Jozef overkomt is heftig. Het zal je maar gebeuren.
En hoe mooi reageert hij hier op. Dat telt! Dan tel je mee!
En zijn verloofde Maria net zo.

Zij hoort indrukwekkende dingen. Zij zegt niet: dit bestaat niet maar vraagt wel hoe het dan zal gaan omdat ze nog niet getrouwd is met Jozef.
En als het haar wordt uitgelegd zegt zij 'de Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd'. Zulke woorden tellen. Dan tel je mee!

Wat zijn er in deze wereld ontzettend veel hele gewone mensen.
Ook in die tijd. Ik moet denken aan Simeon en Anna.
Gewone mensen die leefden vol vertrouwen op God en dat was te merken aan hun leven.
Bijzonder. Dan tel je mee. Dan ben je iemand...
Niet omdat jij zo bijzonder en indrukwekkend bent maar omdat je gelooft en bij die indrukwekkende en bijzonder God mag horen. Kind van God.
Dan ben je iemand. Niet uit jezelf: het is je gegeven!
Het kan ook zomaar zijn dat Theofilus ook tot geloof in de Here Jezus is gekomen.
Want in zijn eerste boek (Lucas 1,3) noemt Lucas hem 'hooggeachte' en in zijn tweede boek Handelingen niet meer (Hand.1,1). Want broeders en zusters sprak je in die tijd nooit aan met 'hooggeachte'. Je was immers broer en zus van elkaar?

Hoe zit dat met jou?

Vandaag zit je hier in de kerk.
Vast, net als ik, regelmatig bezig met de vraag of je wel meetelt?

Of er mensen zijn die het de moeite waard vinden om vriend/vriendin van je te willen zijn.

Vandaag zit je hier in de kerk.

En misschien ben je wel, net als ik, maar heel gewoon.

Zo gewoon als Jozef en Maria.

Maar hoe belangrijk zijn die mensen die gewoon rustig en onopvallend in het leven staan.

Maar ondertussen wel rechtvaardig proberen te leven en te zijn.

Die Gods liefde door zich heen laten gaan.

Die vragen om inwoning en wijsheid van de Geest.

Die het goede doen. De ander recht doen.

Rustig en vriendelijk blijven.

Je telt mee als je bij Hem mag horen. Als je luistert, liefhebt en het goede probeert te doen

In deze samenleving. Met mensen die soms van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen om op te vallen. Om mee te tellen in de groep.

Stadion-rellen. Corona-rellen. Rellen. Rellen om te rellen.

Wil je meetellen? Wil je van belang zijn?

Schuil dan bij de Allerhoogste en Allergrootste en Allermachtigste!

Ga niet koortsachtig op zoek naar honderden likes maar geniet van die ene like van je Vader in de hemel. Dan tel je mee....

Dat Hij van je houdt. Dat is wat telt. Dat Hij zijn Zoon gaf: dat is wat telt!

En laat dat maar lekker met je meegaan, en je in beweging zetten.

Luister maar goed naar zijn woorden en neem ze ter harte.

Heb lief, leef gezegend, vertrouw op Hem. Dat is wat telt. Amen.