

'Seit froh'; 'kom, vier het feest met mij'; 'Als ik een herder was geweest'; Lucas 2:1-20; Gk50; 'Kerstdag boven Bethlehem'; Eer zij God in onze dagen'

Over vrede gesproken....

1. Heerlijk, die kerstsfeer! Dit keer voorzichtig maar toch in kleine groepjes bij elkaar, even in die knusse wat-hebben-we-het-fijn-bubbel. Inclusief kerststal/boom, eten en uitbuiken. Soms stoppen zelfs strijdende partijen even met vechten! Maar daarna.... Eigenlijk verandert er niets met en na Kerst. Vroeger toch ook al niet?
2. Oppervlakkig gezien misschien niet maar in de werkelijkheid – die groter is dan wat wij zien – is er met Kerst iets indrukwekkends gebeurd, met enorme, blijvende gevolgen! Want het gaat over God die bij ons komt wonen en vrede brengt. Of er dan wat gebeurt!
3. De gewone, eenvoudige Jozef en Maria gaan op weg omdat dit moet van de 'Verhevene' Augustus. In een benedenwoning waar dieren en slaven meestal verbleven wordt een eenvoudig jongetje geboren en in de voerbak gelegd. Wat een contrast! Een eindje verderop breekt de hemel open bij een groep herders en vertelt een engel dat zij niet bang hoeven te zijn. Want er is een Redder geboren en die is te vinden in een voerbak. Als voorproef van het grote nieuws kunnen zij nu (!) de 'heerlijkheid des HEREN' overleven. Daarna staat er een leger soldatenengelen klaar die eerst roemt over God in de hemel en dan over vrede op aarde. Oftewel: hemelse vrede komt op aarde. Vrede is dat alles klopt volgens de maatstaven van God. Barack Obama zei bij de ontvangst van de nobelprijs voor de vrede: zonder oorlog geen vrede! Daar gaat het hier dus om. Een vredesoffensief, herschepping, maar wel door oorlog heen. Bij de schepping (Job 38) lieten engelen ook zó van zich horen. Herders, niet zulk hoogstaand volk (tel ik wel mee?), geloven de woorden en ontmoeten het kind, met de voerbak als teken. De omgeving is verbaasd maar niet vol lof, Maria koestert de woorden, herders prijzen God.
4. Deze dubbelheid blijft vanaf dat moment, tot vandaag toe. Ook vandaag heeft iedereen de keus om dit goede nieuws te geloven of niet. Je kunt je gewonnen geven, je kunt verzet bieden. Wat maakt Kerst dit jaar voor jou een goede Kerst? Er is nog steeds oorlog, corona en andere rampen zijn nog niet voorbij maar de overwinning is al behaald. God is bezig om helemaal bij ons te komen wonen: hoe HEER-lijk zal dat zijn... Geef dat maar door aan jezelf, je omgeving en deze wereld: over vrede gesproken!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelgegevens

1. Vrede wens ik je toe. In je hart en binnen de kring van mensen waar je mee omgaat. Geloof en leef het. De overwinning is allang begonnen en komt eraan. Joy to the world!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: ik w . ns je fij . e K . rstd . g . n! D . . n j . llie th . . s ook sp . ll . tj . s? Gen . . t erv . n! Gen . . t . . k v . n d . t Jezus geb . ren is. G s!
3. 'De voerbak op zich is niet belangrijk maar wegwijzer. Het is een wegwijzer, een wijzende vinger naar de identiteit en taak van het kleine jongetje dat erin ligt. De herders die uit het veld werden geroepen (net als David, de herdersjongen, die uit het veld werd gehaald om tot koning gezalfd te worden) krijgen het nieuws als eerste, zodat Maria en Jozef, die dit uit deze onverwachte bron horen, een extra bevestiging krijgen van wat tot nu toe hun eigen geheim was'
4. 'Dat kerst op 25 en 26 december wordt gevierd, heeft te maken met de winterzonnwende. Nadat het christendom de overheersende godsdienst geworden was in het Romeinse Rijk, streefde men naar de kerstening van allerlei heidense tradities. Zoals het feest van de onoverwinnelijke zon, die opnieuw geboren wordt zodat de dagen weer beginnen te lengen, wat gevierd werd op 25 december. Christenen gedenken op die dag een totaal ander keerpunt: de geboorte van Jezus Christus als de zon die gerechtigheid brengt (Mat.3,20), of als hemels licht dat opgaat (Luc.1,78)'
5. 'het heelal én een stal zijn de twee paleizen van onze God'
6. **Bijbel:** Job 38 (7); Ex.40 (34-38); 2Kron.5 (14); herders: 1Sam.16; Joh.10; Ps.23; Ez.34; Op.21: nieuw Jeruzalem, bekleed met Gods heerlijkheid. Wij bij Hem. Hemel en aarde weer samen

'Seit froh'; 'kom, vier het feest met mij'; 'Als ik een herder was geweest'; Lucas 2:1-20; Gk50; 'Kerstmacht boven Bethlehem'; Eer zij God in onze dagen'

Blok 1. Het was wel puzzelen, hè, dit jaar om het toch, met alle beperkende maatregelen gezellig te maken?

Het maakt ons creatief in bezoek-shifts of elkaar ergens buiten ontmoeten met thermoskan koffie en chocomel, of nog anders.

We verlangen naar gezelligheid, naar sfeer en lampjes. Naar de kerstboom en lekker eten. We willen graag even wegkruipen in een heerlijke bubbel waarin het leven, zelfs nu, toch goed is.

Opeens ontdek je hoe je zelf ook vast zit aan bepaalde tradities. Zo gaat het bij ons altijd met Kerst. En dat kan opeens niet. Wat nu?

Kerst raakt gevoelige snaren.

Er zijn verhalen bekend dat vechtende partijen met Kerst even een wapenstilstand sloten. Omdat je elkaar toch niet overhoop kunt schieten bij met Kerst.

En daarna schoot je dan weer net zo hard verder....

Het kan zomaar gebeuren.

Dat je vandaag even heerlijk wegdroomt van het werkelijke, weerbarstige leven en dat het daarna weer net zo hard terugkomt. Even lekker in je kerstbubbel.

Zoals verslaving ook werkt. Even lijkt het heel leuk maar daarna komt de kater en de leegte. Zo kan Kerst ook functioneren.

Dat Kerst eigenlijk alleen maar fijn is voor een kort moment.

Wat verandert er nu eigenlijk met en na Kerst?

Wat veranderde er nu eigenlijk dan met dat eerste Kerstfeest, in die nacht, daar ver weg in Betlehem? Valt keizer Augustus dan ter plekke dood neer? Nee toch?

Blok 2. Als je oppervlakkig kijkt dan blijft gewoon keizer Augustus de baas en lijkt er eerst niet zo veel te veranderen.

Maar inderdaad, dat is als je oppervlakkig kijkt!

Maar als je goed kijkt en luistert dan ontdek je grote dingen.

Iets ongekends. Wat eigenlijk niet kon maar toch gebeurt.

Wat daar gebeurt is van levensgrote betekenis.

Achter de schermen werd hard gewerkt en nu is het zover: God keek vanuit de hoge naar ons en daalt nu af. God komt weer bij ons wonen. Hoe indrukwekkend!

Blok 3. Want hoe was het ook alweer?

De machtige, verhevene Augustus, de 'god' van dat moment wilde weten hoe machtig hij was en had daarom iedereen verplicht zich te laten inschrijven in het gebied van afkomst. Hij dacht dat hij de regie in handen had....

De hoogzwangere Maria, het eenvoudige meisje, en haar verloofde Jozef waren op stap gegaan.

Omdat zij niet de enige waren die dat deden was het daar een drukte van belang.

Waardoor zij uiteindelijk niet meer op een gewone logeerplek terecht konden.

Waarschijnlijk was er uiteindelijk ergens plek voor hen, op de begane grond.

Misschien wel bij kennissen of verre familie.

De mensen woonden in die tijd vaak op de eerste etage en beneden waren dan de dieren en de eventuele slaven.

Het was zomer dus de dieren waren buiten in het veld en er was zo plaats voor Jozef en Maria. En daar gebeurde het....

Jezus werd geboren en na de geboorte legden zij hem in de voerbak....

Zo eenvoudig. De mensen boven sliepen misschien wel gewoon door.

Vergis je niet. Een van de grootste gebeurtenissen in deze wereld vond daar plaats.
En dat werd een stukje verderop overduidelijk gemaakt. Door God Zelf.
De grote Regisseur. Hij die keizers, koningen en iedereen inschakelt.
Als Hij ze nodig heeft voor zijn plannen.
Als Hij iets in Betlehem wil laten gebeuren, stuurt hij de gedachten van de machtigste man van dat moment. Die speelbal is in Gods hand.

Herders die in die omgeving aan het waken waren over hun kudden zagen en hoorden opeens een engel.

Het feit dat het herders waren was misschien wel heel eenvoudig omdat zij degenen waren die op dat moment in de nacht wakker waren en het grote nieuws konden horen. De engel begint veelzeggend met 'wees niet bang'! Want er is een Redder geboren! Precies in Betlehem, in de stad van koning David, naar Gods beloften.
Die voor veel vreugde zal zorgen.
En het bewijs dat er nu iets heel groots gebeurde is bijv. dat de herders die heerlijkheid van de HERE die hen omstraalde konden overleven.
Het jongetje werkt nu al als een buffer tussen God en mensen.
Want in het O.T. wordt meer dan eens verteld dat je Gods heerlijkheid niet kunt overleven. Zelfs de grote Mozes niet...
En als het volk naar Mozes kijkt als hij in de ontmoetingstent God ontmoet kan hij er soms niet eens naar binnen omdat Gods heerlijkheid daar is!
Gods heerlijkheid dat is zijn indrukwekkendheid, zijn gewichtigheid.
Wat moet dat indrukwekkend zijn geweest voor die herders.
Maar, hoorden zij, ze hoefden niet bang te zijn!
Wat een wonder: Gods grootheid meemaken en niet bang zijn!
En alsof dat nog niet genoeg is scheurt de hemel open en zijn daar heel veel engelen.
We kwamen ze tegen bij Jakob. Soms als boodschapper, maar bij Machanaïm als leger.
Toen hij binnenkort zijn broer Ezau zou gaan ontmoeten. Dan ontdekt hij de steun van een leger engelen.

Zo ook hier. Indrukwekkende gestalten.
Soldaten klaar voor de strijd die hun korte leuzen scanderen.
En daarbij beginnen zij met de hemel en brengen God de eer.
Daar begint en eindigt alles mee: ALLE EER AAN GOD! Eensgezind. Overtuigd.
Wat is Hij het waard dat engelen en alle levende wezens Hem prijzen om wie Hij is.
Wat moet dat indrukwekkend zijn geweest voor de herders.
En voor ons die het via Lucas mogen horen.
En voor de 'hooggeachte Teofilus' aan wie Lucas dit Evangelie opdraagt.
Daarna gaat hun verhaal verder over wat er op aarde gebeurt.
Vrede op aarde.
Vrede. Zo'n versleten woord is het vaak geworden.
Maar het is een basiswoord in het christelijke geloof.
Shalom. Dat het leven goed is, zonder deuk of barst.
Dat het leven klopt in Gods volmaakte ogen.
Shalom. Alles klopt: het leven is goed.
Dus vanuit die indrukwekkende hemel en ontzagwekkende God komt nu de vrede naar de aarde toe. En die vrede moet zwaar bevochten worden.
Daar zal het kind in de kribbe nog heel wat van gaan ondervinden!
Vrede, maar daar is oorlog voor nodig. De hemelse soldaten staan klaar.
Wachtend op een bevel.
Barack Obama, een van de presidenten van Amerika sprak in een rede de volgende woorden: 'zonder oorlog geen vrede'!

Dat is wat hier nu in Betlehem aan de hand is, zich afspeelt.
Een grootscheeps vredesoffensief wordt opgestart.
Als het ware een herschepping. Een nieuw begin. Voortbordurend op oude beloften.
En hoe bijzonder is het dat we in de Bijbel bij Job ook zo'n grote engelenmassa tegenkomen. In hoofdstuk 38 kun je daarover lezen. En daar gaat het over de schepping!

Lucas wil aan de 'hooggeachte Teofilus', aan de herders en aan ons duidelijk maken dat het wat bijzonderheid betreft in de buurt komt van de schepping aan het begin.
Los van wat je er daar op dat moment al wel of niet van begrijpt.

En dan zijn de engelen weer weg.
Wat doe je dan als je herder bent en zo'n indrukwekkende situatie hebt meegemaakt?
Overgaan tot de orde van de dag, eh, van de nacht...?
Was het wel waar wat we gezien hebben? Dat kan toch niet?
Zouden mensen het wel geloven als we dit gaan vertellen?
Herders.... In die dagen volk dat niet hoog aangeschreven stond.
In het kader van ons Advents-thema: tel je wel mee?
Herders maar nauwelijks.
Maar toch. God schakelt hen in. Rekent hen niet af om hun eenvoud of ruwe omgangsvormen.
En het enige aanknopingspunt voor hen is de voerbak, de kribbe, als teken.
Ja hoor, ze gaan op zoek.

Dat is een heel belangrijk principe gebleven.
Dat je iets hoort, het gelooft en daarmee op pad gaat.
Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen.....!!
En dat de ontvangende partij jouw verhaal gelooft en gered wordt of niet gelooft en verloren gaat. Wat is het serieus en belangrijk, wat hier gebeurt!
En uiteindelijk vinden ze die voerbak, en meer nog: het jongetje dat erin ligt.
Ze vertellen aan Jozef en Maria alles wat ze gehoord hebben.
Dat moet voor dat jonge stel dat net een bevalling achter de rug heeft zeer indrukwekkend zijn geweest. Stel je voor....
En voor Jozef en Maria ook enorm bemoedigend dat hetzelfde verhaal nu ook nog weer van zo'n onverwachte kant naar hen toekomt.
De grote boodschapper-engel Gabriël had het aan Maria verteld.
Een engel, misschien dezelfde, had ook aan Jozef een bericht gebracht dat zijn verloofde zwanger zou worden omdat zij overschaduwd zou worden door de heilige Geest.
En nu vertelde de herders het: we zagen een heel leger engelen en we hoorden goed nieuws. Dit jongetje is de Redder!
Zij, de herders, lieten zich niet afschrikken door het eenvoudige, het nederige.
Een voerbak, een eenvoudig jong stel en een kindje.
Nee, ze geloofden de engel en de engelen op hun woord(en)!
En vanaf dat moment gaat iedereen in de wereld er op zijn eigen manier mee om.
Al ruim 2000 jaar wordt dit indrukwekkende nieuws verteld. Vandaag weer in Berkum en op miljoenen andere plaatsen.

Bijzondere nieuws. Met dit wereldnieuws. Wereld-veranderend nieuws.
Nieuws dat gewone, eenvoudige en zeer hooggeachte mensen kan veranderen.
Laten we kijken naar de mensen in Lucas 2 en naar onszelf.
Na hun verhaal gaan de herders weer weg. En zij zijn vol lof over God. 'De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen!'
Hun leven was voorgoed veranderd. Waarschijnlijk zijn ze gewoon herder gebleven maar hun leven was nooit meer hetzelfde als vroeger.

Als je tot geloof komt hoef je niet per se spectaculaire dingen te gaan doen maar wordt het hele leven, het hele gewone leven, anders!
Maar voor veel mensen was het niet als hoe het voor de herders was, lezen we in vs.18. Er was verbazing over dat bijzondere verhaal maar we lezen niets over geloof en aanbidding. Zo kan dat dus blijkbaar ook gaan....
En Maria zij bewaarde deze woorden in haar hart. Zij bleef erover nadenken.
Ze leefde ermee en eruit.

Blok 4. Terug naar 2021. Naar het Kerstfeest waarbij je best hebt gedaan om er, binnen de omstandigheden toch iets moois van te maken.
En of de vreugde van dit Kerstfeest langer duurt dan deze twee dagen hangt af van jezelf. De grote vraag is of je jezelf wilt laten beïnvloeden en veranderen door het nieuws van de Redder. De grote vraag is of jij gered wilt worden door die Redder?

Of je beseft dat Hij je wil redden van een leven los van Hem.
Los van Hem lukt het niet om de indrukwekkende God te ontmoeten.
Dan zul je de heerlijkheid des HEREN niet aankunnen.
Dat is niet Gods verlangen, daarom stuurde Hij zijn Zoon!

Kerst 2021. Er zijn grote problemen in de wereld.
Een pandemie die zijn weerga niet kent.
Maar het vredesoffensief is in volle gang, achter de schermen.

God is opnieuw bezig te komen.
Met vrede op aarde, God die opnieuw bij mensen zal komen wonen.

De heerlijkheid des HEREN zal ons omstralen.
Hoe heerlijk zal dat zijn!
Laat dat vandaag je Kerst kleuren en beïnvloeden, dan is het, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert, een goed Kerstfeest! Amen.