

Gk160; Ps136:1,18,21; Jesaja 53:1-7; LB576b:3; Opw268; Ps8:3,4; NLB575:2,3;

Gods dienaar die door niemand werd gezien....

1. Stel dat Max Verstappen de strijd tegen Lewis Hamilton was aangegaan in een 'lelijke eend'... De Here God is in elk geval onnavolgbaar in zijn methode om te regeren en de 'wereldkampioen' te overwinnen.... Laatsten worden eersten, onvruchtbaren krijgen tóch kinderen. Hoe zal dan de verlossing uit het koningshuis van David eruit gaan zien?
2. Om hoop te geven in moeilijke tijden geeft de HERE in Jesaja 53 (8^e eeuw voor Christus) alvast een doorkijkje. Het volk van Abraham, Izak en Jakob zou zijn knecht geweest moeten zijn maar viel steeds tegen. Via Handelingen 8 ontdekken wij dat de Here Jezus deze Knecht is. Zijn verschijning is totaal anders dan in alle Jezus' films! Hij is nauwelijks levensvatbaar. De scheut uit dorre grond is als in de kribbe. Ons beeld over Jezus is dat Hij geneest en met gezag spreekt. Ja zeker, maar hier in Jesaja ligt het accent op dat wat de Schriftgeleerden en het volk uiteindelijk over Hem dachten en met Hem lieten doen. Met op de achtergrond de rechtvaardige, heilige God die niet leven kan met zonde. Jesaja 53 zie je gebeuren in heel Jezus' leven, maar vooral aan het kruis!
3. Uiteindelijk kijk je in Jesaja 53 naar jezelf... Wat je daar ziet is plaatsvervangend en 'om ons'. Zo zagen wij eruit en zien we er, zonder geloof in Jezus, nog steeds uit. Maar dat is niet wat de HERE wil! Daarom ontdek je in Jesaja 42 en Mattheus 3 dat God helemaal achter deze knecht staat! Jezus telt mee (!) in zijn machtige kwetsbaarheid. Paulus kwam in zwakheid met een 'dwaas' Evangelie, maar hoe bevrijdend! Als de 'lijdende knecht' terugkomt als 'grootste Koning' zal dat opnieuw ongedacht zijn! Daarbij verbleken Max en alle andere idolen. Je mag vandaag dat goede nieuws als knechten, bijna goddelijk gemaakt, doorgeven. Zo tel je mee, zelfs als je niet (altijd) wordt gezien...

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Sterkte in deze onrustige, vermoeiende, beangstigende tijd. Goede Kerst! Hij zorgt!
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: nu al k . rstv . k . ntie! Vreemde tijd, hè? H . . gaat h . t met je? Ik h . . p d . t h . t goede dagen voor je w . rd . n! V . . ral fijne K . rstdagen wens ik je toe! God weet wie wij zijn, wat we n . dig h . bb . n! D . nk Hem. G s!
3. 'Men zou met een vaak gebruikt beeld kunnen zeggen dat het OT een taps toelopende structuur heeft. Vanuit het begin met 'hemel en aarde' (Genesis 1) concentreert de blik zich na de ellende rond zondvloed en torenbouw al gauw op het volk Israël (Genesis 12). Als grote delen daarvan echter op den duur ook teleur blijken te stellen, verplaatst de verwachting zich van het gehele, twaalf stammen tellende Israël naar het tweestammenrijk van Juda en Benjamin, met in het centrum de stad Jeruzalem. Als vervolgens echter ook Jeruzalem verwoest wordt en de inwoners van het tweestammenrijk onder Gods oordeel in ballingschap gaan, wordt de hoop gevestigd op een 'rest die overblijft' (Jes.1,9; 7,3; Sef.3,12) en eenmaal zal terugkeren naar het beloofde land. Maar gaat die rest het wel redden? Uiteindelijk is het vooral nog één figuur, die van de Ebed JHWH, de lijdende 'knecht des HEREN', over wiens verlossende gang gedroomd, geprofeteerd en gezongen wordt. Het is de gestalte van deze mysterieuze, plaatsvervangend voor andere lijdende dienaar (53,4) die de eerste joodse christenen als met een schok in Jezus van Nazaret herkend moeten hebben (vgl.Hand.8,35). Na die herkenning blijkt Gods bemoeienis vervolgens vanuit Israël weer ver uit te waaieren. De trechterstructuur wordt nu blijkens Hand.1,8 omgedraaid: het gaat van Jeruzalem en Judea naar Samaria 'en tot het uiterste der aarde'. Daarbij is Israël dus geen gepasseerd station, maar worden gelovigen uit de volken aan eerstelingen uit Israël toegevoegd'
4. **Bijbelrooster: zondag** Jes.1:1-9; **maandag** Jes.5:1-7; **dinsdag** Hand.8:26-40 (32-35); **woensdag** Jes.42:1-13 (vgl.vs.1 met Mat.3:17); **donderdag** Mat.27:27-50 (vervulling Jes.53); **vrijdag** 1Kor.1:18-25+1Kor.2:1-10; **zaterdag** knecht des HEREN: Jes.49:1-6 + Jes.50:4-10. **Liefhebbers:** 2Kor.12 (5-10); Fil.2 (8-10); HC15; Jes.6 (13); Luc.4:14-30; Jes.40-66 (...); Lev.16 (21-22) + Ex.12:21; 1Kor.5:6-7; Hebr.10 (14); Ps.8

Gk160; Ps.136:1,18,21; Jes.53:1-7; LB576b:3; Opw.268; Ps.8:3,4; NLB575:2,3

Blok 1. Stel je voor dat Max Verstappen was komen aanrijden voor de grote, laatste wedstrijd in een lelijke eend. Dat zou bizar zijn geweest.

Hamilton en de anderen zouden zich hebben slap gelachen. Die is niet goed bij zijn hoofd. Stel dat Max gezegd zou hebben: wacht maar, ik ga winnen...

En stel dat hij het gedaan zou hebben en zou winnen... Dat geloof je toch niet?

Ik hoop dat we ons vandaag weer eens willen laten verrassen door de manier waarop God werkt. Dat we weer verwonderd raken.

Dat is een keus die we maken kunnen want we zijn zo gewend aan het kerstverhaal en wat eraan vooraf ging, dat het bijzondere er makkelijk vanaf gaat.

God is God. En Hij werkt altijd anders dan wat wij zouden verwachten.

Door de hele Bijbel heen.

Als iemand geen kind meer kan krijgen kan zo iemand toch zwanger worden.

Als iemand niet de eerstgeborene is kan hij toch de zegen ontvangen.

Kwetsbare, mensen die laag staan aangeschreven worden verhoogd.

Waar menselijkerwijs gesproken niets meer te verwachten is laat God vaak zijn grootheid zien. Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn? Juist zo is God God!

En als dan het O.T. zo'n beetje vast loopt en er niet zo heel veel verwachting meer is.

Dan vraag je je ook af hoe God het dan zal laten gebeuren dat er uit het koningshuis van David een grote, eeuwige Redder zal komen. De profeet Jesaja vertelt hier heel wat over.

Blok 2. Onze God is te groot om te begrijpen en daarom komt Hij ons heel vaak tegemoet in de Bijbel.

Om doorkijkjes te geven. Om hints en daardoor hoop te geven.

Daar begint Hij al mee in Genesis 3 en ook vandaag is Hij daar mee bezig.

Door woorden en beloften uit te spreken. Door vergezichten te geven, bijv. aan Johannes in Openbaring. Door toekomstprofetieën te laten uitspreken.

Bijv. in de 8^e eeuw voor Christus aan Jesaja, de grote profeet uit het O.T.

Die te midden van de verschrikkelijke tijd rondom de ballingschap hoopvolle woorden in naam van God te mogen spreken.

Zo'n trieste tijd van weg uit het beloofde land, vanwege je eigen schuld en dan Jesaja! Jesaja die spreekt over de Knecht, de dienaar. Hij borduurt verder op een bekend thema. Vanaf de zondeval schakelt God de mensen weer in om er toch iets goeds van te maken. Het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob mag zijn grote knecht zijn en Hem helpen. Jullie zullen tot Zegen zijn voor de volken.

In Jesaja 5 kun je lezen hoe God op ontroerende wijze tekent dat zijn knecht zo tegenvalt. De eigenaar die zoveel energie stopt in de wijngaard maar het levert geen vruchten op... Gods dienaar, Gods knecht valt steeds opnieuw tegen.

En dan zie je bij Jesaja dat hij diverse malen spreekt over de 'lijdende knecht des HEREN', en dat die van een andere orde is.

In de hoofdstukken 42,49,50 en 53 lees je prachtige woorden over deze knecht.

Vooraf in hs.53 staat dat bekende gedeelte dat we het beste kennen van deze knechtsprofetieën...

En laat nu de 'kamerling uit Morenland' in Handelingen 8 nu juist dit deel van de boekrol van Jesaja lezen en laat nu Filippus de Evangelist aan hem en daarmee ook aan ons uit de doeken doen dat de woorden over deze knecht van toepassing zijn op de Here Jezus. De Schrift legt zichzelf uit, zeg maar....

Maar is het niet een vreemd beeld dat over Jezus naar boven komt als je Handelingen 8 en Jesaja 53 leest?

Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Hij werd door ons verguisd en geminacht..

Ik word zelf altijd heel enthousiast als ik in de Evangeliën lees over het optreden van Jezus en het doorbreken van het Koninkrijk van God.

Hij sprak indrukwekkende woorden, sprak met gezag en deed wonderen!

Ja, die kant is er ook maar er is ook die andere kant.

Waar in films en onze gedachten over Jezus eigenlijk nauwelijks ruimte voor is.

Dat is de kant van Jesaja 53.

Scheut uit dorre grond. Wie rekende er nog op in die tijd?

Dat er uit zo'n vastgelopen geschiedenis, dor, nog iets moois kon komen...

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord, vs.1?

Laat ik het nog een keer zeggen dat Hij er totaal anders heeft uitgezien dan alle Jezus' films ons willen doen geloven. Mooie, blanke, vriendelijke man met baard en uitstraling.

Een 'superstar' gewoon! Nee dus!

Het accent in Jesaja ligt op zijn optreden als knecht.

Dus niet primair de wonderen maar zijn lijden, zijn lijden om ons.

Dat hele indrukwekkende begin in de evangeliën loopt uit op lijden en sterven.

Op spot en haat.

En al heel snel krijg je bij de Evangelisten de indruk dat de Joodse leiders Hem niet moeten.

Nee, de Messias die verwacht wordt ziet er niet uit en doet niet zoals deze Jezus uit Nazareth.

In Lucas 4, als Jezus nog maar net begonnen is met optreden, ontstaken zij die zijn eerste preek hoorden in woede en wilden Hem in de afgrond storten.

Hem willen we niet. Zijn verhalen pruimen we niet...

En vooral de laatste dagen van zijn leven voor zijn sterven zie je die woorden van Jesaja werkelijkheid worden.

Gehaat, bespot, alle waardigheid was Hem ontnomen, zijn kleding was Hem afgepakt.

Het bloed van de wonden door de doornenkroon liep over zijn gezicht: niet om aan te zien....

En op de achtergrond – en dat maakt het zwaar voor de Heiland – staat zijn Vader.

Die vond en vindt de zonde in deze wereld niet om aan te zien....

Blok 3. Dat is tegelijk het confronterende aan het beeld dat je voor je ziet in Jesaja 53.

Je kijkt in de spiegel. Je kijkt naar jezelf.

Hij was niet om aan te zien omdat Hij onze ziekten en ons lijden op zich nam.

En onze zonden.

Om onze zonden maakte Hij dit allemaal door.

Om onze overtredingen.

Het klinkt héél bekend maar wat was en is dat erg!

Wij dwaalden rond als schapen, horen we bij Jesaja, en Jezus is het Lam van God dat de zonde wegneemt. En wat is dat nodig! Want zonder dat zien we er niet uit.

Elk mens op aarde ziet er zo uit.

Ja, ik weet wel: elk mens een schepsel van God. Zeker.

Maar los van geloof in Jezus Christus, los van vergeving van zonden, kun je er ook van zeggen dat het erg is om naar te kijken.

Dat begrijp je alleen als je iets voelt/beseft van wat de Heilige God vindt van zonde, van de schending van zijn wereld. Van het overtreden van het liefdegebod!
En als je om je heen kijkt wat wij er vaak met elkaar van maken.

En juist omdat de Here God dat niet wil heeft Hij ingegrepen.
Als dan de knechten Adam, Eva, Abraham, Izak en Jakob niet kunnen helpen komt God met een andere, betere oplossing.
En zegt Hij via Jesaja 42:1 'Hier is mijn dienaar (1951-vertaling 'knecht'), hem zal Ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in Hem vind Ik vreugde'.

En het is net alsof je dezelfde stem hoort nadat de Knecht Jezus gedoopt is in de Jordaan.

Dan lees je in Matteus 3:17 'Dit is mijn geliefde zoon. In Hem vind Ik vreugde'.

Menselijkerwijs gesproken ziet het er allemaal niet zo heel florissant uit.

Kan zo iemand regeren en wereldkampioen worden?

Kan zo iemand de 'overste van deze wereld' verslaan?

Maar vergis je niet. Telt Hij wel mee? En of: of Hij meetelt!

De Knecht die het gaat doen. Geliefd en aangewezen door zijn Vader in de hemel.

Hij gaat het doen. Echt waar. Uit dat doodgebloede koningshuis van David gaat het gebeuren. Met de woorden uit Lucas 2 over die onbelangrijke timmerman Jozef en zijn zwangere verloofde, zulke hele gewone mensen, komt dat koningshuis van David weer aan de orde.

Voor veel mensen is deze stijl van God dwaas en onnavolgbaar.

Paulus is daar heel duidelijk over. Dit is een dwaas Evangelie en toch is dit het enige wat echt telt. Hij zegt er nog wel wat bij.. Het is dwaasheid voor hen die verloren gaan.

Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

Ik heb besloten, zegt Paulus, u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde.

En mijn optreden, zegt Paulus, kenmerkte zich niet door charisma en gelikte woorden.

Ik was geen geweldige spreker, misschien wel niet om aan te zien, maar de boodschap: wat gaat daar een kracht van uit! Reddende kracht. Genadige liefde.

Jezus kwam bij ons heel gewoon. Een jongetje, een kribbe.

Wat was het tegelijkertijd heel bijzonder en ongedacht!

En als deze lijdende knecht weer een keer zal komen als wereldkampioen, dan zal dat weer ongedacht zijn. Totaal anders dan onze voorstellingen daarover....

Max Verstappen en alle andere idolen zullen er bij verbleken.

Wat een verschil bijv. hoe deze Kampioen uit de hemel bezig is met zijn omgeving.

Een echte kampioen die oog heeft voor de kwetsbare.

Die de wedstrijd op aarde eerst wel wil verliezen om daarna en juist daardoor te winnen.

Voor vandaag is een belangrijke vraag voor ons: tel ik wel mee?

Doe ik er wel toe.

Nou, denk erom, van wel!

Wat is de mens, vraagt de psalmdichter van Psalm 8 zich af.

Als hij om zich heen kijkt in de indrukwekkende wereld, in het onvoorstelbare grote universum met sterren en planeten. Wat stel ik voor?

We stellen heel wat voor: bijna goddelijk gemaakt.

Gemaakt om dienaar/knechtje van de Heer te zijn.

Uitgekozen om Hem te helpen deze wereld mooier te maken.

Om Hem te verkondigen en mee te bouwen aan zijn rijk.
Wat mooi als je daar je energie, en je tijd, en je geld in mag steken.
Sta daar deze dagen eens bij stil: jij mag Gods grote knecht zijn.
Er wordt wel eens gezegd: Christus regeert deze wereld 'op de wijze van de kerk'...
Jij mag meedoen. Als zijn kind. Wil jij dat ook?
Zeg daar maar 'ja' op. Dan tel je mee.
Zo zijn we 4 weken met elkaar op weg geweest onder het thema 'tel je mee?'.
Een belangrijke vraag. En vaak zijn we er niet zo zeker over.
Maar je telt mee. En daarom kwam Jezus. Je telt mee ook als je zelf dat gevoel niet hebt.
Want in Gods Koninkrijk gaat het er niet om hoe groot en belangrijk je bent.
Het gaat er niet om of je een interessante baan hebt.
Hoeveel wedstrijden je gewonnen hebt maar of je gelooft in Hem die voor jou is
gekomen en die voor jou de strijd heeft gewonnen.
En of je in alle bescheidenheid Hem wilt helpen. Dan tel je mee, nou en of! Amen.