

Ps.36:2,1,3; Titus 2:11-15; Ps.51:4,5; G.C.11; Ps.119:66; Gk.109:1,4; Opw.407

Alleen Jezus verlost helemaal!

- 1. Waarvan verlost Hij dan?**
- 2. Welke risico's kun je hierbij lopen?**
- 3. Waarom verlost Hij zo graag?**

1. Stel je een trein voor die goed wordt onderhouden maar waarvan niemand zich meer afvraagt waar de trein heengaat. Dan wordt aan de vraag 'wat is je grootste probleem?' voorbij geleefd. Vaak hangt ons antwoord op deze vraag samen met geld (1), gezondheid (2), relaties (3), uiterlijk (4), werk (5) of sociale vaardigheden (6). Als deze thema's onze problemen moeten oplossen, is dat wel heel kwetsbaar. 'Op de bodem aller vragen ligt der wereld zondes Schuld': doordenk deze oude uitspraak eens goed. Ons grootste probleem is zonde. Wij kunnen niet leven als de zonde en de schuld niet wordt opgeruimd. Daarom gaf de Heer Zijn leven om ons te redden. Hij wordt voor zijn geboorte al Jezus (de HERE redt) genoemd: Hij leefde om te sterven.

2. Risico 1 is dat we dit wel geloven maar dat we het niet linken aan ons dagelijks leven. Ongemerkt worden dan de 6 thema's uit punt 1 weer leidend als het gaat om de invulling van ons leven. Kijk eens naar jezelf. Risico 2 is dat je dit wel gelooft en linkt aan je leven maar niet zo dat het je hele leven doordringt. Hoe zit dit bij jou?

3. Verlossen doet de Heer graag omdat Hij houdt van de schepping zoals die is bedoeld. Dus wil Hij ook jou graag verlossen omdat Hij van je houdt! Geloof je dit? Paulus verkondigt graag de totale verlossing (vrijkoop!) door Jezus. Een van de doelen van die verlossing is 'om ons vol ijver te maken om het goede te doen' (Titus 2:14). Verloste christenen maken deze wereld nu al mooier. Zo kunnen andere mensen ontdekken wat ons echte probleem én de oplossing is. En kunnen ook zij instappen in de trein met als einddoel de verschijning van God en Redder Christus mee te maken!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelrooster

1. In de voorbereiding vond ik het moeilijk om nadenkend over Jezus-en-verlossing 'voorbij het cliché te komen'. Wat zegt dit over mij, over ons? Hoe kijk(t) jij/u hier naar?

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: Jezus is de Goede Herder, Jezus, Hij is overal! Jezus is de Goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. Daarom heet Hij Jezus, goedheid!

3. 'Verlossing werd in het OT gedacht als een wereldomvattend, kosmische gebeuren, waarbij God zou komen tot zijn volk Israël en het in oude luister zou herstellen (Hand.1,6). Bepalend voor het geloof van Israël is dat God bij die gelegenheid recht en gerechtigheid op de hele aarde zou stichten. In dit licht is het te begrijpen dat de opstanding van een enkeling, namelijk Jezus van Nazareth, door de leiding van het Joodse volk niet werd herkend en erkend als eindtijdelijke daad van God. Toch is het juist dit geloof dat zich bij Jezus' volgelingen heeft doorgezet'

4. 'Jezus was een gewone naam. De populariteit van deze naam laat zich verklaren uit het verlangen naar verlossing van vijandelijke overheersing en het daarmee verbonden herstel van het koningschap van Israël (vgl.Luc.24,21; Hand.1,6). De engel voorzegt echter dat de verlossing die Jezus zal brengen niet politiek, maar geestelijk van aard is: een verlossing van zonden. Verderop in Mattheüs komen deze woorden terug, wanneer Jezus met het oog op zijn kruisdood zegt dat zijn bloed vergoten wordt 'tot vergeving van zonden' (Mat.26,28)'

5. **Bijbelrooster: zondag** Ex.3 (over de meest concrete, vergaande verlossingsdaad van de HERE); **maandag** Mat.1:18-25 (probeer voor jezelf vs.21 te linken aan Ex.3); **dinsdag** Ex6:2-27; **woensdag** 1Tim.2 (4-5); **donderdag** 2Tim.1 (10); **vrijdag** Mat.11 (vraag uit vs.3 geeft spanningsveld aan tussen 'bevrijding' en 'nog niet uit de gevangenis'; hoe dan?); **zaterdag** Jes.42:5-9 (vgl.vs.8 met Hand.4 (vs.12)). Liefhebbers: Ex.12-15 + Ps.78:12vv; Luc.13:10-21

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 7 november '21 **Ps.36:2,1,3; Titus 2:11-15; Ps.51:4,5; G.C.11; Ps.119:66; Gk.109:1,4; Opw.407**

Alleen Jezus verlost helemaal!

- 1. Waarvan verlost Hij dan?**
- 2. Welke risico's kun je hierbij lopen?**
- 3. Waarom verlost Hij zo graag?**

Blok 1. Stel je voor.

Een prachtige trein. Hij blinkt in de zon. Er is een speciale ploeg die poetst en schrobt. De ramen, de deuren. Alles.

En het systeem van inchecken en uitchecken is prima geregeld.

Ze zijn ook al overgestapt van kolen, via diesel en elektriciteit naar waterstof.

Als je moet werken sta je nooit voor verrassingen want de roostermaker doet uitstekend zijn werk.

Er is speciale dienstkleding ontworpen door een toonaangevende modeketen.

Zie je het al een beetje voor je? Hoe trots ze zijn, hoe druk ze zijn?

Waarover ze met elkaar praten op hun jaarlijkse BBQ?

En dan komt er een keer iemand langs en die vraagt aan al die drukke, trotse mensen: mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Waar gaat deze trein eigenlijk naar toe?

Hoe vreemd zou het zijn als het personeel elkaar bij die vraag aankijkt en enigszins twijfelend hoopt dat een ander het antwoord weet.

Misschien lijkt dat wel wat op deze tijd.

Een tijd waarin miljoenen mensen hun leventje spic en span op orde hebben en daar heel veel energie in stoppen.

Maar die zich vervolgens niet afvragen waar het naar toe gaat met hun levensreis, met hun bestemming.

En laten we vandaag weer eens even heel serieus aan elkaar vragen hoe dat dan zit met ons. In ons drukke bestaan. Waar ga je heen? Wat heb je nodig op die reis?

Dat is voor mij het doel van deze preek.

Ik wil deze vragen benaderen vanuit een andere vraag: wat is jouw grootste probleem in je leven?

Stefan Paas vertelde een keer dat hij een heel ernstig verhaal hier over wilde houden en als check deze vraag stelde aan de aanwezigen: wat is jouw grootste probleem?

Iemand gaf als antwoord: mijn grootste probleem is dat het mij niet lukt om af te vallen....

En als dat niet jouw antwoord is dan cirkelen onze antwoorden op deze vraag vaak rondom de thema's geld (1, altijd te weinig. Erg bezig om er meer van te maken en jaloers op mensen die het zo makkelijk binnen laten rollen), gezondheid (2, wat doen we er al niet aan om gezond en fit te zijn en te blijven), relaties (3, hoe belangrijk om zinvolle relaties te hebben. Mensen bij wie je jezelf kunt zijn, die van je houden), uiterlijk (4, hoe zie ik eruit? Wat vinden ze van me?), werk (5, dan kun je tenminste meepraten, dan ben je iemand. Tenminste.... Als het werk is waar je blij mee en trots op bent) of sociale vaardigheden (6, ben ik staat me een beetje te redden tussen alle mensen om mij heen).

Misschien herken je ze niet alle zes maar het komt me vreemd voor als er bij geen eentje een lampje van herkenning gaat branden.

En als al onze energie erin gaat zitten dat we op deze punten goed scoren lopen we grote risico's.

Niet alleen dat het heel veel tijd, energie en geld kost maar ook dat het kwetsbaar is en dat ze uiteindelijk niet maakbaar zijn.

Als je dus alles op alles zet, en je wordt geboren onder de meest gunstige omstandigheden, en je mag van geluk spreken van fijne ouders die je het een en ander meegeven, dan is het voor sommigen onder ons dat er op al deze punten goed gescoord wordt.

90 jaar lang ging het best aardig en er is tegenwoordig een mooie pil die ervoor zorgt dat je op jouw tijd, met jouw muziek, en jouw geliefden om je heen, je er rustig tussenuit kunt gaan. Je hebt gezorgd voor nageslacht en zo heb je jouw bijdrage geleverd aan de levensketting, zo zei iemand het een keer tegen mij....

Los van het feit dat er altijd veel energie gestopt moet worden om al deze 6 thema's voor elkaar te krijgen blijft het altijd kwetsbaar.

Je wordt opeens ziek. Je bent een fijn mens maar vindt geen partner.

Je bedrijf draaide goed maar toen kwam corona en viel alles plat...

Kortom: je hebt namaakgoden om je heen verzamelt die niet echt goed voor je kunnen zorgen.

Maar belangrijker nog. Je wordt er niet echt gelukkig van.

Ons geluk is te vinden bij God. En ons antwoord op ons grootste probleem ook.

Want er is een ander probleem dat boven deze problemen uitgaat.

Mijn grootste probleem is mijn zonde...

De belangrijkste vraag die te stellen valt heb je nog helemaal niet onder ogen zien: hoe krijg ik een rechtvaardig God?

Of, om het niet in de taal van Luther te zeggen: hoe kan ik eigenlijk de heilige, eeuwige God onder ogen komen?

Die volmaakte God die wil dat het hier op aarde er ook volmaakt aan toe gaat?

De eeuwige God, de Schepper van hemel en aarde heeft het hier volmaakt gemaakt en Hij wil dat jij volmaakt leeft!

Mijn grootste probleem zijn mijn zonden: als daar niets aan wordt gedaan heb ik na 90 jaar geluk of minder geluk nog een eeuwigheid te gaan waarin mijn verlorenheid zich dagelijks aan mij opdringt...

Verlorenheid: niemand die zich druk over je maakt, ook God niet....

Daarom staan we vanmiddag stil bij Jezus. Hij die als Enige helemaal redt en ons kan redden van al onze zonden.

Toen Maria nog jong was en zou gaan trouwen met Jozef kreeg ze te horen dat ze van God een kindje zou krijgen, en dat dit jongetje Jezus – 'de Here redt' – moest worden genoemd. Jezus: de Verlosser, de Heiland, de Heel-maker...

God geeft Hem al van tevoren deze Naam, dus dat belooft wat.

Eindelijk eentje die ons grootste probleem komt oplossen.

Hij betaalt de straf voor onze zonde door deze aan het kruis weg te dragen.

Alle toorn over de gebrokenheid hier, een doorn in het oog van de volmaakte Schepper, komt op Jezus terecht. Hoe erg voor Hem; hoe bevrijdend voor ons!

Alleen zo kan er echte redding en bevrijding komen.

Alleen zo kunnen de echte problemen worden opgelost!

Ik hoor mezelf praten. Cliché na cliché. Meestal red ik me ermee door te zeggen dat iets niet voor niets een cliché is geworden. Het is dus ontzettend waar en wordt ontzettend vaak gezegd.

'we zijn tenslotte allemaal zondaars, nietwaar?'

Wat een makkelijke doodoener kan dat ook zijn.

Een man vertelde aan een dominee dat hij zo'n ontzettende zondaar was.

De dominee zei 'inderdaad'. De man schiet overeind: wat hebben ze dan verteld?

Laten we proberen hier nog wat over door te denken.

Over de twee risico's die we kunnen lopen als het gaat over ons denken over onszelf en ons grootste probleem, de zonde.

Blok 2. Het eerste is dat je wel gelooft in Jezus als Redder, maar dat het verder niet zo'n plaats inneemt in je leven.

Je hoeft jezelf dan niet meteen schizofreen te noemen maar je leeft wel heel makkelijk in 2 verschillende werelden. Op catechisatie moet je op elke vraag 'Jezus' antwoorden en op maandag is Hij er niet meer bij in je leven.

Eentje waarin naar jouw gevoel het gewone leven zich afspeelt.

Daar is een grapje over.

De dominee zegt op catechisatie: ik vertel jullie iets en als je weet waar het over gaat mag je het zeggen....

Het is rood-bruin, het springt door de boom, het heeft een pluimstaart en in de herfst verzamelt het nootjes voor in de winter.

Niemand van de jongeren reageert.

De dominee vraagt verbaasd: weet niemand van jullie waar ik het over heb?

Eentje steekt schuchter de vinger omhoog: ik denk dat u het over een eekhoorn hebt maar het antwoord zal wel weer Jezus zijn.....

Bezig zijn met gezondheid, zekerheid over werk en je uitgavenpatroon en je gespreksstof past daarbij.

Daarnaast is er die andere wereld, vooral op zondag of in heel bijzondere omstandigheden. Waarbij je dan een rituelenbegeleider hebt, die je daarbij ondersteunt, een dominee, of een kathedraal of ..

Die ene wereld wordt door jou verdeeld in 2 werelden.

In de kerk ben je zus; op een feestje ben je zo.... En die werelden raken elkaar bij hoge uitzondering..

Herken je er iets van?

Dat je vol overgave in de kerk kan meedoen maar dat het 0 effect heeft op het onderhandelingsgesprek dat je op maandag voert?

Komt daar die opmerking vandaan: 'zondag zitten ze in de kerk, maar op maandag...?'

We geloven het maar het doortrekt niet ons hele leven.

Een andere, zo je wilt een mildere variant hiervan is dat je wel probeert die 2 werelden aan elkaar te verbinden, maar dat het je niet goed lukt om de Heer boven alles te zetten. Dat het je niet meevalt om de onzichtbare Heer een duidelijke plaats te geven in je hele concrete, zichtbare leven.

Dan is er niet dat radicale wat de Here Jezus Zelf wel had.

Dat kan komen doordat je niet goed beseft hoe erg zonde is en wat het allemaal kapot maakt. Het kan komen doordat je niet goed beseft hoe liefdevol je Heer is.

Dus hier ligt voor ons huiswerk! Beseffen wie Hij is, wie wij zijn.

Daar tijd voor nemen en stilstaan bij de route van de trein en de eindbestemming.

In beide gevallen loop je het risico dat je teveel opgaat in het leven hier en nu.

EN HOE LIGT DAT OP DE LOER!!!

Naarmate je hoger op de ladder komt van de welvaart kost het ook steeds meer energie om dat op peil te houden, en om het bij te houden.

Als het gaat om winkelen, googelen op internet, vergelijken van prijzen, marktplaats.

Je volgende vakantiebestemming alvast maar uitzoeken omdat je toch wel weer eens mag genieten..

Het neemt zomaar je tijd, je energie, je gedachten, je geld, je overtuiging in beslag...

Blok 3 Waarom verlost God zo graag?

Ik wil nog een ander argument noemen om je te helpen dit thema belangrijk te vinden.

Dat is dat Jezus en zijn Vader Zelf het mooi vinden om je te verlossen.

Als je de Bijbel gaat lezen dan ontdek je hoeveel moeite het de Here God kost om zijn volk te verlossen. En hoe weinig het volk daar soms zelf bij stilstaat.

Een ingrijpende belofte van Hem toen Adam en Eva niet gehoorzaamden.

Een enorme ingreep van God om zijn volk Israel bij die gemene Farao vandaan te halen!

Een hartverscheurend verhaal als God Jezus stuurt en Hij op die manier zijn eigen Zoon laat boeten.

Wat zit daar achter? Dat is Gods hart! Dat is Gods plan!

Hij is de Bedenker, de Schepper van deze wereld en daarom zou het perfect moeten zijn.

Een wereld waar Hij van kan genieten en waar het er mooi aan toe gaat.

Omdat God Zelf goed is, en volmaakt, en liefdevol.

En op die volmaakte mooie, door God bedachte wereld wil Hij jou ook hebben.

Omdat Hij van je houdt. Omdat Hij je erbij wil hebben, omdat Hij wil redden.

Ik vermoed dat dit beseffen de beste remedie is tegen de risico's uit punt 2.

Ga dichterbij Hem leven, ga meer beseffen hoe waardevol het leven is met Hem.

Dan heb je zekerheden in je leven die niet meer afhankelijk zijn van de omstandigheden.

Dat zal ook zeker wat met je gaan doen.

De Here Jezus zal dan met zijn Woord en zijn Geest dichtbij en in je zijn.

Eh... je zult eens geloven. Je zult eens zien!

Zo kom ik bij het bijbelgedeelte aan van vanmiddag.

Vs.11: het is God te doen om de redding van alle mensen.

Vs.13: we rijden in een trein met als eindbestemming de verschijning van God in Christus.

Vs.14a: wees niet bang want Jezus heeft zichzelf gegeven om ons los te kopen uit de slavernij van de zonde.

Waarom allemaal?

Vs.12: leef bezonnen, rechtvaardig en vroom.

God wil een volk zien dat vol ijver is om het goede te doen

Kortom: het is Gods bedoeling dat wij in deze wereld Hem weerspiegelen.

Eraan meewerken, voor zover vandaag mogelijk, dat het hier een paradijs is om te leven.
Waarbij mensen heel bewust zijn van Gods liefde en Hem erom prijzen.
Dat Hem zien door en in het alledaagse leven heen niet meer zo moeilijk wordt.
Dat zal genieten worden!
En zo zullen andere mensen, die de Verlosser nog niet kennen, via van Hem te zien krijgen, via ons. Iets moois om mee bezig te zijn.
Persoonlijk, samen, in de gemeente.
Op zondag, vooral dan, maar laat deze dag je dan ook inspireren voor de overige 6 dagen! Samen druk met de trein maar nog drukker met het weten wat de route is en de eindbestemming...
Jezus is de trein om het maar zo te zeggen. De Weg...

Op weg naar de ontmoeting met God.
De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus (vs.13). Samen met allen die in Jezus' redding geloven in de trein
Dat is Gods verlangen! Laat het ook jou en ons verlangen zijn, amen.