

Kleine dingen (Delise); Zie de zon, zie de maan, Psalm 8; Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam; 10.000 reden; Sela Toekomst vol van hoop; Ik ken je wel

Allemaal geschapen naar Gods beeld!

1. Je zag het al aan het gezicht van de verloskundige. Er mankeerde iets aan je kindje dat geboren werd. Je zocht naar goede woorden voor op het geboortekaartje. Soms leek het juist eerst wel helemaal goed maar merkte je bij het opgroeien van je kind dat er 'iets aan de hand was'. Hoe moeilijk kan dat zijn! Hoe helpt ons Psalm 8 hierbij?
2. Deze Psalm start en eindigt met het jubelen over Gods Naam, over wie en hoe machtig Hij is. Kijk maar eens naar een indrukwekkende sterrenhemel. Het kan je dan overkomen dat je opeens zo'n besef krijgt van je eigen kleinheid. Wie ben ik dan in dat grote geheel? Na die eerste aarzeling (vs.5) wordt juist duidelijk gemaakt hoe groot de plaats is van de mens binnen de schepping. Bijna God! De mens ontwikkelt, regeert en zorgt namens God op de aarde. Toch gaat hier op aarde het nodige mis en soms lukt het ons ook niet goed om te zien dat wij 'bijna God' zijn... We doen niet altijd het goede en soms weerhoudt je beperking je ervan om te kunnen heersen over de schepping.
3. Ja, dat is zo. Maar – meer of minder beperkt – toch mag (moet) iedereen met zijn gekregen talenten meedoen. Hoe mooi dat juist (!) 'kinderen en zuigelingen' in een situatie van vijandschap tegen Jezus zijn grote Naam spelenderwijs uitzingen (Mat.21, vgl.Ps.8:3). Mensen die kwetsbaar zijn vanwege een beperking kunnen ons soms veel leren. Bijv. hun pure onbevangenheid, oprechte blijdschap om 'kleine dingen', speciale gevoelige antennes. Of om ons te helpen om te beseffen dat het hier op aarde soms nog niet goed lukt en het leven niet fijn is. Je bent zoveel meer dan iemand-met-een-beperking. Laten we dat goed beseffen! Let niet op wat er niet kan maar wat wel kan.
4. Jezus Zelf is het grote voorbeeld van de 'mens' die regeert namens God. Daarom zingen ze bij zijn opgaan naar Jeruzalem: Hosanna, voor de Zoon van David! Met zijn weg naar kruis en weggerolde steen heeft Hij het Koninkrijk van God nabij gebracht.
5. Namens de Koning mogen wij koningskinderen zijn in deze wereld. Met vallen en opstaan. Geroepen om elkaar te dienen, elkaar aan te vullen (lichaam!) en zo deze wereld mooier te maken. Op weg naar de dag dat wij, samen met al Gods kinderen, volmaakt voor Hem zullen staan en Hem mogen danken.

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Ontdekzondag. Een zondag om ons te helpen te beseffen dat we allemaal verschillend zijn en dat we elkaar nodig hebben. En dan echt iedereen! Laten we niet denken in meer of minder ook al is het tegelijkertijd goed te beseffen dat voor de ene mens het leven wel veel moeilijker kan zijn dan voor de ander. Fijn dat Dit Koningskind en andere organisaties 'leven met een beperking' willen ondersteunen en faciliteren.
2. ☺☺☺☺ voor d . k . n d . ren: w . . t j e d . t j e . . n s . . r t k . n i . g bent? Baas over de sch . pp . ng. We m . g . n namens de Here God g . . d z . rgen voor deze w . reld en v . . r je huisd . . r. God v . ndt dat wij dat kunnen. G s!
3. 'In Mattheüs 25 vertelt de Heer Jezus het verhaal over een heer die zijn bezit in beheer geeft van zijn drie knechten. Geen van de drie krijgt niets. De heer vraagt vervolgens maar één ding: wat hebben ze er mee gedaan? Talenten hebben we allemaal. Het talent om muziek te maken, om de juiste dingen te zeggen, om lief te hebben, het talent om heel veel liefde te kunnen ontvangen. Het talent om te kunnen zorgen en het talent om veel zorg nodig te hebben. Het een is niet beter of waardevoller dan het andere'
4. **Bijbelrooster: zondag** Mat.21:1-17; **maandag** Gen.1:26-31 (26)+Gen.9:1-7 (6); **dinsdag** Hebr.2 (6-8); **woensdag** Ps.138 (vgl.vs.8 met Ps.8:7); **donderdag-zaterdag** natuur/scheppingspsalmen: Ps.19, 29, 104, 147 en 148. Liefhebbers: Ef.4:17-32 (24)

Kleine dingen, Votum van Sela; Zie de zon, zie de maan; Ps.8; Heer, onze Heer; 10.000 reden; Toekomst vol van hoop; ken je Gods gebod: Ik ken je wel

Blok 1. Dat laatste stukje van de bevalling.... Hoe heftig en hoe spannend is dat. Een bijna bovenmenselijke inspanning, erg pijnlijk (volgens mij) maar dan... Je hoort het iemand (jezelf?) wel eens zeggen: tijdens de bevalling dacht ik: dit nooit meer maar als er dan zo'n kleintje op je buik ligt....
Ja, hoe geweldig is dat. Maar eerst wil je dat huilen horen. Vaak ben je niet blij met je huilende kind maar op dat moment is het geruststellend: hij/zij leeft!
En dan let je goed op de gezichten van de verloskundige en andere deskundigen. Het hoge woord moet er eerst uit: alles lijkt goed!

Soms zie je fronsende wenkbrauwen of dat ze ineens heel veel haast krijgen om met je kindje ergens heen te gaan of iets met haar/hem te doen.
Soms hoor je het al direct: het is niet helemaal goed. Er mankeert iets aan je kindje. De roze wolk is snel voorbij.
Soms duurt het lang voordat je toch weer vooral het mooie gaat zien van jouw kind. Jouw kind! Ok, met een beperking maar wel jouw kind.
En je bent er gek op. Je wilt er voor gaan!
En wat kost het soms veel energie. Wat moet je soms vechten voor je kind. Voor aangepast onderwijs, of aangepaste schoenen. Of fysio-therapie.
Of je hebt een lang verblijf in Zwitserland te regelen. Of een second opion.
Maar het maakt iets in je wakker: de leeuw/leeuwin is wakker. Je gaat voor je kind!
Omdat het jouw kind is. Omdat het Gods kind is!
Soms duurt het lang voordat duidelijk wordt dat er iets is met je kind.
Het moment dat je kind thuis aan je vraagt 'mam, ben ik gehandicapt? Dat zeggen ze op school', kun je nog zo voor de geest halen. Je ging door de grond.
En hoe pittig kan dat hele proces zijn. Om te aanvaarden, om te begeleiden.
Om te zien waarin je zoon of dochter toch juist ook bijzonder is, en waardevol!

Maar hoe kun je dit nu linken aan die bijzondere Psalm 8? We gaan het zien!

Blok 2. Psalm 8 wil ons allereerst helpen om groot van God te denken en Hem de eer te brengen.
Om wie Hij is. Om wat Hij doet. De psalm begint en eindigt met een loflied op God.
Mooi om dat zelf ook steeds te blijven proberen. Aan het begin en einde van een dag.
Aan het begin en einde van een vergadering, van een jaar of ook zelfs van je leven.
Lof voor God want wat is Hij indrukwekkend! Hoe Heer-lijk, hoe gewichtig, hoe anders Hij is. Als voorbeeld wordt de hemel genoemd met alle hemellichamen.

Op een heldere zomeravond op je rug in het gras gaan liggen en dan naar boven kijken.
Om vervolgens stil en verwonderd te zijn. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
Het is dan vaak ook een moment om je eigen kleinheid te beseffen.
Wat ben ik een enorm klein stofje in deze hele grote schepping! Het duizelt je.
Je kunt je dan ook bijna niet voorstellen dat God oog zou hebben voor jou....
Dat is de aarzeling die je in vs.5 kunt horen: wie is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?
Dat kan ook vandaag voor jou een hele reële vraag zijn!

Maar dan komt juist in de Psalm een enorme omslag.
Je zou het zo kunnen zeggen: de psalmist wordt door de heilige Geest op andere gedachten gebracht. Waarbij de psalmdichter inzicht krijgt in zijn juist hoge positie in

deze wereld!
Bijna een god... is de mens.

In die grote, indrukwekkende wereld is de mens een indrukwekkend persoon die in die wereld mag gaan zorgen. Mag gaan nadenken. Mag gaan heersen/regeren.
Mag gaan ontwikkelen. Mag gaan uitvinden. Mag zorgen voor de schepping!
Heer onze Heer: hoe indrukwekkend is die mens op uw aarde bezig....

Maar nu lijkt het wel alsof we onszelf als mensen wat overschreeuwen.
Want kijk eens om je heen? Hebben we dat nu altijd wel waar gemaakt?
Klopt het wel? Milieurampen, verdwijnende dier- en plantensoorten, klimaatproblemen, corona, vluchtelingen.
Oorlogen. Soms door mensen van hetzelfde volk, tegen elkaar.
Mensen die overal opstaan tegen de regering. Onderdrukten tegenover de macht.
Politieke versplintering, ook in Nederland. Hoezo bijna een god....?

En dan nog iets. Dat ligt gevoelig, ook in onze Ontdekzondag.
Er zijn mensen die vanwege hun beperking niet van die hele grote, ingewikkelde dingen kunnen doen in deze wereld.
Die soms gewoon al hun handen vol hebben om gewoon een beetje rustig het leven te leven. En sommige kinderen van God hebben daar altijd ook zorg en begeleiding bij nodig. Hoezo dan machtig en aan het zorgen voor deze wereld?
Ja, door de zondeval in deze wereld is het hier ook kwetsbaar geworden in de wereld.
Doordat mensen soms niet willen doen wat goed is.
Doordat mensen soms niet kunnen doen wat ze graag zouden willen.
Dat is zo en daar moeten we ook maar niet overheen praten.
Maar dat is niet het hele verhaal!
Over Gods-kinderen-met-een-beperking mag je nog iets zeggen!

Blok 3. Want als je het wilt zien, dan zie je ook de mogelijkheden van mensen.
Als je erin gelooft, dan ga je ook bij anderen hun talenten, hun gaven zien.
Dat wat zij en wij allen van God gekregen hebben om te gebruiken, om in te zetten.

Kijk eens naar die mooie situatie uit Mat.21 waar deze Psalm naar verwijst.
Jezus is daar op weg naar het kruis. Vreselijk moment...
De volwassenen, de zogenaamd wijzen, de regeerders, de Schriftgeleerden en Farizeeën zijn hier vol haat tegen Hem.

En dan zijn die kinderen in hun spel nog aan het herhalen wat ze hun ouders en anderen hebben horen roepen: Hosanna voor de zoon van David! Eer en lof voor Jezus terwijl de kerkleiders zwijgen. Sterker nog: die bezig zijn om Hem te doden....
En zo kun je nog veel meer voorbeelden noemen van situaties waarin zogenaamde kwetsbare mensen, mensen met een beperking, juist iets heel moois doen.
Iets waarin ze goed zijn. Iets waarin ze soms juist veel beter zijn dan al die zogenaamde gezonde mensen.
Soms hoor ik dat ook wel eens: je kunt een voorbeeld aan hen nemen.
Bijvoorbeeld door hun trouw. Of hun blijdschap met iets kleins.
Of dat ze zo haarfijn de sfeer kunnen aanvoelen. Of hun puurheid: ze kunnen soms alleen maar zichzelf zijn. Hoe mooi is dat!
Of dat het ons helpt te beseffen dat het hier in deze wereld nog niet maakbaar is.
Of ... Bedenk zelf maar wat hier nog in aan te vullen is.
Kortom: we hebben allemaal een gave, een talent meegekregen van de Heer, om hier op aarde in te zetten. Te gebruiken!

En laten we vandaag weer hardop zeggen tegen elkaar dat een mens altijd veel meer is dan zijn beperking! En dat we vooral willen blijven letten op wat wel kan en niet altijd op wat niet (meer) kan!

En laten we tegelijkertijd niet ontkennen dat leven met een beperking zwaar kan zijn!

Blok 4. En laten we ook nog even teruggaan naar die situatie uit Mat.21.

Waar Jezus op weg is naar Golgota om zijn leven te geven.

Voor alle mensen die het van Hem verwachten en in Hem geloven.

Jezus, de Mensenzoon! Helemaal mens maar ook veel meer dan dat om te komen doen op aarde wat nodig was. Om de kloof tussen God en mens te herstellen.

Iemand die het waard is om aan te roepen en te prijzen: Hosanna voor de Zoon van David. Oftewel: leve de Koning!

Want met zijn weg op aarde die uitloopt op Golgota, maar verder nog op Pasen en nog verder op zijn Hemelvaart heeft Hij Gods Koninkrijk een stuk dichterbij gebracht.

De wereld zoals God hem heeft bedoeld.

En als wij in Hem geloven dan geeft dat ook onze waarde.

Door ons geloof in Jezus Christus ziet God ons ook als waardevolle mensen-in-Christus. Hij, dé Mens die regeert namens God. Hij, niet bijna een god, maar God Zelf!

Blok 5. Zo mogen wij kinderen zijn van de grote Koning in deze wereld.

Koningskinderen. Om samen namens Hem hier op aarde ons best te doen om er iets moois van te maken. Waarbij we elkaar hard nodig hebben.

Waarbij we elkaar mogen aanvullen. Zoals ook in een lichaam alles even nodig is.

Niet het ene belangrijker dan het andere.

Niet de ene mens belangrijker dan de andere!

Als kinderen van de Koning mogen we zo God helpen op aarde.

Om te laten zien dat we op Hem lijken: geschapen naar zijn beeld.

Op weg naar de dag dat God alles heel gaat maken.

Een wereld waarin we allemaal onze beperkingen voorbij zijn.

Waarin we zingen en dansen mogen. En allemaal goed kunnen denken en spreken.

Waarbij we mogen eten en drinken met de Here Jezus.

Hosanna, voor de zoon van David. Hosanna voor het Lam van God dat de zonden van de wereld wegnam.

Hosanna, voor de Vader, de Zoon en de Geest.

De Eeuwige die ons nooit uit het oog verliezen zal.

Wie ben ik dat? Ja, precies, omdat jij jij bent: een koningskind.... .amen!