

**Ps.73; Opw.174; kindmoment; Mat.25:14-30; OLB63:3,5; Lied 57:2,4; nieuwe ambtsdragers; 'Hier ben ik Heer'; Opw.710; Gebed; Collecte; Gk101:5**

### **Leef hier op aarde voor Jezus Christus, juist ook ná zijn Hemelvaart**

1. Deze gelijkenis kan ons een ongemakkelijk gevoel geven. Doe ik het wel goed genoeg? Bertus Meijer: 'als je niks presteert, ben je niks waard'. Voor ons allen: haal ik straks bij Jezus' terugkomst, wel een voldoende? Gaat deze gelijkenis daarover?
2. Het Evangelie is er duidelijk over: het kan niet gaan over 'de besten slagen'. Jezus is juist gekomen om zondaars te redden. Dus voor iedereen gaat het om genade. De omgeving (context) van onze gelijkenis maakt duidelijk dat het erover gaat dat de Heer weggaat en weer terugkomt (Mat.24-25). Gelijkenis 1 (5 wijze, 5 dwaze meisjes): wees waakzaam. Vandaag gelijkenis 2: hóe moet je dan waakzaam zijn?
3. De heer (Here Jezus) gaat weg en laat enorm veel achter! Miljoenen worden toevertrouwd aan de knechten en hij geeft geen specifieke opdrachten. Dat betekent dat hij veel vertrouwen heeft in de 'achterblijvers'. Maar ook dat Hij ons kent en weet dat onze draaglast verschillend is. Knecht 1 en 2 gaan terstond – met liefde voor de heer – aan de slag. Hun trouw wordt beloond en ze krijgen dezelfde (!) complimenten. Knecht 3 doet het beter dan 'de verloren zoon' en bergt het geld op in de kluis. De heer verwijt hem dat hij 'niets heeft'. Dus bij onverschillig bewaren – verkeerde prioriteiten – zonder op de heer gericht te zijn houd je zelfs dat ene talent niet over. Hij heeft ook een totaal verkeerd beeld van de heer en zet hem lelijk neer. Daarom zo'n ernstige waarschuwing. Voor mensen toen en voor ons vandaag. Jezus zet de zaak op scherp, uit liefde.
4. De Here Jezus laat na zijn Hemelvaart een grote rijkdom achter: zijn werk en de heilige Geest die dat wil uitdelen! We hoeven dus niet op eigen kracht aan het werk want we leven niet alleen na Hemelvaart maar ook na Pinksteren. Dat mag ontspanning geven. Juist in deze moeilijke tijd. Dat geldt voor (nieuwe) ambtsdragers en voor ons allemaal. Ook 'straks', na corona is het hier niet maakbaar en mogen we creatief en liefdevol aan de slag met dat wat aan ons GEGEVEN is. Niemand wordt overgeslagen. Echt geloof werkt en wat een beloning! Oogstfeest, maaltijd, ontmoeting, verbinding, vreugde. Eindelijk breekt het koninkrijk van God door! Ieder die zijn vertrouwen stelt op de Here Jezus en gelooft in Gods beloften zal worden gered. Bertus Meijer weet er van...

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Albèrt, Jeroen, Jasmijn, Anne, Paul en Kris: heet hen welkom in deze taak met je hart!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: hoe . ee . m . ns . n/ki . deren k . n jij in de k . rk? Vr . . g thuis . . ns w . t er all . m . . l nodig is om alles goed te d . . n m . t elkaar. Sommigen van ons zijn o . d . r . i . g of di . k . n. Vand . . g krij . en we een p . . r nieuwe en anderen st . pp . n er w . . r mee. Zij en wij all . m . . l mogen h . . p . n om er samen iets moois van te maken. Om s . m . n te gel . ven. Jij h . . rt er . . k bij! G . . . . . s!
3. 'Er is altijd een gevaar dat mensen het christendom, en wat dat betreft ook het jodendom, zullen zien als een soort hemels examensysteem. Mensen denken dat God ons een studieboek heeft gegeven om te bestuderen, dingen die we moeten leren en doen, regels die we moeten opvolgen. Hij zal dan op een dag terugkomen en het eindexamen afnemen en ontdekken wie er slaagt en wie er zakt. Misschien is er voor de mensen met heel hoge cijfers wel iets bijzonder goeds te krijgen en ontvangen de mensen met heel lage cijfers heel slechte dingen. En op het eerste gezicht lijkt een gelijkenis als deze dat beeld alleen maar te bevestigen. Maar het geheel van Jezus' werk moet voor ons natuurlijk aanleiding zijn te protesteren tegen zo'n beeld van het christendom, het evangelie, van God zelf. Jezus verklaarde dat Hij gekomen is om de zondaars te roepen, geen rechtvaardigen'
3. 'wie niets doet, verliest alles'
4. 'al hebben wij duizend doeleinden nagejaagd met succes, maar geen vruchten in Gods Rijk voortgebracht, dan is ons leven toch doelloos en waardeloos'
5. **Bijbelrooster: zondag** Mat.24:36-44; **maandag** Mat.24:45-51; **dinsdag** Mat.25:1-13; **woensdag** Mat.25:31-46; **donderdag** 1Pt.4:7-11; **vrijdag** Luc.5:27-32 (32); **zaterdag** Ef.2 (8-10; 21-22). **Liefhebbers:** vgl.Mat.27:45-46 met Mat.25:30; Rom.12; Mat.20:17-34 (28); 1Kor.15:58+Op.14:13; 1Pt.5:11-24 (29)

Blok 1. Dit is een gelijkenis die je kan opzadelen met een ongemakkelijk gevoel. Misschien wil je wel even bij jezelf 'screenen' of je dat herkent. Een gelijkenis die een soort angst kan aanwakkeren. Als ik later voor Gods troon sta: mag ik dan wel binnenkomen? Als je het niet goed doet, loopt het slecht met je af. Wat er met die derde knecht gebeurt blijft misschien bij jou/u wel langer hangen dan wat er met die twee anderen gebeurde....Slaag ik wel voor mijn geloofsexamen? En zeker in examentijd spreekt dat beeld wel aan.

Je hebt van alles gedaan. Maar ja, je had nog veel meer kunnen doen. Maar dat is nu te laat. Je kunt nu alleen nog maar afwachten of je slaagt of zakt.

Als het gaat om het eindoordeel van God: heb ik goed genoeg geleefd op aarde? Was het genoeg?

Ik heb met Greet Meijer en de kinderen besproken dat ik in dit verband ook iets mag zeggen over Bertus.

Die je kon uittekenen met een aantal 'oneliners'.

En eentje daarvan was 'als je niks presteert, ben je niks waard'.

Voor hem was dat, denk ik, vooral reden om hard te werken en daar eigenlijk nooit mee te stoppen.

Maar Bertus voelde ook wel aan dat het toch bij God niet zo werkt en daar worstelde hij mee. Wat, als ik daar kom en alles onder ogen moet zien wat er gebeurde in mijn leven? Wat ik gedaan en gelaten heb.... Komt het dan wel goed? Het gaat er toch ook om dat je heel erg je best doet...

En ik denk echt dat meer mensen hier last van hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Hoe is dat voor jou?

We hebben het ook al als mensen onder elkaar: je staat niet graag in de schuld bij een ander. Nee, nu ben ik weer aan de beurt om jou uit te nodigen.

Of: wat zullen we aan hen geven? Zij kwamen zelf met een duur boek op de proppen.

Deze gelijkenis kan heel wat bij ons losmaken.

Daarom is het goed om er eens goed naar te gaan kijken.

Gaat deze gelijkenis erover of je wel genoeg gepresteerd hebt in je leven om met een gerust hart bij God voor de troon te gaan staan?

Blok 2. Laat ik het maar direct zeggen: daar gaat deze gelijkenis niet over.

Als er iets duidelijk wordt in de Bijbel dan is het dat Jezus gekomen is om zondaars te redden. Sterker nog: als er geen zondaars waren, was Hij niet op dezelfde manier op aarde gekomen als dat Hij nu heeft gedaan. Niet de besten slagen, niet zij die vreselijk goed hun best hebben gedaan maar zij die het van Jezus verwachten. Daar is nog lang niet alles mee gezegd maar dit punt wil ik graag direct nu aan het begin van de preek maken!

Het van Jezus verwachten... En wat daarvoor nodig is, dat is geloof. En zelfs dat is genade, leert Paulus ons in Efeze 2. Dus in elk geval niet geloven dat het later lukt als je maar heel erg je best doet.

Maar waar gaat de gelijkenis dan wel over?

Uit de start (vs.14) 'of het zal zijn als' mag je concluderen dat deze gelijkenis te maken heeft met waar het hiervoor over ging.

En zowel in Mat.24 als ook in Mat.25 kom je steeds weer tegen dat de Here Jezus weggaat en ook weer terugkomt.

Het gaat er dus vooral over dat de Heer eraan komt. Ook vandaag.

En in hs.25 wordt via twee gelijkenissen duidelijk gemaakt.

De bekendste gaat vooraf aan ons Bijbelgedeelte.

De gelijkenis over de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes: of ze wel olie in hun lamp hebben als de Bruidegom komt. Een gelijkenis die oproept om waakzaam te zijn. Belangrijk!

En de gelijkenis van vanmorgen helpt ons nog wat meer om na te denken op welke manier je dan waakzaam moet zijn....

Dus deze gelijkenis gaat erover dat Jezus een keer terugkomt en op welke manier je jezelf daarop moet en kan voorbereiden. We gaan op zoek.

Blok 3. Je voelt het vast ook wel aan. De heer staat voor de Here Jezus en de knechten staan op dat moment voor de mensen tegen wie Hij spreekt en vervolgens vandaag voor ons.

Hoewel je bij een gelijkenis vooral moet inzoomen op waar de gelijkenis precies op lijkt, neem ik vanmorgen de vrijheid om gewoon toch ook maar even wat meer stil te staan bij de details die in deze gelijkenis meekomen.

En wat valt het dan op dat de Heer zov eel achterlaat bij de knechten!

Omgerekend krijgt de eerste knecht zo'n 3 miljoen euro, de tweede 1 miljoen en zelfs de laatste toch nog zo'n 4 ton. In goudstaven 5, 3 en 1 stuks, te vergelijken met een talent zilver.

Let op: wat heeft de Heer veel vertrouwen in zijn mensen! In ons...

En wat ook opvalt is dat hij veel vrijheid geeft aan de knechten.

Hij geeft ook geen specifieke opdrachten. Geen omschrijvingen van wat ze allemaal wel en niet moeten gaan doen. Opnieuw een kwestie van veel vertrouwen.

En dan komt er nog een mooi iets om de hoek.

De heer kent zijn knechten. De Here Jezus kent zijn mensen. De Here Jezus kent jou!

We zijn verschillend! Onze draagkracht is verschillend.

Daar spreekt de Here Jezus helemaal geen oordeel over uit en wat kan dat bevrijdend zijn! Niet iedereen kan evenveel doen in Gods Koninkrijk.

Je hoeft niet jaloers of schuldig te kijken naar mensen die aardig wat kunnen verstouwen. Die energiek zijn, die veel aankunnen. Als dat voor jou anders, veel ingewikkelder ligt.

Je moet niet laag neerkijken op mensen die veel moeite hebben om iets goeds uit hun handen te laten komen.

Wat verder opvalt is dat knecht 1 en 2 'terstond' aan de slag gaan.

Dat getuigt van liefde voor hun heer. Betrokkenheid. Alsof het hun eigen geld is.

Ze zullen vast hun vaardigheden en creativiteit hebben ingezet om er iets moois van te maken. En dat is gelukt ook!

Wat dan vervolgens ook weer opvalt is dat de heer lang wegblijft. Vs.19 'na lange tijd'.

Jezus wil hier vast ook mee aangeven dat het best lang gaat duren voor Hij weer terugkomt. Dat kon de christenen in die eerste periode na de Hemelvaart en kan ons vandaag helpen als we het moeilijk vinden dat het zo lang duurt voor Hij weer komt....

En als Hij dan terugkomt is Hij heel blij en tevreden over knecht 1 en 2.

Over mensen die gewoon blij aan de slag zijn gegaan met wat aan hen was toevertrouwd.

Die er 3 miljoen had bijverdiend krijgt geen ander, groter compliment dan die er 1 miljoen had bijverdiend. Mooi gedaan! Fijn, wat ben ik blij met jullie....

Ontvang ook vandaag dat compliment als je jezelf liefdevol gegeven hebt in zijn gemeente. In het ambt, of op andere manier.

Dan kijken we naar knecht nummer 3.

Die het heel wat beter heeft gedaan dan de verloren zoon.

Die maakte alles op maar deze knecht heeft het niet verbrast maar in de kluis gestopt.

In die tijd dus bijv. in een gat in de grond. Niemand komt eraan. Niemand zal het stelen.

Maar dan komt hij toch van een kouwe kermis thuis als de heer hem ontmoet.

En samengevat zet de heer hem neer als iemand 'die niet heeft'.

Dat is opvallend want hij had 1 talent, zo'n 4 ton maar door de manier hoe hij ermee omging is het alsof hij niets heeft.

Onverschillig bewaren van wat je hebt gekregen is ernstig.

Je zou vandaag kunnen zeggen: de verkeerde prioriteiten stellen is ernstig en gevaarlijk.

En hoe makkelijk kan dat gebeuren? Bezig met je gezin, je toekomst, je werk, het is nogal wat om alle ballen in de lucht te moeten houden tegenwoordig.

Er wordt op het werk veel van je verwacht. Of je verwacht veel van jezelf in je werk omdat je toch verder wilt komen. Hogerop.

En dat je dat wat God je vooral graag wil zien doen voor Hem in zijn Koninkrijk, laat zitten.

Dat gebeurt vooral vaak en makkelijk als je een verkeerd beeld hebt van de Here God en van Jezus, zijn Zoon.

Want wat zet deze derde knecht zijn meester slecht neer. Wat diskwalificerend om zo over hem te spreken. Ik weet dat u streng bent en maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant... Ja, als je zo'n beeld hebt van de Here God, ga je natuurlijk niets doen. Maar dan weetje tegelijkertijd dus ook, dat dat riskant is...

Dan probeer je afstand te houden en probeer je achteraf je eigen straatje schoon te vegen. Excuses te bedenken waarom het toch wel heel logisch is dat je niet hebt meegedaan...

Als je zo in het leven staat komt het niet goed met je. Zul je ook later leven zonder verbinding met de heer. Ga je verloren.

Maar ook als je een veel beter en mooier beeld hebt van God (ik geloof echt in Hem, heus wel), dan kan het nog zijn dat je daar in de keuzes die je maakt weinig van laat zien. Dat je vooral met jezelf en je eigen plannen bezig bent....

Pas op... Sta nog eens stil bij de vraag hoe je in het leven staat!

Blok 4. Laten we nog eens even wat uitzoomen, uit deze gelijkenis.

Want er valt, vanuit het geheel van Jezus' onderwijs, en breder uit heel de Bijbel, nog heel wat moois te ontdekken!

Jezus laat na zijn Hemelvaart heel veel achter!

In de gelijkenis zijn het grote bedragen.

In het echt is het de heilige Geest die Hij met Pinksteren heeft gestuurd.

En daarmee laat Hij natuurlijk ook zichzelf en zijn werk achter.

Dat wat door de Geest wordt uitgedeeld, o.a. vergeving van zonden en eeuwig leven.

En als we dan vandaag nieuwe ambtsdragers ontvangen, dan kan dat aan julle/hen ook wel gelijk een druk gevoel geven. Oeps: wat wordt er allemaal van me verwacht?

Hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar?

Datzelfde kunnen ambtsdragers die gewoon aanblijven zich afvragen.

En eigenlijk ook wij allemaal wel: oeps: hoe ga ik dat allemaal doen?

Wat moet er gebeuren om alle ballen in de lucht te houden.

Om de goede keuzes te maken? Gaat dat heel veel tijd en energie kosten?

Geloof er dan allereerst in dat die talenten, je gaven, aan je gegeven worden.

Dat je dus niet op eigen kracht moet gaan aanmodderen maar dat je dankbaar mag ontvangen wat de Geest jou graag en van harte geven wil.

Ga geloven dat je het mag gaan doen met wat je GEGEVEN wordt!

Ga ontspannen aan de slag. Ga ontspannen geloven.

De Here Jezus is aan het helpen vanuit de hemel.

De heilige Geest is aan het helpen op de aarde.

Ook nu, in deze moeilijke coronatijd.

Je kunt je afvragen hoe het verder moet.

Hoe het zal gaan als corona weer wat meer is ingedamd.

Of het dan wel weer goed komt met de kerk en het kerkbezoek.

Relax! Na corona komen er andere crises en als kerk moet je daar juist mee leren leven.

Het is hier nog altijd niet goed voor elkaar op aarde.

We leven na Genesis 3 en voor Openbaringen 22.

Maar je mag uit deze gelijkenis ook onthouden dat je allemaal mag meehelpen.

Met wat je gegeven is. En niemand wordt overgeslagen!

Niemand kan zeggen: ik zou wel willen meedoen maar ik heb niks gekregen.

Nee, iedereen mag meedoen. En we aanvaarden dat de een ander is dan de ander. Dat de een meer kan verstouwen dan een ander. Daar oordelen we niet over! Misschien vind je het ambt te groot, te zwaar en overweeg je om samen met iemand anders Anne op te volgen voor het beheren van de website. Prachtig! Aan elkaar gegeven. Om elkaar te dienen. Met de woorden van Petrus in 1Petrus 4:10 'laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt'!

Het gaat er dus om dat Jezus Christus na zijn heengaan alles geeft wat wij nodig hebben. Hij geeft het. Dat is genade. Maar genade wérkt. Zo zie je het bij die eerste twee knechten. Blij met hun Heer gaan ze creatief en vol liefde aan de slag. Genade werkt. Genade zet in beweging. Jakobus legt in zijn brief daar ook een duidelijk verband tussen. Het begint bij God. Maar Hij zet jou in beweging. Jij gaat, zo mogelijk ontspannen, aan de slag, en ook dat geeft Hij!

En wat een beloning dan aan het eind!  
Na de complimenten van de heer volgt dan bij beide knechten weer precies hetzelfde: geen onderscheid! 'wees welkom bij het feestmaal van je Heer'.

Woorden om te proeven en om te koesteren.  
Alles waarover Jezus begon te spreken toen Hij ging optreden zit er in.  
Het Koninkrijk is doorgebroken. De Koning wil feest vieren.  
Maaltijd in de Bijbel gaat, behalve over voeding, vooral over gemeenschap.  
Verbinding. Vieren. Genieten. Vreugde ervaren.  
De bruiloft van het Lam. Welkom ieder die geloofd heeft en zich gegeven heeft aan de Koning. Lege handen worden royaal gevuld....  
Bertus Meijer heeft het daar lastig mee gehad. Lege handen. Als je niks presteert.....  
Maar uiteindelijk brak het ook bij hem echt door.  
Vol vertrouwen op Gods beloften leefde hij de laatste dagen. Tenslotte had God, toen Bertus 0 jaar was, allang beloofd dat het goed zou komen, wat God betreft.  
Zolang de pijn te dragen was en hij nog bij was beleefde en geloofde hij het zo.  
Natuurlijk: op aarde is hij druk bezig geweest met van alles en nog wat.  
Daarin was veel moois, liefde voor Greet, zijn gezin, alle soorten dieren, zijn werk en nog veel meer. Diep ontzag, respect en bewondering voor de schepping en de Schepper.  
En in heel dat leven van hem was, net als bij ons allemaal, ook zonde en tekort.  
Maar uiteindelijk is hij gestorven in het geloof dat hij gedragen werd.  
Welkom, Bertus, bij het feestmaal van je Heer.  
Nu nog niet in al zijn volheid, daar boven. Maar hoe mooi is het nu al.  
En hoe mooi wordt het. Als je gelooft en Hem liefhebt. De goede keuzes maakt.  
Dat wil ik vandaag mezelf en jullie graag meegeven.  
Daarbij willen ambtsdragers ons graag helpen en bemoedigen. Amen.