

Psalm 145:3,5; Matteüs 12:22-32; Psalm 32:1,5; Opw.136:1,2; A.G.B.; Gk108

Over zonde die niet vergeven wordt, en nog wat....

1. Heb je wel eens geleden onder de vraag of jouw/uw zonden wel vergeven kunnen worden? Of is dat iets voor de 'zwaardere' gelovigen? Of psychisch kwetsbaren? Dat je geen vergeving kunt krijgen, lijkt haaks te staan op het Evangelie, en kan ons raken!

2. Johannes de Doper vertelde dat Jezus gekomen is en met Hem het Koninkrijk van de hemel. Onder het belijden van zonden trad men toe tot dit rijk. Jezus verrichtte als teken van dit rijk wonderen. In Mat.12 gaat het om een nog heftigere situatie van gebrokenheid: doof, blind, stom, bezeten. Iemand die op geen enkele manier meer bereikbaar is. Dat zelfs zo iemand door Jezus genezen wordt maakt diepe indruk. Zou Hij dan de beloofde 'Zoon van David' zijn? De Farizeeën reageren niet op het wonder maar op de reacties van de mensen. Ook zij beseffen dat dit om bovennatuurlijke machten gaat en stellen dat Hij die gaven van Beëlzebul (algemene (bij)naam voor satan) heeft gekregen. Deze vorst van demonen beheerst een ander koninkrijk. Als zij Hem van hekserij, occultisme beschuldigen zullen de mensen wel bij Hem wegblijven, denken ze.

3. Jezus gaat hier op in en ontmaskert ongeloof als onlogisch. Als satan mensen bevrijdt die door satan bezeten zijn is dat toch prima? En vertel eens: hoe verklaar je dan het werk van jullie eigen exorcisten? Maar, zegt Jezus, als Ik dit doe door Gods Geest, dan is het Koninkrijk gekomen. En met het beeld van een huis binnengaan, de bewoner vastbinden en de inboedel roven maakt Jezus duidelijk dat Hij Israël gaat terugwinnen van satan. Met vs.30 gaat het om samenbrengen of verstrooien. Bij God of los van God.

4. Daarom zijn ernstige 'voorwaar' (vs.31). Als je Jezus deze wonderen ziet doen en je loochent ze dan zondig je tegen de Geest want door zijn kracht (Mat.3) doet Jezus dit. Niemand kan ooit zeggen 'Jezus is de Heer', behalve door toedoen van de heilige Geest! Het lasteren van de Geest waar geen vergeving voor is, is niet die ene specifieke zonde, maar is het ontkennen van de enige weg (Jezus) waarlangs vergeving voor elke zonde te ontvangen is. Andere Bijbelwoorden geven ook aan dat je bij niet (doorwerkend) geloof de vergeving misloopt: Mat.6:14-15 en Mat.18. En dat is verschrikkelijk....

5. Er is dus zonde die niet vergeven wordt. Maar dat is niet het laatste woord. Na Mat.12 komt Mat.13 met zijn gelijkenissen over het Koninkrijk. Na de genezing van de doof/blinde in Mat.12 lees je 'Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren, omdat ze horen!' Dus als je worstelt met de vraag of je misschien de zonde tegen de Geest hebt gedaan, waar geen vergeving voor is, mag je geloven dat je die zonde niet hebt gedaan! Als je je verzet tegen God opgeeft, is er altijd vergeving, vraag maar aan Paulus...

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Vergeving van zonden: velen van ons zijn met deze bekende woorden opgevoed. Met het risico dat het bijzondere ervan misschien niet meer zo doordringt. Proef ze opnieuw!

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: a . s je ie . s verk . . rds h . bt ged . . n k . n je d . t het beste aan je . . ders vert . ll . n, ook al is d . t n . . t gem . kkelijk! En precies h . tz . lfde mag je . . k d . . n n . . r de Here God toe. Dat l . cht op en is het beste! G s!

3. 'Jezus waarschuwt ertegen dat we het werk van de Geest zien als het werk van de duivel. Als je dat doet, is het gevolg niet alleen dat je niet vergeven ZULT worden. Je KUNT niet vergeven worden, omdat je het kanaal waardoor je vergeving zou ontvangen hebt afgesneden. Als je zegt dat de enige fles water vergiftigd is, veroordeel je jezelf tot het sterven van dorst'

4. **Bijbelrooster: zondag** Mat.1:1 + 21-23; **maandag** Mat.3; **dinsdag** Mat.4:1-11; **woensdag** Mat.6:1-18 (15); **donderdag** Mat.13:3b-23 (13.16 en vs.43); **vrijdag** Mat.18:21-35; **zaterdag** 1Kor.12:1-11 (3). Liefhebbers: Mar.3:20-30 (30); Mar.10; Hand.9:1-8 en 1Tim.1:12-16; Luc.12:1-12 (8-10); Hand.13:38-39; Hebr.10:28-31

Psalm 145:3,5; Mattheüs 12:22-32; Psalm 32:1,5; Opw.136:1,2; A.G.B.; Gk108

Bang zijn... wie kent het niet?

Nog steeds een beetje bang voor corona, of bang om ouder te worden.

Bang voor de klappen die je regelmatig krijgt.

Bang voor die kwetsende woorden, die je langzaam maar zeker kapot maken.

Bang voor de toekomst, voor de klimaatsveranderingen.

Bang voor de dood, het sterven en wat eraan vooraf gaat.

En misschien wel bang voor het oordeel van God.

Ik hoor het niet zo veel om me heen. Jij wel?

De vraag: heb ik het wel goed genoeg gedaan op aarde?

Heb ik wel echt geleefd voor de Here, en de mensen om mij heen echt liefgehad?

Als je hier gevoelig voor bent dan zijn de Bijbelwoorden van vanmiddag je vast niet onbekend.

Er is zonde die niet vergeven wordt, zelfs niet in de eeuwigheid...

Het is niet onze spreek- en preekcultuur, deze zware woorden.

In sommige zwaardere kerkelijke kringen is er meer gevoeligheid voor de dreiging van het oordeel en het risico dat je er niet goed doorheen komt.

'Je kunt met een ingebeelde hemel naar de hel gaan', hoorde ik wel eens.

Soms heeft het ook te maken met psychische klachten als mensen bang zijn deze zonde gedaan te hebben.

Er zijn wel mensen die opgenomen zijn in de psychiatrie en die geloven dat er voor hen geen redding is.

Terug naar onszelf.

Ben je gevoelig voor deze ernstige woorden, of niet? Wat betekenen ze precies?

Waar gaan ze precies over? Wat bedoelt onze Here Jezus die juist kwam om mensen te redden. Bijten deze woorden niet met het Evangelie, goed nieuws?

Toen Johannes de Doper optrad vertelde hij dat de beloofde Messias zou komen en dat met zijn komst het koninkrijk van de hemel was doorgebroken.

En dat je kon toetreden door je zonden te belijden en de doop te ontvangen.

Toen kwam Jezus en als onderstreping van het goede nieuws gaf Hij al voorproefjes van wat ons uiteindelijk te wachten staat: Hij genas zieken en deed wonderen.

Het feit dat de mensen bij deze genezing in Mat.12 versteld waren betekent dat deze genezing nog uitzonderlijker was dan wat ze al wel eens gezien hadden.

Inderdaad: het gaat hier om een mens die meervoudig gehandicapt was.

Doof, blind, iemand die ook niet kon spreken en bezeten door een demon of door demonen. Niet zien en niet horen, dus (bijna) totaal onbereikbaar voor mensen.

En die persoon wordt door Jezus genezen. Het staat er zonder veel poeha (mooi is dat!) maar dat moet wat betekend hebben.

De vraag dringt zich op bij de mensen: zou dit Hem dan echt zijn?

De zoon van David? Daarmee bedoelen ze niet perse of Hij familie van David is maar of Hij de beloofde Zoon van David zou kunnen zijn die tot in eeuwigheid zal regeren.

Het valt op dat de Farizeeën niet reageren op het wonder maar dat zij reageren op de reacties van de mensen.

Pas dan komen zij in actie.

In hun reactie geven zij aan dat dit, wat Jezus hier doet, inderdaad bovenmenselijk is.

Dit is geen mensenwerk maar voor hen is het dus duivelswerk.

Hij kan dit doen omdat hij hoort bij Beëlzebul. Hij heult met de vorst van al de demonen.

In zijn naam en door zijn kracht doet hij deze wonderen.
Met het noemen van het woord 'vorst' wordt de boel op scherp gezet.
Johannes de Doper spreekt over het Koninkrijk van de hemel en de Farizeeën hebben het hier over een ander koninkrijk.
Als het de Farizeeën lukt om de mensen te overtuigen dat hier sprake is van occultisme en hekserij, dan zal het wel weer overwaaien, de interesse in deze nieuwe rabbi....

Jezus reageert en met zijn woorden laat Hij hier zien dat ongeloof onlogisch is. En volgens mij is dat altijd zo.
Want als satan hier een mens bevrijdt van een demon, dan klopt dat toch niet?
Dan vecht satan toch tegen zichzelf?
En nog wat, zegt Jezus. Hoe zit het dan met jullie eigen exorcisten?
In die tijd waren er ook onder het joodse volk wel af en toe mensen die ook demonen uitdreven. Zijn zij dan ook handlangers van satan? En als zij het niet zijn, waarom zou ik het dan wel zijn?

Behalve zijn vragen stelt Jezus er ook duidelijk tegenover waarom Hij dit doet en waarom Hij dit kan.
Jezus kan dit doen omdat we in Matteus 3 konden lezen dat de Geest van God op Jezus is neergedaald. Daar werd Hij gezalfd door de Geest.
Dat betekende in het O.T.: als een profeet of een koning met olie gezalfd wordt, dan wordt hij aangewezen en dan kan hij het!
Zo is dat hier gebeurd met de Here Jezus. Hij werd aangewezen.
Dus Hij kan het, Hij wil het en Hij doet het.
Hij is in staat wonderen te doen en het Rijk van God te komen vestigen.
Meer nog: zonden vergeven.

Met het beeld van de inboedel roven maakt Jezus ook iets belangrijks duidelijk.
Wat Hij hier zegt is wat Hij na Matteus 3 heeft gedaan in Matteus 4.
De verzoeking van satan heeft Hij weerstaan en daarmee heeft Hij zich de sterkere getoond. Met zijn Hemelvaart wordt de binding van de satan nog verder uitgevoerd.
'De inboedel roven' staat ervoor dat Jezus de gebonden mensen door satan stap voor stap komt bevrijden.
Wat staat hier veel op het spel!
Het rijk van God of het rijk van de duisternis.
Vóór Jezus zijn of tégen Jezus zijn.
Verstrooien of samenbrengen.
Wit of zwart. De dood of het leven.
In vs.30 wordt dat nog eens onder woorden gebracht door de Here Jezus.

Nadat Hij dit gezegd heeft als reactie op de insinuaties van de Farizeeën klinken dan die indrukwekkende woorden uit vs.31 en 32.
Woorden waar mensen soms van kunnen wakker liggen: je hebt iets gedaan waarvoor je nooit mee vergeving kunt ontvangen.

Jezus begint dit vers plechtig. Daarom zeg Ik u....
Nu moet je oren spitsen, goed luisteren en ter harte nemen!
Als je Mij nu uitmaakt voor een boze geest laster je de Geest.
Want juist Hij is het door Wie Ik dit kan doen.
En de Geest is juist ook Degene door wie een mens kan gaan belijden 'Jezus is Heer'.
Door de Geest te lasteren, te ontkennen, kun je juist geen deel krijgen aan Jezus Christus en zijn rijk!

Dus de zonde tegen de heilige Geest waarvoor geen vergeving te krijgen is, dat is niet één specifieke zonde!

Het is Jezus ontkennen die door zijn Geest in staat is om wonderen te doen en meer nog, om zonden te vergeven!

Het is niet geloven in de Zoon en niet leven vanuit het geloof in Hem.

En als je daarover doordenkt dan kun je ontdekken dat het vaker in de Bijbel staat dat zonden niet vergeven zullen worden.

Zelfs in dat bekendste gebed in de Bijbel, het Onze Vader.

Of beter gezegd: in de toelichting die Jezus geeft op dit gebed.

Daar kun je ook heel erg van schrikken.

Tot de taal van de catechismus je helpt ontdekken wat dit betekent.

Als zij toelichten wat die bede betekent: 'vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. Zoals wijzelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven'. Ook hier gaat het er niet om dat een bepaalde zonde niet te vergeven is maar dat ongeloof niet vergeven wordt.

Want anders kan het niet anders dan dat je geloof in Hem je ook mild maakt t.o.v. anderen die jou dwars zitten of gezeten hebben!

Als je nog wat verder hier over door wilt denken of wilt lezen zie je precies hetzelfde in de gelijkenis uit Matteus 18.

Een koning (let op: dus is er sprake van een koninkrijk....) scheldt zijn dienaar zijn schuld vrij.

De dienaar op zijn beurt is daar blij mee maar is hard tegen een mede-dienaar die hem iets schuldig is. Ook dan levert de koning, als hij daar achter komt, zo iemand over aan de gerechtsbeulen. De vergeving, kwijtschelding van de schuld, wordt ingetrokken. Omdat die ander laat zien niet te geloven in de koning en dat hij zijn goedheid zich niet eigen heeft gemaakt.

Wat is dat heftig, als je zonden je niet vergeven worden!

Omdat je Jezus, gezalfd door de Geest, niet aanvaardt als jouw Redder.

Terecht als je daarvan wakker gaat liggen.

Sterker nog: ik hoop dat je dan juist niet onverschillig wordt, maar daar van wakker gaat liggen. Ik geloof niet in mijn Redder. Hoe zal dat straks dan gaan in het oordeel?

Bij deze ernstige Bijbelwoorden wil ik dat gezegd hebben!

Bovendien.... Jezus zegt het hier.

Juist die liefdevolle Jezus spreekt zulke scherpe woorden!

Hij lijkt zich hier uit te spreken tegen de 'alverzoening'...

Het thema voor mijn preek is 'Over zonde die niet vergeven wordt, en nog wat...'. Misschien was je daar wat verbaasd over.

Daarom nu nog kort over 'en nog wat'.

Want ik wil aan de ene kant de ernst van dit Bijbelgedeelte echt benoemen en laten staan, maar ik wil tegelijkertijd ook nog wat anders zeggen.

Niet om de spanning weg te halen, maar wel om ook nu het Evangelie te laten klinken.

Want juist daarom kwam Christus, en klinkt het goede nieuws, omdat er echt wel redding mogelijk is voor zondaren!

Na de aangrijpende woorden uit Mat.12 waarin een doof en blind mens genezen wordt, komt het bekende hoofdstuk 13 dat vol staat met gelijkenissen over het Koninkrijk van God.

Dan klinkt daar meerdere keren 'Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren, omdat ze horen'.

De kring om Jezus heen die wel in Hem geloofde en wel voor Hem zich neerboog!
Gefeliciteerd als je buigt en gelooft, want dan is ook voor jou het Koninkrijk van God!

Als je worstelt en het juist goed wilt doen, is dat het bewijs dat God met je bezig is.
Degene die de Geest heeft gelasterd is niet meer bezig met dit thema.
Die zeggen (bijv.): Jezus is een boze geest, weg met Hem!

Er is juist altijd wel vergeving nodig voor hen die daar naar verlangen.
Zelfs Jezus-loochenaars die nog terugkomen van hun verkeerde weg.
Vraag dat maar aan Paulus.

Wat was hij woedend op die Jezus en op zijn volgelingen.
Weg met hen! Zo ging hij op weg naar Damascus.
Werd daar door Jezus in zijn kraag gegrepen en werd een van de meest enthousiaste en overtuigde volgelingen van de Heer.
Nog dagelijks kunnen we genieten van de weg die hij ging en de woorden die hij door Gods Geest mocht opschrijven!
In zijn Galatenbrief vraagt hij het recht op de man af: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven en te luisteren?
En even later: de rechtvaardige zal leven door geloof.
Het grote geschenk van de Geest.
Goed nieuws voor ieder die gelooft en een ernstige uitnodiging voor hen die dit geloof naast zich neerleggen.

Volgende week vieren we Avondmaal.
En daarom sluit ik af met de bekendste woorden uit het N.T.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, amen.