

Ps.108:1,2; Sela; Mat.25:1-13; Gk163:2,3; Opw.807; Maranatha

Bruidegom Jezus wil graag dat je erbij bent op zijn feest! Wil jij ook?

1. Had ik maar nooit... Was ik maar vaker... Het ging over iets kleins (die auto gekocht), of over iets groters (maar meer mijn best gedaan op school), of over nog iets groters (je ging vreemd en wat ging er veel kapot). Waar heb jij heel veel spijt van? In het Bijbelverhaal van vanmorgen gaat het over de belangrijkste keus die je kunt maken of niet. Een keus die als gevolg eeuwige diepe spijt of eeuwig groot geluk heeft.
2. De Here Jezus vertelt hier een schokkende gelijkenis, bewust. Dat bij oosterse gastvrijheid de deur dicht gaat (vs.10) is ondenkbaar en dat Jezus je niet kent (vs.12) is ook ondenkbaar. Mocht je hopen dat het hier in de gelijkenis niet om draait, dan hebben we nog Jezus' woorden in de Bergrede (Mat.7), waarin Hij hetzelfde zegt. Juist door zo'n bekend thema (bruiloft) op te pakken en er zo'n vreemde wending aan te geven, geeft Hij de mensen toen en ons vandaag te denken. Hij bedoelt te schokken.
3. In Matteüs is de sfeer rondom deze gelijkenis anders dan bij Marcus of Lucas. Meer appel, omdat Matteüs allereerst voor Joden schrijft? Waarvan de meesten Hem wel kennen maar niet echt kennen? Vanaf Mat.24 laat Jezus zich zien als de Messias die ooit onverwachts terugkomt. Het kan lang duren maar de Bruidegom zal zeker komen! De spits van deze gelijkenis ligt dus bij het eind. Als Hij wordt 'binnengehaald' is het nodig dat je Hem hebt verwacht en Hem erkent als Heer en Heiland. Dat is het enige. Jezus als 'vage kennis' van je is te weinig. Dat je 'wel wat geloofd hebt' en met Kerst naar de kerk ging helpt je dan niet om binnen te komen. Kom je binnen of blijf je leven los-van-God omdat je dat op aarde ook wilde? Het gaat hier dus echt over iets dat heel erg belangrijk is. Bijbelse wijsheid is nodig om het goede te kiezen. De 'Wijsheid' en 'Dwaasheid' uit het O.T. worden hier als wijze en dwaze meisjes opgevoerd. Bijbelse wijsheid is leven vol ontzag voor je Schepper en in je hele gewone leven hieruit leven en ernaar handelen.
4. Gelukkig is de échte Jezus niet zoals de bruidegom in de gelijkenis! Jezus waarschuwt wél dat het lang kan duren en dat je altijd waakzaam moet zijn en blijven omdat Hij zo graag wil dat je erbij bent. Op zijn mooie en grote feest. Als jij dit ook wilt heb je de G.G.G. nodig: Geest – gebed – gemeente. En ga ook naar de Koning Bruidegom Jezus toe met dat waar je zo vreselijk veel spijt van hebt en herstel gemaakte schade alsnog! Het kan nog. Zijn Koninkrijk/Bruiloft komt zeker! Hij wil graag dat je erbij bent. Jij ook?

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Ook wel eens last van keuze-stress? Neem je vandaag voor te focussen op de Bruiloft.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: b . n je w . l . . ns op een br . . l . ft gew . . st? L . . k en sp . nn . nd, hè? Vr . . g th . . s m . . r hoe het zit m. t de G . . te B . . . loft. G s!
3. 'Waar het op aankomt is: kent Hij JOU ook ergens van? Wie Hem als 'Heer' aanspreekt, moet zich ook door hem laten gezeggen. Aan Jezus' geheugen mankeert niets; het probleem ligt bij ons. Ben jij met Jezus Christus in contact getreden en onderhoud je die relatie daadwerkelijk? Dat is een vraag die je niet ongestoord voor je uit kan blijven schuiven. Velen zijn van de Heer vervreemd geraakt door hun eigengereide houding. Ook christenen kunnen, zelfs met de beste bedoelingen, gewoon hun eigen gang gaan, zonder zich te laten gezeggen en de principes van de thora te respecteren. Maar wie leeft naar Gods wil, is te allen tijde herkenbaar, ook op de dag van het oordeel (zie Mat.7,21). Jezus zal zijn echte vrienden nooit vergeten!'
4. **Bijbelrooster zondag** 2Kor.5 (10.17-21); **maandag** Luc.13:22-30; **dinsdag** Mat.7:13-29 (21); **woensdag** Spr.9 over wijsheid en dwaasheid in het O.T.; **donderdag** Mat.24 (WAAK: 25.36.42.44); **vrijdag** Mat.24:45-51 (50); **zaterdag** Mat.9:9-17 (15).
Liefhebbers: Mat.22:1-14; Marcus 13; Op.19:1-10 (7-9); Op.21 (2); Hand.1:9-11

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 'Zwolse zomerdienst', 1 augustus 2021

Ps.108:1,2; Sela; Mat.25:1-13; Gk163:2,3; Opw.807; Maranatha

Blok 1. Had ik het nu maar nooit gedaan! Had ik maar beter geluisterd! Had ik, was ik... SPIJT. Carry Slee schreef een boek met die titel.

Kinderen in de klas hadden Jochem steeds gepest. Hij was dik en hij deed niets terug als hij gepest werd. En het gebeurde steeds maar weer opnieuw. Je was blij dat jij bij de groep hoorde en dat jij niet gepest werd.

Eigenlijk weet je misschien niet eens precies waarom je meedeed en je had natuurlijk ook niet goed door wat het voor Jochem betekende.

Tot het bericht kwam dat hij niet meer leefde. Hij kon er niet langer tegen en pleegde zelfmoord. Hoe heftig, en je kunt het nooit meer terugschroeven. SPIJT.

Spijt. Je lustte ze nogal graag. Op een verjaardag was jij altijd heel blij als de koffie-met-gebak-ronde voorbij was. Wil je wat anders drinken? JAZEKER.

Met het lied van Ede Staal was jij er net zo eentje als 'mien opa uut Baffelt die er ook neit in speide...'.
Doe er nog maar eentje. Je had er allerlei redeneringen bij.

Na een paar uur is de alcohol alweer uit je bloed, en toen nog een halfje want je moest nog rijden en toen nog eentje om het af te leren en ja, toen zat je partner ook nog zo gezellig te praten, dus doe er nog maar eentje....

Tot de knal, het ongeluk. De ambulance, de politie, de gevangenis.

Je kunt het nooit meer terugschroeven, spijt....

Twee voorbeelden en misschien wel net niet jouw voorbeeld, of wel.

Waar heb jij spijt van? Heel erg veel spijt van? Wat zou je verschrikkelijk graag over willen doen en dan een andere keus maken? Hoe belangrijk is dat voor je?

Ons Bijbelverhaal vanmorgen gaat ook over het maken van een keus.

Over de belangrijkste keus in je hele leven.

Een keus die enorm grote gevolgen heeft.

Diepe spijt of eeuwig geluk. Daar gaat het om... Dat is nogal wat.

Ga je mee kijken en luisteren naar het verhaal, de gelijkenis, van de Here Jezus?

Blok 2. In alle zes de Zwolse gezamenlijke zomerdiensten staan we stil bij een gelijkenis die gaat over het Koninkrijk van God. Een thema waar de Here Jezus bij zijn optreden direct over begint. Een prachtig, uitnodigende beeld: Gods nieuwe wereld is aangebroken en die wereld is nu Jezus gaat optreden, doorgebroken en voor iedereen bereikbaar!

En dan een ge-lijk-enis daarover.

Elke keer is het de kunst om te ontdekken waar het verhaal op lijkt.

En deze gelijkenis is heel apart.

Als Jezus begint over een bruiloft dan spitsen de mensen hun oren.

Mooi, leuk, gezellig, vrolijk, feest! Los van de associaties die er waren vanuit de profeten over een feestmaal met God hielden ze van feesten en werden (en worden) bruiloften enthousiast gevierd. Het is vandaag bij ons niet anders. Save the date! Zorg dat je erbij bent. En je hoort het jonge stellen zeggen: flink sparen want het mag wat kosten...

Heerlijk toch?

Door het hele verhaal heen wordt duidelijk dat de Here Jezus zelf de bruidegom is.

Maar in deze gelijkenis zitten twee punten, die als schokkend zullen zijn ervaren. En wat ook echt de bedoeling is geweest van de Here Jezus.

Dit verhaal moet je schokken! Je moet ervan in de war raken...

Wil je uit je gezellige, vrolijke bubbel halen. OOK VANMORGEN!

Want dat er bij die oosterse gastvrijheid op een bruiloft een moment zou komen dat de deur dichtgaat en je niet meer welkom bent, is ondenkbaar.

Zelfs als gast, als toerist word je nog regelmatig zomaar betrokken bij het feest. Natuurlijk gaat de deur niet dicht! Wees welkom, altijd. Vroeg, op tijd, te laat: welkom. Maar hier in deze gelijkenis niet.

En het volgende is ook schokkend: bruidegom Jezus, die tegen je zegt: Ik ken je niet. Jezus, die alles en iedereen kent, zou je niet kennen? Wat is hier aan de hand?

En mocht je misschien nog denken dat het wel mee zal vallen en dat een gelijkenis natuurlijk ook maar een verhaal is en dat de clou vast ergens anders op slaat en niet de echte werkelijkheid is, dan vergis je je.

In de Bergrede, waar Jezus zijn onderwijs start vertelt Hij hetzelfde (Mat.7).

Waarom deze schokkende woorden, deze schokkende gelijkenis?

blok 3. Als je deze gelijkenis en de sfeer erom heen (vooral Mat.24) in de andere evangeliën opzoekt valt het op dat hier in het Mattheus-Evangelie veel meer gewaarschuwd wordt.

Steeds hoor je 'Wees waakzaam, let op. Let goed op wat hier gebeurt, wie deze Jezus is. Hij is de Messias en Hij komt later nog een keer terug (bijv.24:3.13.27.30.31.37.39.42). En let dan goed op de tekenen die je kunnen waarschuwen zodat je weet waar het uiteindelijk allemaal op uit loopt'.

Kan het te maken hebben met het feit dat Mattheus allereerst voor de Joden schrijft? Waarvan er velen Jezus bijzonder vinden, zeker als Hij wonderen doet maar die Hem niet zien als Degene die Hij ten diepste is: Redder van de wereld.

Jezus wil via deze gelijkenis op z'n scherpst duidelijk maken dat het erom gaat dat je Hem ziet zoals Hij is. Dat je gelooft wie Hij is en daar met 'heel je hebben en houwen' werk van maakt. Dat je dat blijft volhouden en blijft geloven.

Dat je gaat buigen voor Hem, dat je Hem de eer brengt voor wie Hij is en wat Hij doet. For ever. Niet verslappen, niet God er in je leven ook een beetje bij doen, want dan kom je er niet. In woorden van vandaag: FOCUSSEN!

Geloven dat Jezus geleefd heeft en een goed mens is geweest, een mooi voorbeeld, is niet genoeg. Zeggen dat je spiritueel geïnteresseerd bent en zeker gelooft dat er meer is, is niet genoeg. Even met Kerst de kerk aandoen en dan weer een jaar lang je eigen gangetje gaan is niet genoeg.

Als Jezus zo 'een vage kennis' van je blijft kan het zomaar gebeuren dat Hij je niet kent als het eenmaal zover is.....

Dit is dus de ernst ook van het Evangelie. De laatste, de uiterste ernst.

Dit is nu zo'n gelijkenis die mij helpt om te geloven dat er later een leven is los van God en een leven met God.

Jezus Zelf spreekt zeer geregeld over de straf, het oordeel, de hel: het leven los van God. Ik kan en wil het niet mooier maken dan het is...., in alle ernst, in alle bescheidenheid en voorzichtigheid. En ja, dat schuurt...

Als je hier op aarde los van God leeft of Hem niet serieus neemt komt er een dag dat je ook los van Hem zult leven en dat leven is verschrikkelijk....

Uit dezelfde vriendinnengroep gaan er meiden naar binnen en worden meiden buitengesloten....

Elders: twee zijn aan het werk op het land.

Eentje wordt aangenomen, de ander blijft achter.

In Bijbelse woorden: het komt er dus op aan of je wijs of dwaas wilt zijn.

Dat je kiest voor wijsheid en niet voor dwaasheid.

En wijsheid in de Bijbel is altijd praktische levenswijsheid en leven in de Bijbel is nooit primair dat je adem haalt en dat je hart klopt maar dat je leeft in verbondenheid met God. Dat je vol ontzag leeft voor Hem en dat dit vorm krijgt in het gewone, dagelijkse leven.

Zo worden in het Spreukenboek 'vrouwe Wijsheid' en 'vrouwe Dwaasheid' opgevoerd en treden ze hier op in de gelijkenis als wijze en dwaze meisjes.

Wat wil jij? Hoe sta je erin?

Als je met de Olympische spelen ziet hoe mensen een paar jaar lang achter elkaar trainen en alles aan de kant zetten voor een medaille.

Waarom dan niet alles op alles zetten om eeuwig meer dan overwinnaar te zijn?

Blok 4. Een schokkende gelijkenis, een ernstig verhaal. Is dat het dan?

Nee! Als we hier zouden stoppen doen we de Verteller van de gelijkenis, de Heer Zelf, tekort. Het is juist zo prachtig dat de Here Jezus zo heel anders is en doet dan de bruidegom uit de gelijkenis.

Want die bruidegom uit het verhaal vertelt helemaal niets. Ook niet over het feit dat het nog wel eens lang kan duren voordat hij komt.

En de Here Jezus vertelt dat nu juist wel!

Hij waarschuwt. Hij vertelt. Hij nodigt uit. Hij zegt dat het lang kan duren.

Alles om je uit te nodigen. Dat je het volhoudt. Dat je scherp blijft. Dat je alles op alles zet om Hem te volgen en Hem te dienen. Ervoor te kiezen om te focussen: zoek eerst het Koninkrijk van God. Hij schreeuwt het bij wijze van spreken van de daken. Want Hij wil zo graag dat je erbij bent!

Dat prachtige mooie feest. 'Zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest'.

Vreugde, vrede, maaltijd, feest. Verbonden met Hem en al Gods kinderen.....

En op andere plaatsen in de Bijbel geeft God nog heel veel aanwijzingen voor onderweg.

Je zou dat zo kunnen samenvatten: om wanneer het bruiloftsfeest begint nog wakker te zijn en nog een brandende lamp te hebben heb je de **G.G.G.** nodig.....

De **G**-eest, het **g**-ebed en de **g**-emeente. En voor alle drie wil God zorgen.

Jezus stuurt zijn **Geest** na zijn Hemelvaart om ons te helpen om Hem gericht te blijven.

En de Geest wil en doet niet liever dan dat. Christus uitdelen, geloof in je hart laten ontstaan en groeien.

Dat is geen automatisme en daarom vertelt Jezus meer dan eens dat je moet blijven

bidden. Bijv. 'uw Koninkrijk kome', maar nog veel meer.

Blijf vragen aan de Geest of Hij je hart opnieuw wil vullen!

Blijf God bestoken met dankzegging en voorbede. Wat een machtig wapen.

En ja... dat lukt niet altijd even goed. Je bent niet altijd even enthousiast.

Ook dat weet de Here God.

En daarom bouwt God zijn Koninkrijk 'op de wijze van **de gemeente**'.

Je hebt elkaar nodig onderweg. Waar de een achterblijft zegt een ander 'kom op, joh!'.

Waar de één met een brok in de keel niet meer verder kan zingen, zingt een ander door.

Waar de een rond loopt met hevige spijtgevoelens of een groot geheim kan een ander je soms zo aankijken en uitnodigen om er mee voor de draad te komen.

Gemeente van Jezus Christus: wat een wonder. Zo weerbarstig als het ook kan zijn....

Nog even, tot slot, terug naar het begin van de preek. Dat over die spijt....

Misschien word je nog dagelijks (en 's nachts!) achtervolgd in je hoofd en hart met wat er ooit gebeurde. Is er nog steeds sprake van spijt, van schaamte, van wroeging, van schuldgevoel.

Dan wil ik je namens Koning Bruidegom Jezus en zijn Vader uitnodigen om het nog eens uit te spreken naar Hem toe. En om vergeving te vragen voor je fouten. Echt, serieus, gemeend. Dan is die vergeving er. En dan staat de deur van Gods rijk wijd open voor je.

En voor zover mogelijk moet je proberen te herstellen wat er nog te herstellen valt.

Heb je al schuld bekend? Heb je al excuses gemaakt? Heb je al vergoed wat te vergoeden valt?

Open kaart, ook al gaat het over zaken waar je jezelf heel erg voor schaamt.

Doen, misschien wel vandaag. Dat wat je zolang al hebt weggestopt.

De kwetsbare plek in je gezin, je familie, je huwelijk....

Wat vandaag weer wordt aangeraakt. Wees wijs, word wijs!

Leef Koninklijk zolang het Koninkrijk nog niet in al zijn volheid is doorgebroken.

Leef dicht bij je Schepper en hemelse Vader, vol verwachting.

Op weg naar het feest, wat verlangt Hij ernaar, naar jou, en jij? Amen.