

OLB460:1,2; Marcus 2:1-12; Opw.723; Psalm 32:1; Gk109:1

Met deze Mensenzoon kan het leven mooi worden!

1. Vriendschap.... Mooi en soms ook spannend. We zien hier een staaltje vriendschap van hoog niveau. Ter wille van hun vriend beschadigen ze een huis. Hij is verlamd en ze willen hem bij rabbi/geneesheer Jezus brengen, en dat lukt.
2. Jezus wilde rust (vs.1), maar was weer dienstbaar toen Hij nodig was. De kern van wat nodig is, vind je in vs.2: Gods boodschap, namelijk het goede nieuws over het Koninkrijk dat nabij is (1:14-15). Daarom schenkt Jezus vergeving van zonden wanneer Hij het geloof van de vijf vrienden ziet. Ze wilden er eentje helpen en werden alle vijf geholpen. Maar ze (de vriend) zullen (zal) eerst raar gekeken hebben.
3. Jezus kan dit want Hij is de Mensenzoon (vs.10). In Daniël 7 wordt de mensenzoon neergezet als iemand die 'gewoon' mens is, maar wél koninklijk en die zelfs eeuwig zal heersen. Dus volop mens, maar ook meer. Zoon van Adam, zoon van God (Lucas 3:38). Hier wordt Gods belofte uit Gen.3:15 vervuld. Heel Marcus laat deze Mensenzoon zien als degene die machtig is maar ook moet lijden en sterven. Om daarna te kunnen opstaan en vervolgens komt met het oordeel, waarna Hij het eeuwige Koninkrijk vestigt op aarde.
4. Wat je te doen hebt is gelovend te buigen, want hier is God (vs.7). Door deze zelfopenbaring begint Jezus nu al de moeilijkheden over zich uit te roepen. Want Hij kent (Hij is ook God, Ps.139!) de gedachten van de Schriftgeleerden. Zo is Hij hier al op weg naar Golgotha... Maar voor wie wil wordt het leven mooi. Daarom schenkt Hij hier ook genezing. De mensen reageren dat ze dit nog nooit hebben gezien. Terwijl er toch al heel wat genezingen zijn verricht door Jezus. Maar hier wordt het gekoppeld aan zijn macht om te vergeven. Dat is nieuw. Je kunt nu niet meer gaan voor 'losse genezing'...
5. Praktische toepassingen. Nader vrijmoedig tot God (1). Geniet van vriendschap. Die mag ook wat kosten (2). Volg Jezus en aanbid Hem om zo het 'mooie leven' te mogen ontvangen (3). Maak deze wereld namens Hem mooier door zelf te leven van vergeving en jezelf en anderen lief te hebben (4). Doe je mee?

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Zo'n overbekend verhaal. Probeer er onbevangen en open naar te kijken en te luisteren. Bedenk hoe jouw/uw mooie wereld eruit ziet en wat daarvoor nodig is.
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: je k . nt d . t verh . . l w . l, denk ik. M . . i, hè, wat hier geb . . rt? Jezus is gekomen om voor je te z . rg . n. B . n je b . ij d . t je w . . r n . . r sch . . l m . g? W . . r in je kl . s. Vrien . . es en vrien . . nn . tjes zien. Fijn! G s!
3. 'De manier waarop Marcus het verhaal vertelt, is een wegwijzer. Het wijst ons vooruit, langs alle bochten en kronkels van het Evangelie, helemaal naar de rechtszaak van Jezus voor Kajafas, in hs.14. Dit verhaal is een miniatuurversie van het hele evangelie: Jezus die onderwijst en geneest. Jezus die veroordeelt wordt voor godslastering, Jezus die vrijgesproken wordt'
4. 'We hoeven dus niet verbaasd te zijn dat de onverwachte vergeving die Jezus geeft een schokgolf veroorzaakte in het huis, de dorpen, het land en de wereld. Het was niet maar een theologische misdaad. Het gat in zijn dak was niets vergeleken bij het gat dat hij sloeg in een hele manier van leven. Vergeving is het meest krachtige dat in de wereld bestaat, maar omdat het zoveel kost, nemen we liever genoegen met het een-na-beste. Jezus, die al op weg was om de volle prijs te betalen, biedt niets minder dan het beste'
5. **Bijbelrooster: zondag** Marcus 1 (14.15.27); **maandag** Gen.3:1-15+Luc.3:38; **dinsdag** Mar.14:53-65 (62-64); **woensdag** Dan.7 (vgl.vs.13 (in NBG Mensenzoon) met Mar.1:10); **donderdag** Psalm 139 (vgl.1-3 met Mar.2:8); **vrijdag en zaterdag** kun je 'Mensenzoon-teksten-en-hun-context/omgeving' proeven in het Marcus-Evangelie: 2:10; 2:28; 8:31; 8:38; 9:9; 9:12; 9:31; 10:33; 10:45; 13:26; 14:41; 14:62

OLB460:1,2; Marcus 2:1-12; Opw.723; Psalm 32:1; Gk109:1

Blok 1. Je hoort soms zulke prachtige verhalen over vriendschap. Die soms al is ontstaan in de kleutertijd. Mensen die een 50- of 60 jarige vriendschap vieren. Hoe kostbaar.

In sommige tijden wat minder intens omdat het eigen leven veel energie vraagt. Op kernmomenten in het leven vier je samen en deel je samen verdriet. Een groot geschenk dat God in deze wereld geeft. En daarom is het ook pittig als je van jezelf moet zeggen dat je geen of nauwelijks vrienden hebt.

Waar ligt dat dan aan?

Soms omdat het ongelijkwaardig lijkt. Jij lijkt meer belang te hebben in de vriendschap dan de ander, of andersom. Of jij bent altijd degene die het eerst contact moet maken. Of je voelt dat je zelf minder of meer te bieden hebt dan de ander, of andersom. Als het evenwicht wat zoek is, kan vriendschap op spanning komen te staan. Soms gebeurt het ook dat je wat uit elkaar aan het groeien bent. Vriendschap: prachtig. Soms ook zo kwetsbaar.

Wat zou deze verlamde man hebben gedacht over vriendschap?

Wat had hij te bieden? En hoe lang zouden zijn vrienden het volhouden om hem maar steeds overal mee naar toe te nemen?

Zullen we vanavond gaan dansen met Esther en Rebecca? O nee...., want om altijd de DJ te zijn op het feestje van anderen is ook zo wat....

We zien in dit Bijbelverhaal in elk geval een prachtig staaltje van echte vriendschap. Die wat mag kosten!

Ze hebben gehoord van Jezus en van wat Hij kan doen en daar willen ze naar toe, met hun vriend, koste wat het kost.

En Marcus, die in zijn Evangelie de persoon van Petrus volgt, kan het smakelijk gedetailleerd vertellen....

Blok 2. Het lijkt erop alsof Jezus even de rust wilde zoeken.

Hij had zijn terugkeer niet breed aangekondigd want ze moesten het horen dat Hij weer terug was. Maar als ze dan toch weer massaal opduiken, is Hij er weer!

Een echte Herder!

Maar let ook goed op wat Hij doet. Wat Hij vooral belangrijk vindt!

Vs.2 Verkondigen van Gods boodschap!

Eerder in hs.1 iets breder neergezet: het goede nieuws.

Of: het Koninkrijk van God is nabij. Dat is ook in dit verhaal het belangrijkste!

Goed nieuws voor ieder die zich hieraan overgeeft.

Ook al is het logisch dat onze aandacht vooral gaat naar die vrienden die zo trouw zijn en de genezing van de verlamde man!

Want het blijft een prachtig verhaal!

Die vasthoudende liefde en vriendschap van de vrienden voor hun vriend.

Desnoods beschadigen zij het huis van Jezus, of was het van de schoonmoeder van Petrus?, maar ze zullen met hun verlamde vriend naar Jezus toe.

Creatieve, vindingrijke vasthoudende liefde: prachtig om te zien!

Tot de man vlak voor de voeten van Jezus terecht komt. Verlamd, afhankelijk...

Hij heeft niets te bieden. Hij kan niet eens naar Jezus toelopen...

En als Jezus dan het geloof ziet van deze 5 mannen spreekt Hij uit: ik vergeef je je zonden. Hoe mooi wil je het hebben?

De vier hebben hun beste beentje voorgezet om hun ene vriend te helpen maar uiteindelijk worden ze alle vijf geholpen.
Het zal je maar gebeuren: vergeving van zonden.
Sta er even bij stil of je dit ook bijzonder vindt. Of je er ook van onder de indruk bent, of niet. En waarom dan? Hoe sta je hier zelf in?
Vraag jij er wel eens om? Reken je erop dat je het krijgt, of durf je dat niet eens?
Is er iets groots wat je in de weg zit? Waar je niet meer bij God mee durft aan te komen?
Toch.... doe het! Doe het wel! Je wordt er beter van. God wacht op je.

Ik kan me ook voorstellen dat de vijf eerst wel raar opkeken.
Misschien ook wel in eerste instantie een beetje sneu.
Haal je zoveel capriolen uit om je verlamde vriend door het dak vlak voor Jezus te krijgen en dan gaat het over vergeving.....

Blok 3. Binnen dit prachtige verhaal maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij macht heeft om de zonden te vergeven.
En daarbij noemt Hij Zichzelf met die bijzondere Naam 'de Mensenzoon'.

Dé zoon van dé mens. Zo staat het er (in het Grieks).
Een titel die de Here Jezus zelf alleen maar gebruikt.
Niemand noemt Hem de Mensenzoon. Dat doet Hij Zelf.
Een titel waar heel wat over te doen, nagedacht en geschreven is.
We komen deze titel in Daniel 7 tegen. In de Bijbelvertaling van het N.B.G. (1951) ook echt vertaald met 'Mensenzoon'.
Een mens komen we daar tegen, maar ook meer dan dat. Want in Daniel 7 ontdek je ook trekken aan die mens die hem Koninklijk maken en van wie gezegd wordt dat hij eeuwig zal regeren.
Volop mens. Zeg maar Zoon van David. Helemaal in het menselijk geslacht binnengestapt. Maar ook meer. Zoon van God.
Hier wordt Gods belofte uit Genesis 3 'heerlijk vervuld'!
Eindelijk iemand die echt kan verlossen. Meer dan mens alleen.
Zoals Hij in het geslachtsregister in Lucas 3 ook genoemd wordt: zoon van Adam, zoon van God. God en mens. Alleen in die tweeheid kan Hij doen wat Hij hier doet.
Hij mag zonden vergeven.

Ik las ergens dat Jezus in Marcus heel wat keren Mensenzoon wordt genoemd en dat dan steeds dezelfde aspecten naar voren komen.
Namelijk dat Hij moet lijden, dat Hij moet sterven. Dat Hij zal opstaan en dat Hij zal komen om te oordelen. En dat dan het Koninkrijk van de hemel gevestigd wordt op aarde.
Ja, mens maar ook meer dan een mens staat hier en daarom mag en kan Hij doen wat Hij hier doet. Goddelijk machtig, bijna vaderlijk, vergeeft Hij zonden.
Het woord 'vriend' uit vs.5 kan dan ook beter vertaald worden met 'kind'....(Grieks: teknon).

Blok 4. En nu gaat het er natuurlijk om hoe je daar op reageert.
Hier staat God Zelf voor je want alleen God kan zonden vergeven.
Voor de Schriftgeleerden is dit nu juist wat hen boos maakt.

God alleen kan zonden vergeven en deze rabbi Jezus is geen God, vinden zij!
En Jezus, die God is, en naar Psalm 139 weet wat er in ons omgaat, kent hun gedachten die ze van binnen koesteren.
En daarom reageert hij op hun diepste gedachten. Hij gaat het niet uit de weg.

Door deze actie van Hem zou je kunnen zeggen dat het gevaar ook dichterbij komt. Door zijn zelfontboezemingen wordt de beginnende haat en tegenstand aangewakkerd. Op weg naar zijn doel. Je proeft het tussen de regels door: Golgotha....

Deze mannen stoten zich eraan maar voor wie buigen wil voor Hem, wordt het leven mooi. Deze Mensenzoon kan het leven mooi maken maar dat wordt het niet automatisch zo maar voor iedereen....

En om te bewijzen dat Hij is wie Hij is, die prachtige aanvulling op vergeving. Hij geneest deze verlamde man. Alle vijf vergeving, alle vijf weer gezond! Wonder van liefde en macht.

En weet je wat nu zo opvallend is in dit verhaal?
Het laatste zinnetje uit ons tekstgedeelte.... 'Zoiets hebben we nog nooit gezien'... Hoezo? Jezus heeft al heel veel zieken genezen en demonen weggejaagd. Dus dan moet dit ergens anders over gaan.
Ja, en dat is ook zo. In deze combinatie hebben ze het nog nooit meegemaakt. Het is de eerste keer dat Jezus van zichzelf zegt dat Hij zonden kan vergeven. Dus vanaf nu kun je ook niet meer gaan voor de 'losse genezing' van deze dokter!

Het accent ligt meer en meer op het goede nieuws dat er vergeving van zonden mogelijk is voor ieder die gelooft dat deze Mensenzoon door God gezonden is tot redding van mensen! Dat is het nieuwe. Jezus bekennt kleur en maakt het leven hier mooi voor deze 5 mannen. En velen gingen door deze gebeurtenis mee in de aanbidding van God.

Blok 5. De mannen gaan vast zeer gelukkig naar huis. Zullen we gaan dansen? Zullen we een appje sturen naar Esther, Rebecca en hun vriendinnen? Feest!

En wij? En jij? Wat houd je over van deze geschiedenis?
Ik noem 4 punten op. Proef ze eens. Kijk eens wat je ermee kunt.
Of welke andere toepassingen je zelf hebt ontdekt. Ook mooi!

Het eerste. Je mag vrijmoedig naderen tot God!
Dat kun je ook mooi ontdekken, bijv. in de Hebreeënbrief, waar Jezus zo nadrukkelijk wordt voorgesteld als de Hogepriester die zoveel meer is dan de hogepriester in het O.T. *Hebr.4 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip"* (HSV).
Als je dat zelf al heel makkelijk doet, zul je hier niet van onder de indruk zijn. Maar vergis je niet. Voor veel mensen is het een hele hobbel om zo maar met je hele gedoetje bij Hem aan te komen.
Maar kijk dan naar dit voorbeeld van de vrienden.
Niets geen terughoudendheid. Niets geen schroom.
Ze slopen zelfs het dak. En Jezus bestraft hen niet. Hij begint niet over de herstelkosten en of ze wel goed verzekerd zijn. Hij begint niet over de inbreuk op privacy. Maar zij zijn welkom.
Zoals Hij zelf ook de weduwe uit Lucas 18 neerzet als voorbeeld van 'blijf maar aanhoudend bidden en vragen'. 'Open maar uw mond. Bid tot Mij vrijmoedig', leggen we zingend God in de mond in Psalm 81.
Iedereen met schroom, ben ik het wel waard om God lastig te vallen?, wil ik aanmoedigen om het gewoon maar wel te doen. Lees zo nog eens deze geschiedenis!

Het tweede. Wat wordt hier een mooi staaltje vriendschap neergezet.

Geschenk van God om het leven in deze wereld mooi en aangenaam te maken.

Mooi en ook kwetsbaar. Investeer zelf in vriendschap, voor zover dat in je vermogen ligt.

En neem als uitgangspunt dat het je wat mag kosten. Dat je wilt gaan voor het geluk van de ander. Wat is het waardevol en wat wordt het leven er veel mooier door.

Verwaarloos waardevolle contacten niet!

Het derde. Neem je voor niet t.o. Jezus te gaan staan zoals de Schriftgeleerden dat deden. Neem je voor om te buigen voor Hem. Doe het gewoon maar eens een keertje letterlijk. Alleen of samen. Dan wordt het leven nog veel mooier. Al dan niet gezond.

Het vierde. Geniet ervan dat God heeft omgezien naar deze wereld. Dat zijn Rijk echt gaat komen. Dat Hij zich niet heeft neergelegd bij alle pogingen van mens en duivel om deze wereld in een ramp te laten eindigen.

En laat je inschakelen bij zijn werk.

Deel je geloof. Laat merken, waar dat mogelijk is, wat belangrijke waarden voor je zijn.

Waar je in gelooft. In Wie je gelooft. Leef je geloof. Practice what you preach!

En gun ook die ander dat mooie leven als kind van God. Dat zal je omgeving gaan merken.

Amen