

Heel de schepping slaakt een zucht; Paaslied in corona tijd; Kinderlied: Wij vieren feest; Marcus 16:1-8; Gk 95; U zij de glorie; Ik leef; Jezus overwinnaar

Pasen maakt alles anders!

1. Sommigen van ons kennen de ervaring dat door een gebeurtenis de wereld er opeens heel anders uit ging zien. Die verkering, een droombaan, dat je goed door de zware operatie heen gekomen bent, een Godservaring. Iets waardoor na die ervaring de 'fles altijd half vol is' voor je.
2. Pasen hoort ook thuis in deze rij maar is tegelijkertijd ook nog veel meer. Dat hebben **eerst vrouwen** ontdekt. Marcus 15:47 roept al wat spanning op: waarom die info over de vrouwen daar? Uit liefde voor hun Meester en om zo lang mogelijk bij Hem te kunnen zijn gaan ze heel vroeg op pad met geurige specerijen. Daar aangekomen geeft hun 'in shock zijn' de echtheid van deze gebeurtenis aan: het graf is leeg.... Jezus is niet meer daar. Eigenlijk had dit het enige verhaal in Jeruzalem moeten zijn maar omdat de discipelen niet geloven gebeurt er nog het een en ander in Jeruzalem. **Na de vrouwen komen de discipelen in beeld.** De 'codetaal' 'dat zij en Jezus elkaar weer zullen zien in Galilea' werkt eerst nog niet. Terwijl de engel daar direct het accent op legt. Alhoewel niemand deze code kende behalve de discipelen zelf (Marcus 14:28) ging er toch nog geen lampje branden. De 'codetaal' 'zeg tegen de leerlingen en tegen Petrus' leidt toe naar de rehabilitatie van Petrus straks bij het meer van Galilea (Joh.21). Er is altijd een weg terug, zelfs van dat hele lelijke, maar ga die weg dan wel...
3. De **engel** geeft de paastoon aan: 'wees niet bang'. De Herder had het behalve 'naar Galilea gaan' ook erover gehad dat 'de herder gedood zal worden en de schapen uiteengedreven zullen worden' (Marcus 14:27). Die **goede Herder** is hier volop aan het werk om door te laten dringen dat die vreselijke fase voorbij is en nooit meer terugkomt. Vanaf nu is alles voor altijd anders geworden! Vol ontferming brengt Hij weer orde in de angstige chaos. En kijk eens hoe de hier nog aangeslagen discipelen later met Pinksteren getuigen als Apostelen. Vooral Petrus... Uiteindelijk werd het goede nieuws ook in Berkum gebracht. Nieuws dat je hele leven anders wil en kan maken. Geef je hieraan over, dan worden het mooie Paasdagen!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelgegevens

1. Fijne Paasdagen gewenst. Geniet en oefen het leven na Jezus' opstanding!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen:
3. 'Ze gingen niet op weg om de Opstanding van Jezus te zien. Ze gingen het begrafenisritueel afmaken. Het was een droevige taak, maar een noodzakelijk, zowel vanwege hun eerbied voor de overledene als om de geur van ontbinding tegen te gaan. andere lichamen zouden namelijk, gedurende de jaren die volgden, in hetzelfde graf worden begraven, voordat de botten van Jezus verzameld zouden worden en in een ossuarium worden geplaatst (de tweede begrafenis)'
4. 'Zij konden deze ervaring niet anders duiden dan als een echte ontmoeting met de levende Heer, die enkele dagen daarvoor was gekruisigd en de tekenen daarvan nog droeg. Dit zijn dan ook geen verhalen die voortkomen uit de grote verbeeldingskracht van de christelijke gemeente. Het is eerder zo dat door een ervaring van buitenaf de angst en het ongeloof werden overwonnen. Deze ervaring was zo overtuigend en zo sterk dat de geschiedenis zich voor de eerste christenen niet zonder meer continueerde na de opstanding van Jezus Christus. Voor hen was het nu al 'het einde van de tijden' en daarmee brak de toekomst van God aan. Het was echt een nieuw begin, waarbij mensen niet langer gevangenzitten in de vicieuze cirkels van de menselijke geschiedenis, waarin de dood overheerst. Het is definitief Pasen geworden'
5. **Bijbelgegevens:** Marcus 9 (9-10); Marcus 14 (27-28); Marcus 15 (40-47); Johannes 21; Hand.2 (23-24); 1Korinthe 15

Heel de schepping slaakt een zucht; Paaslied in corona tijd; Kinderlied: Wij vieren feest; Marcus 16:1-8; Gk 95; U zij de glorie; Ik leef; Jezus overwinnaar

blok 1. Weet je nog? Die ervaring/gebeurtenis die heel je leven anders heeft gemaakt? Weet je nog wat je zou zeggen als je middenin de nacht wordt wakker gemaakt en als dan aan je gevraagd wordt: wat is het meest indrukwekkende dat je meemaakte in je leven? Een life-changing-experience/event waardoor je daarna alles anders ging zien en beleven. Waardoor daarna de fles voor jou altijd half vol en niet meer half leeg zit.

Die verkering? Die uiteindelijk leidde tot tientallen jaren geluk met je partner?
Die ultieme droombaan waar je nooit op had durven hopen.
Waardoor je het gevoel hebt met een geweldig mooie hobby bezig te zijn en er nog voor betaald krijgt ook?
Of dat je voor het eerst vader/moeder wordt.
Of dat moment dat de arts stralend de behandelkamer binnenkwam met de uitslag na de operatie? Het is gelukt! Je hoort bij het kleine percentage geluksvogels bij wie deze riskante operatie goed is afgelopen.
Of misschien een godservaring? Een diepe vreugde die nooit meer echt is weggegaan omdat je toen zo goed beseftte dat je kind van God mag zijn?

Blok 2. Ik geloof dat Pasen lang geleden en daarom Pasen vandaag ook hoort bij dit rijtje. En er zelfs bovenuit stijgt.
Hier begint een geweldige, onomkeerbare beweging.
Richting leven. Richting geluk. Richting God. Richting genade.
Voorbij de tijd dat de dood het laatste woord lijkt te hebben.
Voor als je eraan wilt. Als je gelooft.

Laten we er eens wat beter naar kijken, en naar luisteren, naar wat er op deze Paasmorgen in Jeruzalem gebeurt.
De eersten die in beeld komen zijn de vrouwen.
En het lijkt wel alsof Marcus in het laatste vers van hs.15 hier al naar toe werkt.
Want als alles achter de rug is en Jezus is begraven lezen we daar: 'Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd'.
Ja, je zou zeggen: dat vraagt om een vervolg....
En inderdaad, op die Paasmorgen zijn zij al vroeg op pad.
Uit liefde en respect voor hun Meester.
En ook om nog zo lang mogelijk af en toe naar hem toe te kunnen gaan.
Zoals mensen vandaag ook soms graag weer even naar de begraafplaats willen gaan.
Om dichtbij iemand te zijn. Of misschien beter gezegd: dichtbij de herinnering aan iemand.
En als deze vrouwen dan met die sterk ruikende geurige zalf en specerijen die nare, zeer indringende lijkvlucht kunnen verdrijven, dan is het definitieve afscheid voor je gevoel nog niet daar.
En al de verhalen van na Pasen willen duidelijk maken dat de opstanding van Jezus Christus waar is en ook echt gebeurd.
Want nergens wordt het getekend als een makkelijk, vloeiend verhaal.
Nergens verbloemen de evangelisten hun eigen twijfel, ongeloof en dat van de andere discipelen. Een stoterig, ongemakkelijk verhaal. Omdat het zo waar is!
Ook de vrouwen raken zo ongeveer in shock als ze het lege graf zien en de engel horen praten.

Angstig en verward haasten zij zich terug naar de leerlingen.
En had dit verhaal het enige verhaal hoeven te zijn in Jeruzalem over zijn opstanding.

Want Jezus had duidelijk gemaakt dat Hij zijn leerlingen weer zou zien in Galilea. En als de vrouwen met dat bericht bij de leerlingen zouden komen, zou dat voor hen voldoende moeten zijn om die kant op te gaan.

Maar het kwartje viel niet bij de mannen toen zij dit hoorden van de vrouwen. Terwijl het toch als het ware 'codetaal' was... Want niemand was erbij toen Jezus aan de discipelen vertelde dat Hij hen na zijn opstanding weer zou ontmoeten in Galilea. Dus als die vrouwen er dan over beginnen dat de levende Heer hen in Galilea zal ontmoeten had het kwartje moeten vallen, maar dat viel niet. Bepaald niet...

En als je goed oplet is dat bijna het voornaamste wat de engel vertelde. Hij houdt geen uitvoerig verhaal over de opstanding. Nee, de engel zegt dat hij niet hier is en dat Hij vooruit zal gaan naar Galilea. Dus 'Galilea' is het eerste codewoord maar het lijkt nog niet erg aan te slaan bij de discipelen, als we de komende gebeurtenissen in de gaten houden.

De engel geeft nog een tweede 'codewoord': Petrus.....
Zeg tegen de discipelen én tegen Petrus!

Dat is niet bedoeld om Petrus belangrijk te maken.
Belangrijker dan de andere discipelen.
Het is meer al toe leidend naar wat er straks gebeuren gaat bij het meer van Galilea.
Als ze straks wel echt naar Galilea gaan.
Waar die man aan de kant van het meer op hen wacht, na hun nachtje vissen, bij dat kolenvuurtje. Dat denken doet aan dat andere kolenvuurtje.
Waar Petrus gescholden, gezworen en gevloekt had.
Waar hij gezegd had dat hij niet bij die Jezus hoorde en Hem niet kende.
Zeg maar tegen Petrus dat Ik hem in Galilea zal treffen.
En hoe wonderlijk mooi gaf de Here Jezus hem daar een herkansing.
Om zijn liefde voor zijn Meester uit te spreken.
Om aan het werk gezet te worden om het evangelie van de levende Heer te gaan vertellen in de wereld.

Mooi voor Petrus om straks te ontdekken en mooi voor ons om vandaag te ontdekken dat er altijd een weg terug naar God mogelijk is.
Het is altijd mogelijk om van een doodlopende weg weer terug te gaan naar huis.
Het is nooit te laat voor bekering.
Zelfs en juist voor Petrus, die zich zo vreselijk diep geschaamd heeft, is er een nieuwe kans. Dat zal hij straks ontdekken, terwijl hij nu, samen met de andere discipelen, nog niets wil geloven van het verhaal waar de vrouwen mee aan komen zetten.
Petrus moet over zijn trauma heen geholpen worden en de goede Herder weet dat, en regelt dat!

Blok 3. Alhoewel de engel niet heel uitgebreid is in wat hij zegt is er binnen die weinige woorden nog iets moois te ontdekken.
Een basale aanmoediging voor kinderen van God: wees niet bang!
Het zijn zelfs zijn eerste woorden!

Dat zei hij tegen de vrouwen die enorm waren geschrokken.
En we horen het de Here Jezus ook regelmatig zeggen: je hoeft niet bang te zijn.

Je hoeft niet MEER bang te zijn.
Dat dit steeds maar weer gezegd moet worden betekent dat wij dus makkelijk wel bang zijn en bang worden. De Heiland kent ons!
Je mag je steeds opnieuw optrekken aan die woorden.
Wat waren de discipelen in die dagen ook bang geweest.
Want wat was het een angstige tijd geweest.
Wat waren het nare dagen geweest. Gevlucht en uiteengejaagd.
Ieder voor zich, alle kanten op..
Zoals Jezus ook voorspeld had in Marcus 14:27.
De Herder zal worden gedood, de schapen zullen uiteengedreven worden.
Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.

En nu is die vreselijke fase voorbij. Voor altijd.
De goede Herder leeft weer en zal nooit meer worden gedood.
Als een echte Goede Herder is Hij op deze paasmorgen volop aan het werk.
Om stapje voor stapje de vrouwen, de discipelen weer samen te brengen.
En nog weer wat later op gang te brengen.
Discipelen.... Verbonden in hun gezamenlijke geloof dat de Here Jezus leeft en regeert.
De Herder zorgt voor zijn kudde. God zorgt voor zijn kerk.
En daarom dit prachtige nieuws op de paasmorgen.
Hij is niet hier. Hij leeft.
Wereldschokkend prachtig nieuws.

En moet je eens kijken wat het gevolg ervan is.
Dat de Goede Herder weer voor zijn leerlingen is gaan zorgen.
En na 40 dagen naar de hemel gaat en 10 dagen later zijn Geest naar de aarde stuurt.
Kijk eens even vooruit naar de Pinksterdag.
Daar zijn ze. De apostelen en Petrus.
Wat zal het voor hem bijzonder zijn geweest om zo vol overtuiging te kunnen vertellen aan het Joodse volk dat zij de Heer hebben gekruisigd maar dat Hij weer is opgestaan uit de dood.

De discipelen zo in paniek na zijn sterven. En zo vol van de Geest na Pinksteren.
Omdat het goede nieuws verkondigd moet worden.
Altijd maar weer opnieuw, ook in Berkum. En in heel de wereld.
Vertel het aan jezelf en aan elkaar, aan je kinderen.
En gisteren hier op het winkelplein: Pasen maakt alles anders, want Jezus leeft!

God zal altijd voor je blijven zorgen, zelfs door de dood heen.
Geef je hieraan over. Dat geloof, waar je soms niet zoveel van merkt.
Het zijn niet altijd grote hoogten waarop je je bevindt.
Geloof is gelukkig veel meer dan emotie en ervaring.
En ondertussen mag je hier op aarde God meehelpen.
Opgestaan met Christus om nieuw te leven.
Gezegende paasdagen zijn er voor jou.
Een gezegend leven is er voor jou. Altijd te mogen leven in verbondenheid met de Levende! Amen.