

## **NLB.556:1,2; Marcus 15: 20 – 41; Maria keek toe; Agnus Dei; Gk 89:1,2; Stabat Mater; Zie, hoe Jezus lijdt voor mij**

### **Als de Zoon van God sterft....**

1. En? Gewend aan het verhaal van de Here Jezus die sterft? Jammer! Hoe mooi is het als je het verhaal over Jezus' dood nooit 'zomaar' kunt horen of lezen. Marcus kan daarbij helpen. Zou je na het spotten van de omstanders het nog-dagen-durende-sterven van de Here Jezus verwachten en verder niets: nee, de hele kosmos raakt van slag...
2. Drie uur duisternis: Godverlatenheid 'zodat wij nooit meer verlaten worden'. Het gordijn in de tempel scheurt: meer dan de tempel is hier. God is vanaf nu voor iedereen altijd overal bereikbaar. (in Mattheüs) Doden die opstaan uit het graf: heel de gebroken kosmos gaat met Jezus mee het graf in. Uit en na de duisternis ontstaat als het ware een nieuwe schepping! Het oude is voorbij. De (her)Schepper kan zich niet langer inhouden!
3. Waarom gebeurt dit? De centurio (!) weet het. Hij neemt de eerste woorden uit het Marcus-Evangelie op de lippen: dit was waarlijk de Zoon van God! De Romeinse hoofdman over 100 man die misschien net nog Simon van Cyrene bevolen heeft de kruisbalk te dragen. Hij, die vast ook heeft meegedaan met de helse spot. Nu de eerste oprechte christen (?) die hier zegt wat waar is. Waar de beroepsbijbelkenners zwijgen.... Alleen omdat Jezus Zelf God(s Zoon) is gebeurt dit en is het nu genoeg: het is volbracht!
4. Marcus volgt in zijn Evangelie Petrus, waarschijnlijk tot in Rome. Dit 'kleine Pinksteren' is veelbelovend. Als zelfs een 'brute heiden' Jezus gaat belijden als de Zoon van God is er hoop voor iedereen. Zie deze bekering als een aanmoediging voor al die anderen uit het Romeinse rijk en uit de rest van de wereld. Zo komt Goede Vrijdag 2021 in alle vreugde en ernst ook op jou/u af! De Redder van de wereld wil ook jouw/uw Redder zijn. Buig voor Hem en aanbid Hem. Hij wil er altijd en overal voor je zijn. En?

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Goede Vrijdag 2021. Hoe was deze week tot nu toe? Ik wens je een heel gezegend weekend toe. Ook dat het je lukt om te 'gedenken'... Dank aan de Levende!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: we n . . m . n d . ze d . g een G . . de Vrij . . g. Vr . . g thuis m . . r w . . rom w . nt het is t . ch h . . l erg v . . r de Here Jezus? Ge . ukk . g m . gen we z . nd . g P . sen v . . ren w . nt d . t gr . te f . . st h . . rt er heel erg bij! G . . . . . s!
3. 'En nu zien we niet de hogepriester, niet een belangrijke rabbi, zelfs niet een trouwe leerling, maar een door de strijd geharde bruto in een Romeins uniform voor deze stervende jonge Jood staan, een mens die mensen vermoordt met hetzelfde gemak waarmee je een vlieg doodslaat. En hij zegt iets wat, in Marcus' ogen, voor de hele wereld een signaal is dat het koninkrijk inderdaad gekomen is, dat er een nieuw tijdperk is aangebroken, dat God iets gedaan heeft wat over de hele aarde bekend zal worden. De Romeinse centurio wordt in het evangelie van Marcus de eerste geestelijke gezonde mens die Jezus Gods Zoon noemt, en het ook meent. Ja, zegt Marcus tegen zijn mogelijk Romeinse publiek, en als hij het zegt, waarom anderen dan niet?'
4. 'De donkere wolk van kwaad, Israëls kwaad, het kwaad van de wereld, het Kwaad zelf dat nog groter was dan de som van zijn delen, sneed Hem los van degene die Hij Abba noemde, op een manier die Hij nog nooit had meegemaakt. En vanuit een leven lang van Bijbels gebed, welke een schreeuw in Hem op, als een reflex. Geen schreeuw van opstand, maar een schreeuw van wanhoop en verdriet, een wanhoop die, afgesneden van God, toch nog aan God vraagt waarom dit moet gebeuren. De zoon, verworpen door de pachters, zoekt vergeefs naar zijn vader en vraagt waarom'
5. **Bijbelrooster**. Over de Zoon van God: **vrijdag - maandag** Marcus 1:1-14 (1.11); Marcus 9:1-13 (7); Marcus 12:1-12 (6); Marcus 14:53-64 (61-64); **dinsdag** over een ander kosmisch ingrijpen van God: Mat.24:29-31 + Hebr.12:25-26; + Op.6:14-16; **woensdag** 2Kor.5:11-21 (17); **donderdag** Fil.2:1-17 (8-10). Liefhebbers: Kol.2:14-15; Rom.8:32-39; Op.1:7; Op.6:12-17; 1Kor.15:20-34; over centurio's: Hand.10:1; 27:1

**NLB.556:1,2; Marcus 15: 20 – 41; Maria keek toe; Agnus Dei; Gk 89:1,2; Stabat Mater; Zie, hoe Jezus lijdt voor mij**

Blok 1. Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel is dat Jezus stierf aan het kruis. Elke catechisant geeft zonder aarzelen onmiddellijk antwoord als de vraag klinkt 'waarom is Jezus gekomen?'. Namelijk 'om te sterven voor onze zonden'...

En hoe bekender een verhaal is, hoe lastiger het kan worden om het toch weer te horen en ervan onder de indruk te raken.

Dat kan ons ook zomaar overkomen vandaag.

O ja, Goede Vrijdag: die kennen we al...

Dat is begrijpelijk. Het is ook heel jammer.

Hoe mooi zou het zijn als het je vandaag weer lukt om dit Evangelie nieuw te horen.

Om je eerste liefde voor je Heiland weer te herontdekken.

Om zijn liefde, trouw en doorzettingsvermogen weer te proeven.

Dat gaat niet vanzelf. Dat is iets waartoe je kunt besluiten om het te willen.

Dat zou je nu dus, op dit moment, kunnen besluiten. Ik wil je vragen dat te doen.

Je kunt erom vragen aan de Here God Zelf, of Hij zich weer in al zijn grootheid en liefde wil laten zien.

We kunnen ook samen de woorden van God via het Marcus-Evangelie opnieuw proeven.

En ik denk dat die woorden daar ook heel goed bij kunnen helpen.

Want – na alle spot – zou je verwachten dat het langzaam uit zou lopen op de dood van de Here Jezus. Dat het langzaam stil zou worden. Een proces dat soms echt nog dagen kon duren. Maar hier lezen we nog over de meest bijzondere gebeurtenissen.

Voor, rondom en na het sterven van de Here Jezus.

Kosmische, wonderlijke gebeurtenissen. Zeer ingrijpend.

De hele schepping raakt van slag.

Hier gebeurt iets ongekends, iets unieks, iets vreselijks.....

Als bij de schepping. Als bij de wederkomst. Iets van vergelijkbare orde!

Blok 2. Het eerste bijzondere is die drie uur duisternis, van 12 tot 3 uur 's middags.

Mede omdat het Pascha bij volle maan gevierd wordt is dit volkomen onnatuurlijk.

Wat zal Jezus het daarom gevoeld en ervaren hebben: hoe vreselijk voor Hem!

Hij die weet heeft van zijn Vader die de zon laat opgaan over boze en goede mensen.

Die in zijn algemene genade altijd maar weer blijft zorgen voor alle mensen.

Zoals Jezus Zelf zo mooi in de Bergrede had verteld.

Dat God altijd maar weer een nieuwe dag laat aanbreken.

Maar God laat hier de zon niet eens meer schijnen voor zijn geliefde Zoon.

Geen genade meer..

De godverlatenheid zal heftig op Hem neer zijn gekomen.

Het gespot en rumoer zal langzaam maar zeker tot stilstand gekomen zijn en toen werd het stil. Doodstil. Godverlaten stil. Daar hing Hij. Eigenlijk helemaal alleen!

Om ons. De formulering in een Avondmaalsformulier wijst hier zo mooi op.

'Toen riep Hij uit: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

Hij in onze plaats. De wonderlijke ruil....

En vanwege wat de Here Jezus daar doet gebeurt er nog zoiets onnatuurlijks.

Het binnenste gordijn in de tempel, dat ervoor zorgde dat de ark van God (symbool voor zijn aanwezigheid in die tijd) en de mensen elkaar niet zomaar konden zien, scheurt

zonder toedoen van mensen, van boven naar beneden doormidden.  
De onzichtbare hand die het gordijn scheurt komt van boven. Goddelijk ingrijpen.  
Dat betekent dat vanaf nu de kloof tussen God en mensen wordt gedicht.  
De dood van de Here Jezus en de prijs die Hij daarmee betaalt zorgen ervoor dat de omgang tussen God en mens makkelijker, minder gevaarlijk wordt!  
God is niet meer vooral op die ene, bijzondere plaats, voorzichtig te benaderen maar Hij mag altijd en overal worden aangeroepen! Er zit geen gordijn meer tussen.  
En dan in het verlengde daarvan nog zo'n bijzonder wonder.  
Daarover kort omdat we het niet in Marcus maar wel in Mattheus vinden.

Op het moment dat Jezus sterft geeft de dood alvast een aantal doden terug.  
Als voorschot. Als eerstelingen. Als hoopvolle toekomstperspectief.  
Een aantal mensen staan op uit de dood en verschijnen na Pasen aan heel wat mensen.

Kortom: indrukwekkend, wat hier gebeurt.  
Als het ware een nieuwe schepping.  
Na de duisternis, net als in het begin van de schepping, kwam er licht en leven.  
Lucht en toekomst.  
Het oude is voorbij. De Schepper kan Zich niet meer inhouden.  
Alle spanning, de toorn over de zonde, de ingehouden voorzienigheid: het is voorbij!  
Wat een ontzettend groot moment in de geschiedenis als de Here Jezus sterft.  
Bij volle bewustzijn. Niet als slachtoffer maar volop actief en met een luide kreet.  
Het is genoeg. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Om ons... en om zijn Vader!

Blok 3. Waarom gebeurt dit allemaal op zo'n bijzondere manier?  
De centurio weet het! Als eerste horen we hem over wat hier gebeurt.

Een heiden. Een Romeinse bruid die het had weten te schoppen tot hoofdman over 100!  
Wat doe jij voor de kost? Ik ben centurio. Commandant in het leger van de keizer, met 100 man personeel onder me...  
We hebben het afgelopen zondag gehad over die soldaten.  
Een heel cohort. 200-500 soldaten, dus 2 – 5 centurio's.  
We hebben het gehad over hun haat, hun spot. Hun demonische spel waarbij ze een nepkoning van Jezus hadden gemaakt. Met die ene volgeling, Simon van Cyrene. Helse spot.  
Misschien had deze centurio de leiding tijdens de wandeling naar Golgotha en had hij Simon gedwongen om de kruisbalk voor Jezus te dragen.  
In elk geval stond hij er met zijn neus bovenop.  
Recht voor Jezus. Alles zag en hoorde hij van dichtbij.  
En toen hij al die indrukwekkende tekenen en natuurverschijnselen meemaakte beleed hij als een christen wat hier nu eigenlijk echt aan de hand is.  
En Marcus laat de woorden uit het eerste vers van zijn Evangelie hier weer klinken.  
Marcus 1:1 'Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God'.  
En hier opnieuw. De centurio zegt het: die man die hier sterft is WAARLIJK de Zoon van God.  
Wij halen graag Tomas aan als de eerste Christus-belijder na Pasen.  
Hij die na eerdere aarzelingen (hij was er niet bij toen Jezus verscheen) bij de tweede verschijning (waar Tomas bij was) zo uitbundig uitsprak: 'mijn Here en mijn God'.  
Maar 9 dagen eerder was hier al die centurio die zijn geloof in de Zoon van God beleed!  
Deze is waarlijk de Zoon van God.  
Waarbij het accent op beiden ligt. Zoon van de Vader maar ook Zelf echt God!  
En als je wilt: lees nog eens hoe Marcus bij de markante momenten steeds met deze benaming komt. Bij de doop: dit is mijn geliefde Zoon.

Bij de verheerlijking op de berg: dit is mijn geliefde Zoon.  
In de gelijkenis van de slechte pachters (Marcus 12) waarbij de eigenaar van een wijngaard zijn land verpachtte en na een tijdje knechten stuurde om de opbrengst op te halen. Stuk voor stuk werden de knechten mishandeld, vernederd of zelfs gedood.  
Dan staat er 'uiteindelijk stuurde de Eigenaar zijn geliefde zoon en dacht bij zichzelf: ze zullen Hem toch zeker niet...'. Maar ook de geliefde zoon werd gedood...  
Waar we de Schriftgeleerden en Joodse gelovigen niet horen is deze heiden er heel snel over uit: DIT IS DE ZOON VAN GOD!

En daarom gebeuren er zulke ingrijpende dingen met zijn sterven.  
Omdat hier een van de grootste gebeurtenissen op aarde plaatsvindt.  
Daarom zei de engel zo'n 33 jaar eerder tegen Jozef: 'noem Hem Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde' (Mat.1,21).  
Jezus: de HERE redt!

Blok4. Marcus volgt in zijn Evangelie de weg die Petrus is gegaan.  
Een weg die waarschijnlijk helemaal doorliep tot in Rome.  
Het centrum van de macht. Centrum van het heidendom.  
Centrum van het rijk dat de keizer als de almachtige god aanbidt.  
En kijk dan nog eens naar wat hier op Golgotha gebeurt.  
Het lijkt alvast wel een 'klein Pinksteren' of 'vroeg Pinksteren'.  
Een heiden komt tot geloof. Erkent Jezus nog eerder dan de hele kerkelijke gemeenschap in Jeruzalem, bij elkaar!  
Wat een mooi signaal wordt hier afgegeven!  
Zo'n brute centurio stond niet bepaald voorgesorteerd om tot geloof te komen.  
Zo'n type waarvan wij zouden zeggen: zo iemand staat niet open voor het geloof in het ondenkbare. Maar toch: de Geest wordt hem te machtig.  
En wat is dat hoopvol voor ons. Voor iedereen. Voor alle soorten mensen. Wie volgt...?  
Je moet af van het denken in 'dat is er geen type voor'.  
Zo vaak ik dat hoorde zeggen in mijn leven, zo vaak heb ik geprotesteerd.  
Ik ben er ook geen type voor. En jij, en u, en wij ook niet.  
Het moet je gegeven worden.  
Er moet goddelijke macht aan te pas komen.  
Krachten, zo zeggen de Dordtse Leerregels, te vergelijken met de krachten die ingezet zijn bij de schepping!  
Het moet je gegeven worden... Ja!  
Maar dat betekent niet dat je onzeker hoeft te zijn of het dan wel aan jou gegeven zal worden.  
Want juist dit hele lijden en sterven van Christus en straks zijn opstanding, is juist bedoeld om uit te delen. Om te verkondigen.  
Straks gaan de discipelen als Apostelen de wereld over.  
Het goede nieuws is er voor iedereen die gelooft.

Jij hoeft alleen maar 'ja' te zeggen: te buigen voor de Zoon van God.  
Maar doe dat dan wel!  
En dan zullen Hij en de Vader en de Geest ervoor zorgen dat het goed komt.  
Gebruik de mogelijkheden. Gebruik de middelen die daarvoor zijn.  
Lees je Bijbel, bid elke dag. Ga naar de kerk, online of in het echt.  
En ook op andere momenten, persoonlijk of samen: zoek de omgang met de Heer.  
Zoek voeding voor onderweg.  
Zodat Goede Vrijdag en zondag Pasen een groot feest mogen worden.  
Niet alleen voor de Here Jezus. Niet alleen voor Vader in de hemel.

Niet alleen voor de heilige Geest. Maar ook voor jou, voor ons.  
Voor de gemeente van de Here Jezus Christus, de Zoon van God. Onze Heiland.  
Hij die er altijd voor ons wil zijn en ons nooit meer zal verlaten, amen.