

**Opw717; Ps.33:1; kindmoment; Mar.1:29-39; Opw462; Gk131:1,4,9 OLB473:1,3**

### **Te druk om niet te bidden!**

1. Zijn dit ook jouw woorden, of juist andersom? Bidden.... Lukt het je persoonlijk of samen een beetje? Waarom zou je het (blijven) doen of laten? Wat weten we over de Here Jezus en zijn gebedsleven? In ons Bijbelgedeelte van vandaag gaat het om vier situaties waarvan eentje over Jezus-en-bidden.
2. **Eerste.** Na massale gezangen wordt nu ingezoomd op een individuele genezing. Die van Petrus' schoonmoeder. Uit het feit dat Jezus haar koorts bestraft (Luc.4:39), er vlak daarvoor een demon wordt weggejaagd en ze na genezing onmiddellijk weer kan dienen laat ruimte te denken aan bevrijding van een demon. **Tweede.** De sabbat is nog niet voorbij of in het donker stroomt de massa toe. Bevrijdingsfeest op deze eerste werkdag van de week! Een bijzonder gezagvol Persoon is deze nieuwe Rabbi Jezus die veel mensen geneest! De demonen moeten zwijgen want nu zijn de mensen aan zet. **Derde.** Na een korte nacht (!) gaat Jezus niet naar de tempel maar naar de stilte om te bidden. Binnen de hectiek en intensiteit van zijn leven was gebed levensvoorwaarde. Wat had ik Hem graag willen horen! Ik vermoed dat de thema's aanbidding, heimwee en vragen om kracht voor wat er gebeuren moet zijn gedeeld met zijn Vader. Hij was te druk om niet te bidden. Hij kende de kracht en de vreugde van het bidden. Herkenning? **Vierde.** De vier bekende volgelingen verwijten Hem zijn wegloupedrag want de mensen zoeken Hem. Hij kan een mooie dokterspraktijk gaan beginnen in Kafarnaüm! Maar voor Hem is het principieel om 'uit te gaan' ('Missio Dei'). Dat was al in de hemel zo. Hij wil op preektoernee. Niet met gezangen maar met het goede nieuws over het Koninkrijk dat doorbreekt. Dat doet Hij vervolgens ook in heel Galilea. Het lijkt erop alsof de mensen liever zijn gezangen ontvangen dan zijn woorden horen en doen.
3. Het is in deze tijd van groot belang om te bidden. Er kan veel vreugde en kracht loskomen bij het bidden. Kies ervoor om de uitspraak 'te druk om niet te bidden' te omarmen. Bid 'uw Koninkrijk kome' en laten het Woord en het gebed onze instrumenten zijn. Zijn Koninkrijk komt als alle Koningskinderen geteld zijn. Kijk en bid om je heen!

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Week van gebed is bijna achter de rug. Leven van gebed voor de boeg. Veel goeds!
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: k . n jij al . . n p . . r zinggeb . djes? S . m . n met papa of m . m . als je n . . r b . d g . . t? Bij h . t eten? De H . re J . z . s g . ng gr . . g en v . . k b . dden! Cont . ct m . t zijn V . d . r in de h . mel vond Hij h . . l belangrijk! G . . . . . s!
3. 'En met datzelfde gezag sprak Hij woorden van genezing. Hij was gekomen om een einde te maken aan de nachtmerrie, om volken en individuen te redden van de vernietigende krachten die hen gevangen hielden. Dus of het nu krijsende demonen waren, een vrouw met koorts, of de verschillende ziektes waar mensen op dat moment toevallig aan leden, Jezus rekende er allemaal mee af, met datzelfde vriendelijke gezag, dat tegelijk een diepgaand effect had. Met dit verhaal begint Marcus ons uit te leggen hoe Jezus zo snel zo populair werd en hoe de richting van zijn publieke carrière onvermijdelijk uit moest lopen op het dramatische einde ervan. Er is geen twijfel over mogelijk dat Jezus al gauw enorme menigten aantrok, en dat zijn gezaghebbende gezangen de belangrijkste reden waren. Dat Hij daardoor ondertussen met zijn eigen leven de prijs zou betalen van dit reddende gezag, hoorde bij de integriteit van zijn handelen. Aan het kruis was de laatste keer dat ze zijn gezag probeerden te ondermijnen, door Hem uit te dagen en te bespotten. Aan het kruis maakte Hij het genezende werk af, dat Hij op die dag in de synagoge begon'
4. **Bijbelrooster zondag** Mar.1:21-28; **maandag** Mar.1:40-45; **dinsdag** Luc.4:38-44 (39); **woensdag** over reageren op Jezus' woorden: wat doe je na Mat.4:16 en Joh.1:1-18 (5.11); **donderdag** Luc.6:12-16 (vlak voor de Bergrede!); **vrijdag** Mat.14:13-23 (13.23); **zaterdag** Mat.6:5-8. Liefhebbers: 1Pt.5:7; 2Kor.12:8; Luc.18:1-14

**Opw.717; Psalm 33:1; Marcus 1:29-39; Opw.462; Gk131:1,4,9; OLB473:1,3**

Blok 1. Wat gebeurt er met je als je dit thema hoort?

Blij mee? Ongerust over? Verward?

Vandaag gaat het o.a. over bidden. Iets wat groot en belangrijk is in deze wereld.

In het leven van een christen.

Iets waar we het soms ook moeilijk mee kunnen hebben.

Je moet ervoor kiezen om het te doen.

Je gedachten dwalen soms zo snel af.

Volgens dit plaatje/onderzoek vindt 88% van de mensen het lastig om te bidden.

Soms hoor je jezelf weer hetzelfde riedeltje opdreunen.

Afgelopen week was het de landelijke week van gebed.

Heb je meegedaan? Heb je het gelaten voor wat het was?

Ik denk dat heel wat christenen teleurgesteld zijn over hun gebedsleven.

En jij? En u? Ik hoop alvast dat deze dienst je weer iets in handen geeft om mee bezig te gaan. Om te proeven. Om wellicht meer dan tot nu toe te gaan bidden.

Ik hoop dat het je stimuleert om te bidden. Vanuit verlangen.

Waar en bij wie kunnen we beter in de leer gaan dan bij onze Heiland, de Here Jezus?

In deze bijbelverzen worden 4 situaties geschetst, waarvan er eentje gaat over het bidden van onze Here Jezus. En die staat ook echt in verband met de andere drie gebeurtenissen.

Blok 2. We lezen bij de start van het optreden van de Here Jezus over massale genezingen. Wat een macht. Wat een liefde!

Maar net zo goed is het van groot belang als één mens genezen wordt.

Zoals bij ons hele grote problemen over ziekte, vluchtelingen, vervolging soms opeens een gezicht krijgt door één mens die in beeld komt.

Hoe kostbaar is het leven en het geluk van één mens in de ogen van onze Heer!

Maar het is wel bijzonder hier wat en hoe dat gebeurt.

Het gaat om de schoonmoeder van Petrus.

Dus hij kon zowel Jezus volgen in die tijd als getrouwd zijn: bijzonder!

Na een indrukwekkende kerkdienst, van zowel preek als indrukwekkende genezing in de synagoge ging Jezus niet na afloop bij de deur staan om alle complimenten in ontvangst te nemen maar ging Hij onmiddellijk weg, naar het huis van de broers Simon en Andreas. Een bijzondere situatie.

Het is opvallend dat vlak voor haar ziekte er net een demon was weggejaagd uit de synagoge. Het valt op dat we in het Lucas-Evangelie lezen dat Jezus de koorts bestraft.

Alsof de koorts een persoonlijkheid is.

En het valt op dat de schoonmoeder, na genezen te zijn, onmiddellijk weer in actie komt, en gaat dienen.

Meestal ben je na heftige koorts nog wel een tijdje uitgeteld. Slap en moe.

Het lijkt erop alsof de weggejaagde demon zijn intrek in de schoonmoeder van Petrus heeft genomen maar ook daar wordt hij – gelukkig – weer weggejaagd.

Er is stap-voor-stap geen ruimte en woonplaats meer voor boze geesten in kinderen van God.

Mensen die zich gaan toevertrouwen aan de Here Jezus kunnen niet meer bezet worden gehouden door demonen! Dat is het eerste stukje uit dit Bijbelgedeelte. Bemoedigend!

Als dan de sabbat achter de rug is en 's avonds het donker invalt en de mensen in principe weer aan het werk mogen gaan komen ze massaal toestromen en blijven met z'n allen drommen voor de deur van het huis waarin de Here Jezus is.  
Wat een bevrijdingsfeest vindt daar plaats!

Wat een overmacht van liefde en genade. Geen kwaal was Jezus te erg. Geen demon te sterk. Wat een gezag, wat een zeggenschap heeft deze Heer! Dat gebeurt er als Gods Koninkrijk begint door te breken. Probeer je wat voor te stellen bij dit plaatje!  
En bijzonder: de demonen moeten hun mond houden over Hem.  
Dat levert tenslotte vast niets goeds op. Afbrekend en vernietigend.  
Maar het heeft nog een reden.  
Het wordt tijd dat de mensen zich gaan uitspreken over wat hier gebeurt.  
Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat het de mensen meer om Jezus' genezingen gaat dan om Jezus' woorden. En dat is precies de verkeerde volgorde!

Nadat iedereen weg is gegaan was het vast al laat.  
Wat een drukke dag. Wat zullen ze moe en onder de indruk zijn.  
Ze hebben vast nog nagepraat. Vol met adrenaline. Jezus ook.  
En toch, laat het je opvallen!, staat Jezus weer heel vroeg op.  
Bij wijze van: de wekker ging. Zou Hij nog een keertje lekker omdraaien? Wekker uit en even sluimeren? Nee, Hij niet!

Hij gaat eruit. Om te bidden. En ook hier laat Hij zien dat Hij anders is dan de anderen.  
In die tijd waren er voornamelijk twee plaatsen om te bidden.  
Thuis of in de tempel. Het huis waar jezelf woont of het huis waar God woont.  
Jezus doorbreekt dit en gaat naar buiten, ver bij de mensen vandaan, zoals Hij vaker zal gaan doen en is daar kind-aan-huis bij zijn Vader.  
Op bergen en in dalen: ja, overall is God!  
Zo'n druk leven, zo'n grote opdracht en dan toch vooral vaak in gebed.  
Hij koos ervoor om vaak te bidden.  
Om in de nabijheid van zijn Vader te willen zijn.  
Dan gaat het er niet om dat je je ogen dichtdoet en onmiddellijk gaat bidden.  
Nee, gewoon bij God zijn. De tijd nemen. Eens wat zeggen. Dan weer zwijgen.  
In de aanwezigheid van de Allerhoogste zijn. In die bijzondere, heilige ruimte.  
Voor Jezus om zijn ziel tot rust te brengen.  
Of om ook juist vanuit die rust het uit te roepen wat Hem bezig hield.  
Wat zou ik graag heel voorzichtig getuige zijn geweest.  
Stel je voor dat je eerbiedig zou mogen meeluisteren.  
In het Johannes-Evangelie, in hs.17 bijv. kunnen en mogen we meeluisteren. Een heel lang, intens, intiem gebed!  
Wat zal er ruimte geweest zijn voor heimwee 'wat hadden we het toch goed!' en aanbidding en lof voor zijn Vader in de hemel.  
Ik wil uw Naam grootmaken, Ik wil graag dat anderen uw Naam groot maken.  
Er zal vast ook gebed geweest zijn voor het eerste kleine groepje volgelingen van vier.  
En Hij zal zeker ook gesmeekt hebben om kracht en ontferming. Om Gods wil te doen!  
Hij weet wat Hem te wachten staat...  
Het is een patroon geworden bij onze Heiland. Bidden.  
Altijd maar weer. Gericht op zijn Vader die je niet zo even kunt zien.  
Altijd de moeite waard. Hij wilde en kon niet zonder.  
Hij kende de vreugde en de kracht van het gebed.  
Te druk om niet te bidden.

De leerlingen zijn nog niet gewend aan dit gedrag van Jezus.

We krijgen de indruk dat ze Hem kwijt zijn. Ze zijn gaan zoeken en als ze hem vinden klinkt het bijna verontwaardigd: waar was U? De mensen zoeken U!

De mensen kunnen er niet genoeg van krijgen. Kafarnaüm kan een belangrijk bedevaartsoord worden.

U kunt hier een goedlopende dokterspraktijk gaan beginnen.

Kom op, de mensen komen er alweer aan.

Prachtig hoe onze Heer reageert.

Hij laat hier een van zijn basisprincipes zien. Belangrijk!

Nee, Ik ga niet weer met jullie mee om te genezen, en weer te genezen.

Nee, we gaan verder. Er zijn nog veel meer mensen dan die hier wonen.

Kom, we gaan. En dat is principieel voor onze God.

Een God die gaat. Een God die uitgaat. Een God die opzoekt.

Dat noemen we ook wel 'Missio Dei': de zending van God Zelf.

Die beweging is er al als het gaat om God Zelf.

Bewegingen. Uitgaan, zoeken van de Vader en de Zoon en de Geest.

Die bijzondere intimiteit tussen hen onderling. Niet opgesloten in zichzelf.

Maar ook van daaruit naar buiten. Naar mensen toe.

Zoeken, zegenen, genezen, liefhebben maar zeker ook vertellen van het goede nieuws.

Weet je wel dat er een grote Koning is die voor je wil zorgen?

Het Koninkrijk van God is nabij.

Ga in Hem geloven, ga buigen voor Hem en breng Hem de eer.

Dat verhaal moet overal naar toe.

Dus gaat Jezus weg uit Kafarnaüm!

Hij gaat in heel Galilea, dat donkere, onbelangrijke Noord-Israël, het goede nieuws verkondigen. Licht brengen in een duistere wereld.

In Mat.4 lezen we dat zo de woorden van Jesaja worden vervuld.

Over (o.a.) Galilea wordt daar gezegd: het volk dat in duisternis leefde, ziet een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Goed nieuws!

Blok 3. Het Koninkrijk breekt door in deze wereld.

En wat speelt gebed hierbij een grote rol!

Gebed van Jezus, en Hij roept zijn leerlingen steeds ook op te bidden.

Direct al in zijn eerste onderwijs, de Bergrede, komt gebed nadrukkelijk aan de orde.

Om het contact met God in de hemel te zoeken.

En die boodschap is ook vandaag heel belangrijk.

Ik zou graag willen dat je dat ook vindt. Dat je erover na wilt denken.

Wat jij wel of niet hebt met bidden.

Of je begrijpt hoe groot het belang is van het gebed.

De motor van het gemeentelven. De motor voor veel wat in de wereld gebeurt.

Basis voor de omgang van God.

Je kunt er veel in kwijt. Je mag erin oefenen en het mag misgaan.

Je mag zelfs in je gebed vertellen aan de Heer wat je erin ontdekt hebt en waarin je het lastig vindt.

Voorbede voor jezelf, de ander, de gemeente, de wereld.

Het is als met de gedachten uit Psalm 127.

Je kunt van alles willen. Je kunt van alles vinden.

Je kunt gemeenteopbouw-plannen schrijven, enquetes houden, maar als de HERE het niet zegent wordt het niets.

Dus met name op het punt van aanbedding en Hem te hulp roepen is het gebed belangrijk! Zo mogen we meewerken met God en de komst van zijn rijk afbidden.

En om over gebed en de wijze waarop Gods Koninkrijk komt is het nodig om thuis te zijn, te raken in het Woord van God.

Tot geloof komen is iets wat wij niet kunnen doen.

Bidt of het werk in Gods Koninkrijk gezegend mag worden, o.a. in Berkum.

Bidt of de heilige Geest nog veel harten wil veranderen.

Dat mensen beseffen dat er een God is die leeft, die wil zegenen.

Die wil dat je voor Hem gaat buigen.

Zodat het Koninkrijk van God straks bestaat uit een schare die niemand tellen kan.

Kijk, verwonder je en aanbidt Hem, Onze allergrootste Koning.

Die kwam om uit te gaan. Die kwam om zijn leven te geven. Om te redden.

Om het Rijk te vestigen dat nooit meer zal ophouden. Dat zal wat zijn!

En jij mag erbij horen, met al die anderen. Kom! Amen.