

**'Tui amoris ignem; GK.105: 1,2,3,9; Hand.2: 1-13/22-24 (vs.11b); 'De wind steekt op'; 'Het woord van God'; Galaten 5: 22-26; Opw.623; Ps.67: 1 en 2**

### **Pinksteren: de heilige Geest maakt de tongen los!**

1. 4,5 of 6 jaar stevig blokken en dan doe je examen. Zou het lukken na al die jaren? De discipelen waren van eenvoudige komaf, spraken dialect, maar in 'a split second' slagen ze voor hun examen-in-veel-talen-tegelijk! Want het is Pinksteren geworden
2. Wat hier gebeurt is het antwoord op wat gevraagd wordt in Hand.1:5-8. Namelijk: hoe zal het dan gaan met de komst van het Koninkrijk? Het is ook de vervulling van Gen.12:3, na de spraakverwarring in Gen.11. Kenmerkend voor Pinksteren is dat er veel woorden worden gesproken en dat die niet gaan over de tekenen maar over de 'grote daden van God'. Door Geest-gevulde mensen. Die – zo Petrus hierna – vooral gaan over Jezus Christus. Het gaat van spraakverwarring bij hoogmoedige mensen die zich van God willen losmaken naar verstaanbare 'tongen los' bij discipelen om mensen weer terug bij God te brengen. Dat goede nieuws wordt verteld in je 'moederstaal': wat een geluk!
3. In het O.T. werden mensen soms vervuld met de Geest. Mozes verlangt al naar wat nog komen zal: 'legde de HEER zijn geest maar op héél het volk'. Met Pinksteren vervult de Geest álle kinderen van God. Er is enthousiasme en vrijmoedigheid bij hen. Hand.2:1-4 zet de toon voor het hele Bijbelboek Handelingen en de hele geschiedenis.
4. Er is altijd tweërlei reactie. Smalend zeg je 'zij zijn dronken' of ga je mee doen in de aanbidding. Dat is vandaag nog net zo. Verlang je naar je 'losse tong', naar een gemeente met 'losse tongen'? Vertrouw je de belofte uit Mat.10 dat de Geest wil en zal helpen? Vandaag gaat het erom dat je thuis bent bij de Heer, in de Schrift en of je ook de taal spreekt van deze tijd en cultuur. Door eerst de mensen lief te hebben en te leren kennen. Maar alleen de Geest kan tot bekering brengen. Daar mag je op vertrouwen, dat mag ontspanning geven. Zo mogen wij samen het 'derde testament' schrijven!

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Pinksterfeest 2021: feest van de Geest. Hij is als een schijnwerper in het gras die een kerk zo mooi in het zonnetje zet, maar dan de Heer van de Kerk. Geniet van het grote geluk waarover je hebt horen vertellen en deel het. Mooi weekend gewenst!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: P . nk . . erf . . st bet . k . nt d . t jij over de Here G . d hoort pr . t . n in een taal die jij k . nt verstaan. W . nt de G . . st w . l graag dat jij ook de H . re G . d kunt leren kennen! Bedank God maar in jouw eigen woorden! G . . . . . s!
3. 'Het talenwonder dat hier beschreven wordt, heeft programmatische betekenis voor Handelingen. Het is eenmalig en karakteriseert het werk van de Geest meteen bij zijn komst. Het hele werk van de Geest zoals dat in Handelingen wordt beschreven, wordt in dit talenwonder in één keer neergezet. De hele wereld zal het getuigenis horen, ieder in zijn eigen taal. Het boek Handelingen is zelf een uitbeelding hiervan. De manier waarop het getuigenis van Christus wordt verkondigd, past zich steeds aan de spreek- en denkwijze van de hoorders aan. In de synagoge klinkt het anders dan in discussie met de filosofen in Athene'
4. 'Waar is dit goed voor? Pinksteren is er niet zomaar, dat wil ergens naar toe. Tig volken zijn er bij op die eerste dag van Pinksteren. Allemaal met hun eigen taal. Je kunt ze in een wijde cirkel tekenen rond de Middellandse Zee. Dat is al een groots begin van wat straks in nog wijdere cirkels gaat gebeuren: boodschappers van het goede nieuws trekken heel de wereld over. Op elke plek waar ze komen gaat het verhaal van Jezus over de tong. Eerst nog wat onwennig, met een tolk erbij. Maar al gauw wordt het overgenomen in ieders eigen taal. Wat is dat belangrijk: dat je het in je eigen taal hoort'
5. **Bijbelrooster: zondag** Hand.1:1-14 (5-8); **maandag** Hand.2:14-47; **dinsdag** Hand.10:34-46; **woensdag** Gen.11:1-9+12:1-3; **donderdag** Num.11 (29); **vrijdag** Mat.10:1-20 (19-20); **zaterdag** over 'grote daden van God' in O.T.: Deut.11:1-17 (2-3) + Ps.71 (19). Liefhebbers: Joh.14:8-21 (15-19); Joh.15:18-16:4a (26-27); Joh.16:4b-15 (12-14)

**'Tui amoris ignem; GK.105: 1,2,3,9; Hand.2: 1-13/22-24 (vs.11); 'De wind steekt op'; 'Het woord van God'; Galaten 5: 22-26; Opw.623; Ps.67: 1 en 2**

### **Blok 1. Over taal...**

Je zit middenin je examens. Nog even blokken. Nog eens een keer herhalen. 4,5 of 6 jaar blokken worden nu afgerond.

Nou ja, laten we eerlijk zijn... dat blokken viel soms eigenlijk wel heel erg mee.

Als we aan je ouders vragen hoe hard je de afgelopen jaren gewerkt hebt ....

Maar zeker nu, in die laatste fase toch nog even alles uit de kast.

Nog een keer doorlezen. Nog een keer herhalen.

Nog een keer vragen of iemand je wil overhoren. Je hebt het er maar druk mee!

En wat ben je benieuwd naar de uitslag straks.

Zouden ze je Nederlands, je Engels en misschien ook nog wel je keuzevak Frans en Duits goed genoeg vinden?

Was je uitspraak bij het mondeling goed genoeg? De toepassing van de spellingsregels en de naamvallen bij het theoretische deel goed genoeg?

En kijk nu eens naar die groep discipelen.

11 discipelen plus Mattias plus nog 108 mensen: 120 mannen en vrouwen bij elkaar.

Waarvan in elk geval het kader, de kerngroep, bestond uit eenvoudige mannen, waarvan er een aantal uit het eenvoudige Noord-Israël, Galilea, kwamen.

Mannen die herkenbaar waren aan hun accent.

Geen geleerde poeha maar hier, zonder daar enige opleiding voor gehad te hebben, spreken ze opeens, in 'a split second' talloze talen, feilloos!

Niet alleen maar Engels, Frans en nog een taal als keuzevak maar nog heel wat meer dan 10 talen tegelijk.

Nee, eigenlijk is het nog anders, nog knapper: je spreekt één taal die door allerlei mensen uit verschillende landen verstaan wordt!

Hoe kan dat? Waarom is dat? OMDAT HET PINKSTEREN IS GEWORDEN! Eindelijk....

### **Blok 2. (punt 2 Pinksteren: goed nieuws in alle talen)**

Dus de heilige Geest is vooral een taalspecialist?

Iemand die mensen helpt met huiswerkbegeleiding als je het een taal niet zo goed onder de knie kunt krijgen?

Nee, zo zit het niet. Hier gaat het nu wel vooral om taal maar de focus van de Geest ligt niet allereerst op taal maar op het feit dat wat hier gebeurd is in Jeruzalem de wereld door moet gaan.

Groot en goed nieuws, daar gaat het om! Voor heel de wereld, voor iedereen.

En in dat verband is taal natuurlijk wel belangrijk.....

Want taal helpt om je verstaanbaar te maken.

Wat dat betreft kun je hier ontdekken dat wat hier gebeurt een antwoord is op twee gebeurtenissen.

Het eerste vind je in Handelingen 1:5-8.

Waar de discipelen aan Jezus vragen: wanneer komt de tijd dat het koningschap over Israël wordt hersteld?

Dat het Koninkrijk van God via Israël de hele wereld over zal gaan?

Dat Gods rijk gaat komen waarin zijn Naam wordt geheiligd en zijn wil wordt gedaan.

Waarin heel de wereld vol zal zijn van Gods grootheid, macht en liefde.

Jezus zei, als antwoord op die vraag, dat ze zich daar maar niet mee moesten bemoeien maar dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat het zou gebeuren. En dat gebeurt nu!

En het is ook de vervulling van wat er beloofd is aan Abraham in Genesis 12.

Dat de Zegen van God vanuit Israël zal overvloeien naar andere landen.

En mooi om dan hier ook wat verbanden te kunnen ontdekken!

Want Genesis 12 komt (natuurlijk) na Genesis 11 en dat is dat bekende hoofdstuk over de torenbouw van Babel.

De mens die daar, los van God, een toren tot in de hemel wil bouwen.  
Om machtig te zijn, autonoom, onafhankelijk. Een soort god...  
Dat zit diep in ons, nog steeds.  
Geen God en geen heer/meester boven ons.  
We redden onszelf wel en dan gaat het allemaal veel beter.  
En God ziet dat en weet dat dit een heilloze weg is, en zelfs doodlopend.  
Hij verstoort het proces via de taal. Waardoor ze elkaar niet meer verstaan en niet meer begrijpen en dan loopt hun streven vast. Gelukkig maar..  
En hier in Hand.2 wordt de taal weer ingezet als middel om elkaar juist weer wel allemaal te verstaan. En te begrijpen. Op het Pinksterfeest.  
Het offerfeest waarop de eerstelingen (het begin van de oogst) worden aangeboden aan God, met de nodige offers daarbij.  
En op de feesten, lees maar in Exodus 23, moet je erbij willen zijn.  
In elk geval 1 x per jaar en zo mogelijk vaker.  
En de Joden die langzamerhand in heel veel landen terecht waren gekomen en die dus ook andere talen spraken, kwamen, als het even kon, weer terug naar Jeruzalem voor de feesten. En dan hoort hier iedereen het goede nieuws in zijn of haar moedertaal.  
Woorden in je moedertaal. Hoe belangrijk.  
Waarin je leert brabbelen. Wat je als klein kind, al spelend, de mensen om je heen hoort spreken. Wat je zelf gaat spreken en waar je op terugvalt als het heel emotioneel wordt.  
Dan kun soms je opeens weer dialect horen.  
Als je geest in het verzorgingshuis niet meer helder is en je weer terugvalt op dat wat je in je vroege jaren is geleerd.

Ik begrijp dat de Fries af en toe lekker fries wil praten en de Saks Saksisch.  
En de geboren Berkumer Berkums en de Rotterdammer Rotterdams...  
Een grunniger deinst die je opeens kan ontroeren, omdat je daar van de klei komt...  
Wat heerlijk dat wij over God mogen horen in voor ons verstaanbare taal!  
Besef dat weer even op deze dag.  
Pinksteren is het feest van heel van kracht, van beweging, van vuur en energie.  
Maar ook van woorden. En dan vooral woorden die gaan over de grote daden van God.  
En als we straks Petrus horen preken, die boeiende Pinksterpreek op die dag, dan merken we dat het op dat moment vooral gaat over wat de Here Jezus gedaan heeft, wat Hem is overkomen en waar Hij nu is.  
De Koning is aan de hemel aan het werk om het Koninkrijk te laten neerdalen op aarde.

### **Blok 3. Punt 3: Pinksteren: nu iedereen vervuld van de Geest**

Dat is het werk van de Geest. Vader en Zoon in het zonnetje zetten, voor het voetlicht brengen.  
En natuurlijk was de Geest er altijd al. De Vader, Zoon en Geest zijn er altijd al geweest. In de 'raad van God' hebben zij samen het reddingsplan bedacht.  
Maar in het O.T. zien we veel meer van de Vader, minder van de Geest en nog minder van de Here Jezus.  
Maar de Geest is er wel degelijk en laat af en toe van Zich horen en laat Hij zich zien.  
Als een profeet, priester of koning gezalfd wordt door de Geest dan ontstaat er kracht, en wijsheid. Maar het is nog zo incidenteel!  
Als er in Numeri 11 opeens een wat grotere groep mensen – 70 oudsten – begint te profeteren omdat de Geest op hen is gekomen, ontstaat er onrust bij de mensen.  
Wat is dit nou weer?

Er staat er dan expliciet bij dat het daarna niet meer zo is gebeurd.  
Er staat ook bij dat Jozua aan Mozes vraagt om hier een einde aan te maken, omdat twee van die oudsten die ergens anders waren op dat moment ook begonnen te profeteren. Het verspreidde zich als een lopend vuurtje. Dat moest maar niet. Nota bene!  
En dan zijn daar die prachtige woorden, dat diepe verlangen van Mozes: och, legde de HEER zijn geest maar op héél het volk! En dat is dus wat hier gebeurt met Pinksteren!

Iedereen daar aanwezig in Jeruzalem wordt vervuld door de heilige Geest. Er is enthousiasme, er is vrijmoedigheid. Er wordt luidkeels gesproken over de grote daden die God heeft gedaan en doet. Prachtige woorden over geluk, vrede, vergeving van zonden en redding! Jezus Christus heeft betaald in onze plaats voor wat mis ging. En hier in deze eerste vier verzen van Hand.2 wordt de toon gezet voor het hele boek. En eigenlijk ook wel voor de hele geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis die nog volgt. De Geest zet mensen in beweging om het goede nieuws in de hele wereld bekend te maken! Wat een liefde van God! Wat is Hij trouw aan zijn beloften!

#### **Blok 4. Vierde punt: gebruik jouw taal voor God**

Tsja.... En dan denk je natuurlijk dat iedereen zit te snakken naar zulk goed nieuws. Dat ze de discipelen uitbundig bedanken en zich allemaal gaan bekeren.

Dat het Koninkrijk van God ter plekke doorbreekt.

Gedeeltelijk is dat ook zo. Er zijn ook inderdaad mensen die zo reageren.

Vergis je niet. Binnen de kortste keren worden die 120 volgelingen van Jezus er 3000! Pinksterfeest is toch oogstfeest! Zoals Pascha Avondmaal wordt en er een mooi verband is te leggen, zo ook hier.

De eerstelingen, de eerste bekeerlingen zijn hier en er is het volle vertrouwen op een hele oogst! Op wat nog komen zal.... Kijk maar hier in Hand.2: prachtig tafereel!

Maar het Evangelie heeft altijd tweeërlei effect. Het Evangelie is een aan-twee-kanten-snijdend-scherp-mes. Er gebeurt altijd wat. Vandaag en ook in Handelingen 2.

Op het moment dat zo'n belangrijke fase in de geschiedenis aanbreekt, is ook de duivel paraat om het goede nieuws belachelijk te maken.

's Morgens vroeg spreken de 120 in vreemde talen en hen wordt openbare dronkenschap verweten. Ach, ze lallen maar wat. Dronkemanspraak, ... Belachelijk. Wegwezen. Niet serieus nemen....

De een wel en de ander niet.

Daarom zeggen we het graag zo: het Koninkrijk van God is er al wél en ook nog niet....

Ik wil vanmorgen aan je vragen wat het Pinksterverhaal met je doet.

Of het je lukt om het niet alleen maar een verhaal van lang geleden te laten zijn.

Waar je naar kijkt, naar luistert en iets van vindt.

Maar of je wilt stilstaan bij wat dit grote nieuws voor vandaag, voor ons hier in Berkum betekent. Roept het verlangen op, heimwee, vervreemding, opstand, of nog anders?

Wil je graag zelf iemand zijn of worden met een 'losse tong'?

Die graag deelt wie de Here is, wat Hij voor jou en deze wereld heeft gedaan en doet?

Verlang je ernaar dat onze gemeente een gemeente is of wordt 'met losse tongen'?

Dat we het hier in Berkum over van alles willen hebben, al dan niet in dialect.

Over de absurde huizenprijzen in Berkum, over het Eurovisie-songfestival, over corona maar zeker ook over dat wat er écht toe doet.

Als dit nieuws hier in de Bijbel belangrijker is dan die andere onderwerpen, en dat is het, neem je dan voor om het minimaal meer over Gods Koninkrijk te hebben, in woorden en/of in gedrag, dan over al het andere. Streef naar focus op de Koning!

Het goede nieuws is dat God in Christus naar ons toe is gekomen en dat de heilige Geest al weer zo'n 2000 jaar bezig is om dat verhaal overal naar toe te brengen en te laten nestelen in de harten van mensen.

Als de Geest jou te machtig is geworden. Als het jouw belijdenis is 'Jezus is Heer!': wat is het je dan waard om dat te delen? Door te geven? Eens bij iemand aan te kaarten?

Ik weet wel dat het voor de een gemakkelijker gaat dan voor de ander.

Maar toch wil ik er bij stilstaan.... Wanneer was het voor het laatst dat je met iemand die geen Jezus-belijder is, gesproken hebt over Hem? Vind je dat goed zo? Ben je er tevreden mee of verlang je naar meer?

Eng? Hoe zullen ze reageren? Ja, ik kan het me voorstellen maar trek me op aan Petrus en de anderen. Die zijn op dat moment niet heel erg bezig hoe het zal vallen maar ze kunnen niet anders dan het erover hebben. Zo vol zijn ze van De Geest, van het goede nieuws!

Misschien is dit wel een goed moment om de belofte uit Mat.10 weer eens in gedachten te brengen. Dat de Geest, als het erop aankomt, je graag wil helpen bij deze gesprekken. En misschien ken je die mooie ervaring ook wel. Dat je achteraf toch wel wat verbaasd was over wat je opeens zei, en op welke manier.

Het gaat er niet om dat je nu een cursus retorica gaat volgen, of een communicatiecursus maar dat je je hart vol laat stromen met dat goede nieuws. En dat je er steeds meer naar gaat verlangen om te delen. Om door te geven. Niet alleen omdat Jezus het heeft gezegd 'ga heen en verkondig', maar omdat je wilt. Wat mij betreft is dat een belangrijke boodschap die ik vandaag, nav het Pinksterevangelie, door wil geven.

De Pinksterdag in Jeruzalem is zo'n prachtige foto van vurige, eensgezinde focus op dat wat echt belangrijk is. Mooi om in hun voetsporen te treden, met de tongen los.

Dat betekent, als je dat wilt, dat je thuis moet zijn bij de Here God en bij zijn woorden. Dat je leeft met God en de Bijbel.

Maar ook dat je de taal van de mensen leert spreken.

Dat je je verdiept in de cultuur van de mensen om je heen.

Zodat je de mensen om je heen kunt benaderen in hun eigen taal.

In hun eigen manier van denken.

Dus van God houden en van de mensen om je heen.

Niet als zware last maar omdat je het graag wil, en omdat de Geest graag wil helpen!

Ga heen, verkondig.

Stap eens wat uit je eigen cocon, je prima georganiseerde leven en waag het erop....

Uiteindelijk is het Gods werk, en vooral het werk van de Geest, of het vrucht zal dragen.

Daar gaan wij niet over. Maar de opdracht van Jezus geldt voor ons allemaal.

Ga het maar proberen, in vertrouwen, ontspannen. Bidt er maar om.

Uw Koninkrijk kome, waarin uw wil wordt gedaan. Daar verlang ik, verlangen wij naar.

En dan gaat gebeuren waar Lucas het al over had.

Hij schreef eerst het Evangelie. Over de eerste 33 jaar van het leven van onze Heiland.

Toen kwam het tweede deel: Handelingen. Hoe het Evangelie langzaam maar zeker de wereld over gaat. Het komt in Handelingen al tot in Rome, tot in Europa.

Wij mogen het derde deel maken en schrijven.

Eigenlijk verder schrijven want na Rome is natuurlijk al heel veel gebeurd.

Van Rome naar Zwolle en nog veel verder.

Boek 1 van Lucas, boek 2 van Lucas en vandaag boek 3.

Anderen zeggen ook wel: eerst het O.T., het eerste testament, dan het N.T., het tweede testament, en dan daarna het derde testament.

Pinksteren. De tongen los. Eerst daar en toen en vervolgens als een lopend vuurtje.

Laat je meenemen in deze enthousiaste beweging en deel je grote geluk, amen!