

Ps.90:1.8; Gk168; Genesis 29:1-30; Sela; 1Pt.3:13-18; Opw.407; NLB23c:1,2,5

Over een herder en de Goede Herder

1. Ken je dat? Door een bijzondere ervaring krijg je een enorme boost en vleugels. Zo gaat het met Jakob. Na die bijzondere nacht komt hij in een heel andere sfeer terecht. Kudden, herders: een mooi tafereel. Hij laat nieuw gedrag zien door tegen de gewoontes daar in zijn eentje de steen op de waterput te verwijderen. Water voor de schapen. Het lijkt wel Pasen.... Pas dan is er tijd voor de emotionele ontmoeting met Rachel. Jakob komt bij familie, die ook in de HERE geloven en hetzelfde beroep uitoefenen.
2. Vader Laban hoort Jakobs héle verhaal en zegt 'je bent mijn gebeente en mijn vlees'. Van hetzelfde soort. Dat heeft Jakob geweten! Laban doet niet zijn best om de ideale schoonvader te zijn. Voor geld doet hij rare dingen. Jakob wil 7 jaar gratis werken om met Rachel te mogen trouwen. Die tijd vliegt om, dankzij de liefde. Na het huwelijksfeest krijgt hij de oudere zus Lea als vrouw, want 'zo doen wij dat hier'. De jongste hoort niet voor te gaan voor de oudste, maakt Laban duidelijk. Jakob wordt bedrogen! Hij bedroog zijn blinde vader. Nu was hij zelf 'blind' toen hij bedrogen werd. Hij is woest. Bij zo'n felle emotie is het altijd goed om in de spiegel te kijken! Wat zegt het over mij? Hij werkt nog 7 jaar 'slaaf'/dienaar (ballingschap) voor Laban en heeft nu vier vrouwen.
3. Op het menselijke vlak gebeuren hier heftige dingen. Lea moet ermee leren leven te leven en te vrijen met een man die meer van een andere vrouw houdt. Rachel gaat straks ontdekken dat kinderen krijgen niet vanzelf spreekt. Jakob leeft en werkt onder een gierige baas/schoonvader. Ondertussen is hij wél 14 jaar bezig het weerbarstige vak van herder zich verder eigen te maken. Dat je gezegend bent, betekent nog geen gemakkelijk leven! Als je leeft met God wordt het ongemakkelijke leven je tot Zegen. En ben je geroepen om in je gezegende leven tot Zegen te zijn. Die les heb je te leren.
4. Als de Bijbel een cultuur beschrijft is dat nog niet de norm, lees bijv. Mat.19! Het gaat hier niet over God gaat maar Hij is achter de schermen druk bezig 'met een kromme stok een rechte slag te slaan'. Door het zondige gedrag heen realiseert de HERE Zijn Zegen en zijn er over een poosje de 12 stammen van Israël/zonen van Jakob. De belofte van de HERE aan Abraham, Isaak en Jakob. Om andere volken tot Zegen te zijn. Eeuwen later wordt (uit Jakob) de Goede Herder geboren. Met Pasen wordt de steen van het graf verwijderd. De vijand, de dood, het rijk van satan is overwonnen. De HEER is mijn Herder, mij ontbreekt niets! Als je liefde moet delen, gaat het vaak mis. Je kunt dus ook geen twee heren dienen, leert Jezus ons. Dus glorie aan God alleen! Doe je mee?

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Heb je er wat met 'door ongemak heen leren dienen'? Wees/word een goede herder!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: h . t is bel . ngrijk om e . r . ijk te zijn. H . t is . . k fijn als an . . ren h . t n . . r jou zijn, t . ch? Pro . . . r h . t m . . r te leren! L . kt . h . t w . . r op sch . . l de e . rs . e week? W . . r gew . nd? V . kantie . erhalen ged . . ld? G s!
3. 'Midrasj (Joodse uitleg): in de morgen, zie het was Lea. Hij zei tegen haar: bedrieger, dochter van een bedrieger, noemde ik jou vannacht niet Rachel en jij gaf mij antwoord? Zij antwoordde: is er een leraar zonder leerlingen? Noemde je vader jou niet Esau en jij gaf hem antwoord?'
4. 'Jakob/wij hebben hard nodig dat onze verlangens bijgeschaafd worden tot dienstbaarheid. Daardoor gaan we niet langer onze naaste manipuleren om zo onze doelen te bereiken, maar zoeken we het belang van onze naaste. Mensen hebben druk nodig om die dienstbare houding te leren. Dit leven in gebrokenheid is de plek om elkaar te leren dienen door de liefde'
5. **Bijbelrooster: zondag** Mat.19:1-15 (4-8); **maandag** 1Pt.3:13-17; **dinsdag** Mat.6:19-34 (24); **woensdag** over mooie liefde tussen Ruth en Boaz: Ruth 1-4; **donderdag** Gen.31:25-42+Gen.49:7; **vrijdag** Obadja (10); **zaterdag** Hosea 12 (13). Liefhebbers: Ex.21:2-3 (Laban vraagt meer); vgl. Eliëzer (Gen.24:12-56) met Jakob in Gen.29; Lev.18:18

Ps.90:1.8; Gk168; Gen.29:1-30; Sela; 1Petrus 3:13-18; Opw.407; NLB23c:1,2,5

Soms gebeurt het. Dat iets zo geweldig mooi en gaaf is dat je er 'vleugels van krijgt'. Een enorme boost en even kun je de hele wereld aan.

De hoofdrol in de musical in groep 8, uitgenodigd om in het eerste van Berkum te komen spelen, de marathon uitgelopen, die uitslag van de chirurg, die geweldige opmerking 'ik ook van jou' terwijl je er echt niet zeker van was of die woorden zouden komen op jouw liefdesverklaring, die ultieme baan. Of misschien ook wel een bijzondere ervaring met God in je geloof. In elk geval iets dat je nooit meer zult vergeten....

Jakob weet erover mee te praten. De Jakobslander, de engelen, de HERE bij hem op de grond en die Zegen! Geweldig, om nooit meer te vergeten.

En het lijkt ook wel alsof er iets in hem veranderd is.

Als hij na een poosje collega-herders ontmoet dan is hij bepaald niet rustig en stil, zoals hij eerder wel wat geschetst werd.

Hij maakt amicaal contact, vrienden!, en vraagt of ze zijn oom Laban kennen.

Jazeker, is het antwoord, en daar komt zijn dochter Rachel aan met de schapen.

En waar normaal waarschijnlijk meerdere herders voor nodig zijn, om de zware steen van de waterput weg te rollen, doet Jakob dat vervolgens even in zijn eentje.

Is het de adrenaline? Is het een wonder?

En zo gaat herder Jakob eerst de schapen van zijn familie van water voorzien.

De steen wordt weggerold. Er is water voor dorstige schapen: het lijkt wel Pasen....

Pas daarna is er die emotionele ontmoeting met Rachel.

Zijn het tranen bij hem omdat hij hier Gods Zegen al ervaart?

Of omdat hij na de angst, de vlucht en de eenzaamheid weer verwanten/familie

ontmoet? Is er al een beetje sprake misschien van liefde op het eerste gezicht?

Is het omdat hij weer een medechristen (avant la lettre) ontmoet, die ook nog familie is en ook nog eens hetzelfde beroep uitoefent? Wat het ook maar mag zijn: diepe, intense vreugde.

Eindelijk weer eens een heel andere sfeer dan de afgelopen periode in zijn leven.

Rachel is zo enthousiast dat ze de kudde even laat voor wat het is – die allemaal mee naar huis nemen gaat veel te lang duren – en naar huis rent.

Vader Laban is ook blij verrast, samen rennen ze terug en opnieuw een emotionele ontmoeting. Tranen met tuiten...

En let dan op die bijzondere uitspraak van Laban. 'het is duidelijk dat je familie van me bent'. Er worden bijna letterlijk dezelfde woorden gebruikt als die Adam uitriep toen hij Eva ontving van de HERE (Gen.2:23).

'Je bent mijn gebeente en mijn vlees'.

Oftewel: wij zijn van hetzelfde laken een pak. We horen bij elkaar. Van dezelfde soort..

Nou, en reken erop dat Jakob dat nog gaat ontdekken!!

We zien heel wat mensen langs komen in deze Jakob-geschiedenis.

O.a. Laban.... Die niet heel erg zijn best doet om de ideale (schoon)vader uit te hangen.

Die misbruik maakt van de situatie. Voor wie geld, in zijn geval véél vee, boven andere dingen lijkt te gaan...

Hij lijkt mooi te beginnen.. Wat wil je verdienen Jakob, het hoeft echt niet voor niets.

Ik wil graag met Rachel trouwen, zegt Jakob. Het hoge woord is eruit.

Nou, prima hoor, 7 jaar werken en ze is voor jou...

Terwijl in de Joodse cultuur straks na het 6^e jaar (slaven)werk een slaaf weer vrij man/mens wordt, gedachtig ook de sabbat en het jubeljaar, moet Jakob er direct maar 7 jaar tegenaan. Geen peulenschil. Een royale bruidsschat want Laban ging later zijn personeelslid Rachel waarschijnlijk missen....

Geen punt, vindt Jakob. Zeven jaren vliegen voorbij, met dank aan de liefde...

Hij heeft vast ergens 2555 streepjes gezet en elke avond kraste hij er weer eentje door.

Na het laatste kruisje is het niet Laban die erover begint maar moet Jakob zelf van zich laten horen. En hij is daarin tamelijk direct.

Geef mij Rachel. Ik wil met haar trouwen en met haar naar bed. Bam!

In die tijd is trouwen nog meer dan nu niet alleen een persoonlijke aangelegenheid maar is het een feest voor, van en in de groep.

Dus een groot feest en na het feest neemt Laban zijn oudere dochter Lea en geeft die gesluierd mee aan Jakob.

Ik heb geprobeerd het me allemaal wat voor te stellen, maar ben daar toch maar mee gestopt... De sluier versluiert heel wat en er is vast ook wel de nodige wijn doorheen gegaan...

's Morgens ontdekt hij dat hij geslapen en gevreeën heeft met Lea en hij is woest!

Op hoge poten gaat hij zijn beklag doen bij zijn schoonvader: wat hebt u me nou geflikt? U hebt me bedrogen!

En Laban verontschuldigt zich: ja, zo doen wij dat hier.

De jongste hoort niet voor te piepen... Au, dat doet zeer. Die hakt erin.

Jakob wordt bedrogen in een zeer herkenbare situatie.

Hij bedroog zijn blinde vader.

Nu was hij zelf blind, doordat het nacht was en Lea gesluierd aan kwam zetten en werd hij bedrogen...

En als je ergens woest om wordt, ik herken het bij mezelf, dan zegt het meestal ook heel wat over jezelf. Waarom raakt iets Jakob, jou of mij zo erg?

Zo kijkt Jakob in de spiegel en zou je kunnen zeggen: mensen kunnen zich zo mooi spiegelen aan elkaar. Aan elkaar gegeven om veel moois en ongemakkelijks te kunnen ontdekken bij elkaar. En ermee aan de slag te gaan.

Laban weet een goede oplossing. Joh: werk gewoon nog 7 jaar voor mij en vanaf volgende week krijg je Rachel er alvast bij als vrouw. Kassa!

En Jakob gaat (morrend?) akkoord.

Ondertussen krijgen beide vrouwen een persoonlijke slavin erbij waar Jakob ook mee naar bed gaat, dus deze hardwerkende herder wordt na het werk thuis opgewacht door 4 vrouwen.... Of misschien werken ze wel heel hard mee en nog een poos later door heel wat kinderen.

Het is al met al een fascinerend mooi en boeiend verhaal.

Materiaal te over voor film of musical maar wat het is ook heftig en ontluisterend!

Stel je Lea eens voor: leven en vrijen met een man die meer van een ander houdt.

Hoe houd je dat vol?

Rachel gaat straks ontdekken dat kinderen krijgen niet vanzelf spreekt.

En in het eerste vers van het volgende hoofdstuk wordt melding gemaakt van de jaloezie tussen de zussen.

En dan ook nog eens een keer de gierige, op zichzelf gerichte Laban.

Wat een kleinsamenlijk gedoe in dit gezin dat vervolgens wel de HERE dient....

Tegelijkertijd mag je ook nog wat anders zeggen en denken.

Over die geschiedenis daar en over je eigen leven.

Leven is leren. Je leven leiden in een geschonden wereld is een ontdekkingsreis.
Van vallen en weer opstaan. Van ervaren dat het niet altijd van een leien dakje gaat.
En ondertussen maar gewoon je werk doen. 14 jaar lang...

Herder zijn. Stenen van putten afwentelen, zorgen dat de schapen kunnen drinken en dat er grazige weiden zijn.

Voor David later veel tijd om liederen te maken en te zingen.

Voor Jakob misschien veel tijd om na te denken over het lijden en het leven.

Tegelijkertijd weet hij zich waarschijnlijk nog steeds gezegend door de HERE en zal hij vast geregeld hebben teruggedacht aan de ladder, de engelen en de HERE bij hem op de aarde. Met alle prachtige woorden en beloften erbij.

Het is een kunst en een geloofskeus om bij de moeiten in het leven juist dan te blijven geloven dat je een gezegend mens bent.

Niet doordat alles voorspoedig gaat maar omdat de HERE erbij is.

Ik zal met je zijn, wat er ook gebeurt. Ook als het moeilijk is.

Ik ga nog een stap verder.... Sterker nog: je hebt dan, net als Abraham nog zo te leven, dat je tot Zegen voor een ander bent!

Je bent geroepen om buiten jezelf en je eigen kring om contact te zoeken met de ander en ook voor die ander, die verre naaste, tot Zegen te zijn.

Iets ervan proef je al als Jakob de andere herders ontmoet aan het begin van deze geschiedenis.

Hij komt dan vanuit zijn eigen, joods-christelijke wereldje, in de grote wereld.

Waarin hij mensen ontmoet die waarschijnlijk niets moeten hebben van het joods-christelijke geloof maar hij noemt hen broeders. In de NBV vrienden.

Een hele positieve benadering klinkt er in door. Zo start Jakob in zijn contact met andere en mogelijk ook anders-denkende mensen! Om te onthouden. Om na te volgen!

Blok 4. Dan nog wat anders over dit Bijbelverhaal.

Laten we het even hardop tegen elkaar zeggen.

De cultuur die de Bijbel beschrijft is niet de norm.

Wat dit christelijke gezinnetje laat zien is niet bepaald een mooi voorbeeld om te volgen.

En je beseft opeens weer hoe vaak wij gewoon lijken op niet-christelijke gezinnetjes.

Niets menselijks is ons vreemd. Maar het is niet wat de norm is.

Het is niet wat de HERE wil.

Het is niet wat je zelf zou moeten willen, waar je jezelf bij neerlegt.

Soms ontdek je dat de HERE genadig in een zondige cultuur wil inwerken.

Dan zie je dat de HERE iets toelaat vanwege 'de hardheid van de harten'.

Is er soms ruimte voor een scheidbrief om kwaad in te dammen, te kanaliseren.

Dat kan ons genadig maken ook t.o.v. andere onderwerpen uit de Bijbel en het christelijk geloof. Soms is iets wat gebeurt niet de norm maar moet je het er soms toch mee doen...

En daarom is het ook mooi om de radicale Jezus te horen zeggen dat het vanaf den beginne niet zo is geweest. één man en één vrouw en geen echtscheiding: punt!

Waarbij ook Hij tegelijkertijd enorm barmhartig is in zijn omgang met zonde en zondige mensen. Er wordt wel eens gezegd: een leeuw in zijn spreken; een lam in zijn pastoraat.

Nog even een andere gedachte als laatste.

In dit hele Bijbelverhaal gaat het niet over de HERE.

Waar hele familietafereelen worden geschilderd wordt zijn Naam niet genoemd.

Maar vergis je niet! Zei Jakob niet een tijd geleden: de HERE was hier en ik wist het niet?

Ook hier is de Here God er helemaal bij en achter de schermen hard aan het werk en bezig om 'met een kromme stok een rechte slag te slaan'.

Kromme stok: het deugt niet. Rechte slag: vervolgens maakt de HERE er wel gebruik van en komt er iets goeds uit te voorschijn.

Uit deze 4 vrouwen worden in de komende jaren de 12 zonen, de 12 stammen van Israël (nieuwe naam voor Jakob) geboren.

De God van Abraham, Izak en Israël die zijn volk zegent zodat zij zelf ook weer tot zegen mogen zijn.

Daarom wordt eeuwen later de Heiland geboren, de goede Herder.

Geboren in een stal. Volop engelen die zich laten horen en zien.

God komt op aarde wonen. Later geeft Jezus zijn leven en staat Hij op met Pasen.

De steen werd weggerold zodat er water was voor zijn schapen en groen gras...

Zodat wij mogen zeggen en zingen: de HEER is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Nee, niet altijd makkelijk. Zonde doet veel kwaad in mijzelf en in anderen. We zien en ervaren het elke dag.

Maar principieel is daar en toen de dood overwonnen, de duivel verslagen, het Koninkrijk van God doorgebroken!

Nu aan ons, ook vandaag, om te reageren.

We ontdekken in deze Jakob-geschiedenis dat met 2 (of 4) vrouwen getrouwd te zijn niet werkt. Echte liefde deel je met één iemand anders. Dat geldt ook voor je geloof!

Dat zei de Here Jezus ook al. Niemand kan twee heren dienen.

Onze liefde en onze toewijding moet helemaal voor de Goede Herder zijn!

Mee eens? Doen? Glorie aan Hem en glorie aan Hem alleen. Alle eer aan de Vader, de Zoon en de Geest. Amen.