

**Ps.146:1,4; Jezus is de goede Herder, dooplied Sela, Hand.11:19-30;
NLB416:1,4**

Wat hebben Aron en Sep nodig?

1. Liefhebbende ouders en familie, vriendjes en vriendinnetjes, gezondheid en op termijn zinvolle bezigheden. Hoe mooi kan het leven dan zijn. Wat gun je Aron en Sep dit alles...
2. O ja... en wat voor gemeente hebben Aron en Sep dan nodig? Natuurlijk is het dan ook gaaf als er leeftijdsgenoten en vrienden zijn in je kerk. Als je jezelf er thuis voelt. Maar dat is niet altijd precies te regelen. Zeker niet voor eeuwen achter elkaar. Handelingen 11 geeft ons mooie handvatten voor de gemeente van Aron, Sep en ons.
3. Voor een mooie gemeente die je helpt om op aarde als kind van God te leven ontdekken we hier in Handelingen 11 zes aandachtspunten. Belangrijk is het dat
 1. het moet gaan over het Evangelie van Jezus Christus (vs.20-21)
 2. er verlangen is om erop uit te gaan met dat goede nieuws (vs.19)
 3. je buiten de kaders durft te denken (vs.20)
 4. met wijsheid de mensen/talenten op de goede plaats worden ingezet (vs.22.25)
 5. er gewerkt wordt aan volharding in en verdieping van het geloof (vs.26)
 6. er oog is voor de nood van elkaar en de ander (vs.30)
4. Rutger, Nicolien, Derk en Suzanne: ga hier samen als gezin en als jonge gezinnen helemaal voor en daag ons uit om mee te helpen. Vergeet niet: wij hebben jullie ook heel hard nodig! En samen Gods genade.

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Handelingen levert ook heel wat materiaal op voor Gemeente-opbouw. Over vaste, blijvende principes en over wat er kan variëren. Zou je eens een vergelijking willen maken tussen onze gemeente en wat je treft in Handelingen? Waar ben je blij mee en wat zou je graag anders zien? Wil je het delen? Ga ook van harte voor Aron en Sep!
2. ☺☺☺☺ v . . . r de kin n: h . b je Aron en S . p gez . . n? Kl . . n, hè? Z . g je hun . . d . rs en h . n o . a en o . a? D . t n . . m je drie ge . era . ies bij el . aar. H . . l klein, ouder en n . g ou . er. Alle . aa . h . bben ze God n . dig en van . . . g h . . ft God beloofd dat Hij er z . l zijn m . t w . t Hij bel . . fd heeft. Ook aan jou! G s!
3. 'Toen het evangelie na Pinksteren ingang vond in Israël, zijn er in korte tijd twee wonderen gebeurd. Het eerste was dat ook heidenen in Israëls omgeving dit evangelie gingen aanvaarden en de Geest ontvingen. En het tweede was dat de Joodse christenen deze onbesneden medechristenen gingen ontvangen als volksgenoten in de Messias. Beide wonderen waren volstrekt onvoorzien en het is moeilijk te zeggen welk van de twee het grootst was. Wel is duidelijk dat er op deze wijze veel gelovige heidenen een plaats vonden in het Israël van Messias Jezus. Het volk van Christus Jezus ging zo het nationale en besneden Joodse volk te boven'
4. 'In het O.T. komen de heidense steden er slecht van af: Babel, Ninevé, Sodom en Gomorra. Maar in Handelingen zoekt het evangelie juist de grote steden van het Romeinse rijk. Van hieruit (Antiochië) zal Paulus straks zijn zendingsreizen beginnen'
5. 'Tekenend voor de grote betekenis van Barnabas is het feit dat de kerkvader Tertullianus in hem de onbekende auteur van de brief aan de Hebreeën vermoedt. In de Anglicaanse traditie is er jaarlijks op 11 juni gedachtenis aan Barnabas'
5. **Bijbelrooster: zondag** Hand.4:32-37 (Barnabas!); **maandag** Hand.9:18-31 (27 Barnabas!); **dinsdag** Hand.15 (2.12.39 Barnabas!); **woensdag** Hand.13:1-12; **donderdag** Hand.14:8-20; **vrijdag** Gal.2 (hebben 1-2 te maken met Hand.11:30; verder vs.13); **zaterdag** over blijven/volharden: Joh.15 (4.5.9) + 1Joh.2:24-28. **Liefhebbers:** vgl.Hand.8:14-19 met Hand.11:22. Hand.26:28+zondag 12 HC; Als je volhoudt: Joh.10:28; Fil.1:6; Hebr.6:6; Hebr.12:15; 1Thess.5:19; slot Ps.138

Ps.146:1.4; dooplied; Hand.11:19-30; Gk155:3-5; NLB416:1.4

Blok 1. Nou, ik weet wel wat Aron en Sep nodig hebben.
Dat wat elke baby, wat elk kind nodig heeft.
Eerst maar basic. De liefde van de ouders, de grootouders, de familie.
De burens voor als ze straks gaan lopen en de bloemen uit de tuin van de burens gaan plukken, of opeens de weg over willen steken.
Aandacht, vriendelijkheid.
O ja, en natuurlijk eten, drinken, onderdak, kleding.
Vergis je niet. Voor miljoenen kinderen niet aanwezig, of niet voldoende aanwezig!

En hoe mooi als bij elke controle gewicht, reactie, oren en ogen goed zijn.
Dat ze lekker op kunnen groeien, vriendjes en vriendinnetjes mogen krijgen.

Dat het een beetje gaat lukken op school.
Spannend is dat. Kunnen ze goed meekomen.
Niet alleen met rekenen en taal en topografie maar met de omgang met de andere kinderen. Wat de juf of meester zegt tijdens een 10 minutengesprekje.
En dan nog later middelbaar en misschien daarna nog een opleiding en aan het werk.
Een relatie, een baan. En daar gaan ze dan....

Wat een mooie, spannende tijd gaan jullie tegemoet!
Eerst zijn ze totaal afhankelijk van je en dan moet je al snel weer steeds meer los gaan laten.
En hoe mooi als dit bovenstaand plaatje ook zo voorspoedig mag gaan.
Ja, je voelt wel.. Het is haast te mooi om waar te zijn in deze wereld.
We zullen hen en onszelf ook moeten helpen leren om te gaan met onvolkomenheden, met tegenslagen. met volhouden en doorzetten. Met je verlies nemen en je geluk vieren.
Maar toch... je gaat natuurlijk wel voor bovenstaande.
Dat gun je elk kind.

Blok 2. Ik hoop ook dat er bij jullie wel wat is gaan knagen na mijn intro van zonet.
Even checken (....).... We hebben nog een dimensie buiten beschouwing gelaten.
Zij hebben nodig om te leren leven met God, om Hem te leren kennen.
En zij hebben een groep mensen nodig, een gemeente, om hen daarbij te helpen.
En ook in dat opzicht zullen zij in toenemende mate bij het ouder worden hun eigen bijdrage mogen leveren.
Ik hoop heel erg dat dit voor jullie heel belangrijk is binnen al dat andere wat zo belangrijk is en zo nodig moet gebeuren.
En natuurlijk hoop ik ook heel erg dat ze in de kerk hier vriendjes gaan krijgen, dat er mooi kinder- en jeugdwerk georganiseerd wordt en dat zich hier thuis en veilig voelen.
Dat is niet altijd haalbaar. Vriendjes krijg je en soms ook niet.
En als het een tijdje erg fijn gaat in een gemeente kunnen er soms ook weer andere tijden komen. Je kunt zo iets niet regelen voor eeuwen achter elkaar.
Wel voor bidden en aan werken.
Los daarvan kunnen we in Handelingen 11 een zestal kenmerken, eigenschappen ontdekken die voor een kerkelijke gemeente van groot belang zijn.
Wat er in Antiochië allemaal gebeurt.

Waardevol. Om te overwegen voor vandaag.
Zullen we eens kijken?

Blok 3. Het eerste. Wat ik hier en in heel Handelingen ontdek is dat er niet ingestoken wordt op een aantal standpunten, overtuigen of leerstellingen maar dat het gaat om een levende relatie met de Heer. Steeds opnieuw ontdek je dat het Evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd aan de mensen.

'Ze maakten de bevolking bekend met het Evangelie van de Here Jezus'.

Wij verliezen ons vaak in bijzaken, in uiterlijkheden, in de organisatie maar gun Aron en Sep een gemeente waarbij het allereerst gaat over God, de levende God.

Doordat ze er daar op die manier over spraken en mee leefden werden ze daar voor het eerst christenen genoemd.

Een duidelijk herkenbare groep. Geen Joden, geen heidenen maar christenen, naar Christus. Gezalfd. Toegewijd aan de Heer.

Het tweede. En we ontdekken in Handelingen en zeker ook in Handelingen 11 dat het belangrijk is dat je het goede nieuws niet alleen maar voor jezelf wilt houden.

Dat alle energie erin gaat zitten om het met elkaar mooi en fijn te hebben en je omgeving te vergeten. Ik schat in dat we hier in Berkum hier een aandachtspunt van zouden moeten maken.

Vanaf Hand.2 is het de bedoeling dat het goede nieuws de wereld ingaat maar dat begint allemaal heel voorzichtig en heel langzaam.

Er moet vervolging aan te pas komen om uit Jeruzalem naar andere delen van Israël toe te gaan, lees maar in Handelingen 8.

En buiten Israël is het nog maar mondjesmaat en incidenteel.

Een enkele verdwaalde buitenlandse ziel komt in beeld, bijv. de kamerling uit Morenland, hs.8 en Cornelius, de Romein, in Handelingen 10.

Maar hiervoor moest Petrus nog een stevig visioen ontvangen van de Here God voor dat hij dit traject inging.

Onthoud altijd dat onze God een zendende God is.

Hij gaat erop uit. Zoekt ons op en wil dat wij, zijn beeldragers dat ook doen.

En hier in Handelingen 11 gebeurt dat eindelijk!

Het derde. Ik vind het elke keer heerlijk om in met name Handelingen te ontdekken dat er maar weinig vast is gelegd. Het is een dynamische gemeenschap die in nieuwe situaties weer opnieuw bedenkt hoe het leven in Gods gemeente vorm moet krijgen.

Zo lees ik hier in vs.19 dat de christenen hoofdzakelijk de Joden opzochten om het Evangelie mee te delen. Maar in vs.20 zijn er wat onbekende mensen die buiten de bekende padjes lopen en juist ook andere mensen gaan opzoeken.

Houd dat vast. Loop niet altijd maar gewoon mee als een kuddedier met 'zo hoort het' en 'zo doen wij dat'. Denk na, wees creatief. Roei geregeld tegen de stroom in!

Het vierde. Dat is een wat groter punt. De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek. Ook hier is intuïtie en gezond verstand van groot belang.

Fijngevoeligheid, wijsheid en inzicht van de heilige Geest.

Want hier wordt ervoor gekozen om Barnabas er op af te sturen.

Steeds als mensen in bepaalde streken tot geloof komen komt er een afvaardiging vanuit de moedergemeente in Jeruzalem om kennis te maken, welkom te heten, mee te denken met wat er aan de hand is.

En hier wordt een hele grote stap gemaakt in de doorbraak van Gods Koninkrijk.

Wij vielen net niet zo van onze stoel maar heb je wel door hoe ingrijpend het is wat hier gebeurt? Het Evangelie gaat de grens over. Komt in het buitenland terecht.

In Antiochië. En mensen komen tot geloof.

En ze sturen Barnabas erop uit.

Jammer dat deze man bij ons zo onbekend is gebleven.

Hij was heel belangrijk in die tijd. Sommige buitenlanders vonden hem nog belangrijker dan Paulus. Daarover kun je lezen in Hand.14.

De heidenen waren zo onder de indruk van Paulus en Barnabas dat ze dachten dat Barnabas de hoofdgod Zeus was en Paulus Hermes, een mindere god....

Barnabas. In Hand.4 een prachtige introductie op hem.

Hij heette Josef en kwam uit Cyprus maar de mensen noemden hem Barnabas. Een troostend mens. Iemand die je er graag bij roept.

En die ook in zijn daden laat zien dat hij liefheeft: hij verkoopt zijn akker en bracht de opbrengst naar de apostelen.

en in hs.11 wordt hij een voortreffelijk en diepgelovig man genoemd, vervuld van de heilige Geest.

En in Hand.9 komen we hem tegen als bemiddelaar. Fijngevoelig die de zaken niet op de spits drijft.

Als Paulus na zijn bekering moet integreren bij de christenen die hij eerst vervolgd wordt ook Barnabas erbij geroepen.

En als hij erbij geroepen wordt in Hand.11 zie je hem niet checken of ze het allemaal wel precies goed doen en volgens de joodse regels. Maar hij is dolblij over Gods genade die hij daar ziet en ontdekt!

De juiste man op de juiste plek. Over nadenken wie je wat laat doen in de gemeente. Je gezonde verstand gebruiken en je laten vervullen met Gods Geest die je wijs wil maken.

En even later haalt Barnabas Paulus op uit Tarsus.

Paulus, die in zijn geboortestreek was, vast om familie en kennissen daar het Evangelie van de Here Jezus te verkondigen.

Maar Barnabas heeft nagedacht wat er nodig is voor de christenen in Antiochië en haalt Paulus op.

Ik kom daar zo op terug waarom hem.

Dus... Rutger voelt zich in zijn element als het gaat om techniek, als het gaat om gebouwen. Lid van de Cv**B**.

Nicolien heeft verstand van mensen ('leest' mensen) dus die wordt ingezet om om te gaan met mensen, vooral met jongeren en tieners.

Derk draait mee met de diakonie en is beamteamlid. Suzanne kan de zaken goed op een rijtje zetten. Helpt mee in de commissie van beheer.

Probeer je eens voor te stellen dat we deze 4 mensen en deze 4 taken door elkaar zouden gaan husselen..... Dat werkt dus niet.

Het vijfde. Barnabas, wijs gemaakt door de Geest, heeft heel goed door dat het eerst gaat om tot geloof komen en dat het er daarna om gaat om bij dat geloof te blijven. Om te gaan groeien in geloof.

En wie kan hij er dan beter bij halen dan Paulus?

Een schriftgeleerde. Doorkneet in de Bijbel en tegelijkertijd ontdekt dat het verhaal over Jezus naadloos aansluit op alle woorden en beloften uit het O.T.

En zij blijven daar samen een jaar lang om te werken aan geloofsopbouw.

Aan verdieping. Twee griekse woorden komen geregeld terug in Handelingen.

En die staan voor evangeliseren en (daarna) leren.

Vs.26 'ze gaven onderricht'. Een jaar lang. Hoe mooi moet dat zijn geweest.

Catechese. 'Blijven' bij het leven met de Heer en leven bij de woorden van God.

Het eerste is dat Aron en Sep mogen genieten. Nu al kind van God.

Gods beloften zijn er ook voor hen. Dankzij jullie ouders en dankzij het feit dat God zijn Verbond sluit met ouders en hun nageslacht.

Maar vervolgens moeten ze ook zelf tot geloof gaan komen.

Dat is heel wat. Daar gaan we ons hard voor maken. Daar bidden we om.
En als het zo is dat we over heel wat jaren twee jongens, misschien wel in dezelfde dienst, belijdenis van hun geloof zien afleggen. Dan is er groot feest.
En daarna is het weer zo van belang dat ze het volhouden!

Het zesde. En kijk eens wat dat jonge geloof met die mensen doet.
Er is een keer hongersnood gekomen.
En ze hebben in Antiochië niet gedacht: ze bekijken het maar.
Wij hebben het goed. Nee, geloof werkt!
En hier zijn het de zwakken die de sterken helpen.
De omgekeerde wereld. De grote moedergemeente Jeruzalem wordt geholpen door mensen in Antiochië die nog maar net christen geworden zijn! Hoe mooi is dat...
Ze collecteerden met elkaar en lieten het geld via Barnabas en Paulus in Jeruzalem bezorgen.
Je zou het een soort van kerkverband kunnen noemen.
Je leeft niet alleen op jezelf maar je wilt ook graag dat het goed gaat met de andere mensen.
Met de christenen in andere gemeenten. In Hattem en Dalfsen, in Zwolle-Noord en in Zwolle-Zuid.

Blok 4. Een kort, snel plaatje van die gemeente in Antiochië.
Om jullie, Rutger, Nicolien, Derk en Suzanne aan te moedigen en uit te dagen om voor jullie zonen en voor Sara een gemeente te zijn waar deze elementen ook aanwezig zijn.

Zet het hoog op je lijstje. In jullie drukke levens met werken en opvoeden en nog veel meer.
Neem zelf het leven met de Here God serieus: wat kun je daarin veel betekenen voor jullie kinderen.
Grootouders: voor jullie geldt hetzelfde. Willen jullie ervoor gaan voorzover het van ons mensen afhangt om jullie kinderen te ondersteunen. Heb lief en bid dagelijks voor je kinderen en kleinkinderen!

En wat heeft God Zelf `nodig`?
Mensen die buigen voor Hem en het samen goed proberen te hebben.
Om hier op aarde Hem en elkaar lief te hebben.
Daarbij heb je Hem en elkaar nodig.

Rutger, Nicolien, Derk en Suzanne: vraag ook ons om hulp als het nodig is.
En vergis je niet hoe belangrijk jullie ook voor ons zijn!

Samen leven van Gods genade. Dat hebben we allemaal zo hard nodig! Amen.