

NLB511:1,2,5; Psalm 127; Psalm 127; Sela 'Gebet voor de werkdag'; Gk108

Je kunt slapend rijk worden in 2021!

1. Ik vermoed dat je dat niet gelooft. Dan moet je bitcoins hebben of een eigen huis in Zwolle, maar anders? Geloof me, het kan echt! We ontdekken het als we eerst inzoomen op Jozua en Mirjam, een jong stel van zo'n 3000 jaar geleden en daarna op ons zelf.
2. Jozua en Mirjam zijn net getrouwd en heel gelukkig. Met behulp van vrienden hebben ze een klein, mooi huisje gebouwd. En ze hebben met z'n allen de gaten in de stadsmuur bijgewerkt en weer nieuwe wachters-op-de-muur gekozen. Bij onraad in de stad zijn ze veilig. Jozua heeft een paar rechterhanden en ook Mirjam staat haar mannetje. Er worden kinderen geboren. Als je dan later zelf niet zo goed meer kunt, dan kunnen zij voor je zorgen. Goed geregeld toch? Nee! Want een aardbeving en je huis is weg. Een sterke vijand en zo'n stadsmuur stelt echt niet zo veel voor. Na de diagnose van 'chronische vermoeidheid' heb je niet zoveel meer aan je rechterhandjes en soms hebben ouders en kinderen helemaal geen contact meer met elkaar. Dus het plaatje van 'wij-hebben-het-voor-elkaar' klopt niet op die manier. De woorden uit Psalm 127 'vergeefs zwoegen' en 'aftobben in je werk' linken aan wat al klonk na de zondeval.
3. Zo kun je ook kijken naar 2020. We waren ambitieus met elkaar, vol plannen. Een druk volkje. Gericht op economische groei. Technische hoogstandjes gingen ons steeds beter af. We werden onafhankelijk! Maar 'corona' sloeg ons alles uit handen. Wie durft te zeggen hoe het zal gaan? Hoeveel slachtoffers zullen nog volgen? Wat zijn we ontzettend kwetsbare, afhankelijke mensen! Deze periode doet veel met ons. Er is verdriet, lijden, somberheid, angst, soms onverbondenheid en onverdraagzaamheid!
4. Psalm 127 is een 'Bedevaartslied'. Als de grote feesten in Israël gevierd werden dan trok je samen op naar Jeruzalem. Je liet je werk voor wat het was. Want nu kon je samen weer vieren wat je echte geluk en ware rijkdom is. Daar beleed je samen dat je best hard mag werken en goed mag zorgen voor jezelf en je gezin maar dat je uiteindelijk afhankelijk bent van de Zegen van de HERE. Dat dat je rijk maakt! En 'Hij geeft het zijn lieveling in de slaap'. Misschien ken je die ervaring dat op zo'n ongedachte manier iets wat heel ingewikkeld was toch voor elkaar kwam. Helemaal buiten jezelf om. Zoals het 'opeens' Kerst werd op aarde. Een Redder die komt redden terwijl je er zelf niets aan kunt doen. En zonder Hem kun je niets doen (Johannes 15:5). Je wordt wakker-of-slapend rijk als je op God blijft vertrouwen. Ik hoop dat 2020 dat ons weer duidelijk heeft gemaakt en dat we zo 2021 in willen gaan. Zoek eerst het Koninkrijk.....

Gesprekspunt, kindfragment, citaat, bijbelwoorden

1. 2020. Wie had dit gedacht? En wat gaat er allemaal nog komen? 2021 zal ons rijkdom brengen als we op de Here God vertrouwen. Rijk-in-de-Heer! Leven in verbondenheid met Hem. Zijn genade en vrede voor ieder die daarin gelooft en dat graag ontvangt!
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: je wordt 's morgens wakker en dan ligt er 10 euro onder je kussen! Ging het vanavond over? Wet je wat er in de zondspreek bedoeld wordt toen het ging over 'slapend rijk worden'? Vraag thuis maar eens. Mag je op vrijdag vanavond? Leuk, hè? Morgen moe maar dat heeft niet. G... ..s!
3. 'Duidelijk horen we in dit eerste stuk van de psalm klanken uit het boek van de Prediker, de man die de ijdelheid van het leven zo scherp geobserveerd heeft. Dit geeft ons nog niet het recht hier van somberheid en pessimisme te spreken. Prediker en deze psalmist spreken naar de werkelijkheid en ze dalen daar diep in af, omdat ze weten, dat het evangelie tegen de zwartste werkelijkheid is opgewassen'
4. **Bijbel.** Pred.2:17-26; Gen.3:16-24; Jes.65:17-25; Mat.6:25-34; Lev.26 (of vs.14-22 en 40-45); Jakobus 4:13-17; Joh.15:1-17 (5b!); Ef.2:1-10; Spr.6:1-19; Deut.28:15-45

NLB511:1,2,5; Psalm 127; Psalm 127; Sela 'Gebed voor de werkdag'; Gk108

Je kunt slapend rijk worden in 2021!

Blok 1. Als ik zulke berichtjes krijg via de mail ga ik er vanuit dat het in mijn spam terecht had moeten komen.

Want als ik mijn spamberichten bekijk, dan wemelt het van dit soort onzin.

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het inderdaad vaak niet waar.

Misschien zit je zelf ook nog wel een beetje wantrouwend te kijken naar dit thema.

Kan niet! Zit vast een addertje onder het gras....

Slapend rijk worden.. dat kan alleen als je bitcoins hebt of een eigen huis in Zwolle.

En anders is het fake..

Nee, dat is het niet. Het is echt waar!

En het is niet eens ingewikkeld.

Nou ja... blijkbaar toch wel voor heel veel mensen want veel mensen kiezen voor armoede ipv rijkdom. Al benieuwd?

Kom, we gaan kijken en luisteren naar Psalm 127. En naar een stelletje wat in die tijd zomaar zou kunnen leven. En naar onszelf..

Als je je Bijbel erbij pakt, kun je het meemaken.

Blok 2. Dat stelletje, laten we ze voor het gemak even Jozua en Mirjam noemen.

Een mooi Joods stelletje. Verliefd en pas getrouwd.

Met veel energie en liefde, en met behulp van vrienden en familie hebben ze een mooi huisje gebouwd.

Ze hadden er over nagedacht waar ze dat het beste konden doen.

Dichtbij het werk, dichtbij familie maar ook wel fijn als het een beetje een stabiele stad is. Met een stevige stadsmuur erom heen. Voor de veiligheid.

Ja, binnen de stadsmuur ben je veilig. De poort kan dicht en wilde dieren en vijanden komen niet meer binnen.

Dus dan is het nog wel handig om af en toe de muur te inspecteren.

Of er geen gaten of scheuren in komen.

Of de vijand niet stiekem bezig is geweest de boel te saboteren.

En natuurlijk moet er ook wacht gelopen worden op de dikke stadsmuur.

Altijd alert, altijd wakker. Met de Sjofar in de hand om alarm te slaan als er problemen zijn.

Dat was allemaal goed geregeld voor en m.b.v. Jozua en Mirjam.

Een veilig huis in een veilige stad.

Nu de volgende stap.

Jozua heeft 2 rechterhanden. Hij is houtbewerker. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij kan het maken. Waar jij een probleem ziet, daar ziet hij een oplossing.

En met afvalhout maakt hij nog weer wat moois. Daar kerft hij bijbelteksten in...

En 's avonds pakt hij er graag nog een klusje bij. Tenslotte is hij nog jong en spaart hij een appeltje voor de dorst. Hij werkt wel heel veel eigenlijk...

En vergis je niet in Mirjam!

Heeft haar huisje in no time aan kant en helpt her en der in gezinnen waar ze armen tekort komen. Zo verdient ze een centje bij terwijl het haar daar niet eens om gaat maar het is wel mooi meegenomen.

Dat ging zo door tot ze zwanger werd, en weer en weer en weer....

Jozua en Mirjam waren al wat ouder geworden maar met 6 kinderen om zich heen hoeft je je in Israël geen zorgen te maken.

Voorals niet als je nog jong was toen je kinderen geboren werden.

Want dan zijn die flink volwassen, in de kracht van hun leven en verantwoordelijk als je zelf niet meer kunt.

Die zorgen voor je en nemen het voor je op als dat nodig is.
'Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd' (vs.4).

Prachtig, hè, zo'n vitaal stel? Die hebben de boel goed voor elkaar.
Geen gevaar te vrezen. O nee?
Eh... Dat geloof je toch niet?
Nee, ik geloof dat niet!
Want zo'n plaatje lijkt wel heel wat maar het is bouwen op zandgrond.
Met tegenspoed spoelt het je allemaal door de vingers....
En als je zelf ook zo in het leven staat: wordt wakker!

Wamt wees eens eerlijk: wat zegt het als je in een huis woont?
Een aardbeving of overstroming verder en het is voorbij.
Je hebt een eigen huisje maar wordt weggejaagd in de oorlog door vijanden en je bent 'opeens' vluchteling. Niks geen eigen huis. Soms met alleen nog een plastic tasje met spullen...
Wat zegt het als de stad een stevige muur heeft?
Er zijn grotere obstakels geweest die ook geen probleem vormden voor een sterke, gevaarlijke vijand.
Die steken de poort in brand of hongeren de stadsbevolking uit, geen probleem...
En je kunt wel 2 rechterhanden hebben, maar wat als de dokter heel bedenkelijk kijkt als je bij hem komt op het spreekuur met je klachten. Slecht nieuws. Je kunt nooit meer werken. Je wereld valt helemaal in duigen..
En je kunt 6 kinderen hebben maar wie garandeert je dat ze voor je willen en kunnen zorgen?
Je zou niet de enige zijn die zijn of haar eigen kinderen nooit meer ziet en spreekt.
Laat staan dat ze voor je zorgen....

Nee, als je erop gaat rekenen om zo via huis, muur, wachters, gezondheid en gezinnetje met kinderen je zaakjes voor elkaar te hebben, kon dat je wel eens flink tegenvallen.
Je hoort het in de psalm ook wel terug. Woorden als bij de zondeval.
Vergeefs, vergeefs, vergeefs... Het gaat niet meer zo makkelijk en vanzelf.
Je zult moeten zwoegen voor brood op de plank.
Kinderen krijgen wordt een heftig avontuur. Het gaat niet meer vanzelf.
De geschonken wereld werd door onszelf gemaakt tot een geschonden wereld!

Blok 3. Ja, dat hebben we ervaren in 2020.
We dachten het best goed voor elkaar te hebben.
De economie draaide goed. Met Hightech en andere ontwikkelingen konden we ons goed meten met anderen. Innovatief, creatief, actief. Druk.....
En toen kwam 'corona' en moet je eens kijken...
Iemand zei: op heel wat kerstkaarten stonden bezorgde woorden.
Hoe moet dat nog wat worden in deze wereld?
Wanneer houdt het op? Wat komt er na corona?
Waarom zijn we zo onverdraagzaam geworden tegenover elkaar?
Waarom kunnen we het nu niet meer opbrengen om ons te houden aan verstandige spelregels? Waarom zoveel ruzie?
Waarom zoveel onverdraagzaamheid?
Waarom het ene moment applaus voor zorgmedewerkers en er nu voor zorgen dat ze zich over de kop werken?

Bij alle nadelen, en wat zijn die er veel!, is het grote voordeel van deze corona-tijd dat we beseffen hoe kwetsbaar we zijn als mensen.

Hoe afhankelijk zijn we. Wat hebben we weinig in te brengen. En het betreft nu de hele wereld...

Zelfs de grootste deskundigen en de machtigste politici hebben op dit moment nog niet zulke hoopgevende boodschappen. Of soms proberen ze het en dan hoor je ze zichzelf wat overschreeuwen. In 2021 gaat het allemaal weer goed en de economie kan dit allemaal best wel hebben.

En als je niet uitkijkt gaan we gewoon weer verder met bouwen op drijfzand...

Dus dit is een goede tijd om stil te worden. Om te beseffen waar het om gaat. |
Om de vraag te onderzoeken waar je echte geluk en je echte rijkdom te vinden zijn.
Tijd om weer te gaan kijken naar Psalm 127!

Blok 4. Deze psalm is een van de bedevaartsliederen.

Die werden helemaal stuk gezongen als je met de feesten naar Jeruzalem trok en weer terug. Daar leefde je van. Daar geloofde je in!

Het werd weer tijd om bijv. weer het Pesach/Pascha te vieren. Gods grote daden gedenken en vieren.

Het lam werd geslacht en jij werd bevrijd....

Samen vieren dat je bij die God mag horen.

Je liet thuis de boel de boel want je geloofde erin dat God je kon zegenen als jij even niet alles uit de kast haalde maar bij Hem op bezoek ging.

Om te aanbidden, te offeren, te luisteren.

Jouw oogst was niet afhankelijk van jou en jouw aanwezigheid maar van Gods Zegen.

Rijk word je niet als je hard werkt, als je veel speculeert met bitcoins.

Rijk word je als je afhankelijk wilt zijn van God. Schatrijk word je ervan.

Uw goedheid is beter dan het leven, Heer!

Met Spreuken 10,22: 'alleen de Zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe'.

Echt leven is leven in verbondenheid met je hemelse Vader. Dat maakt pas echt gelukkig.

En dan kan Hij op onverwachte wijze soms zoiets moois aan je laten zien.

Met Psalm 127 'Hij geeft het zijn lieveling in de slaap'.

Misschien ken je die ervaring. Nergens op gerekend en het viel je zomaar in de schoot.

Zo werkt het regelmatig bij God.

Een onvruchtbare vrouw wordt zwanger.

Terwijl Abraham slaapt God sluit een verbond met Hem.

Elisabet krijgt te horen als oude, onvruchtbare vrouw dat ze een kind zal krijgen.

In een volk dat onderdrukt wordt, wordt de Redder geboren.

Terwijl de meeste mensen slapen...

Met Kerst vier je dat je slapend rijk kunt worden.

Je kunt er niets voor doen. Je kunt alleen ontvangen en dankbaar geloven!

En als het kerstkind groot geworden is en rondgaat door Israël zegt Hij het er nog maar een keer bij. Zonder Mij kun je niets doen (Johannes 15:5).

Oftewel: alleen met Mij kan het wat worden.

Wat worden? Word je rijk! Rijk in de Heer.

Slapend rijk worden, of gewoon als je wakker bent maar leeft in vertrouwen op de Here God.

Slapend rijk worden in 2021. Dat kan echt!

Dus ... zoek eerst het Koninkrijk. Doe dat vooral in 2021! Amen...