

Sela; Psalm 68:8; Numeri 6:22-27; Psalm 134:3; Gk10; Opw.600; NLB416:1,2,4

Hoe (soms) saai leven toch Heer-lijk kan zijn!

1. Opa en oma sjouwden van de ene naar de andere speeltuin met hun kleinkinderen. Tot ze ermee stopten. Gewoon saai leven thuis was ook best te doen want er was tijd en er werd van de kleintjes gehouden. Ik hoor ook geregeld dat kerkdiensten saai zijn. Op een bepaalde manier klopt het ook. Zeker als je niet weet wat daar precies gebeurt. En regelmatig is het gewone leven ook niet spectaculair. Ook niet in Numeri.
2. Het Bijbelboek Numeri beschrijft het leven in de woestijn. Eenzijdig en gevaarlijk. Onderweg naar het beloofde land. En daar zegt de HERE tegen Aaron, de hogepriester, en zijn zonen, dat zij Zijn Naam op het volk moeten leggen en het volk moeten zegenen. Met de Naam HERE, een sprekende Naam, zeker na de uittocht uit Egypte.
3. Wat betekent die Zegen? Wat betekenen die overbekende woorden eigenlijk? God laat het niet aan de hogepriester over maar dicteert Zelf de woorden. De drie zinnnetjes worden steeds langer en zo zwelt de zegen aan als een stroom die over je wordt uitgegoten. Het begint met Gods goedheid en dat Hij je beschermt. Daarna kijkt de HERE je niet met de nek aan maar draait zich met zijn gezicht vriendelijk naar je toe. Genadig zelfs! Tenslotte verdiept de Zegen zich tot het geven van vrede, shalom. Alles klopt en is zoals het bedoeld is. Niet de afwezigheid van het kwaad (dat ook!), maar de aanwezigheid van het goede. Ondanks alle ellende is er Gods liefdevolle aanwezigheid.
4. Deze Zegen klinkt vaak aan het begin van iets. Bij de schepping (Gen.1:22.28), bij de 'herscheping' na de zondvloed (Gen.9:1). Bij de start van het volk bij Abraham (Gen.12:2). Ook vaak aan het eind van een periode of kerkdienst om gezegend de wereld weer in te kunnen gaan. Ook voor Gods volk in en na het leven in de woestijn.
5. De eerste woorden na de opstanding van Hogepriester (!) Jezus zijn ook een Zegen. En Hij gaat zegenend naar de hemel terug. Aan het eind van het samenzijn met de discipelen. Aan het begin van onze periode 'door de woestijn'. Gezegend mogen ze leven!
6. De Zegen is 'conditioneel' en wordt alleen ontvangen in geloof. In het gewone, soms saaie leven in de woestijn en tijdens saaie kerkdiensten is het fijn als mensen je kennen en van je houden. Het is belangrijker dat de HERE je kent, van je houdt en je zegent. Helemaal als een virus deze wereld verlamt en samen met extremisme zorgt voor angst, onrust, eenzaamheid en verdeeldheid. Wat hebben we dan Zijn Zegen nodig. Opa en oma worden ouder en kunnen er op een bepaald moment niet meer voor je zijn. De Eeuwige kan en wil het altijd! Er past maar één reactie: amen! Leef gezegend...

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Wat vind je ervan om te horen over een saai, gezegend leven? Heb het erover!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: h . b je w . l . . ns v . n h . t woord Z . gen gehoord? Het is . . n bel . ngr . . k w . . rd en w . l z . gg . n dat G . d bij jou w . l zijn in je l . v . n. Ook als h . t m . . . lijk is! Ook in c . r . n . tijd! Vr . . g th . . s m . . r. G s!
3. 'Alles werkt om zo te zeggen toe naar het hoogtepunt van deze zegenwoorden, het laatste woord in de derde zin: sjaloom. Vrede. En dat laatste woord van de zegen is uitgerekend het eerste woord waarmee de Here Jezus na zijn opstanding naar zijn discipelen toekomt. Het eerste wat Hij zegt is: 'Vrede zij u'. Jezus zegent zijn discipelen met zijn vrede. Blijkbaar vat dat woord het evangelie van de opstanding samen. Sjaloome. Dat eerste woord van de enige Hogepriester Jezus Christus klinkt als laatste woord in de hogepriesterlijke zegen het langste na. Dat woord is het toppunt van die golf van zegenwoorden die steeds hoger en hoger op ons af komt rollen'
4. **Bijbelrooster: zondag** Gen.1:20-31 (22.28); **maandag** Gen.9:1-17 (1); **dinsdag** Gen.12 (2); **woensdag** 2Kor.13:11-13; **donderdag** Joh.20:19-31 (10-21)+Luc.24:50-51; **vrijdag** over 'conditionele (op voorwaarde van geloof) Zegen' Ex.34:1-7 en **zaterdag** net zo Lev.26:1-26 (3.14). Liefhebbers: Ex.3:13-14; Deut.28; Ps.4 (7); Ps.31 (17); Ps.44 (4); Ps.67 (2); Spr.16:15

Sela; Psalm 68:8; Numeri 6:22-27; Psalm 134:3; Gk10; Opw.600; NLB416:1,2,4

Blok 1. Drie kleinkinderen logeerden drie nachtjes in de herfstvakantie bij opa en oma. Met wat gepuzzel kon dat wel 'corona-proof'....

De kleinkinderen kwamen beneden en na het ontbijt vroegen ze aan opa en oma: wat gaan we doen vandaag?

En opa en oma hadden een mooi plan bedacht: naar speeltuin Madrid.

Het werd een mooie dag....

En de volgende dag na het ontbijt vroegen ze aan opa en oma: wat gaan we doen vandaag?

En opa en oma hadden een mooi plan bedacht: we gaan naar de kinderboerderij in Stadshagen. Dat is een mooi plekje. Weer eens wat anders dan de kinderboerderij in Berkum. En het werd een mooie dag...

Die avond keken opa en oma elkaar aan. Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig?

Daar stoppen wij mee. Morgen gaan we niets doen....

Dat was eerst even slikken na het ontbijt.

Wat moet ik doen dan, vroeg de ene. Gewoon niks, zei oma.

Dat was eerst wat onwennig maar langzaam maar zeker zag je dat ze hun draai wel weer wisten te vinden.

Gewoon er hoefde niets, er moest niets. Gewoon lekker lummelen.

Die kleinkinderen hadden al die onderzoeken natuurlijk niet gelezen maar 'jezelf vervelen' schijnt heel goed voor je te zijn....

De sfeer was goed. Ze wisten dat opa en oma heel veel van hen hielden

en oma kon heerlijk koken en dan mocht je soms kiezen wat je eten wilde: hmmm!

En toen de jongste werd voorgelezen door opa sloop de oudste (veel te stoer om nog voorgelezen te worden) heel voorzichtig erbij op de bank en eigenlijk genoot hij er ook wel van. Eigenlijk wel een soort van lekker saai....

Jezelf vervelen. Iets saai vinden. Dat is nogal wat.

Ik hoor ook regelmatig om me heen dat kerkdiensten erg saai zijn.

Als je het aan tieners vraagt is dat standaard hun antwoord.

Ze begrijpen vaak niet zo goed waar het over gaat.

Ze moeten best lang stil blijven zitten. Je mag niet praten en ook niet terugpraten als de dominee praat. En de muziek, dat valt ook regelmatig zwaar tegen....

Het is wat, met die saaie kerkdiensten. En zeker nu er thuis achter een scherpje moet worden meegekeken. Je kunt dan helemaal makkelijker weglopen of iets anders gaan doen. Weglopen uit een kerkdienst gaat vaak nog wel een stap te ver maar nu...?

Ja, en op een bepaalde manier hebben ze nog gelijk ook.

Het is niet altijd zo spectaculair in de kerk en het is niet zo spannend.

Dat is zeker zo als je niet goed weet wat er precies gebeurt in een kerkdienst.

En daarom preek ik vandaag over Numeri 6, over de Aäronitische zegen.

Omdat ik geloof dat het mij, jongeren en iedereen kan helpen om stil te staan bij het soms zo saaie leven en soms zulke saaie kerkdiensten. Met de vraag of er toch ook nog niet meer te zeggen valt dan 'dat was saai!'...

Blok 2. In het boek Numeri wordt beschreven hoe het volk Israël zich opmaakt voor de reis door de woestijn. Dat is geen makkelijke periode voor hen.

Gevaren aan de ene kant maar ook wel een eenzijdig en saai leven. Altijd hetzelfde voedsel. Gemopper op God.

Het is nogal wat. Die route van hen op weg naar het beloofde land.

En in die situatie zegt de HERE tegen de hogepriester Aaron dat hij het volk moet zegenen. Elke keer weer opnieuw.

En dat Aaron de Naam van de HERE over het volk moet uitspreken.
Die machtige naam JHWH, Die Zich heeft laten kennen bij de uittocht uit Egypte.
Bevrijd uit de slavernij want Hij was erbij en zal er altijd bij zijn.
Die Zegen is superbekend. De HERE zegenen u en Hij behoeft u (enzo).
Hoe vaak zul je die al wel niet gehoord hebben?
Heel vaak worden ze als laatste onderdeel van een kerkdienst door de dominee uitgesproken. Ook straks zal ik dat weer doen.
Maar dat kan ook een nadeel zijn: zo vaak gehoord dat het langs je heen gaat.
Ik wil nu alvast vragen of je hem straks aan het eind van de dienst weer eens wilt proeven en wilt ontvangen! En even wilt wachten met je spullen alvast in je tas stoppen en je jas aandoen omdat jij denkt dat de dienst al afgelopen is...

Blok 3. We kijken nog eens wat beter naar die woorden.
Het is opvallend dat de HERE het niet aan Aaron laat wat en hoe hij het zal zeggen maar dat de HERE Zelf dicteert wat er gezegd moet worden.
De regie ligt bij God. Zo moet het en je ziet en hoort die Naam HERE tot 3 x terug.
Wat je in onze vertalen niet zo goed kunt zien kun je wel goed zien in het Hebreeuws.
De zinnestelsels worden steeds langer (je moet lezen van rechts naar links) en het geheel eindigt met het woord vrede/shalom.
Het tweede woord in elke zin is steeds het hebreeuwse woord JAHWE: Ik ben!
Iemand zei het eens een beetje dichtertlijk zo: 'de Zegen zwelt aan als een stroom die over je wordt uitgegoten'.

De hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6:

יְבָרֶכֶךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶכָּךְ:
יְאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וַיַּחֲנֶכָּךְ:
יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וַיִּשֶׂם לְךָ שְׁלוֹמִים:

Het begint ermee dat de HERE goede woorden over je uitspreekt.
Dat is de betekenis van het woord 'zegenen'.
En Hij is Degene die het volk en vandaag ons wil behoeden en beschermen.
Die reis door de woestijn zal niet altijd makkelijk zijn maar je zult in het beloofde land komen. Dat beloof Ik! Een belofte in dezelfde sfeer als Psalm 121.
Je kijkt de gevaren in de ogen en je vraagt je af 'waar komt mijn hulp vandaan?'.
En vervolgens zal het licht van zijn gelaat over je schijnen.
Dat is een beetje een vreemde uitdrukking voor ons.
Misschien helpt het als ik vertel wat het tegenovergestelde hiervan is.
Dat is dat iemand je de nek toekeert. Je met de nek aankijkt.
Dan heb je met iemand te maken die vertoornd is. Maar de HERE niet.
Hij wendt je genadig zijn gelaat toe en kijkt vriendelijk op je neer.
En misschien helpt ook een Spreuk uit het Spreukenboek je om het beter aan te voelen: het licht op het gelaat van de koning is het leven.
Kun je nagaan als deze koning DE Koning is!
Dan betekent dit dat er GENADE voor je is. Gods goedheid ook voor jou.
En in de derde plaats wordt dat kijken van de HERE nog wat mooier omschreven.
De HERE verheft zijn aangezicht. Toewenden in de NBV.

Hij laat 'zijn ogen niet vallen'. Dat is weer het tegenovergestelde.
Dat woord wordt bijv. gebruikt als Kain zijn broer Abel boos aankijkt.
Dan laat 'je je ogen vallen'.

Maar nee: toewenden en dan, en daar eindigt de Zegen mee, dan is er vrede. Shaloom.
Het leven klopt en is helemaal zoals het bedoeld is. Alles op de goede plek, harmonie.
Ondanks alle ellende die er zal zijn en die er zal komen is daar Gods liefdevolle
aanwezigheid. Het leven is goed, zelfs in die (saaie) woestijn...

Blok 4. De Zegen, de goede woorden vanuit een bewogen, liefdevol hart van God klinken
vaak aan het begin van iets.

Dat begint al bij de schepping. In Genesis 1 kun je het al lezen: 'God zegende de dieren
met de woorden: wees vruchtbaar en wordt talrijk.'

Met andere woorden: Ik geef je wat nodig is om mijn doel in deze wereld te
verwezenlijken.

En na de zondvloed begint eigenlijk alles weer overnieuw.

Genesis 9: 'Toen zegende God Noach...'. Hij geeft Noach wat nodig is om zijn doel in deze
wereld te verwezenlijken.

En als de HERE Abraham uitkiest uit alle andere mensen om via hem en zijn
nakomelingen een volk te gaan formeren zegent de HERE Abraham (Gen.12): 'Ik zal je
tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen'.

Maar het kan ook aan het eind van iets gebeuren, die zegen.

Zoals je het ook kan zien in Numeri 6. Gezegend om er weer tegenaan te kunnen.

En zo hebben de Reformatoren ook standaard de Zegen uit Numeri 6 aan het einde van
de dienst uitgesproken: Gezegend om vanuit de eredienst weer de wereld in te kunnen
gaan. Vanuit die veiligheid in Gods heerlijke aanwezigheid het ruige leven weer
tegemoet. Als gezegend mens.

Blok 5. En nu maken we de sprong naar het N.T. waar die goede woorden en die
liefdevolle houding van de Here God nog zoveel meer diepte krijgt.

De eerste woorden die de Here Jezus na zijn opstanding spreekt gaan over die zelfde
vrede als waar de Zegen in Numeri 6 mee eindigt. Joh.20:19 'Ik wens jullie vrede'.

Niet bedoeld als Ik hoop er dan maar het beste van maar dan zal er vrede zijn!

Dat waren zijn eerste woorden na zijn opstanding.

En zijn laatste woorden en gebaar voor zijn Hemelvaart zijn de zegen.

Op het moment dat niet meer hogepriester Aaron maar Hogepriester Jezus Christus dat
doet zijn we weer een hele stap verder gekomen.

Aan het begin van de periode dat de discipelen, na Genesis 3, de woestijn weer in
moeten gaan op weg naar het beloofde land is er genade en vrede.

Ze worden gezegend en behoed en Gods vriendelijke gelaat is er voor en over hen.

Daarom zie je bijv. Paulus aan het einde van zijn tweede brief aan Korinthe vrijmoedig
de Zegen uit Numeri 6 passeren en komt hij met 'de genade van de Here Jezus Christus
en de liefde van God (de Vader) en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen'
(2Kor.13:13).

Blok 6. Er is nog een belangrijk iets dat ik wil zeggen over deze zegen.

Dat gaat over het 'conditionele karakter van de Zegen'.

Ja, moeilijke uitdrukking, hè?

Je kunt het al een beetje terug horen in de manier waarop die Zegen in sommige
vertalingen vertaald wordt.

MOGE de HEER u zegenen'. Sommige voorgangers zeggen 'de HEER zegent u'.

Dat klinkt steviger. Ik zeg altijd 'de HERE zegene u en behoede u'.

Dus ook niet 'de HERE zegent u en Hij behoedt u'.

Waarom? Niet omdat je aan Gods macht en liefde moet twijfelen maar omdat die Zegen er pas voor je is als je die in geloof aanvaardt!

Er is geen sprake van verbondsautomatisme. Dat past niet in een liefdesrelatie!

Dus pak aan die Zegen van God en geloof erin dat Hij je liefdevol zijn genade schenkt en je vrede geeft. En dan is het er echt voor jou! Zelfs als je dat bijna niet kunt geloven. Zelfs als je denkt 'wie ik? Ook voor mij?!'

Nog even terug naar opa en oma uit het begin van de preek.

Het is niet altijd spannend bij hen maar in hun goede periode kun je vaak voelen en merken dat ze van je houden. En wat is het dan fijn om bij hen te mogen zijn.

Zo zou je ook mogen zeggen van saaie kerkdiensten dat ze misschien best wel eens wat saai zijn. Tot je ontdekt dat er een God is die je hier graag wil zien en wil zegenen.

Een God die er altijd voor je wil zijn en zal zijn als je Hem zoekt.

Zou je samen eens willen praten over wat saai wel en niet betekent voor jou in je geloof?

Opa en oma worden steeds ouder en soms komt er een dag dat je het niet eens meer zo heel leuk vindt om bij hen op bezoek te gaan en logeren kan al helemaal niet meer.

Ze krijgen last van dit en van dat en zijn steeds minder in staat om zich op jou te richten. Jammer kan dat proces zijn.

Maar zo is het nooit bij de Here God. Bij de EEUWIGE! Hij die er is, was en zal zijn!

De wereld staat in brand. Er is dat vreselijke corona-virus en moslim-extremisten moorden er op los. Deze dagen in Frankrijk. Waar houdt het op? Wat komt er nog? Aardbevingen zorgen voor veel slachtoffers en heel veel angst.

Je zou haast willen dat het leven maar gewoon saai was...

Miljoenen mensen verlangen naar een gewoon saai leven als er vrede, veiligheid, gezondheid en onderdak is!

Terug naar ons hier en nu: In dit alles mag je gezegend leven en kun je het aan om deze wereld weer in te stappen want Hij gaat mee, tot in eeuwigheid. Uit genade en Hij zorgt voor de ultieme vrede.

Er past maar één reactie op: gelovig amen zeggen op wat Hij belooft.

En leef gezegend! Amen.