

**Ps116:1,2,3; Mat.9:32-10:1; Gk79:2; Gk241; Ps136:1,3,10,18,21; NLB939; Gk103:1,5,6,9**

### **Deze Bevrijder uit de hemel is machtig én bewogen!**

1. Wat raakt '75 jaar bevrijding' nog veel snaren! En wat is er een intens verlangen om het herdenken levend te houden. Ook als de laatste oor- en ooggetuigen er niet meer zullen zijn. Vrijheid heeft veel gekost en moet je koesteren.
2. In dit Bijbelgedeelte zie je eerst heel onvrije mensen. Zij zijn als aangevallen schapen waarbij de herder het laat afweten. Maar de Herder uit Ps.23 is er toch? Ja, maar die Herder zet grondpersoneel in en die laten het hier afweten (vgl.Mat.23). Vanaf nu loopt de herderlijke zorg via Jezus. Daarnaast doet satan met zijn demonen hier felle aanvallen op Gods volk. Zeker nu met Jezus' optreden 'het Koninkrijk nabij gekomen is'.
3. Ja, want daar spreekt Jezus over. Eerder al in Galilea en nu in heel Israël. Hij ondersteunt die mooie woorden door machtige wonderen. Want zijn liefdevolle diepe ontferming gaat gepaard met daden! Op dat moment wordt iedereen genezen die komt.
4. Jezus zegt daarna dat de oogst groot is. Hiermee bedoelt Hij de gaven en macht van God de Geest. Als mens is Hij beperkt en dat brengt Hem er toe de 12 leerlingen in te schakelen om zo ook Gods handen, voeten en hart te zijn. Jezus moedigt hen aan om te bidden zodat ze ingeschakeld kunnen worden bij de doorbraak van Gods nieuwe wereld. Bij het binnenbrengen van de oogst. Als je bidt, mag je heel wat verwachten!
5. Hoe hoor je vandaag deze woorden? Vol ontzag en verwondering, boos of verdrietig, of nog anders? Want wat kun je er mee 'morgen op je werk'? De bevrijding in '45 maakt nog steeds blij. De Psalmisten bezingen de uittocht uit Egypte eeuwen later nog steeds vol verwondering en dankbaar. Waarom zou Mat.9 je niet blij kunnen maken, alleen al vanwege het feit dat dit toen en daar gebeurd is? Die wonderen zijn nooit meer herhaald. Christenen en oudsten worden in het N.T. nooit opgedragen om wonderen te doen. Jezus' wonderen werden door heel wat mensen afgedaan als duivelswerk. Ook hier gaat het dus om geloof en om mensen die vol vertrouwen tot Hem komen. Bij de wonderen ('startversterkers') gaat het dus vooral om 'de ondertiteling', nl. 'het Koninkrijk is dichtbij. Kom binnen'. Via de apostelen is er de gemeente/kerk gekomen waar dit wordt verkondigd. Waar een machtige Bevrijder iedereen die vermoeid is en onder lasten gebukt gaat uitnodigt om werkelijk rust te vinden bij Hem, de goede Herder (Mat.11).

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Ik nodig/daag je uit om de blijvende waarde van de Bijbelverhalen te ontdekken!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: als de H . re J . . us op . . rde k . mt geb . . r . n er bijzondere d . ng . n! Zijn w . . rd . n zijn o . k h . . l bel . ngrijk. Hij z . gt dat Hij w . l zorgen v . . r ied . r . . n die bij H . m k . mt. Dus ook v . . r jou! G . . . . . s!
3. 'Met uitzondering van het Onze Vader zelf vertelt Jezus niet vaak waar zijn volgelingen voor zouden moeten bidden, maar deze keer doet Hij het wel'
4. 'Het bijzondere is dat deze nabijheid van het hemelrijk samenviel met de komst van Jezus. Zijn heraut Johannes voegde geen wonderen bij de boodschap van het nabije hemelrijk. Jezus wel. Door zijn woord lichtten blinde ogen weer op en spitsten doven hun oren. De nabijheid van het hemelrijk bleek alles te maken te hebben met zijn persoon. Jezus is afkomstig van 'boven'. De mensen vonden dat vreemd en ergerden zich eraan. Ze dachten wel Hem in kaart te hebben gebracht: een begaafd mens uit Nazaret, meer niet. Maar Jezus' wonderen brengen hen in verwarring. Velen lieten zich daarom graag door de instanties van hun leiders geruststellen, die zeiden: Hij spreekt over de hemel, maar Hij dankt zijn gaven in werkelijkheid aan de duivel'
5. **Bijbelrooster:** Zondag Mat.10:2-11:1; maandag Mat.11:25-30; dinsdag Mat.12 (22-29); woensdag Mat.23; donderdag Ez.34; vrijdag Joh.10:1-21; zaterdag Num.27 (25-26) + 1Kon.22:17. Liefhebbers: over de Uittocht Ex.13-15:22 + de psalmen 78,81,105,135,136; Mat.4:23; Marcus 16:9-20 (20: wonderen volgen woorden!)

**Ps116:1,2,3; Mat.9:32-10:1; Gk79:2; Gk241; Ps136:1,3,10,18,21; NLB939; Gk103:1,5,6,9**

Blok 1. Het raakt nog steeds, de verhalen van de oor- en ooggetuigen van WOII. Zeker als de laatsten nu soms al strompelend proberen mee te lopen of gereden worden in het defilé.

Als soms pas 18-jarige gingen ze op weg naar een onbekend land om een onderdrukt land te bevrijden.

Om zieke geesten het uitroeien van bevolkingsgroepen te beletten.

En wat wordt er een grote nadruk op gelegd dat we moeten blijven gedenken.

Hoe erg zou het zijn als we dit allemaal weer vergeten.

Meestal wordt er dan bij gezegd dat als je je geschiedenis vergeet, je die weer overnieuw moet doen....

Vrijheid! Hoe belangrijk en hoeveel heeft het gekost!

En hoeveel onvrijheid is er op dit moment ook in heel veel gebieden op aarde!

Vrijheid. Een belangrijk thema. Wat zijn we bevoorrecht.

Zeker ook in een wereld waarin geweld en onderdrukking ooit geen onderdeel waren van deze wereld en er ook ooit niet meer zullen zijn. Want God heeft zijn wereld niet bedoeld om heersers en verdrukten naast elkaar te laten bestaan!

Blok 2. In het Bijbelgedeelte van vanmorgen zie je een onderdrukt volk.

En dan bedoel ik niet eens zozeer het feit dat de Romeinse overheid de baas is.

Nee, hier zie je onvrije mensen die op allerlei manieren gekweld worden door een boze, demonische onderdrukker.

De mensen hier zijn uitgeput en hulpeloos, als schapen zonder herder.

De scherpte van wat hier onder woorden wordt gebracht hoor je niet zo goed terug in onze vertaling. In de woorden uitgeput en hulpeloos zitten elementen als beschadigd en gehavend.

Ze zijn er slecht aan toe. Verlamd van angst. Bijna bezwijkend van dorst en uitputting.

Vastgeraakt in de struiken. Roofdieren die hun kans afwachten: een aangrijpend beeld!

We gaan proberen te begrijpen wat de Here Jezus hier wil zeggen.

En dat is nog niet zo eenvoudig.

Want waarom heeft Hij het dan over 'mensen als schapen zonder herder'?

Dit is toch het volk van God? Dat de HERE als Herder heeft?

Zoals je kunt lezen in Psalm 23, of in Ez.34!

Ja, maar deze God maakt altijd graag gebruik van zijn grondpersoneel.

Dat is eens heel duidelijk gemaakt met een mooi beeld.

Het is een Christusbeeld waar de armen en de benen van af zijn.

En eronder staat: 'jullie zijn mijn armen en mijn benen'....

Kortom: God laat zijn goedheid en zorg graag zien via de mensen die namens Hem in deze wereld liefhebben en zorgen.

Hij is er niet aan gebonden maar doet het wel graag zo. Vandaag nog steeds.

En op dit moment zijn het de Schriftgeleerden en de Farizeeën.

Zij moeten uitleggen en voordoen en voorop gaan binnen het Joodse volk.

In Mattheüs 23 wordt duidelijk dat deze leiders niet het goede zoeken voor de schapen.

Zij leggen hen zware lasten op. Zij helpen niet maar veroordelen.

Jezus zegt in Mat.23 dat we vooral goed moeten letten op de woorden die zij spreken namens God. Als ze praten 'vanaf de stoel van Mozes', moet je vooral doen wat zij zeggen.

Maar verder zijn deze leiders vooral erg met zichzelf bezig.  
'Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten' (Mat.23:4).  
Nee, zij zijn drukker met de vraag of ze wel gezien worden.  
Of ze wel gehoord worden. Of ze wel geëerd worden.  
Iets wat altijd voor kan komen bij leiders. In de politiek, in het bedrijfsleven en in de kerk.  
En wat is dat slecht voor de onderdanen, voor de bevolking, voor de gemeenteleden als leiders bezig zijn met zichzelf en om er zelf beter van te worden.  
Dan zijn er wel leiders maar dan lijkt je op een kudde zonder herder.  
Omdat Gods grondpersoneel het af laat weten.  
Dat is wat hier aan de hand is. En dat niet alleen.  
Er komt nog iets bovenop. Iets dat op dit moment ook heel heftig is.  
Dat heeft te maken met het moment waarop deze geschiedenis plaats vindt.  
Als Jezus begint met zijn openbare optreden. Als het koninkrijk van God nabij is gekomen.  
Als met het verschijnen van de Here Jezus die mooie wereld van God weer een hele stap dichterbij komt.  
Dan zie je een enorme intensivering van het werk van satan.  
Die vanaf Genesis 3 bezig is met destructie, met vernietiging, met dwarsbomen, met leugens. Die al zijn hulptroepen inzet om het volk kapot te krijgen.  
Zeker nu Jezus begint met zijn optreden. Een heel cordon boze geesten rondom Jezus.  
Dan neemt de vijand zijn plaats in, om te bezetten. Ziek te maken. Boze geesten die de harten en de levens van de Israëlieten proberen te bezetten. Met grote macht. Met grote gevolgen.  
Wat een aangeslagen volk zie je hier!  
Heel veel zieke mensen. Heel veel bezeten mensen.  
Uitgeput, belast. Geestelijk, lichamelijk. Ze weten niet meer waar ze het zoeken moeten.  
En hoe mooi is het dan om te zien wat Jezus doet op dat moment in die situatie!

Blok 3. Jezus gaat nu doen wat Hij al eerder deed, zoals je kunt lezen in Mat.4.  
Hij gaat naar de steden en dorpen. Dat was volgens Mat.4:23 in Galilea en nu wordt het werkkerrein verbreed tot heel Israël. Zoals je ook kunt lezen in Mat.9:33: zoiets hebben we in ... ISRAEL nog nooit gezien.  
En dan gaat Hij steeds volgens een bepaald principe te werk.  
Hij gaat naar de synagoge. Hij gaat naar de kerk. Daar waar de mensen samen komen om God te eren. Om naar Hem te luisteren.  
En dan lees je primair dat de Here Jezus daar preekt.  
Dat lijkt wel zijn hoofddoel. Te verkondigen dat het rijk van God is aangebroken.

Met de komst van Jezus is de nieuwe wereld van God onder handbereik gekomen.  
Het is er voor je. Kom nu maar en buig nu maar: de goede Herder is hier en Hij ziet je en Hij kent je.  
Check even bij jezelf of je deze woorden van Mattheüs ook bijzonder vindt hier of dat je meer gefocused bent op de wonderen. En?  
Ja, en dan ontdek je dat er heel veel mensen naar Jezus toekomen.  
Jezus zoekt ze hier niet op. Hij gaat naar de synagoge (kerk) en daar komen ze naar toe.  
Om mooie, bevrijdende woorden te horen.  
Maar ook met al hun ziekten. Met al hun kwalen. Met al hun gebondenheid.  
En wat ontdekken we hier een Jezus die vol ontferming bewogen is.  
Ontferming... het hebreeuwse woord Ruchama en griekse woord Eleos staan hier ook voor. Het komt bij Jezus diep van binnen weg. Medelijden drukt het te zwak uit want bij

ontferming gaat er ook altijd wat gebeuren! Het is machtige ontferming: let dan maar op! Kijk maar: vol macht. Hij genas elke ziekte en iedere kwaal.

Niets was Hem te moeilijk en elders lezen we wel dat handoplegging of het uitspreken van woorden genoeg is. Een teken van overmacht!

Wat moet dat geweldig mooi zijn geweest!

Je zult maar ... dit of dat hebben. Of misschien altijd gezond maar juist de laatste tijd is er opeens van alles met je aan de hand. Je krijgt er geen vinger achter maar je voelt je hulpeloos en uitgeput. En dan opeens... OVER!

Dat belooft nog wat.

Blok 4. Ja, en daar gaat dan juist die volgende uitspraak van Jezus over.

Een bijzondere uitspraak. Een bekende uitspraak.

Jezus vertelt over Gods nieuwe wereld, doet grote wonderen en zegt daarbij: 'de oogst is groot maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen'.

Denk even zelf na over wat deze woorden volgens u, volgens jou (altijd al) betekenen. (even stilte...).

Vanuit het verband zou je kunnen denken dat de oogst datgene is wat Jezus hier aan het doen is. Oogst is datgene wat de eigenaar zelf al lang voorbereid heeft en zelf gedaan heeft. Wat Jezus hier kan doen ligt in het verlengde van het plan van God voor dat moment.

Jezus deelt uit van wat God te bieden heeft. Van wat God wil geven.

Jezus is zelf gezalfd door de heilige Geest om dit allemaal te doen en te kunnen.

Maar Jezus is hier niet alleen maar God maar ook mens en daarom kan Hij op dit moment niet overal tegelijk zijn.

Je zou kunnen zeggen: zijn lichamelijke beperkt Hem hier om alomtegenwoordig te zijn.

En daarom wordt deze bijzondere uitspraak van Jezus gevolgd door het feit dat Hij de 12 roept. En in 10,2 worden zij hier de APOSTELEN genoemd.

Als discipelen/leerlingen zijn zij nog in opleiding maar hier worden zij al de 'gezondenen' genoemd. Die hier op dit moment en in deze situatie ook kunnen wat Jezus kan.

Eerst waren het vooral de 4 discipelen: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas. Twee keer twee broers. Hier hoor je dat er 12 genoemd worden.

Deze twaalf, als vervolg op de twaalf aartsvaders in Israël, de zonen van Jakob.

Het is de tijd dat de vijandschap tegen Hem gaat toenemen en dat Hij zich neer gaat zetten als de leider van de grote schare. Het nageslacht van de 12 stammen wordt door Jezus uitgenodigd om zich te verbinden aan Hem en aan de 12 die Jezus nu uitgekozen heeft. Het vervolg van de oude bedeling.

Het Evangelie van de goede Herder gaat nu verder via Jezus en zijn apostelen.

Die de kracht van de Geest krijgen om het goede nieuws te verkondigen en wonderen ter ondersteuning toe te voegen!

Dus de oogst hier zijn niet allerlei mensen die Jezus nodig hebben maar de oogst is in dit verband dat alles klaar ligt om uitgedeeld te worden aan de Apostelen die op stap zullen gaan om het koninkrijk van God te verkondigen.

En dan mag je daar ook heel wat van verwachten!

Vraag maar. Bid maar! Hoe belangrijk is bidden, horen we steeds opnieuw!

Behalve het 'onze Vader' wordt de oproep van God om te bidden niet zo heel vaak concreet ingevuld maar hier wel. Vraag de Eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Er is zoveel om uit te delen. Jezus kan maar op één plaats tegelijk zijn.

Er zijn er nog veel meer nodig. Vandaag nog steeds!

De oogst is groot. Er is zoveel te vertellen en uit te delen: bidt of het er veel mogen worden. Je ziet het hier gebeuren. Mooie verhalen, indrukwekkende wonderen. Je ruikt de paradijslucht. Je voelt de vrede en de genade van Iemand die sterk is en zich over je ontfermt!

Het Koninkrijk, Gods nieuwe wereld is vlakbij gekomen.

Blok 5. Ik ben benieuwd wat deze woorden van Jezus en deze preek van mij met je doen. Wat roept het op? Waar word je blij van? Wat maakt je onrustig of boos? Een indrukwekkend verhaal van een Bevrijder uit de hemel. Mensen die het goede nieuws horen en alle zieken die komen worden genezen. Mooi maar wat kun je daar morgen mee op je werk? Wat kun je daar mee als je al lang ziek bent en er niets lijkt te veranderen?

Dat is een serieuze vraag en het kan ook echt zeer ongemakkelijk zijn als je vandaag zulke mooie verhalen leest over vroeger.

Daarom wil ik er graag nog wat op doorgaan en zoeken naar een antwoord.

Ik wil je allereerst vragen om gewoon blij te willen zijn met deze mooie verhalen.

Zonder het direct te linken aan de vraag wat je daar vandaag mee kunt.

Zoals je, denk ik, ook blij kunt worden met die verhalen van 75 jaar geleden.

Zoals het volk Israël altijd Gods grote daden is blijven bezingen.

Bijv. die van de Uittocht uit Egypte.

Zo'n wonder van die orde en grootte is nooit meer gebeurd maar de Israëlieten hebben het altijd weer bezongen als een groot wonder. Meerdere psalmen gaan erover!

Wat heeft God daar en toen grote dingen gedaan.

Zoals dat ook bij de Pascha-viering elk jaar uitbundig werd gevierd.

Onze God heeft onze voorouders uit Egypte bevrijd. Wat een machtige God.

Wat een hemelse Bevrijder!

Waarom zou dat ons vandaag niet blij kunnen maken met wat God vroeger deed in Israël? En later deed door Jezus en zijn apostelen?

Prachtige woorden en indrukwekkende wonderen.

Onderdeel van onze 'vaderlandse' geschiedenis!

Zulke wonderen zijn op die manier en op zo'n grote schaal nooit meer gebeurd.

Het is tegen de christenen en in de brieven nooit meer gezegd dat ze erop uit moesten om wonderen te gaan doen.

Daar lag dus niet de kern van de boodschap dat het rijk van God nabij gekomen is.

Daarom wil ik graag nog even doorgaan op die verhouding tussen de woorden van Jezus en zijn wonderen.

Want zijn wonderen hadden niet op iedereen hetzelfde effect.

Dat lasen we net nog in Mattheüs 9:34.

De Farizeeën zeiden dat Jezus dit kon doen door de kracht van Beëlzebul.

Jezus was in dienst van de satan, zeiden ze, toen Hij zulke bijzondere wonderen deed.

Dus ook bij die wonderen gaat het er eerst om hoe je staat t.o. deze Jezus.

Die wonderen zijn fijn voor de mensen die vol vertrouwen naar Jezus toekomen.

Mensen die bij al de wonderen van Jezus goed hebben gelet op de 'ondertiteling'.

Namelijk 'Dit is Jezus, de Zoon van God, de Messias. Nu Hij gekomen is is niemand minder dan de beloofde Redder van Israël gekomen. Vertrouw op Hem dan word je gered'!

En zo kun je nog even verder denken.

Stilstaan bij het feit dat deze discipelen Apostelen zijn geworden.

Weggezonden de wereld in om het goede nieuws te brengen. Ook bij ons.

Zou je morgen op je werk niet blij kunnen zijn met dit Bijbelverhaal omdat je gisteren (= vandaag) naar de kerk kon gaan om daar het goede nieuws te horen?

Zou je morgen op school niet blij kunnen zijn omdat er een gemeente is waar je welkom bent, waar je geliefd en gezien bent en waar verteld wordt over een Machtige Bevrijder uit de hemel die jouw grootste vijand verslagen heeft en je heeft gered?

Goed nieuws: bevrijding en redding voor iedereen die buigt voor de Messias!

Je hoeft het niet meer zelf te doen....

Dat te weten en daaruit te leven mag van jou een mooie, fijne klasgenoot maken.

Iemand die zich niet groter en sterker hoeft voor te doen dan hij of zij is. Je hoeft niet per se in de klas een stoer verhaal te vertellen. Je kunt vertellen over de Koning en het Koninkrijk van God.

Een prachtig rijk waar je lid van mag worden. Het kost niets want het heeft al veel gekost. De Eigenaar heeft al de kosten gedragen.

We leven in de 40-dagen tijd.... Welkom!

En als er ruimte voor is kun je vertellen dat de grote Koning nog steeds Dezelfde is. Die in de Bijbel, in Mat.11, opgeroepen heeft om bij Hem te komen.

Als je vermoeid en belast bent. Dan zal Hij je rust geven. Dat kan Hij en dat wil Hij! Zing maar mee.... .Achter de huid van mijn verdriet.... Amen