

'Sela'; 'Open armen'; Mat.8:1-13; Ps.62:1,4,6; Opw.181; Opw.575; Gk156

Groot is uw majesteit!

1. We verlangen allemaal naar geluk, naar gezondheid en naar een fijn leven. De mensen vroeger in Israël net zo goed. En als er dan een nieuwe Rabbi optreedt in Israël, die genezen kan (Mat.4) en prachtige dingen vertelt, dan krijgt Hij het druk.
2. Na de woorden van Jezus in de Bergrede (Mat.5-7) lezen we nu over zijn daden (Mat.8-9). Verwonder je, samen met de mensen van toen, over deze 'zoon van David, zoon van Abraham', die allereerst de zoon van God is. Allereerst wordt een melaatse, **een 'buitengeslotene' binnen Israël**, genezen. Een dapper iemand die vol verwachting is en hoog opgeeft van Jezus' macht. Hoe schokkend moet het geweest zijn dat deze man door Jezus wordt aangeraakt. Wat een ingrijpende verandering. Omdat Jezus één is met zijn Vader en dus meer is dan de priester, moet de genezen man toch ook de officiële genezing bij de priester laten vaststellen. Want na genezing moet hij weer integreren in de Joodse samenleving. Die offerdienst zal Jezus vast steeds weer geraakt hebben: 'hier ben Ik om Uw wil te doen'. Dan komt een **'buitengeslotene' buiten Israël** vol verwachting naar Jezus toe. Een centurio die bewogen is over het lot van zijn eigen knecht. En die diep buigt voor Jezus' majesteit. In Israël is men wel onder de indruk van Hem maar buigen ze niet (Mat.7:28). Jezus is verrast en geeft aan in Israël nog niet zo'n groot geloof gezien te hebben. Met een machtswoord geneest Jezus de knecht.
3. Hier blijkt dat de God van Israël de God van heel de wereld is. Logisch want heel de aarde is door Hem geschapen en van Hem. De God van Abraham, Isaak, Jakob en van iedereen die voor Hem buigt, zoals ooit al beloofd was aan Abram! De God die 'in Christus' mensen heel wil maken. Een echte Heiland. Dit geloof gaat niet over algemene religiositeit ('er zal wel wat zijn') maar over persoonlijke toewijding aan een Redder.
4. Dus is er maar één weg: naar Hem toe gaan vol verwachting of blijven in de zelfgekozen duisternis. Het lijkt erop alsof we in de kerk niet meer durven praten over de hel. De Here Jezus wel....De hel is 'gewoon' het leven zonder Hem waar je zelf voor gekozen hebt. Leven na Genesis 3 is leven zonder Hem of leven met Hem en daarin je geluk vinden. Vader en Zoon willen niet dat je verloren gaat maar dat je je richt op hen en zo het ware leven vindt. Een boeiend leven waarin je Hem groot mag maken!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Aanbidt de Zoon om wie Hij is, wat Hij deed en doet. Deel je geluk, o.a. met woorden.
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: J . z . s d . . t gr . . g m . oie d . ngen v . . r m . nsen die het v . n H . m verw . chten. Wat is Hij machtig en vol li . fde, ook voor jou. G s!
3. 'Volgens het Bijbelse spreken is God weliswaar in de eerste plaats de God van Israël, maar daarnaast en van daaruit zeker ook de God van alle volkeren en van de gehele wereld. God mag 'klein begonnen' zijn, godsdiensthistorisch gezien als stamgod van een slavenvolkje, uiteindelijk blijkt Hij de 'Heer van hemel en aarde' te zijn (Mat.11,25vv.). Al in het O.T. klinkt die universaliteit volop door. In Abram zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden (Gen.12,3). Van de HERE is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen (Ps.24,1). Melchisedek (Gen.14,18-20) en Bileam (Num.22-24) staan in zijn dienst. Hij zalft Kores (Cyrus) voor de uitvoering van zijn plannen (Jes.44,28; 45,1). Hij is God 'tot aan de einden der aarde', voor Hem zal alle knie buigen en bij Hem elke tong zweren (Jes.45:22-23), want Hij zal op zijn berg een feestmaal aanrichten voor alle volken (Jes.25,6vv.). Zelfs de metropool Nineve valt onder zijn bereik (Jona). In het N.T. net zo. God is ook de God van de Romeinse Centurion (Mat.8,5-12)'
4. **Bijbelrooster:** zondag Mat.7 (28-29); maandag Mat.1 (1); dinsdag Mat.3 (11. Meer dan Johannes is hier); woensdag Gen.12:1-9 (3)+Mat.28:19-20; donderdag Hand.10 (1-2.34.48); vrijdag Lev.13-14; zaterdag Luc.7:1-10 (5) Liefhebbers: teksten onder citaat/3

Blok 1. Gelukkig zijn, wie wil het niet?

Allemaal toch? Iedereen droomt van een leven waarbij het geluk je toelacht.

Waarbij je gezond bent, fijne mensen om je heen. Mensen die je zien. Die je het gevoel geven dat je gekend bent en geliefd. Dat je ertoe doet.

Een baan waar je voldoening uithaalt. Zinvol werk, zinvolle ontmoetingen, zinvolle gesprekken.

Een schoolklas met fijne leeftijdsgenoten waarvoor je 's morgens vroeg graag op je fiets stapt om ze weer te ontmoeten. We stoppen er heel wat energie in en we beseffen vaak dat het nog niet zo meevalt om dit allemaal goed voor elkaar te hebben.

Dat is vast altijd al wel zo geweest.

Een diep verlangen om gelukkig en gezond te zijn. Ook in Israël!

En als er dan een nieuwe Rabbi komt met prachtige woorden over Gods nieuwe wereld.

Die bovendien zieke mensen beter maakt dan wordt het heel druk om Hem heen.

Je wilt het horen, je wilt het zien, je wilt het meemaken.

En als je ziek bent dan wil je graag dichtbij Hem zijn en verlang je naar genezing.

Naar dat je heel wordt gemaakt, door deze Rabbi.

Het is een drukte van belang, rondom deze nieuwe Rabbi Jezus!

Blok 2. Met het Matteus-Evangelie start het N.T. en Matteus heeft, meer dan de andere 3 evangelisten, het Joodse volk op het oog met zijn Evangelie.

Hij schrijft het als het ware voor de Joden en daarom citeert hij ook heel vaak uit het O.T. En ook deze geschiedenis zit vol met woorden en beelden die het Joodse volk aan het denken willen zetten. En hen willen aanmoedigen in Jezus de beloofde Messias te gaan zien!

En dan vrij snel aan het begin van het optreden van Jezus beschrijft Matteus die indrukwekkende, prachtige preek op de berg (Mat.5-7) waarin Hij duidelijk maakt dat Hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen.

Om de diepere bedoeling van deze woorden uit het O.T. waar te maken.

En na de vele **woorden** in hs.5-7 lezen we dan in Mat.8-9 over de **wonderen** van Jezus.

En ik wil je vragen om nu niet even te reageren via de 'automatische piloot', van 'o ja, Jezus geneest', maar om je met mij en de mensen van toen te verwonderen.

Wat gebeurt hier toch voor bijzonders?!?

Je zult er maar bij staan dat deze bijzondere Rabbi, de Zoon van God, uit de hemel gekomen is en bijzondere dingen gaat doen.

Zoon van God, ja, maar ook helemaal mens geworden.

Zoals het Evangelie ook start in hs.1. Zoon van Abraham, zoon van David.

Jezus Christus, de Mensenzoon! Volop God, volop mens... Wat gebeurt er?

En schrik dan ook maar gewoon even enorm als er tussen al die mensen opeens een melaatse man opduikt!

Mensen zullen gereageerd hebben: 'joh, Gek! Wegwezen hier. Aso... moeten wij ook ziek worden soms?'

Melaats! Dus buitengesloten. Buiten Gods volk gesloten.

Een buitengeslotene binnen Israël.

Buiten de stad moet je blijven want het is enorm besmettelijk.

Met de angst rondom het 'corona-virus' kunnen we ons er vandaag wat bij voorstellen.

En als er mensen in de buurt waren moest jij roepen 'pas op, onrein, onrein...'

Hoe moeilijk en hoe vernederend...

Los van de ziekte ook nog geïsoleerd of met andere 'soortgenoten'...

Die hoort hier dus helemaal niet te zijn!
En wat een lef dat deze man dacht: ze kunnen me allemaal wat.
Of misschien nog beter gezegd: wat een vertrouwen!
Ik moet bij die Rabbi zijn. Als er ergens hulp vandaan kan komen, dan wel bij Hem!
Wat een ontzag! Wat een eerbied. Op z'n knieën valt deze man en is vol verwachting.
Als U het wilt kunt U mij rein maken.
Mooi, hè, hij claimt geen gezondheid maar legt het helemaal neer bij de Heer.
En zo gaat het. En Jezus raakt de melaatse aan. Hoe heftig. Die eerste aanraking na tijden. Hoe heftig, de mensen die het zien: ze houden hun adem in. Genezen!

En let op wat er dan gebeurt....
Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden maar om te vervullen.
Dus deze man moet zich, zoals we vinden in Mozes' wetten in Leviticus 13 en 14, aan de priester gaan laten zien.
Er moet nu geen discussie gaan ontstaan maar hij moet naar de priester toe.
Die gaat erover.
De priester kan niet beter maken maar wel checken of een zieke weer genezen is.
Deze man moet gewoon doen wat de Joodse wet van hem vraagt om zo weer te kunnen integreren in de samenleving.
En daarbij moet hij het passende offer brengen. Twee duiven moet hij offeren.
Als getuigenis voor de mensen! Hier is echt iemand genezen door de nieuwe rabbi Jezus.

En weer wordt er geofferd. En Jezus heeft het geweten en regelmatig geroken.
Offeren... om het weer goed te maken tussen God en mensen....
Juist melaatsheid wordt in de Bijbel ook wel vaak beschreven als een straf van God.
Mirjam werd melaats gemaakt toen zij opstond tegen Mozes.
Gehazi, de knecht van Elisa, werd geslagen met melaatsheid toen hij bedrogen had.
Deze ziekte wordt ook geregeld 'Plaag' of 'Kastijding' genoemd.
Melaatsheid benadrukt de kloof tussen de volmaakte God en de mensen op aarde.
Wat zal het Jezus geraakt hebben, die offerdienst...
Prachtige woorden, de Bergrede, prachtige wonderen maar uiteindelijk moet Hij zijn eigen leven gaan brengen als offer: Hier ben Ik om uw wil te doen, Vader!
Dus hier ben Ik Vader, om mensen weer gelukkig te maken en om U daarmee te eren.
Blijf het bedenken bij al deze mooie woorden en bij het grote geluk van deze melaatse man, die mogelijk vrouw, kinderen, vrienden en familie weer in de armen kan sluiten.
Heerlijk! Blijf dit altijd bedenken bij je eigen geluk over genezing van je schuld!

En Matteus laat er een volgende genezing op volgen.
Na de buitengeslotene binnen Israël gaat het nu om **een buitengeslotene buiten Israël**. Een man die het gemaakt heeft. Een Centurio.

Die zich opgewerkt heeft in het leger en nu 100 man onder zich heeft.
Die honderd soldaten kan laten doen wat hij wil.
Maar nu staat hij machteloos.
Je kunt nog zoveel te vertellen hebben, nog zoveel in je mars hebben: ziekte kan je machteloos maken.
Een doodzieke knecht/slaaf thuis en daar kan hij zelf helemaal niets aan doen. Mooi om te lezen hoe deze slaaf hem aan het hart gaat.
Wij hebben zo onze associaties bij het woord 'slaaf' maar velen in die tijd hadden nog niet zo'n verkeerd leven als slaaf. Deze slaaf heeft een baas die diep bewogen is over zijn leed. Een heer met ontferming bewogen....., waar kennen we dat van?
Maar als deze invloedrijke militair bij Jezus komt laat hij zien hoe de echte verhoudingen eruit zien. Diep ontzag en enorm veel vertrouwen heeft hij voor deze nieuwe Rabbi Jezus. Hij was al, lezen we in het Lucas-Evangelie, betrokken bij het Joodse volk.
Een soort godvrezende buitenlander, maar hier trekt hij zelf een grens over.
Bij Hem moet ik zijn. Als er ergens redding vandaan kan komen, dan is het bij Hem!
Hij reageert, samen met de melaatse man, anders dan de meesten in Israël.

We lezen in hs.7 dat de mensen, na de Bergrede, diep onder de indruk zijn.

Maar we lezen daar nog niet van overgave. Van aanbidding, van vertrouwen.

En dat is ook altijd van belang als we het hebben over Jezus.

Wie is Hij? Wie is Hij voor jou? Wie is Hij voor deze Centurio? Buig jij ook voor Hem?

Deze Centurio spreekt zijn absolute vertrouwen uit in Jezus.

Jezus hoeft niet eens langs te komen maar een woord is genoeg.

Zoals de 'baas' zelf ook maar hoeft te zeggen 'geef acht' en 'kom hier' tegen een van de soldaten kan Jezus ook zeggen tegen de zieke 'ga weg'. En de Centurio gelooft dit.

En daarom gebeurt het ook, in deze situatie.

Jezus geneest de slaaf van de Centurio en is tegelijkertijd onder de indruk van het geloof van deze man. Hij stelt deze man ten voorbeeld voor het volk Israël.

In het begin van Jezus' optreden is het nog maar afwachten wat de mensen ervan vinden.

Ja, bijzonder. Dat in elk geval.

Maar in bijv. Johannes 5 en 6 ontdek je dat het een prachtig wonder is wat Jezus doet.

Hij geeft duizenden mensen te eten! Maar dan wijst Hij naar zichzelf als het levende brood. En dan vinden de mensen zijn woorden hard en niet om aan te horen.

Dan gaan er veel bij Hem weg en durft Jezus het aan om aan zijn discipelen te vragen of zij ook weg willen gaan....

Dus diep onder de indruk maar het is maar de vraag of ze gaan buigen voor Hem.

En deze man die zich buiten Israël bevindt wordt tot een voorbeeld.

Blok 3. Ja, en in hs.10 lezen we dat de discipelen eerst het goede nieuws aan het volk Israël moeten verkondigen. Ga niet naar de heidenen en de Samaritanen.

Dat heeft te maken met de wijze waarop God zijn nieuwe wereld, het Koninkrijk van zijn liefde onder de aandacht wil brengen. Hetzelfde principe als lang geleden bij Abraham.

Eerst Abraham, en van daaruit tot Zegen voor de volken.

Dus eerst Israël en daarna de rest.

Maar omdat het ook echt om de rest gaat, laat God daarvan soms al een voorproefje zien. Zoals in Handelingen 10 bij Cornelius, ook een Centurio, een buitenlandse militair. Zo ook hier. En eigenlijk is het ook wel heel logisch dat de Schepper van heel de wereld zich niet laat kennen als alleen maar de God van Israël!

En voor zover de mensen in Israël hier raar van staan te kijken laat Jezus alvast wat horen over de droom van zijn Vader.

Iedereen mag het horen: nu Ik gekomen ben breekt het rijk van God wereldwijd door.

Ze zullen komen van alle kanten.

Van links en rechts, overal vandaan zullen ze komen aanstromen!

Wat een mooie drukte!

Want hier is goed nieuws te horen. Hier is redding te ontvangen.

Voor iedereen.... die zich aan Hem toevertrouwt en in Hem gelooft.

Vrolijke, bevrijdende klanken uit het Jesaja-Evangelie gingen ons al voor.

Daar lezen we al dat ze zullen komen van alle kanten en aanliggen aan het feestmaal.

Want onze God is een God van alles en iedereen.

Redding en geluk, een fijn leven is niet voorbehouden aan een bepaald soort mensen!

Niet voor mensen met een vlotte babbel of mooie diploma's.

Nee, het gaat niet om eigenschappen en kwaliteiten van jezelf.

Niet om een bepaalde kleur, of dat je man of vrouw of nog anders bent.

Je hoeft er gelukkig niet voor geleerd te hebben....

Het gaat om ontvankelijkheid. Het gaat om buigen.

Het gaat om lege handen, om ontvangen.

Het gaat om mensen die hoog opgeven van God en van Jezus.

Groot is uw majesteit! U kunt alles! Laat het alstUblieft ook zien aan mij.

Ik vertrouw erop dat U het goed kunt maken in mijn leven.

Natuurlijk is dat bij ziekte ook heel graag de genezing.

Maar vergeet niet dat die wonderen die Jezus hier doet vooral ook bedoeld zijn als

tekenen. Tekenen bij dat grote rijk van God dat op doorbreken staat.
Waarbij het erom gaat dat je jezelf graag heel wilt laten maken door deze Heil-and.
Dat gaat verder dan genezing van ziekte. Het gaat om je hele mens-zijn.
Geluk en vrede voor ieder die buigt voor deze levende, persoonlijke God.
Dan word je inwoner en erfgenaam van Gods nieuwe wereld.

Je hoort vandaag nog wel eens mensen zeggen dat ze wel 'in iets geloven'.
'Er moet wel iets zijn'. Spiritualiteit en religiositeit zijn weer in.
Zo'n plat en kaal denken in West-Europa heeft ook niet gebracht wat men had gehoopt.
'Meten is weten' en verder is er niets maakt niet gelukkig!
Dus blijf hier in de kerk tegen elkaar zeggen dat geloof in 'er zal wel iets wezen' je ook niet gelukkig maakt. Dat is ook niet wat ik deze twee mannen hier uit Mat.8 zie doen.
Zij zijn diep onder de indruk van het gezag van deze levende Rabbi en vertrouwen zich helemaal aan Hem toe. Aan een Iemand, een Persoon...
'Er zal wel wat zijn' wordt hier 'bij U moet ik zijn en nergens anders'.
Dat alleen kan gelukkig maken.

Blok 4. Er is dus maar één weg. Geluk is slechts op één plek te vinden!
Je hebt dus een keus. Om die weg te gaan of niet.
Om je toe te vertrouwen of niet. Ja, en dan heb je dus ook een keus om je niet toe te vertrouwen aan Hem. Je wordt niet gedwongen.
En wat is de Here Jezus hier radicaal in zijn woorden, zo dicht na het begin van zijn optreden. Direct maar duidelijke, liefdevolle piketpaaltjes...
Hij is gekomen omdat de vorst der duisternis hier zoveel duisternis en gebrokenheid veroorzaakt. Hij is gekomen omdat wij mensen zelf niet meer weten hoe we uit het moeras van de zonde moeten komen. Het moeras waarin we ons zelf hebben gestort.
Hoe we gelukkig moeten worden.
Als Hij komt en het Koninkrijk van God doorbreekt is er nog maar één manier om gelukkig te worden. Om het echte leven te ontvangen: bij Hem.
En anders zonder Hem en daarover is Jezus hier uitnodigend duidelijk.
Bij Mij of in de duisternis. Bij Mij, die het Licht van de wereld is, of blijven in je eigen gekozen duistere hol. Zonder perspectief, zonder geluk, zonder verbinding.
Waar je uiteindelijk van boosheid nog de tanden knarst.
Leven met Jezus of leven in de hel: dat is de keus.

Natuurlijk, het is maar een parabel, een beeld.
Waarbij de mensen in de hel een hele lange lepel hebben.
Zo lang dat ze er eigenlijk niet mee kunnen eten.
In de hemel zijn deze lepels er ook maar geven ze elkaar te eten.....

Ik las in de krant onlangs en ook gisteren dat predikanten het niet meer zo vaak over de hel hebben in de kerk.
Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik vind het ook niet echt een gezellig onderwerp.
En mogelijk zijn wel wat allergisch geworden voor de uitdrukking, het onderwerp 'de hel'.
Omdat er misschien wel eens vaak 'hel en verdoemenis' werd gepreekt.
Om je bang te maken. Om je vanuit angst weer naar God toe te drijven.
En misschien vind je het heel moeilijk om aan zo'n plaats te moeten denken omdat je God hebt leren kennen als een God van liefde.
Omdat mensen die je zo dierbaar zijn niet geloven of niet meer geloven.
Laten we luisteren naar onze Redder Zelf.

Het is mijn geloofsovertuiging dat elk woord van God in de Bijbel ertoe doet.
En als de Geest de woorden heeft goedgekeurd dat is het dan altijd winst is als je de woorden proeft en toepast.
En ik ontdek hier maar ook elders dat de Here Jezus zelf het ook niet schuwt om het te hebben over de duisternis. Maar God wil niet dat je doodloopt maar leeft.
Daarom ben Ik hier. Geloof me.... Geloof me toch!

Hij is toch juist door de hel heen gegaan?

Hij heeft toch de totale verlatenheid ervaren toen het donker werd op Golgotha.

En toen in de hof van Getsemane: daar sterft Hij bijna van angst. Voor ons....

Hij toch in onze plaats? Ga dan toch naar Hem toe en zoek het bij Hem!

Dat is het enige criterium. Niet je lidmaatschap van een volk.

Je kunt onterfd worden, zegt Jezus in Mat.8. Dat is heftige taal.

Erfgenamen van het koninkrijk kunnen worden onterfd.

En buitenlanders kunnen in aanmerking komen voor een royale erfenis.

Want het is voor ieder die gelooft! En anders is het er niet...

Matteus 8. Een mooi voorproefje. Een bewijs van Gods grote verlangen.

Hier en daar een genezing, en ook vaak niet.

Maar voor iedereen het eeuwige leven voor wie hoog opgeeft van Gods majesteit! Amen.