

Gk107:1; Mattheus 21:1-17; Ps.8:1,2; luister/meezinglied; NLB416:1,4

Hosanna, Hij komt!

1. Als de boel helemaal op slot zit verlang je naar een sterke leider. Een voetbalcoach waardoor het team weer vleugels krijgt. Koning Willem Alexander die ons weer moed geeft in deze moeilijke tijden. In Israël verlangde men naar iemand die zou verlossen van de zonde en ook van de Romeinse overheersing. Het leek zo uitzichtloos allemaal...
2. En daarom was er zo'n ongekeend enthousiasme toen deze Jezus naar de koningsstad Jeruzalem ging. Hij sprak mooi en deed bijzondere wonderen. Zou dit Hem zijn? En men roept Hem toe 'Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer'. **Zonder het precies te overzien** citeren ze Ps.118. Vooral de jubelroep uit die psalm. Waar de bouwlieden een nutteloze steen wegwerpen maar die toch mocht komen 'tot het altaar'. Hier wordt David aan deze psalm gekoppeld en nu de zoon van David.
3. Deze 'hoeksteen' treedt op met goddelijk gezag en legt het tempelleven plat. De eerste keer (Joh.2) noemde hij het plein een markt. Nu, 3 jaar later, een rovershol. De leiders zijn van plan Hem uit de weg te ruimen. Dat is veel erger dan een markt!
4. **Zonder het precies te begrijpen** weten de blinden en verlamden wel dat ze bij deze 'Zoon van David' moeten zijn. Zoveel meer is hier dan koning David die een hekel had aan blinden en verlamden (2Sam.5). **Zonder het te weten** roepen kinderen in hun spel nog als echo wat ze hun ouders en anderen hebben horen roepen: 'Hosanna, Hij komt'!
5. De 'rovers' zagen zijn wonderen (tempelreiniging en de genezingen), hoorden de kinderen en waren hoogst verontwaardigd. Dat deze de beloofde Zoon van David zou zijn is ongehoord. Jezus antwoordt **heel bewust** ook met een psalmcitaat. Waarbij Hij Psalm 8 op de lippen neemt en zich gelijkschakelt aan de HERE. Wiens naam machtig is op heel de aarde en in de schepping zijn grootheid toont. Waarom zien de leiders dat niet?
6. **Heel bewust** gaat Jezus op weg naar het altaar! Belangrijk vind ik het om nog stil te staan bij het feit dat de tempel gebedshuis moet zijn! Naar Jeruzalem ging je om te ontmoeten, te offeren, te bidden en om onderwezen te worden. Nu kan dat overal, zegt Jezus in Johannes 4. Wat hebben we dat nodig vandaag! Vooral het verlangende gebed 'Hosanna, kom'. Hoopgevend is het dat Hij dat aan het doen is...

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Tot stilstand komen. Resetten. Onrustig, afwachtend, zoekend. Zing/leef GK.155:3.5!
2. ☺☺☺☺: voor de kinderen: hoe ga . t h . t m . t je? K . n je n . g een b . . tje spelen? Ontd . k je n . . uwe sp . ll . tjes? Ga je nu b . . ken l . zen? Het is v . . r v . . l m . ns . n en misschien v . . r jou. G . d z . rgt! G s!
3. 'Gods Geest voer door de tempel en niemand waagde het om zich te verzetten. De zoon van David liet zich een kort ogenblik gelden en toonde zijn recht en zijn majesteit. Waartoe? Het woord 'tempelreiniging' zet ons op het verkeerde been. Er wordt niets gereinigd. Er wordt iets stilgelegd. Het tempelbedrijf wordt gestaakt. Dit is een dreigende werkonderbreking. Het is alsof Jezus het niet meer wil, dit hele tempelgebeuren'
4. 'Bij de eerste keer noemde Jezus de tempel het huis van zijn Vader. De handel in offerdieren wordt stilgelegd als het ware Lam van God verschijnt. De Joden reageren dan nog alleen met kritische vragen. De tweede keer, drie jaar later, toont het ongerijmd van de ontstane situatie aan: wat bedoeld was als een gebedshuis, is verworden tot een plaats waar moordplannen tegen Gods Zoon worden beraamd (vgl.Jes.56,7; Jer.7,11). Dan kun je de tempel wel sluiten'
5. **Bijbelrooster**: zondag Ps.8; maandag Ps.118; dinsdag (25 vertaalt Hosanna; 26-27); woensdag Joh.2:13-22; donderdag 2Sam.5:6-12; vrijdag Jes.56:1-8 (7); zaterdag Joh.4:1-42 (een nieuwe plaats van aanbidding: 20-24). Liefhebbers: Jes.35; 26-40 (27)

Gk107:1; Mattheus 21:1-17; Ps.8:1,2; luister/meezinglied; NLB416:1,4

Blok 1. Soms heb je het nodig dat er iemand opstaat en zegt wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en dat die het vertrouwen uitspreekt dat het ook kan.

Dat hebben we nodig. Dat geeft hoop.

Na de paniekactie om Jaap Stam zonder trainerservaring naar Feyenoord te halen ging het mis. Toen kwam Dick Advocaat.

En hoe wonderlijk... Alles wat hij aanraakt lijkt wel in goud te veranderen.

Net een sprookje en '010' krijgt weer praatjes....

Als stad, als land, als wereld hebben we het nu ook heel benauwd.

Wat gaat er allemaal nog komen? Hoe zal het aflopen?

Zal ik de dans ontspringen? Hoe moet het nu als ik mijn vader, moeder, man, vrouw, kind met beperking, niet meer bezoeken kan?

En dan is daar koning Willem Alexander. Die zegt dat we er doorheen komen.

Als we tenminste maar doen wat het RIVM ons voorschrijft.

Hij sprak. Rustig, met een ernstig gezicht. Hij roept op om naar elkaar om te zien.

Zijn optreden brengt hoop en vertrouwen.

We komen er wel doorheen maar we betalen wel een hoge prijs.

Zulke woorden, zulke mensen, zulke leiders heb je nodig in dit soort tijden....

Bij het volk Israël was ook veel hoop vervlogen.

Zeloten, de fanatieke Joden die een bloedhekel hadden aan de Romeinen kregen het niet voor elkaar in hun opstand tegen het Romeinse volk.

Maar meer nog voelden zij wat er door de zonde kapot is gegaan en kapot gaat in de wereld. Het is onveilig geworden op aarde.

Na de ballingschap is het niet echt meer wat geworden in Israël.

En dan is er nu ook nog eens een keizer die zichzelf god waant....

Ja, het volk weet van beloften, van een Messias die komen zal, maar het lijkt allemaal zo uitzichtsloos. En van de leiders moest je het ook niet echt hebben in die dagen...

Blok 2. Ja, en dan is daar opeens die nieuwe Rabbi.

Iemand die spreekt met gezag. Iemand die iets uitstraalt.

Mooie woorden, bijzondere woorden.

Er gloorde nieuwe hoop. En nu gingen ze met Hem mee naar Jeruzalem.

Hij wist, zie bijv. Lucas 9:51, waar het naar toe ging, maar zij niet.

Alle opgekropte frustratie kwam eruit. Nu komt het goed.

Hosanna! De Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.

Hosanna..

Vroeger in Ps.118 werd die uitdrukking vooral gebruikt om iets te vragen aan God.

Zoals het in vs.25 staat: och, HERE, help toch.

Maar langzamerhand was het een soort vaste uitdrukking geworden waarbij het vooral de klank heeft gekregen van toejuichen.

In het Matteus Evangelie, vooral in eerste instantie geschreven voor het Joodse volk, kom je heel veel verwijzingen en citaten uit het O.T. tegen.

Ook hier. Psalm 118.

Ik denk dat ze niet precies overzagen wat ze zongen.

Al zingend werden het profeten en profetessen.

Want de psalmdichter uit Ps.118 werd geslagen, afgewezen en in zijn nood riep hij tot de Heer.

De dichter, de steen waaraan geen waarde werd gehecht werd toch een hoeksteen. Een dragend geheel. En men mocht naar het altaar toe om dank- en vreugde offers te brengen. En al zingend/profeterend voegde het volk de naam 'Zoon van David' in binnen deze psalm.

Blok 3. En we weten, o.a. uit Hand.4 dat Jezus de vervulling is van wat over deze hoeksteen staat geschreven. Hierop wordt Gods huis gebouwd en kunnen mensen worden gered.

En wat doet deze Hoeksteen nadat Hij op zo'n enthousiaste wijze is binnengehaald? Hij legt het hele tempelgebouwen stil.

Dat Hij dit voor elkaar krijgt kan alleen omdat Hij hier met gezag optreedt.

Goddelijke indruk maakt Hij.

Dat Hij dit al een keer eerder deed kun je lezen in Johannes 2.

Toen noemde Jezus het tempelplein een markt.

Een drukte van jewelste. Dieren te koop. Tempelgeld te wisselen. Hier moet je zijn.

Mooie aanbidding. Commercie terwijl er langs Hem, het offerlam werd heen gekeken.

Nu hier in Mat.21 zijn we 3 jaar verder en is de benaming van Jezus feller en scherper.

Het is er alleen maar slechter op geworden.

Toen was het een commercieel gedoetje, nu een rovershol.

Schurken die hier bezig zijn bij het tempelcomplex.

Een bende omdat ze maar bij één ding belang hebben: weg met die nieuwe Rabbi.

Al offerend en al biddend kijken ze langs Hem heen.

Nee, ze kijken heel goed naar Hem en willen Hem weg hebben.

Hij is veel te populair en Hij schopt hun religieuze overtuigingen helemaal door de war.

Blok 4. En dan staat er zomaar in één zinnetje iets en heel moois: Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. Je leest er zomaar overheen.

En zouden al die Joodse luisteraars dit de Zoon van David zagen doen ook gedacht hebben aan koning David zelf?

Toen David Jeruzalem wilde veroveren om er een koningsstad van te maken zei de oorspronkelijke bevolking dat dit hem nooit zou lukken.

Hu... we zetten wel wat lammen en blinden op de muur. Dat is genoeg...

Nogal beledigend. En toen David gewonnen had, lezen we in 2Sam.5,: 'wat de lammen en blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men: lammen en blinden komen het huis niet in....

En hier zie je dat zij er weer wel in mogen. Welkom bij deze grote Zoon van David.

En meer nog: Hij geneest hen! Wat een beloftevolle tijd.

Daarna gebeurt er nog zoiets bijzonders.

Je ziet het plaatje voor je. Hele kleine kinderen zijn aan het spelen met elkaar.

Het heeft vast veel indruk gemaakt wat er net gebeurd was.

Hun ouders en nog heel veel anderen hadden het uitgeschreeuwd.

Opgewonden, uitgelaten, enthousiast, vrolijk.

En zoals altijd eechoot bij de kinderen na wat ze thuis meekrijgen.

Ik hoor soms kinderen praten en dan hoor ik achter hen hun ouders.

Hoe belangrijk wat ze thuis te horen en te zien krijgen!

Zo ook hier. Zonder het te weten en goed te begrijpen schreeuwen ze het uit.

Een vreugdekreet: Hosanna, de Zoon van David!

Aanbidding van de hoogste Koning zonder dat ze het precies doorhebben.

Hoe bijzonder moet het zijn geweest voor de Here Jezus.

Dat ze Hem onbedoeld op waarde wisten te schatten.
Dit is Hem, de zoon van David.

Blok 5. De 'rovers' zijn woedend. Hoogst verontwaardigd.
Na het zien van de wonderen.... Dat gaat zowel over het stilleggen van het tempelgebeuren en de genezing van lammen en blinden horen ze ook nog eens die kindertjes roepen...

Hoort u wel wat ze zeggen? Zeg er eens wat van!

Laat ze eens ophouden met deze onzin.

En nu haalt Jezus Zelf een psalm erbij om te verklaren wat hier gebeurt.

Psalm 8: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen.

Psalm 8. Een psalm die het heeft over Gods macht in de schepping.

En via die kleine stemmetjes wordt de macht van de vijand gebroken.

Dat wordt hier vervuld, wil Jezus zeggen. En je hoort Hem erbij denken: geloof dat toch!

De kleintjes spreken en de leiders zwijgen.... Waarom?

Ik ben het! Ik was er ook bij bij de schepping.

Machtig, indrukwekkend. Zo Vader, zo Zoon.

Blok 6. Maar zij geloven dit niet, deze rovers, en daarom is deze Hoeksteen hier op weg naar het altaar. Naar Jeruzalem. Geen aardse koning die de romeinse keizer weg zal jagen. Nee, Hij komt iets groeters doen.

Iets dat belangrijker is. Een diepgaander bevrijding.

Om Gods wil te doen. Om de prijs voor de zonden te betalen.

Om de oorspronkelijke betekenis van de tempeldienst weer helder te krijgen.

Geen rovershol maar gebedshuis!

Bidden, offeren. Jezelf geven aan God.

Dat moest gebeuren in Jeruzalem. Bidden, uitzien, verlangen, offeren.

Smeken om bevrijding, om de komende Messias.

En ondertussen offers brengen om God te eren.

Te luisteren naar het onderwijs van de priesters.

Om samen op te gaan naar Jeruzalem en het goede leven te vieren met je medebroeders en zusters.

En gelukkig hoeven wij vandaag niet naar Jeruzalem om te bidden.

Dat heeft Jezus ons verteld in Johannes 4.

Overal kun je bidden. In geest en in waarheid.

Door de Geest kan het overal in de wereld.

En laten we dat vooral veel doen deze dagen.

Laat dat de winst zijn van deze ingrijpende situatie in de wereld.

Dat we beseffen hoe klein en hoe kwetsbaar we zijn.

Bidden voor Om Hem te bidden om ontferming

Om elkaar aan Hem op te dragen

Om vooral te vragen voor hulp voor de extra kwetsbaren: risicogroepen

Om te bidden voor helpers Om te bidden 'Kom, Here Jezus, kom!'

Aan David werd beloofd dat er een zoon van hem voor eeuwig op de troon zou zitten.

Soms heb je het nodig dat er iemand opstaat. Die zegt hoe het zit en wat er moet

gebeuren. Iemand die vertrouwen oproept en waar maakt wat Hij zegt.

Beveel gerust je wegen' gaan we zingen.

Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Hij maakt het goed!

Want Hij wil het en Hij kan het.

Amen.