

## Over het onuitroeibare virus van Gods goedheid....

1. Wat zijn we kwetsbare mensen. Een onzichtbaar virus en de hele samenleving wordt ontwricht. We dachten onze zaakjes voor elkaar te hebben (economische groei, we staan er goed voor) maar het is vaak niet wat het lijkt. Onze eigen gebouwde (lucht)kastelen storten in. Niet alleen mensen met een beperking zijn kwetsbaar! Dus elke dag Biddag!
2. Met het optreden van Jezus en de komst van Gods nieuwe wereld gaat er opeens een nieuwe wind waaien en zijn de dingen ook vaak niet wat ze lijken. Onverwachtse situaties ontstaan. Wat sterk lijkt is zwak. Wie eerste denkt te zijn komt het laatst, en andersom. Dat vraagt om omdenken...
3. In dit Bijbelverhaal lijkt het eerst heel oneerlijk. De een werkt hard en lang en krijgt aan het eind van de dag 50 euro mee. De ander komt om 16.45 uur nog even langs, steekt zijn handen uit en krijgt hetzelfde bedrag! Bij de uitbetaling begint de baas bij hen die het laatst kwamen zodat zij die de hele dag al gewerkt hebben dat moeten zien..... Je kunt je vast wel wat voorstellen bij de boosheid van die harde werkers....Ook vandaag lijken situaties soms oneerlijk. Als het gaat over hoe iemand eruit ziet, over huizenprijzen, over leerlingen die bijna niets doen op school en toch gematst worden, over vluchtelingen die niets hebben en anderen zoveel overvloed. Wat een verschillen!
4. In vs.1 van ons Bijbelgedeelte ontdekken we dat dit verhaal gaat over het koninkrijk van God. De spelregels in dat Koninkrijk zijn heel vaak anders dan onze spelregels. Het Joodse volk was al heel lang onderdeel van het volk van God en deed hard zijn best. Nu Jezus optreedt lijkt het erop alsof Hij ook veel aandacht heeft voor de zwakkeren, de losers, de beperkten. En het lijkt erop alsof die ook zomaar vrij makkelijk mee mogen gaan doen. Alsof het niks kost... Het enige is dat je moet willen komen. Wat je doet na vs.7 'gaan jullie ook maar naar de wijngaard' is van het allergrrootste belang!
5. Het gaat hier over Gods goedheid en of Gods verlangen ook jouw verlangen is. Zorgt onze beloning om binnen te mogen gaan in Gods rijk ervoor dat we zelf ook vol ontferming bewogen zijn? Wil je graag dat alle mensen bij Hem in zijn nieuwe wereld mogen genieten? Deze gelijkenis leert ons dat iedereen die bij Hem wil horen welkom is bij God (1), dat je Gods liefde niet kunt verdienen maar alleen gratis kunt ontvangen (2) en dat je niet jaloers moet zijn (3). Prijst God want zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

## Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Aandacht hoeft niet veel te kosten. Wees creatief in het omdenken. Wie hebben er last van deze nieuwe situatie? Wie komt er in een isolement terecht? Wie kan geen boodschappen doen? Naar wie kan er een kaartje of belletje? En vergeet niet te bidden!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: vr . . md, hè, wat er a . . em . . l gebeurt? Iets w . t je niet k . n z . . n, een vi . us, is t . ch gev . . rlijk. Gel . kk . g is G . d sterker d . n het virus. B . d je mee v . . r kwe . . bare m . nsen? G . d z . rgt voor jou. G . . . . . s!
3. 'Bij hen is geen ruimte voor extra ontferming over de laatsten en de minsten. Hoewel zij ontvangen wat hen was toegezegd en voor hen voldoende was, ontstaat bij hen gemor tegen de eigenaar. Op onbeleefde wijze (geen 'heer') protesteren zij tegen de gelijkstelling van de laatkomers met de zwoegers van de hele dag. Menselijk gezien een begrijpelijke reactie. Zij verraadt echter hoe groot het verschil is tussen God en mens. In zijn antwoord blijft de eigenaar beheerst. Hoewel hij ze had kunnen weggagen, geeft hij rekenschap. De eerste krijgt wat hem beloofd is, de tweede krijgt hetzelfde omdat de Heer het wil! De groepshysterie verliest 'in naam van het recht' gemakkelijk de mensen uit het oog. De eigenaar handelt met mensen, met mannen en hun gezinnen. Hij is vrij om te doen wat hij wil. Het is toch zijn eigen bezit wat hij uitdeelt? Het protest blijkt ten diepste geworteld in afkeer van de GOEDE WIL van de eigenaar. De ogen kijken boos omdat de Heer goed is'
4. **Bijbelrooster:** Zondag Mat.9:1-17 (10-13); maandag Mat.18:9-17 (14); dinsdag Mat.19:16-30; woensdag Mat.21:23-32 (31-32); donderdag 2Cor.5:11-6:10 (5:21-22: zo werkt het in het Koninkrijk van God: onverdiende genade); vrijdag Titus 2 (vs.11 allen!); zaterdag 1Joh.2 (vs.2 allen!). Liefhebbers: Ez.33 (11). ivm corona: Joh.6 (20)

## **Over het onuitroeibare virus van Gods goedheid....**

Blok 1. Per dag, per uur wijzigen de adviezen vanuit de overheid.

Ingrijpend, aangrijpend. Een klein onzichtbaar iets zorgt ervoor dat ons hele land, de hele wereld?, ontregeld lijkt.

In een land vol deskundigheid, met een hoge standaard op het gebied van ziektebestrijding, een economie die geweldig goed draaide, valt opeens alles stil.

Wat leek op een goed geoliede machine lijkt nu vast te lopen.

Al onze plannen, onze vliegreizen, onze vergaderingen, onze verjaardagen, onze....

STOP!! Als het niet nodig is, niemand ontmoeten... Omdat dit virus de wereld uit moet.

We waren eindelijk weer blij met economische groei, de barometer van ons vertrouwen kleurt groen, en ons eigen gebouwde luchtkasteel valt om. Wat zijn we kwetsbaar!

Wat zijn we in die zin allemaal kwetsbare mensen, mensen met beperkingen.

Wat stelt het allemaal voor.....

En zo zijn we hier bij elkaar. In een dienst die een aangepaste dienst zou zijn maar niet is geworden. Omdat er niemand naar de kerk komt en de muziekgroep is afgezegd.

Nu dus een dienst voor allemaal mensen die beperkt worden en beperkt zijn.

Wat is het nodig om te vragen om Gods ontferming.

Elke dag! Elke dag Biddag! Wat heerlijk dat we een God hebben die hoort!

Blok 2. Als de Here Jezus op aarde begint aan zijn bijzondere taak, gebeurt er ook iets heel ingrijpends in deze wereld. Groter dan wat wij vandaag meemaken.

Onder de noemer dat het koninkrijk van God gekomen is.

Het 'uur U' is aangebroken. Grote veranderingen vinden er plaats.

Wat klein begint groeit uit tot wereldschokkende veranderingen.

Want die ontferming van God is onuitroeibaar.

Dat wordt op grote schaal bestreden door de duivel en zijn demonen maar het zal ze niet lukken dit liefdesoffensief tot stilstand te brengen!

De dingen zijn niet meer wat ze lijken.

Steeds opnieuw worden mensen op het verkeerde been gezet als ze kijken en luisteren naar Jezus. Eersten worden laatsten en laatsten worden eersten.

Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Alsof mensen met een beperking voorrang krijgen.

Ook daar gaat deze gelijkenis van Jezus in dit Bijbelverhaal over.

Tegen alle verwachtingen in. Tegen dat wat je normaal vindt in.

Blok 3. Het is een vreemd verhaal en het kan heel wat bij je oproepen.

Wat is dat nou? Dat is toch niet eerlijk?

Eerlijke, hardwerkende mensen worden gestraft.

Je kunt het om je heen ook wel eens horen: 'De gewone, hardwerkende nederlander wordt achtergesteld. En die lui met een uitkering, te lui om te werken, krijgen het zomaar in het handje...'

Dat is toch de omgekeerde wereld?

Mensen die keurig aan het werk zijn. Die zich 's morgens vroeg keurig op hun werk gemeld hebben. Van die bouwvakkers die 's morgens vroeg de wekker zetten en al voor 07.00 uur 's morgens de deur uit zijn. Je kent ze vast wel.

En die aan het eind van de dag met 80 euri naar huis gaan.

Tot zover een mooi verhaal. Prima baas!

Fijn al die werkgevers die zoveel werknemers aan het werk en aan het eten houden!

En ook nog wel mooi dat hij anderen ook een kans geeft.

Op de busjes van het personeel staat te lezen 'collega's gezocht'.

En als je je dan aanmeldt, mag je direct beginnen.

Zelfs nog wel als het al later op de dag is.

Ja, en zelfs dat telefoontje van diegene die om 16.15 uur nog opbelde, werd positief beantwoord. Ga maar gauw. Bij dat project bij de oprit naar de A28, vlakbij Van der Valk, kun je zo beginnen. Zeg maar dat ik je gestuurd heb.....

En in deze gelijkenis komt aan het einde van de dag de baas zelf afrekenen.

Handje contantje. Allemaal 80 euro.

En die pas aan het eind van de middag kwamen die krijgen het eerst.

Zodat iedereen het kan zien.

En dan begint het.

Het gemopper. Dat kan zo toch niet? En ik dan?

Toen zij zagen dat die van het laatste nippertje 80 euro kregen, zijn ze vast gaan rekenen. Nou, dan zal ik wel 200 euro krijgen of zo.

Maar ook zij worden naar huis gestuurd met 80 euro.

Daarover wordt geklaagd. Dat is toch niet eerlijk.

Heel de dag hard gebuffeld en die lapzwansen ontvangen hetzelfde.

Wat is dat voor een baas? Heeft tie dan niet gezien hoe we zwoegden in de zon?

Dit is oneerlijk!

Dat herkennen we vast wel.

Dat iets voor je gevoel zo heel erg oneerlijk is.

Je werkt hard voor je toetsen. Je doet steeds goed mee in je projectgroep.

En eentje loopt er de kantjes bij af en komt er toch elke keer mee weg.

Met een smoes... Irritant!

Of dat je in je vriendengroep er eentje hebt zitten die altijd aandacht krijgt van de meisjes. Of andersom. Hoe jij ook je best doet..... Dat is oneerlijk.

Of als je starter bent op de woningmarkt. Ook zo oneerlijk.

Iemand met een huis wordt elk jaar 10.000 euri rijker zonder er iets voor te hoeven doen en jij kunt geen huis kopen... Dat is niet eerlijk. Je kunt er boos om worden.

Ongelijkheid kan een bron van agressie en haat worden.

Maar kijk eens even verder dan je kleine, nederlandse neus lang is.

Kijk eens naar Lesbos. Mensen die niets hebben. Die gevlucht zijn. Die hoopten op vrede.

Een veilige plek om te wonen. En die is er niet. Hoe moeten zij zich voelen?

Als ze al die Europeanen zien in hun vaak mooie huizen. Dat is toch niet eerlijk?!

En stel dat ze hierheen gehaald worden en met voorrang woonruimte krijgen toegewezen is er ook weer een categorie die zegt: en ik dan? Dat is toch niet eerlijk?

Ja, er zijn veel situaties die net als in ons bijbelverhaal een gevoel van 'niet eerlijk' oproepen. Waarom vertelt de Here Jezus dit verhaal? En wat wil Hij ermee zeggen?

Blok 4. De sleutel voor de uitleg van deze gelijkenis vinden we in vs.1

Daar lezen we dat het gaat over het koninkrijk van God.

Zoals het daar ook al in hs.19 over ging.

Die rijke man die aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven.

En in het vervolg van dat gesprek, als de rijke jongeman verdrietig naar huis gaat, lijkt het erop alsof het nog niet zo makkelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan.

En hier in ons verhaal wil de Here Jezus de leerlingen en vandaag ons een boodschap meegeven over het Koninkrijk van de hemel, Gods nieuwe wereld.

Namelijk dat je er heel makkelijk kunt komen!

De spelregels in het Koninkrijk van God zijn ook altijd anders dan de spelregels in de 'gewone wereld'. De wereld waarin het Koninkrijk nog niet helemaal is doorgebroken.

De Here God was vanaf Abraham de God van Abraham, Izak en Jakob.

De God van Israël. Die mensen hoorden dus al heel lang bij het volk van God.  
Inwoners van het koninkrijk van God.  
Zeg maar, in de taal van de gelijkenis, al vanaf 's morgens 08.00 uur.  
En nu Jezus optreedt en vertelt en wonderen doet lijkt het wel alsof Hij ook geïnteresseerd in het uitschot van de maatschappij.  
In hoeren en tollenaars. Hij eet met ze. Hij houdt van hen.  
Mensen met een ernstig besmettelijke ziekte, melaatsheid, pakt Hij vast! En geneest hen. Hij gaat met hen om. Ook wel een beetje apart volk.  
Want die ene arbeider doet net of hij er al de hele dag stond en dat er niemand was die hem vroeg te werken. Dat riekt naar jokkebrokken....  
Kortom: mensen die niet stonden voorgesorteerd om door de grote Koning te worden uitgekozen. Maar Gods regels zijn niet onze regels....

Al die kwetsbare mensen mogen gewoon meedoen.  
Iedereen die nu pas aanhaakt. Die krijgt ook uitbetaald.  
Alsof het niets kost. Het is er voor iedereen. Alsof het niets kost.

Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar.  
Het is voor iedereen die het wil. Voor iedereen die komt.  
Wat hier in dit verhaal erg belangrijk is dat is wat er gebeurt nadat Jezus in het slot van vs.7 zegt 'Gaan jullie ook maar naar de wijngaard'.  
Daar staat of valt alles mee. Uit het vervolg kunnen we opmaken dat die van 16.45 uur ook gegaan is.  
Het is voor iedereen die wil komen. Vanaf je geboorte of om 5 voor 12.  
Als nakomeling van Abraham, Izak en Jakob die al om 07.30 uur begonnen is.  
Als leerling die al een tijd met Jezus meeliep of de misdadiger aan het kruis.  
Gods genade is er voor iedereen.  
Je hoeft niet jaloers te zijn. Je mag niet jaloers zijn.  
Je hoeft niet van alles heel goed te kunnen.  
Het is voor mensen met en zonder beperkingen.  
Zo hebben Loïs Westrik en Janneke Meijer er ook over gewerkt.  
En zoals we al hoorden, we hebben allemaal onze beperkingen.  
Maar bij God is er altijd ruimte. Hij zal je belonen. Hij zal je zegenen.  
Omdat de Here Jezus gekomen is. Omdat het Koninkrijk is doorgebroken.  
Omdat Hij de prijs betaald heeft. Omdat Hij als de grote Mensenzoon het voor ons heeft opgenomen.  
Zijn offer is groot genoeg voor iedereen.  
Onuitroeibaar, dat virus van Gods goedheid!

Blok 5. En het is ook Gods verlangen dat heel veel mensen daar van zullen genieten.  
Mensen van jongs af aan, mensen op het nippertje. Allemaal....  
Pas op dat je daar niet jaloers op wordt.  
Dat je daar niet boos op wordt.  
Zoals veel Joden zich ook hebben afgewend van Jezus.  
Die man met die nieuwe leer. Met zo weinig respect voor de Farizeeën en Schriftgeleerden.  
Die zo onverwachts uit de hoek kon komen...  
Wat werden ze boos op Hem en wat was het onterecht!

Met de woorden uit vs.15 'zet het kwaad bloed dat Ik goed ben?'.  
Laten wij niet zijn als de mensen die om 's morgens 8 uur ons hebben uitgesloofd, die gewoon ontvangen wat is afgesproken maar boos zijn op de anderen. Die zich beter voelen en denken meer rechten te hebben.  
Als je niet uitkijkt, word je een van de laatsten....

Nee, laat juist Gods verlangen ook jouw verlangen worden!  
Geniet ervan dat Gods liefde onuitputtelijk, onuitroeibaar is en duurt tot in eeuwigheid.  
Dan mag je eten en drinken. Dan mag je genieten en liefhebben.  
Van Jezus, het levende brood. Genoeg te eten voor elke dag. Je hoeft niet te hamsteren.  
Amen