

Ps.63:2; Johannes 21:15-19; Sela; Ps.116:1; NPB133:1; Opw.687:1,2

Liefde voor God is de belangrijkste bouwsteen in Zijn gemeente

1. Sommige mensen kunnen iets heel ingewikkelds eenvoudig uitleggen. Zij kunnen vaak ook makkelijk de kern uit een groot verhaal halen. Jezus kan het als geen ander. Er is hier veel te zeggen maar Hij brengt deze grote geschiedenis terug tot de kern. Liefde is kernwaarde voor Simons cv. Dat is voor Simon en ons genoeg om God te mogen helpen!
2. Misschien begint het wat te kriebelen bij je. Liefde: dat is wel héél makkelijk en nogal vaag. Vergis je niet! Liefde maakt creatief. Gaat tot het uiterste. Is concreet. Jezus geeft zijn leven uit liefde. Na zijn sterven zorgt zijn liefde ervoor dat zijn leerlingen weer verder kunnen met Zijn werk. Jezus' en Gods liefde zorgen ervoor dat er vergeving mogelijk is en eeuwige leven. En hier zorgt Jezus' liefde ervoor dat Simon over de brug komt...
3. Wat een bijzonder gesprek ontstaat hier tussen Jezus en Simon! Wat heeft de kerk straks nodig als Jezus weg is? Daarom drie keer de vraag niet aan Petrus maar aan de mens Simon of hij de Here Jezus liefheeft. Waarschijnlijk niet vanwege de drievoudige verloochening eerder maar om de impulsieve Petrus diep van binnen te laten ervaren wie hij is en wie zijn Heer is. En wat hij om Hem geeft. Petrus verklaart dat hij van zijn Heer houdt en roept de Heer Zelf als getuige aan. Jezus' reactie is bijzonder. Hij schenkt vergeving aan Simon door een concrete taak aan hem te geven: zorg voor mijn kudde.
4. Liefde is een grote, creatieve kracht. Daardoor heeft Petrus met de anderen na deze geschiedenis veel moois mogen doen. Luister naar de Pinksterpreek van Petrus en zie de liefdevolle gemeente in Handelingen. Petrus' kleine, mooie briefjes geven een mooi inkijkje in het christelijke leven in een niet-christelijke omgeving. Uiteindelijk wilde hij 'op de kop' gekruisigd worden om zijn liefde tot het uiterste te tonen. Want hij wilde volgen!
5. Wij mogen vandaag God meehelpen met het bouwen van zijn gemeente. Waar zijn de schapen? Waar waren de vissen? God zorgt! Petrus noemt ons 'een uitverkoren geslacht om de grote daden van God te verkondigen'. Laat je vullen door de Geest met liefde en zoek creatief in deze complexe tijd naar manieren om Gods/onze gemeente op te bouwen. Heb ook andere mensen lief. Laat maar bij God wat Hij daar mee wil doen!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Wil je eens stilstaan bij de veelomvattende betekenis van liefde in je leven?
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: als je iets vervelends hebt gedaan in het heel erg oplichtend als je het aan iemand kunt vertellen, toch? Petrus wilt er ook alles van! Was het fijn op school? Werklukker gespeeld met andere kinderen? G... ..!
3. 'Dit is meteen het geheim van alle vormen van dienen als christen, de jouwe en de mijne, de vrijwillige en de professionele, fulltime en parttime. Het is geheim van alles, van een plek op de achtergrond als stil lid van een gebedsgroep tot die achter de microfoon bij grote bijeenkomsten en conferenties. Wat je ook doet als volger en dienaar van Jezus, daarop is het gebouwd. Ergens diep van binnen is er die liefde voor Jezus, en hoewel je Hem (de hemel weet het) vaak genoeg hebt teleurgesteld. Hij wil dat je die liefde aanboort en een gelegenheid zoekt om die tot uitdrukking te brengen, om de pijn en mislukkingen van vroeger te genezen en je een nieuwe taak te geven'
4. 'Deze scène met Jezus en Petrus bevat een van de meest bijzondere gesprekken van de Bijbel, en misschien wel van de hele literatuur. Het meest opmerkelijke eraan is dat Jezus zijn vergeving uitdrukte door Petrus een taak te geven. Toen Petrus zijn liefde uitsprak, zei Jezus niet: 'nou, zand erover dan maar'. Hij zei: 'nou, weid dan mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Weid mijn schapen''
5. **Bijbelrooster:** zondag Johannes 10 (11-15); maandag Hebr.13:18-22 (20); dinsdag liefde is concreet: Joh.3:16; 13:34-35; 14:15; 15:13; 1Joh.4:15-16; 1Joh.5:2-3; woensdag Petrus schakelt anderen ook in: 1Petrus 5:1-4 en Hand.20:28; donderdag God kent ons door en door: Joh.2:25 en 1Joh.3:18-20; vrijdag Jezus heeft vast al met Petrus over de verloochening gesproken 1Cor.15:1-34 (5) en Lucas 24:34; zaterdag 1Petrus 2 (9.25). Liefhebbers 1Pt.4 (8); 2Pt.1 (7)

Ps.63:2; Johannes 21:15-19; Sela; Ps.116:1; NPB133:1; Opw.687:1,2

Blok 1. Hele knappe mensen zijn zo goed in staat om ingewikkelde dingen makkelijk uit te leggen. Ik luister daar soms met verbazing naar en ben dan wel eens jaloers...
Wat heerlijk als je goed kunt samenvatten en als je de kern van een groot, ingewikkeld verhaal naar voren kunt halen.

Als je dit op het bord ziet dan grijp je wel even naar je hoofd.
Hoe gaaf als iemand dan in een paar zinnen duidelijk kan maken waar dit allemaal over gaat. Dan moet je wel Jolijn Keegstra heten of zo.....
Zo iemand helpt haar omgeving. Je weet weer waar het precies om gaat, wat de kern, de hoofdzaak is.
Je kunt je voorstellen dat onze Heiland dat natuurlijk als geen ander kon.

Na Pasen gebeurt er ook weer van alles.
Ingrijpende ontmoetingen. Jezus scheidt orde in de chaos.
Maar ook die hele periode voor Pasen was zeer ingrijpend geweest.
Wie kan er nog een touw aan vast knopen?
Wie brengt de dingen terug tot de kern?
Wat is nog belangrijk om te zeggen voordat Jezus naar de hemel gaat?

Uit dit korte gesprekje tussen Jezus en Petrus mag ik ontdekken dat liefde een kernwoord is in deze hele ingrijpende situatie.
Als die bijzondere discipel straks apostel Petrus wordt, wat is dan belangrijk voor hem?
Wat is de kern? En Jezus leert hem dat voor zijn cv om dit werk te mogen gaan doen de liefde voor Jezus Christus van het allergrootste belang is.
Liefhebben: het enige nodig. Het eerste nodige. De rest vloeit daar uit voort.
Ook in 1Corinthe 13 kun je dit op een hele mooie manier ontdekken.

Blok 2. Misschien begint het wel te kriebelen bij je.
Krijgen we dat weer.... Liefde, liefde, liefde.
Lekker vaag. Lekker makkelijk, lekker vrijblijvend.
'Daar win je de oorlog niet mee' zeiden wij vroeger thuis als iets ons heel ongeloofwaardig leek.
Wat gebeurt er bij jou, bij u, als je dat zo hoort: liefde, liefde, liefde?

Ik ben ervan overtuigd dat liefhebben het tegenovergestelde is van makkelijk en oppervlakkig. Als je dat denkt, ken je waarschijnlijk de liefde niet.
Liefde is concreet. Vindingrijk. Creatief. Gaat tot het uiterste.
'Als je Mij liefhebt, houd je mijn geboden', zegt Jezus in Johannes 15.
Uiteindelijk zijn de 10 geboden ook samen te vatten door dat ene woord: liefhebben.
God boven alles en je naaste als jezelf.
Liefhebben betekent elkaar de voeten wassen.
Liefhebben betekent het goede zoeken voor elkaar.
Niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
En let eens op Johannes. De discipel die zoveel hield van Jezus, en andersom.
Johannes wordt zelfs wel de apostel van de liefde genoemd. In zijn evangelie gaat het erover en in zijn briefjes ook.
Hij noemt God zelfs liefde...
En Jezus Zelf geeft zijn leven zelfs voor ons, toen wij nog vijanden waren.
Liefde is zeer concreet en gaat over alle grenzen heen.
De liefde van Jezus gaat ook na Pasen gewoon weer volop door.
De Paasmorgen: liefdevol gaat Jezus weer op weg!

Hij brengt orde aan, Hij maakt er weer een groep van en Hij leert ze nog mooie lessen voor de toekomst.

En de liefde van God zorgt er uiteindelijk voor dat er redding en vergeving mogelijk is. Dat hele grote, ingewikkelde boek de Bijbel vat dat in dat bekende (bekendste?) vers Johannes 3:16 samen: want also lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Hoe concreet wil je het hebben?

Blok 3. Goed, en dan kijken we eens wat beter naar dat indrukwekkende gesprek tussen Jezus en Petrus.

Het eerste mooie is dat de Heer Zelf het initiatief neemt. Dat is nog eens liefde.

Hij laat het niet in het midden. Hij legt de bal niet neer bij Petrus. Jezus begint!

Het valt op dat Petrus hier niet bij zijn bekende naam wordt genoemd maar bij zijn 'gewone' naam. Simon, zoon van Johannes.

Dus nog niet met die bijnaam die hij kreeg om in de kerk zijn werk te mogen gaan doen. Met zijn antwoord moet Simon zich niet verschuilen achter zijn ambt, zijn taak, zijn functie.

Hij moet geen antwoord geven op basis van wat van hem als leider van de kerk verwacht mag worden. Nee, eerst gewoon, een vraag naar zijn hart.

Een vraag aan de mens Simon: houd je van Mij?

Een indringende vraag waarbij een groot risico genomen wordt.

Want er moet kleur bekend worden. Jezus wil geen robotten.

Je mag ja of nee zeggen.

Tot 3 x toe herhaald Jezus de vraag als Petrus steeds ja zegt.

Het kan zijn dat tot 3 x toe doet denken aan 3 x verloochenen.

3 x ik ken Hem niet en dan nu 3 x ik houd van U.

Ik vermoed dat de reden iets anders ligt.

De Schrift vertelt van een paar privé-ontmoetingen tussen Jezus en Petrus (o.a. in 1Corinthe 15).

Daar is het vast aan de orde gekomen als Jezus dat nodig had gevonden.

Of als Petrus zelf er graag op terug had willen komen.

Ik denk dat het herhalen van de vraag te maken heeft met de aard, het karakter van Petrus. Haantje de voorste had zijn stem altijd wel bij zich en was regelmatig een van de eersten die zijn mond open deed.

Je kunt je voorstellen dat hij bijna impulsief direct gereageerd zou kunnen hebben.

Heer, al gaan ze U allemaal haten. Ik nooit. Ik houd van U!

Als het dan nog een keer gevraagd wordt en dan nog eens een keer dan zakt het langzaam echt naar binnen.

Ik heb het wel eens met een oefening moeten doen.

Herhalen, herhalen, herhalen. Steeds dezelfde vraag en dan gebeurt er echt wat met je...

Het raakt Petrus diep, deze steeds terugkerende persoonlijke vraag.

En dan beroept hij zich uiteindelijk op de Almacht van onze Heer.

Heer, U weet het dat ik van U houd. Wat een sterke troef is dat!

Hij put zich niet uit in bewijzen van wat hij allemaal gezegd en gedaan hebt: U weet het!

Ja, en de Heer weet het, dat deze prachtige, impulsieve, bijzondere Petrus uiteindelijk echt Jezus liefheeft. Ja, met vallen en opstaan. ... Net een mens.... Net jij, u, ik.....

De reactie van Jezus is ook bijzonder.

Jezus zegt niet 'dan praten we verder nergens meer over'.

Jezus zegt niet 'fijn dat te horen'. Jezus geeft hem een opdracht.

Zorg voor de schapen. Wat een taak, wat een verantwoordelijkheid!

Wat heb je daar wel allemaal niet voor nodig?

Een enorme grote baan waarbij hij nog heel wat zal gaan reizen.

Wat voor functie-profiel is nodig?

Wat moeten kerkleiders allemaal wel niet in huis hebben?

Ze moeten Jezus liefhebben. En daarna Jezus liefhebben. En dan nog eens Jezus liefhebben.

Dat hele complexe werk van een leider, een pastor, een predikant kun je terugbrengen tot dat je Jezus moet liefhebben. En reken erop dat er dan daarna van alles en nog wat gaat gebeuren! Liefde is concreet, vindingrijk, gaat tot het uiterste....

Laat iemand met zo'n taak in Gods Koninkrijk allereerst en vooral een man van God of een vrouw van God zijn. En wat is daar behoefte aan, ook vandaag!

Wat hoop ik dat de 7 nieuwe ambtsdragers straks dat vooral en allereerst uitstralen!

Blok 4. Moet je Petrus eens horen op de Pinksterdag.

Dan is hij ook nog eens een keer vervuld van de heilige Geest.

De mensen horen de discipelen in hun eigen taal spreken over de grote daden van God.

Liefde brengt hen ook tot het verkondigen van het goede nieuws.

En de oproep aan allen om zich te bekeren tot God.

Dat preekt Petrus uit liefde!

En kijk eens wat er daarna gebeurt met die gemeente van Christus in Handelingen!

Ze hebben lief. God boven alles en de mensen om zich heen als zichzelf.

En ze staan goed bekend. En als mensen de armen en mensen zonder netwerk niet begraven gaan de christenen dat doen. Want liefde is vindingrijk, en creatief en gaat tot het uiterste!

En jaren later schrijft hij die twee kleine, prachtige briefjes aan het eind van de Bijbel.

Lees ze eens door, achter elkaar....

Ik beperk me nu tot één vers: 1Petrus 4:8 'heb elkaar voor alles lief, want liefde bedekt tal van zonden'. En dat zegt dus de Petrus die hier dat zo zelf leeft in zijn ontmoeting met Jezus!

En nog later, volgens de overlevering, wil hij op de kop gekruisigd worden.

Nadat hij gevangen was genomen. Jezus waarschuwde na die maaltijd hem al wat hem nog te wachten zal staan later.

Wat een liefde. Petrus gaat tot het uiterste want hij wil niets liever dan zijn Heiland volgen!

Blok 5. De apostelen waren in het begin verantwoordelijk voor het welzijn van Gods kudde. In zijn kleine briefje vertelt Petrus al dat wij allemaal mee mogen helpen. 'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verkoren heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderlijke licht' (1Petrus 2:9).

Die 12 waren uniek: oor- en ooggetuigen. Later kwamen er oudsten en uiteindelijk mogen we allemaal meedoen. God meehelpen. Dat wat de discipelen na die nacht vissen en niets vangen al mochten leren. Jezus had brood en vis en zei moesten er ook wat vis bij halen. Het net zat vol. God zorgt voor de vangst....

Vandaag mogen wij Gods grote daden verkondigen.

Lukt dat een beetje?

Is corona-tijd een kwetsbare tijd voor de kerk?

Blijven wij wel geloven zonder dat we elkaar zien?

Wordt het relaxed thuis kijken een argument om straks niet meer te komen?

Vragen genoeg. En in hoeverre lukt het ons om niet-gelovige Berkumers te bereiken?

Is het niet zo dat ze het prima vinden wat wij doen en verder rustig hun eigen, ongelovige gang gaan? Waar zijn de schapen?

Ach... waar waren die vissen die nacht? God zal erin voorzien.

Laat het los en doe rustig je werk! Je mag God meehelpen. De Goede Herder zorgt voor ervoor dat iedereen tot geloof komt die bij de kudde hoort.

Heb lief, elkaar en iedereen. Bovenal God Zelf.

Heb lief, wees creatief. Liefde is vindingrijk en gaat tot het uiterste.

Het is Gods kerk. Heb lief en ga elke avond, als het lukt, maar gewoon rustig slapen.

Hij zal erin voorzien.....

Dat hebben we mogen zien en kunnen leren bij God Zelf. En Jezus zijn Zoon, amen.