

Gk105:1,2,5; Hand.2:1-11; Joh.14:15-18; Gk102A:3; Opw.343; NLB706; Ps.86:4

Pinksterfeest: een Helper beneden en boven, voor altijd!

1. Afscheid nemen vanwege overlijden of verhuizen kan heftig zijn. Steeds weer nieuwe mensen leren kennen is intens. De discipelen hebben ook een turbulente tijd achter de rug met afscheid nemen, elkaar en Hem weer zien en uiteindelijk is daar dan de Hemelvaart van de Heer. Biddend in Jeruzalem maken zij na 10 dagen Pinksteren mee.
2. Jezus zegt daar in zijn afscheidswaarden over dat er 'een andere pleitbezorger komt'. Noem Hem maar een Helper. Dan is er dus een Helper in de hemel boven en een helper op aarde beneden. Leerlingen worden bijgestaan door twee samenwerkende hulpverleners. Pinksteren is daarom juist enorme winst.
3. Waarbij worden wij dan geholpen? Om aan 'waarheidsvinding' te doen. Waarheid in de Bijbel, en zeker ook bij Johannes, is hoe de geschapen werkelijkheid vanuit God gezien moet worden. Dat betekent dat je niet gelooft in het griekse concept van waarheid maar dat je gelooft in de weg die God in deze wereld gaat met zijn kinderen. De waarheid betekent daarom dat God zondaars rechtvaardig verklaart. Dat God via Abraham en zijn nageslacht zijn heil uitdeelt. En deze God 'zal zijn waarheid nimmer krenken'! Dat doet God via Jezus. Jezus die van Zichzelf zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Waarheid in de Bijbel is uiteindelijk een Persoon, namelijk Jezus Christus. De Geest der waarheid (!) 'deelt Jezus uit' op aarde (Joh.16:13) en wil ons dat graag laten geloven. Zowel de Geest als de Zoon helpen ons hierbij (Rom.8). De 'vader van de leugen' wil ons graag wat anders laten geloven en fluistert ons verkeerde dingen in. Als ons hart ons daarom zou aanklagen mogen we weten dat God groter is dan ons hart (1Joh.3:20). Beter is het om 'amen' (het is waar(heid)) te zeggen op wat God belooft.
4. Gevolg van Pinksteren is dat wij Waarheid Jezus gaan omarmen en Gods geboden gaan doen. In Johannes 13 klinkt daarom Jezus' oproep om elkaar de voeten te wassen. Dat kan want wij wandelen door Gods Geest en ieder die de waarheid is toegedaan luistert naar wat Jezus zegt (Joh.18:37). In de taal van Johannes gaat het om het zeer actieve, alomvattende 'heb lief'. Een ander gevolg van Pinksteren is dat wij overal de grote daden van God mogen/moeten gaan verkondigen. Ondertussen zullen we nog vaak afscheid moeten nemen van mensen maar onze Helpers blijven altijd bij ons! Laat je steeds vullen door de heilige Geest. Vraag erom. Hij geeft overvloedig....

Gesprekspunt, kindfragment, citaat, bijbelrooster

1. Pinksteren 2020. Een feest om de Waarheid te leren omhelzen en om waar te zijn!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: P . nkst . rf . . st! M . ssch . . n v . nd je h . t een vreemd feest. H . t bet . kent dat de G . . st ons ben . den h . lpt en J . zus boven! G s!
3. 'In de Griekse wereld waarin de schrijvers van het NT leefden, is waarheid aanwezig als er een volledige onthulling van de werkelijkheid tot stand gekomen is. Zulk een ware kennis ontvangt de mens door zijn denken of in het mythische schouwen. Waarheid draagt het karakter van theoria, een zien van het onverborgene. De waarheid ligt dan dus achter de waargenomen verschijnselen, terwijl in het OT de waarheid als vastheid en betrouwbaarheid openbaar wordt in de verschijnselen. Waarheid wordt bij Paulus en Johannes verbonden met de openbaring van de werkelijkheid van God, die uit de verborgenheid tevoorschijn treedt (vgl.Rom.1,19; Hand.26,25; Joh.15,1). T.o. leugenachtige mensen die het verbond schenden, blijft God in zijn handelen in oordeel en genade de waarachtige God, trouw aan zijn verbond'
4. **Bijbelrooster:** zondag 1Joh.1 (6); maandag 1Joh.2:1-17; dinsdag 1Joh.3 (18-24); woensdag 1Joh.4 (1-6); donderdag 1Joh.5 (6); vrijdag Gal.2 (5.14); zaterdag Rom.8:18-39 (26.27.34). Liefhebbers: 1,2 en 3 Johannes; Joh.14; Joh.4 (23); Joh.5 (31-33); Joh.16 (12-13); Jes.43:9-13; Spr.14:25; Ex.34:6; Ps.25; Ps.86; Ps.119; Ps.146

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 31 mei '20

Gk105:1,2,5; Hand.2:1-11; Joh.14:15-18; Gk102A:3; Opw.343; NLB706; Ps.86:4

Blok 1. Ken je het fijngevoelige liedje van Marco Borsato?

'Afscheid nemen bestaat niet.....Ik ga wel weg maar verlaat je niet....'.

En heb je ook al lang ontdekt dat dit helemaal niet waar is?

Zou Marco bang zijn voor afscheid nemen? En met dit liedje er een beetje overheen willen zingen?

Ja, ja... was het maar zo makkelijk. Zing jezelf en anderen maar in slaap maar de werkelijkheid is anders en veel harder.

Afscheid nemen moet steeds maar weer opnieuw en we komen er niet van af.

Nog niet van af....

Als je verhuist en je zit op de basisschool moet je afscheid nemen van je vriendjes en vriendinnetjes en sommige ouderen of ouders onder ons kunnen zich nog goed herinneren hoe heftig dat is.

Soms al na 2 weken plezier op een camping als je een gezin moet uitzwaaien die weer eerder naar huis gaan dan jij.

Bij sterven is het nog veel ingrijpender. Sommige mensen waren wel 60 of meer jaar getrouwd. Anderen 41 jaar. Na tientallen jaren verbonden te zijn geweest met elkaar houdt het op.

Banden scheuren. Het is zo'n onbeschrijflijk pijnlijk gevoel dat je het niet goed kan begrijpen als je het niet hebt meegemaakt. Helaas, de meesten van ons hebben hier al heel wat ervaring mee.

Mensen stonden dichtbij je of wat verder weg.

Je hecht je. Je verbindt je. Je deelt, vecht, bidt, lacht, huilt, onderneemt van alles, sticht een gezin en dan is het over...

Als je zo eens terugdenkt aan de discipelen, dan hebben ze ook heel wat voor de kiezen gehad zo ergens in de buurt van het jaar 33....

Ze vlogen uit elkaar bij de gevangenneming van de Here Jezus.

Ze namen afscheid van Hem toen Hij ging sterven.

Johannes als laatste. Samen met o.a. Maria, de moeder van Jezus. Intens aangrijpend.

Na Pasen liet Hij zich weer levend zien.

En in Galilea bij het meer, het kolenvuurtje en de maaltijd met brood en vis waren ze weer samen.

En toen kwam er weer een afscheid. Toen Hij naar de hemel ging.

Dat hebben ze door zijn beloften die Hij gedaan had, heel goed doorstaan.

Vurig, eensgezind biddend in Jeruzalem wachtend op de belofte!

En na 10 dagen gebeurt het dan: Pinksterfeest.

Een indrukwekkend feest. Niet zo goed te begrijpen voor hen op dat moment maar ze werden bezielde door de Geest en spraken over de grote daden van God.

Omdat de Geest over hen gekomen was.

Prachtig, energiek, vurig feest waarbij God werd grootgemaakt.

En dat is precies de bedoeling van de Geest op aarde!

Blok 2. de discipel Johannes heeft heel veel van het afscheidsgesprek van de Here Jezus met zijn leerlingen opgeschreven. Johannes 14-17 zijn indrukwekkend om te lezen.

Je zou wel kunnen zeggen: met Hand.2 en deze hoofdstukken kun je jezelf een redelijke voorstelling maken van wat er gebeuren gaat nadat de Here Jezus weggaat van de aarde en zijn Geest terugstuurt.

Jezus zegt hier in Johannes 14 dat Hij een andere Pleitbezorger gaat sturen na zijn vertrek. In de NBG-vertaling 'een andere Trooster'.

Het is nodig even goed naar dat woord te kijken.

Parakalein, Parakleet. Hij die erbij geroepen wordt. Hij die erbij blijft.
Misschien helpt het je als ik voorstel om gewoon maar het woord Helper te gebruiken.
De Geest is op aarde je Helper.

De ene Helper gaat naar de hemel en de andere Helper terug komt.
Een soort luxe-positie.

Want de Geest die eerst op Jezus was neergedaald, bij zijn doop in de Jordaan, is als het ware ook met Hem meegegaan naar de hemel.

Maar die Geest wordt dan door de Here Jezus met Pinksteren weer teruggestuurd.
Een Helper beneden en een Helper boven.

Twee samenwerkende Hulpverleners die er zijn voor al Gods kinderen.

Je zou dus mogen zeggen: Pinksterfeest is een winstfeest.

Voortaan vanuit de hemel en vanaf de aarde hulp en nabijheid!

Blok 3. Ik hoop een klein beetje dat, als je wat meegedacht en meegeluisterd, dat er een vraag bij je boven komt. Welke dan?

Waarmee moet ik dan eigenlijk geholpen worden? Hij mijn Helper, waarom dan?

Wat heb ik dan nodig? Wat is dan mijn probleem?

Wij moeten geholpen worden om de waarheid te ontdekken en in de waarheid te geloven. Geholpen worden om te weten hoe deze werkelijkheid in elkaar steekt en welke plaats we daarin mogen en kunnen innemen.

Dat je de vraag van Pilatus 'wat is waarheid?' kunt beantwoorden.

Daarvoor is het nodig dat je bepaalde vragen stelt en probeert te beantwoorden.

Wie ben ik? Wie is God? Waar ga ik naar toe? Wat is het doel van mijn leven?

Waar moet ik heen met mijn gevoelens van schuld en schaamte?

Ook voor veel niet-gelovige mensen zijn dit vaak belangrijke vragen!

We worden geholpen door de goddelijke Helper om deze wereld en onze positie te zien vanuit het perspectief van God. Dat is pas de echte waarheid.

In die tijd is de Griekse filosofie bij veel mensen populair en daarbij moet je de echte werkelijkheid ontdekken door te kijken achter dat wat je ziet en ervaart.

En wij mogen volgens Johannes gewoon kijken naar de zichtbare, geschapen werkelijkheid.

En dan is er deze wereld veel waarheid en leugen over deze geschapen werkelijkheid.

Je hebt het gefluister van Gods tegenstander, de 'vader der leugen' en je hoort met Pinksteren de uitbundige woorden van de 'Geest der waarheid', zoals de heilige Geest genoemd wordt in Johannes 14:17.

De werkelijke waarheid is dat God in Christus ons genadig tegemoet komt en de Geest der Waarheid dat graag aan ons duidelijk wil maken. Ons dat wil laten geloven.

En daar is veel goddelijke kracht voor nodig om ons tot die overtuiging te brengen.

Een kracht vergelijkbaar als bij de schepping toen de Geest ook over de aarde zweefde om nieuw leven te brengen.

God verklaart zondaars rechtvaardig.

Zo spreekt God al in het begin van een grote belofte.

En bij Abraham wordt het opnieuw bevestigd.

Ik kies je uit en zegen je en jij mag in deze wereld tot Zegen zijn.

Ik sluit mijn verbond met jou, Abraham, en soms zingen wij dat nog in de kerk: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken.....

De werkelijke waarheid is ook dat je gevangen blijft in je schuld als je hierin niet gelooft. Het is het een of het ander. Met Pinksteren klinkt ook deze waarschuwing.

En met de komst van Jezus Christus in deze wereld is er weer een hele grote stap gezet in dat grote reddingsplan van God.

Daarom zegt Jezus ook van Zichzelf dat Hij de weg, de WAARHEID en het leven is. Bij Hem moet je zijn als je de werkelijkheid over jezelf en over deze wereld wilt weten. Waarheid is dus bij Johannes niet een filosofisch begrip maar een Persoon! En in Johannes 14-16 horen we Johannes vertellen dat de Geest ons wil helpen om die Waarheid, namelijk Jezus Christus, te omhelzen en in Hem te gaan geloven. De Geest is de schijnwerper die Jezus Christus laat schitteren.

Johannes 16:13 brengt dat heel mooi onder woorden: 'De Geest van de Waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle Waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren'. Daar heb je het allemaal bij elkaar. Geest der waarheid! De weg wijzen naar de volle Waarheid! Hij maakt bekend wat Hij van Mij heeft, zegt Jezus, en daarmee eert Hij Mij.

Ook in Rom.8 vinden we prachtige woorden over God en de geschapen werkelijkheid. Ook over jezelf. Indrukwekkende troostvolle woorden. En ook daar lees ik dat 'De Geest onze geest ervan overtuigt dat wij kinderen van God zijn'. Hoe bevrijdend en hoe waar! En in vs.34. Christus die opgewekt is en aan de rechterhand van God neemt het voor ons op. Hij pleit voor ons. Ja, dus het klopt: een Helper boven en een Helper beneden!

Wat is het voor ons belangrijk de echte waarheid over God en onszelf te weten! Van levensbelang. Daarom is het zo belangrijk dat Jezus zijn Geest stuurt. Mag ik mezelf kind van God noemen? Mag ik van mezelf zeggen dat ik recht voor God mag gaan staan: gerechtvaardigd. Door mijn geloof in Christus. Uit genade. Ja! De tegenstander blijft je aanklagen. Het is niet zo. Je deugt niet. Als je sterft loop je tegen de lamp. En zulke woorden sijpelen zomaar naar binnen. Soms zelfs op je sterfbed. Als je tientallen jaren dankbaar hebt geleefd van genade. Opeens popt die vraag op: zou het ook wel echt voor mij zijn? Als je die indrukwekkende ontmoeting met God zult gaan meemaken. Als je gaat meemaken wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen.... Kijk maar uit, sist de tegenstander... SCHULDIG.

Johannes overtuigt ons er dan van in 1Joh.3:20 dat dit niet waar is. 'En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. Hij weet alles'. Dat is de waarheid! Dat kan je ook vandaag bemoedigen en troosten. Als je jezelf beschuldigt of als je beschuldigd wordt van dingen die niet waar zijn. God weet het.... En laat jezelf ook door de Geest overtuigen hoe het zit! God houdt van je. Jij bent zijn kind. Door geloof, uit genade. Dankzij het werk van Christus, de Waarheid. Je hebt je best gedaan, echt waar. De kern van de goede boodschap. De echte waarheid. In het woord 'amen' zit ook dat woord waarheid. DIT IS ECHT WAAR!

Blok 4. En die waarheid waarvan de Geest ons overtuigt wil iets moois op gang brengen. Als je Gods kind bent. Als je Mij liefhebt, zegt Jezus, dan houd je je aan mijn geboden. Let op dat Hij het hier niet heeft over de geboden van zijn Vader. Dat bijt elkaar niet maar Jezus bedoelt hier speciaal die geboden die Hij zelf in de afgelopen tijd steeds opnieuw aan zijn discipelen heeft meegegeven. En in deze laatste indringende woorden roept Hij regelmatig op om Hem, zijn Vader en elkaar lief te hebben. Johannes, de 'apostel van de liefde'.

Heb elkaar lief. Als je zegt dat je Jezus kent maar zijn geboden niet bewaart ben je een leugenaar en is de waarheid niet in je.

In 1Johannes 2,3 en 4 kun je hier mooie dingen over lezen.

En aan het begin van de afscheidswaarden van Jezus in Johannes 13 draagt Hij hen op, nadat Hij zelf het goede voorbeeld gegeven heeft, om elkaar de waeten te wassen.

Het geloven in de waarheid heeft grote gevolgen.

Het werk van de Geest van de Waarheid in ons heeft grote gevolgen.

Elkaar liefhebben en ook heengaan om de Waarheid te verkondigen.

Dat is zijn gebod: ga heen!

Dat is wat we mogen en kunnen gaan doen na Pinksteren.

Laat je niet ontmoedigen door de coronacrisis.

Of het wel goed komt met de kerk.

Of mensen straks wel weer naar de kerk zullen komen.

En natuurlijk, dat vind ik ook spannend.

Maar ik wil vandaag vooral benadrukken dat het niet onze organisatie is maar de Geest die vol kracht mensen wil overtuigen van Gods werk in Christus.

Het is Gods kerk, ga maar rustig verder met leven.

Hij zorgt en neemt nooit meer afscheid!

Dan is het dus toch wel waar wat Marco Borsato zingt.

Zou hij, zonder het te weten, een mooi Pinksterlied hebben gemaakt?

'Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg maar verlaat je niet'.....

Onze God is een eeuwige God en wij hebben eeuwig leven.

Voor altijd veilig bij Hem. Nooit meer afscheid nemen van Hem. Ook niet als we sterven.

Laat dat tot troost zijn als we hier op aarde nog maar weer steeds afscheid moeten nemen. En deel de boodschap over de Waarheid aan elkaar en samen aan de wereld, amen.