

'Kerstmacht boven Bethlehem'; ik ben zo blij met U; Luc.2; Joh.1; Opw.527; Ere zij God

Kerst, een tweede kans!

1. Hoe groot is onze behoefte om iemand te zijn, op te vallen, jezelf omhoog te werken, boven het maaiveld uit te steken? Talloze programma's, talentenjachten en schooltesten getuigen hiervan... Hoe mag je hier naar kijken als je weer Kerst viert?
2. Johannes begint zijn Kerst-evangelie zo heel anders dan de andere evangelisten. Bij hen is het vooral 'Hij kwam bij ons heel gewoon'. Johannes slaat dat allemaal over om te benadrukken dat Jezus uit de hemel naar beneden komt. Dus niet 'jezelf omhoog werken', maar jezelf 'naar beneden werken'. Hoe bijzonder! Zo doet God dat....
3. Johannes laat nog iets zien. Alsof de schepping zich herhaalt. 'Er zij licht' en licht is leven. Dat beleven we heel erg in deze tijd. En als je Johannes 1-2 leest ontdekt je dag na dag de eerste scheppingsweek. Eindigend met een bruiloft, en zie: het was zeer goed!
4. Via Jezus' komst en leven kun je ontdekken dat er een God is die in Jezus – het Licht – omziet naar zijn volk en de grote kloof overbrugt. Het absurde van het ongelof is dat 'de Architect nauwelijks welkom is in zijn eigen huis'... Maar in Joh.1:12; Joh.3:16 en Joh.20:30-31 horen we dat wij het aanbod ontvangen om kinderen van God te mogen zijn! Grijp die (tweede) kans! Dat is genoeg. Je hoeft jezelf niet op te werken en je groter voor te doen dan je bent. Wat een ontspanning. Fijne Kerstdagen!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Kerst 2020. Wie had gedacht dat dit jaar zou worden als dat het nu is? En toch kunnen we gelukkig 'gewoon' weer Kerst vieren. De duisternis delft het onderspit. Uiteindelijk...
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: K . rstv . kant . . en nu K . rstf . . st! W . . nig bez . . k maar toch f . . st in de kerk, in h . . l de w . re . d en th . . s. D . t gun ik je! G s!
3. 'We weten uit het scheppingsverhaal dat God het eerst zei: 'er moet licht komen'. En zo gebeurde het. Het Woord werkte creatief mee bij de schepping. Door goddelijk spreken werd de duisternis van het begin verdreven. En waar licht is, is leven. Zo was het Woord het licht voor de mensheid. Dankzij hem hebben we het levenslicht aanschouwd. Dat licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Daarmee bedoel ik niet geestelijk begrijpen, zoals je misschien zou denken, maar dat de duisternis het licht niet heeft overmeesterd. Net zoals het donker je kan overvallen als je onderweg bent. De macht van de duisternis is niet in staat de eeuwige vlam van God te doven. Goddank, anders zou dit een donkere en onleefbare wereld zijn geweest, waarin mensen hopeloos verdwalen. En toen, midden in de loop der eeuwen, gebeurde er iets merkwaardigs vanwege dat Woord. Op het wereldtoneel verscheen een mens die door God gezonden was: de profeet van de Allerhoogste. Johannes: God is genadig. Wij zijn dus naamgenoten. Maar hij was de laatste profeet van de ot-periode, terwijl ik de laatste apostel van de NT-periode ben'
4. 'According to one well-known saying, this book John is like a pool that's safe for a child to paddle in but deep enough for an elephant to swim in. It isn't just about the birth of Jesus, but about the full meaning of everything He was, and is, and did. And the more we explore the gospel itself, the more we'll discover what a complete introduction to it this short passage is. In the beginning... Whatever else John is going to tell us, he wants us to see this book as the story of God and the world, not just the story of one character in one place and time. This book is about the creator God acting in a new way within his much-loved creation. It is about the way in which the long story which began in Genesis reached the climax the Creator had always intended. And it will do this through 'The Word''
5. **Bijbelwoorden:** de andere Evangelisten over Kerst; Gen.1. Over Woord in Joh.1:1 vgl.Jes.55:10-11; Psalm 33:6 en Jes.40:1-8 (8); 1Joh.1; Joh.3:16-21 Joh.8 (12); Joh.9 (4-5) en Joh.20:30-31

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, Kerst 2020

'Kerstmacht boven Bethlehem'; ik ben zo blij met U; Luc.2; Joh.1; Opw.527; Ere zij God

Blok 1. Ken je dat?

Dat je steeds jezelf wilt bewijzen? Dat je beter en groter en belangrijker wil worden?
Ken je dat? Dat je voor de toekomst denkt dat je op dit of dat punt nog meer moet gaan investeren?

Ken je dat? Schreeuwende ouders langs de lijn of op de tribune?
Omdat je beter moet worden? Omdat je opgesteld moet worden?
Omdat je een solo-rol moet krijgen in de musical?

Ken je dat? Dat ouders protesteren over het advies van de cito-of andere toets?
Omdat je kind echt een hogere opleiding moet gaan doen.

Ken je dat?

Dat je wordt gepushed om mee te doen met de Voice?

Als je maar met je kop boven het maaiveld uitkomt.

Niet eentje van de grijze massa maar toch net even wat interessanter en hoger.

Altijd maar doorgaan, meer, meer... Hogerop zien te komen. Pak je kansen.

Als in het begin. Waar Eva omhoog grijpt met haar hand.

Die vrucht eten. Bijzonder worden, als God...., jezelf omhoog werken.

En wat een verloren strijd heb je dan te voeren.

Een schepping waarbij het leven er niet makkelijker op wordt.

En hoe vaak kun je als mens niet teleurgesteld worden als het altijd meer, beter en hoger moet. Pffffffff.....

Heeft het Kerstfeest, de geboorte van Christus hier misschien iets over te zeggen?
Iets mee te maken?

Blok 2. Ik denk dat je de woorden van Johannes 1 kent. Er zitten heel bekende woorden en zinnen tussen. Je kent ze misschien wel uit je hoofd.

Maar vind je het ondertussen ook niet bijzonder dat Johannes op zo'n aparte manier vertelt over het Kerstfeest?

Heel anders dan de anderen, dan Matteus, Markus en Lucas.

Bij hen gaat het over schapen, en voerbak, en herders en engelen.

En dat het allemaal zo gewoon, zo vernederend, zo armoedig was.

Een jongetje in een voerbak. Hij kwam bij ons heel gewoon.

Maar Johannes doet het heel anders.

Johannes, die het achteraf allemaal nog eens opgeschreven heeft.

Voor mensen die wel wisten hoe het ongeveer was gegaan.

Maar wat waren er al veel vragen gekomen over Jezus.

Over hoe het nou toch zat, met Jezus, die God en mens was.

Dus in zijn Kerstevangelie legt Johannes nog eens het een en ander uit.

En geeft hij toelichting, o.a. op de geboorte van Christus.

En wat opvalt is dat het hier niet gaat om mensen die zich omhoog werken.

Geen mens die als God probeert te zijn.

Ook geen God die zich omhoog werkt.

Maar juist andersom!

God wordt mens. God komt uit de hoogte naar onze laagte toe....

Zo doet God dat.

God gaat in de voerbak liggen. Moeder doet hem een rompertje om, als het ware...

Blok 3. En moet je dan verder eens kijken bij Johannes.
Dat hele eerste hoofdstuk is zo indrukwekkend, en gaat zo diep.

Het lijkt wel alsof de schepping zich herhaalt.
Alsof we terug gaan naar het begin. Alsof we een tweede kans krijgen.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Een wat bijzondere manier om Jezus aan te spreken met het Woord.
Ik denk dat de Joden het mee konden maken.
In Spreuken 8 bijv. wordt Wijsheid opgevoerd als een persoon.
En de Grieken kenden het woord Woord/logos heel goed.
Voor hen was Logos een filosofisch begrip om deze worden enigszins te ordenen.
En zo kon Johannes met het woord Woord aandacht trekken van Joden en Grieken.

En als we denken aan de schepping dan denken we aan God die gesproken heeft.
Woorden. Hij sprak en het was er.
En je bent nog maar een paar woorden in de Bijbel aan het lezen of we horen God al spreken. De eerste woorden die Hij spreekt hebben met het licht te maken.
Er moet licht komen. Want zonder licht geen leven.

En Johannes legt uit dat de andere Johannes, namelijk de Doper, niet het licht was maar dat Jezus, het Woord, het licht was.
Zonder Jezus geen leven, wil Johannes als het ware zeggen.
En daar zijn we de afgelopen weken mee bezig geweest.
Licht! Jezus is het Licht van de wereld.
Er is een Licht opgegaan in de duisternis.

En als je verder leest in het Evangelie van Johannes dan zie je steeds 'en de volgende dag', 'en de volgende dag'.
Het is niet alsof de scheppingsdagen weer langskomen.
En waar eindigt die week mee, in Johannes 2: met een bruiloft.....
En Jezus is erbij en doet een groot wonder! Water wordt wijn.
En het lijkt dan bijna alsof je daar Adam en Eva weer ziet.

Alsof Kerstfeest bij Johannes betekent alsof de schepping weer overnieuw wordt gedaan.
Een nieuwe schepping. Of een tweede kans.
Niet de schepping van de wereld maar de komst van Gods Koninkrijk.
Wat mooi dat dit kan gebeuren doordat de mens niet hoeft op te klimmen maar dat dit komt omdat God gaat afdalen. Zich vernedert.... God wordt mens... Zo doet God dat.

Blok 4. En weet je wat nou zo vreemd is, schrijft Johannes?
Dat veel mensen Hem niet wilden ontvangen.
Vs.10: Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet.
Vs.11: Hij kwam naar wat van Hem was maar wie Hem waren hebben Hem niet ontvangen.

Hoe pijnlijk, hoe verdrietig, hoe verkeerd....
En dat bizarre heeft Johannes van heel dichtbij meegemaakt. Drie jaar lang.
Toen hij, samen met de andere discipelen optrok met Jezus.
Hoe erg was dat. En wat zal dit veel met Johannes, de leerling waar Jezus zoveel van hield, en andersom, gedaan hebben!

En dan moet je met dit in je achterhoofd dit Evangelie eens gaan lezen.
Wat een prachtige boodschap. Hoe diep en hoe praktisch.
Vs.12 is hier ook zo'n kernvers in dit gedeelte.

'Wie Hem wel ontvingen en in zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden'. Wat een bevrijdend nieuws. Voor toen en voor vandaag!
Het is Kerst geworden. Alsof het een tweede schepping is met een tweede kans.
Voor iedereen die gelooft, lezen we in het enorm bekende vers Johannes 3:16.
En steeds komt Johannes in zijn Evangelie met uitspraken van Jezus waarin Hij zichzelf bekend maakt als de Ik-Ben. Woorden die duidelijk maken dat je bij Jezus moet zijn om het echte leven te mogen leven. Leven in verbondenheid met Hem!
Ik ben... Het brood des levens, de ware wijnstok, de goede Herder, de weg, de waarheid en het leven. En met Kerst hoorden we steeds opnieuw over het Licht.
Ik ben het Licht der wereld. Wil je leven, dan moet je bij mij zijn!
En zo sluit Johannes zijn Evangelie ook af in hs.20:30-31: 'Ik had nog wel veel meer kunnen opschrijven maar dit heb ik opgeschreven opdat je gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat je door te geloven leeft door zijn Naam'.

Leven als kind van God. Als kind van het Licht, levend in het licht.
Dat is genoeg. Grijp die kans.
Na de schepping ging het mis. Veel mensen leven in de duisternis.
Maar met deze herschepping, met dit Johannes Kerstfeest mag je weer opnieuw kiezen om bij Hem te horen. Doe dat dan ook....

Als het gaat om hogerop komen. Altijd maar meer en beter. Dat is niet goed en hoeft ook niet. Laat duidelijk zijn: niets mis met ambitie.
Niets mis met je talenten gebruiken.
Maar doe het vanuit de ontspanning dat je niet pas dan de moeite waard wordt, want dat ben je allang. Kind van God zijn. .. Dat kun je alleen maar ontvangen, met open armen.
Je hoeft je niet omhoog te werken. Probeer dat dan ook niet!

God is met je deze Kerst als jij dat wilt. Als je gelooft dat Hij je het leven in verbondenheid met Hem wil geven. Gratis, niet goedkoop.
Uit genade. Omdat Hij in onze plaats de weg ging naar het kruis, amen.