

**Gk165; Jesaja 65:17-25; LB128:1,3,6; 'Zie als Koning zal Hij komen'; NPB.85:2,3**

### **Kijk vooruit!**

1. Kon je het maar overdoen, de gevolgen maar terugdraaien. Kon je maar zeggen 'zand erover'. Zo dachten vast Adam en Eva, de ballingen in Jesaja's tijd en denken wij soms. In een wereld vol teleurstellingen, vluchtelingen, corona-ellende, milieuproblematiek. Met Jesaja 64:1 (N.B.G.!) roepen we om ingrijpen: 'och, scheurde de hemel maar open'...

2. Te midden van het tumult daar en toen komt de profeet Jesaja met zo'n prachtige boodschap, ook voor vandaag! Als profeet mag hij 'verderkijker' zijn. Hij heeft goed nieuws voor een verstrooid en vertrappt volk in ballingschap, zonder uitzicht. Er wordt een perspectief getekend als in Openbaring 21, maar concreter en met meer uitleg. Vooral dat wat hier kapot is niet kan worden opgelapt. Je moet het vergeten en achter je laten (vs.17b). Het kan alleen goed worden als het nieuw wordt. Ondertussen komt er hier op aarde nog geen groepsimmunitet voor het kwaad maar wordt het wel leefbaar op aarde. Soms wordt het zelfs al mooi! Om dat te kunnen realiseren is God begonnen om de 'Knecht des HEREN' te sturen. De gevaarlijke engel is er al uit. Leg jezelf onderweg aan het infuus bij de Geest en laat je op zondag en op andere momenten steeds vaccineren.

3. Helemaal herstellen lukt niet. Inenten helpt een beetje en werkt vaak maar tijdelijk. Het wordt alleen goed als we alles loslaten en als God de hemel en de aarde echt helemaal vernieuwt. In één keer. Het zal er zijn voor iedereen die gelooft dat de 'Knecht des HEREN' ook voor hem of haar kwam. Eerder in Jesaja 65 is dat het verschil tussen 'jullie' (ongelovige) en 'de dienaren' (de gelovige 'rest'). En dan zal er vreugde zijn bij de mensen maar ook, let op!, bij God Zelf (vs.19). Er zal volmaakte omgang en communicatie met God zijn (vs.24). Alles wat hier bedreigend is, dat is daar voorbij! Advent vieren is verlangen: och, scheurde de hemel maar open...

1. Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe God Zelf verlangt (jubelt, Jes.65:19!) naar de ontmoeting met al zijn kinderen na de Wederkomst van Jezus? Je gaat iets begrijpen van zijn teleurstelling en boosheid over deze geschonden wereld en ons gedrag. Je gaat iets begrijpen van het herstelwerk van de Geest. Doe je mee? Dan gaan we alvast verlangen naar een 'aangestoken leven' op weg naar Hem.

2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: v . nm . rg . n is alw . . r een k . . rs aan . . . . oken! En thuis b . n je m . ssch . . n b . zig m . t de Adv . . tkal . nd . r . H . t h . . ft allem . . l te maken met het . . . . . st! De H . re J . . us n . . mt Zichzelf ergens het L . cht van de w . r . ld . D . nk . r en n . cht is niet g . . d v . . r een m . ns . Wij h . bb . n l . cht nodig om te l . v . n en J . zus voor het m . . ie le . en met God . Fijne dagen en G . . . . . s!

3. 'Jesaja is een Bijbelboek waaruit in de weken van Advent veel wordt gelezen. Jesaja 2, 7, 9, 11, 40 zijn de bekendste gedeeltes, prachtige profetieën die hun kracht nooit verliezen. Deze passages komen in dit project in een breed kader te staan. Jesaja wordt hier getekend als adventsbode. Zijn boodschappen zijn berichten van Advent. Soms scherp, soms vol blijdschap en verwachting. Jesaja is een profeet, hij legt zijn vinger op de zere plek, in Gods naam, maar wijst met diezelfde vinger, en net zo goed in Gods Naam, de juiste richting aan. Zijn Adventsberichten zijn het beste nieuws'

4. 'In dit adventsbericht komt de komende Christus niet ter sprake. Of toch? Vers 25b spreekt over een wereld zonder kwaad en onheil. Zo'n wereld kennen we nog niet. En als die er komt, passen ik en mijn hoorders dan in die wereld? Alleen de komst van Christus kan zo'n wereld brengen en zorgen dat er voor de zondaar plaats is'

5. **Bijbelrooster zondag** Jes.2:1-9; **maandag** Jes.8:23-9:6; **dinsdag** Jes.11:1-10; **woensdag** Jes.40:1-11; **donderdag** Jes.43:1-7; **vrijdag** Jes.53; **zaterdag** Jes.64. Liefhebbers: Jes.65 en 66 (22); 2Petrus 3:10-13; Micha 4:1-5

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 13 december '20

**Gk165; Jesaja 65:17-25; LB128:1,3,6; 'Zie als Koning zal Hij komen'; NPB.85:2,3**

Blok 1. Soms kan het iets kleins zijn.

Had je het maar anders aangepakt. Je had een bijbaantje in de supermarkt en je had gezegd dat je wel kon werken voor iemand anders.

En toen moest Ajax voetballen... Jammer. De volgende keer tel je waarschijnlijk eerst tot 10 als iemand je vraagt om voor hem in te vallen.

Soms is het groter. Achteraf had je eigenlijk een heel andere opleiding moeten kiezen en een heel ander beroep moeten gaan uitoefenen.

Soms is het nog groter.

Je hebt zo iets stoms gedaan en de gevolgen zijn zo groot....

Je zou er heel veel voor over hebben om het terug te draaien maar dat kan niet meer.

Die leugen. Die diefstal. Dat je vreemd bent gegaan.

Dat je voor de lol een keer naar het casino bent gegaan en nu – als je eerlijk bent – moet zeggen dat je verslaafd bent. En niemand, nee, nog niemand weet ervan....

Kon je het maar overdoen. Kon je maar zeggen 'zand erover. We beginnen overnieuw'.

Ik kan niet in het hoofd van Adam en Eva kijken maar wat zal er door hen zijn heengegaan na het eten van de verboden vrucht in het paradijs.

Alles is veranderd. Niets ging meer vanzelf fijn. Ruzie, verwijdering, zonde.

Konden we het maar terugdraaien...

Als het gaat om de vluchtelingen, om de bio-industrie, om de aarde die te snel opwarmt.

Om de virussen die om je heen waaien... Konden we het maar terugdraaien.

Konden we het maar overdoen.

En dan lezen we vandaag samen in het Bijbelboek Jesaja.

Profeet in de tijd van de ballingschap.

Een verschrikkelijke tijd voor Israël.

God was zo kwaad op zijn volk dat Hij ze niet meer kon zien, hen wegstuurde.

Zo ongehoorzaam, zoveel andere goden werden gediend: wegwezen.

God stuurde vijanden op zijn volk af die hen hebben weggevoerd.

Niet iedereen vond het zo erg. Ook in Babel bakken ze brood..., zeiden ze.

Maar er was ook een kleine groep, in Jesaja wel eens 'de rest, het gelovige overblijfsel' genoemd, die het vreselijk vonden. Konden we het maar overdoen.... Hadden we maar beter geluisterd naar de HERE!

Die ballingen, de vluchtelingen, jij en ik: een enorme behoefte aan een oplossing.

Een nieuwe start. Een roep naar de hemel, zoals het in de NBG'51 in Jes.64:1 staat:

Dan komt daar de oplossing vandaan....

Blok 2. Jesaja. Profeet in een moeilijke tijd voor Israël.

Maar ook, en misschien juist wel daarom, een profeet die erg geliefd is bij bijbellezers.

Veel mensen hebben lievelingsteksten die uit Jesaja komen.

Prachtige woorden over de Messias die gaat komen. Ik noem er een paar.

Een volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht.

Uit de tronk van Isai schiet een telg op.

Over de Knecht des HEREN die het voor Gods kinderen op komt nemen.

Over Gods beloften die over je leven worden uitgesproken: Ik heb je bij je Naam geroepen. Je bent van Mij! Regelmatig wordt deze tekst genoemd in doopdiensten.

Juist uit de diepte komen prachtige pareltjes naar boven en ook hier bij ons in hs.65.

Je zou Jesaja een 'verderkijker' kunnen noemen.

Iemand die alvast verder mag kijken dan die vreselijke ballingschap.

Maar soms ook al verder dan deze vluchtelingentijd, coronatijd en noem maar op.

Een echte profeet. Boodschapper van God. Hoopvol. Bemoedigend.

En in onze tekstverzen heeft Jesaja het, net als Johannes in Openbaringen, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De woorden uit Op.21 zijn bekender maar als ik deze uit Jesaja nu weer eens lees en proef zijn die minstens zo mooi.

En in elk geval leggen ze meer uit dan in Openbaring.

Dat wil ik graag vanmorgen benadrukken. Als eerste. En straks nog een tweede punt.

**Het eerste:** Jesaja zegt in vs.17. Kijk niet meer terug.

Het gaat niet lukken met oplappen. Met een verbetering hier of daar.

Het kwaad zit zo diep in de samenleving.

De zonde trekt zulke diepe sporen.

Het kan alleen maar als je alles wat achter je ligt vergeet en het helemaal nieuw wordt!

Daarom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dat is de enige manier. Het oude oplappen gaat nooit meer lukken.

Het kwaad zit te diep. Overal doorheen.

Alleen op een nieuwe aarde zul je niet steeds herinnerd worden aan die plek waar zulke erge dingen gebeurden.

Dus het lukt hier niet. Het moet nog een keer worden vernieuwd.

Tegelijkertijd ademt Jesaja door het hele boek heen dat het hier op aarde nog wel niet helemaal lukt maar dat er hoopvolle signalen zijn.

Vooraf dat de Knecht des HEREN eraan komt.

Die de straf voor de schuld van het volk en van ons op zijn schouders laat neerkomen.

Die eraan onderdoor zal gaan om ons te redden.

Die belofte is waargemaakt in het Nieuwe Testament. Jezus werd geboren.

En tijdens zijn leven op aarde kon je al wel sporen zien van het Koninkrijk.

Zien waar het uiteindelijk op uit zou gaan draaien. Hoopvol. Om naar te verlangen.

En er is zelfs nog iets moois bijgekomen.

De Knecht des HEREN stuurt na zijn Hemelvaart de Geest naar de aarde om te beginnen met het herstelwerk.

Ik heb in mijn boekenkast een mooi boekje staan over het werk van de heilige Geest en dat heet 'Herstelwerk'. Eigenlijk is die titel niet helemaal goed want het suggereert dat we hier de boek gaan opknappen.

Dus als het erom gaat dat het hier uiteindelijk niet hersteld kan worden maar nieuw moet worden zou je dat ook anders kunnen noemen.

Noem het dan maar de tijd waarin er wel sporen van het Koninkrijk van God te zien zijn.

Maar nog wel onaf. Er blijft nog veel onaf en slecht.

Daarom is het leven hier op aarde nog vaak een puinhoop.

Bij al het mooie dat er al kan zijn blijft het ook nog behelpen.

Zodat je regelmatig denkt: kon ik, konden we het maar terugschroeven.

En tegelijkertijd bakens van hoop. Tekens van het nieuwe leven.

Vanwege de gaven van de Geest die Hij wil uitstorten op ons.

Alle uitingen van liefde. Alle mooie woorden, goede daden, al het voorkomen van zonden en het schuld belijden over gedane zonden zijn prachtige voortekenen van de wereld die komen gaat.

Laat je maar inenten door de Geest. Vraag en bid steeds opnieuw: vul mijn hart opnieuw!

Ga maar aan het infuus op zondag bij Gods goede woorden en Zegen. En laat het je leven alvast maar gaan tekenen!

Bij het lezen in de Bijbel en het gaan naar de Kerk is er al heel wat te ontdekken van wat komen gaat! En dat je zelf ook in staat bent om goede dingen te doen, om lief te hebben.

Blok 3. Tegelijkertijd waarschuwt Jesaja ons hier dat dit nodig en goed is maar dat de oplossing veel radicaler moet zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Gemaakt voor Gods kinderen, niet voor iedereen.

In Jesaja wordt ook regelmatig een verschil gemaakt tussen de grote massa die dit langs zich heen laat gaan en een gelovige rest die zich aan laat spreken.

Belofte en oordeel liggen in Jesaja dicht bij elkaar.

Het is een en dezelfde boodschap die bij de een het hart sneller doet kloppen en de ander steeds onverschilliger maakt.

**Het tweede** wat ik graag duidelijk wil maken vanmiddag is het volgende.

Het eerste is oplappen helpt niet. Het moet totaal en radicaal vernieuwd. Dat is de enige manier.

Het tweede is dat ik onder de indruk ben geraakt van wat deze vernieuwing voor God Zelf betekent.

En daarover vind ik mooie woorden in vs.19.

Bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde denk ik vaak allereerst aan onszelf.

De tranen voorbij' zeg ik dan graag, zeker vanuit het beeld van Openbaring 21.

Wat zullen de mensen blij zijn. Dat lees ik ook in Openbaring 65:18.

Maar Jesaja wil duidelijk maken dat het voor de Here God Zelf zo prachtig is.

Hij jubelt het uit. Zie je het voor je? God uitbundig aan het lachen.

God die schaterlacht...

## **Plaatje 7 Over God die jubelt en over volmaakte communicatie**

Yes! Eindelijk! De wereld zoals die al in mijn dromen is geweest.....

Ik kan daar wel eens lekker over mijmeren en bij stil staan.

Wil je dat zelf ook eens doen als je denkt aan de dag dat de hemel openscheurt?

En in vs.24 vind ik ook nog zo'n mooie reden voor die wederzijdse blijdschap.

Er is dan volmaakte communicatie.

Je hebt je vraag nog niet gesteld of God weet het al.

Je bent nog niet aan het praten of wat je vraagt is er al.

Wat een intimiteit tussen God en zijn kinderen.

Zoveel meer en zoveel rijker dan nu. Dat zal wat zijn...

En dan geeft Jesaja nog mooie beelden (vss.21-22) van die volmaakte wereld die er dan zal zijn.

Reden waarom God zo blij is.

Niemand sterft meer jong!

Het witte kistje met daarin een overleden baby behoort tot de verleden tijd.

Je zult niet bezig zijn met het bebouwen van je land terwijl, vlak voor de oogst, er opeens Assyriërs of Babyloniërs zijn die je land leegroven en de oogst meenemen.

Je zult niet vandaag bezig zijn met je dagelijks werk en opeens moeten wegvlugten  
zonder dat je iets mee kunt nemen.  
Een leeuw en een wolf zullen niet meer gevaarlijk zijn.  
De slangebeet wordt niet meer gevreesd.  
Isala, Berkumstede, Alzheimer: het is er niet meer.

Het zal gebeuren, zegt Jesaja.  
Het kan niet door een beetje oplapwerk. Daarover is de gebrokenheid en zonde teveel  
doorgedrongen in deze wereld.

Het kan alleen maar als de Messias komt. En Hij zal ook komen!  
De eerste komst is een prachtig begin met Kerst. Het vraagt vandaag nog om voltooiing.  
Leven met dit perspectief geeft hoop en moed.  
We kunnen elkaar ermee bemoedigen. Aanmoedigen.  
Hou vol en doe onderweg alvast het goede. Het is echt waar. Het is beloofd en Gods  
beloften staan zo vast als de bergen.  
Betrouwbaar tot in eeuwigheid. Hij wel!

Och, scheurde de hemel maar open!  
Kom, Here Jezus, kom.... Amen.