

**Ps.108:1; doop; 'Zegenlied van Sela'; Jesaja 43:1-7 (1.4); Opw.599; Ps.63:2; Jezus Overwinnaar**

**Ik houd zoveel van jullie en jullie zijn zo kostbaar in mijn ogen!**

1. Dat de Here God dat zegt tegen Mart Joas en Liv Eliza wil je misschien nog wel geloven. Maar ook tegen jou/u? Weet Hij dan wel...? Ja, dat weet Hij! En toch lopen die woorden al zo'n 2500 jaar achter ons aan. Als Hij dat tegen zijn volk Israël zegt, weet Hij dan wel hoe en wie zij de afgelopen tijd zijn geweest?
2. Ja zeker! Het volk was voor straf in ballingschap gestuurd. Vanwege 'voortdurend vreemdgaan'. Ze zullen Gods vlammen en toorn tegenkomen, kun je in Jesaja 42 lezen.
3. En dan komt die wonderlijke wending. Waarbij over de HERE prachtige woorden klinken: Schepper, HERE, Redder, Iemand die je bij je naam kent en roept. Ook die van Mart Joas, Liv Eliza, jou/u! De namen Jakob en Israël illustreren deze diepgaande trouw en liefde van God. Hij is zo blij met zijn volk dat Hij aan Israëls overheersers andere landen geeft als losgeld. Een vreemde, mooie ruil die ook echt is gebeurd. En de HERE belooft op dit moment, en in deze situatie (!) dat het water en vuur hen op de terugweg naar het beloofde land niet kunnen tegenhouden. Zoveel houdt Hij van hen. Een herhaling van zetten want zo ging het ook met de uittocht uit Egypte.
4. Later geeft Hij in ruil voor mensen uit alle volken als losgeld zijn Zoon. Een vreemde, mooie ruil. Hij redt niet altijd door het vuur en het water heen, maar wel door de dood heen omdat Hij je niet kwijt wil! In Christus worden al Gods beloften ja en amen. Met Hem heb je meer dan gezondheid en geluk. En het leven kan nog altijd moeilijk zijn!
5. Waarom is God zo? Omdat Hij trouw is aan zijn Verbond en liefheeft! Tijdens catechisatie hadden we het over de dubbele beweging bij de doop. God is altijd de eerste en Hij heeft lief. Daarom werd kinderdoop normaal in de christelijke kerk. Omdat er sprake is van een relatie is het ook logisch dat wij gaan reageren (belijdenis doen). Bij deze Bijbelwoorden zie je iets vergelijkbaars. God heeft lief en vervolgens gaat het Hem om de eer van zijn Naam (vs.7) en om de lof te ontvangen (vs.21). Ook van Mart en Liv (en Lauren). Wil je Rik en Leonie meehelpen waar dat nodig is en jij kunt?

**Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Op doopvonten zie je soms de tekst van Jesaja 43:1. Indrukwekkend dat je naam en die van God gelijktijdig klonken tijdens je doop! Laat je doopkaart eens zien aan elkaar. Deed je belijdenis? Zou je het vandaag weer doen? Tijd voor 'verbondsvernieuwing'?
2. ☺☺☺☺: voor de kinderen: . . n tw . . ling! D . t zie je n . . t zo v . . k. En over een poosje n . g een k . . r. H . . is d . t om s . m . n op te gr . . . en? G . d h . . ft twee keer 'ja' gez . gd v . nm . rg . n. Vr . . g thuis m . . r waarom dan. G . . . . . s!
3. 'Hij is bereid afstand te doen van grote volken, Egypte, Nubië, Seba, grote landen in Noord-Afrika, machtige rijken. Hij gebruikt ze als losgeld om Israël terug te kopen. Je moet dat ook letterlijk nemen. Israël wordt teruggehaald uit Babel, in de tijd dat Perzië de macht overneemt; en die Perzen veroveren ook grote delen van Noord-Afrika, zoals Egypte en Nubië. Moet je nagaan: die zijn veel meer waard dan dat mini-volkje Israël. Dat is eigenlijk een rare deal. Een uiterst onvoordelige. Maar de HERE kan dat niet schelen, Hij gaat akkoord met deze ruil en is er blij mee'
4. 'Welk gevaar van water of vuur ons ook mag bedreigen, deze God maakt zijn beloften waar. Hij zegt niet dat het vuur ons bespaard zal blijven, noch dat wij het water niet zullen zien. Hij zegt alleen, dat Hij in dat alles bij ons zal zijn. Wat in het OT verbondsmatig collectief klinkt, wordt in het NT persoonlijk geïndividualiseerd en gespecificeerd. Dat doet de heilige Geest'
5. 'Welke God heeft zo hartstochtelijk lief? Een liefde die zelfs vreemdgaan overleeft'
6. **Bijbelrooster zondag** Jesaja 42:18-25; **maandag** Jes.43:8-21 (21); **dinsdag** Jes.44:21-28; **woensdag** Jes.45:14-19; **donderdag** Ex.19:1-15 (5-6); **vrijdag** Gen.32:14-33 (namen Jakob-Israël); **zaterdag** 2Cor.1:15-22 (20). Liefhebbers: Genesis 12:1-9; Psalm 150 (6)

**Psalm 108:1; na de doop 'Zegenlied van Sela'; Jesaja 43:1-7 (1.4); Opw.599;  
Psalm 63:2; Jezus Overwinnaar**

Blok 1. Overbekende woorden. Daardoor ook vaak zo platgeslagen.  
Probeer ze weer eens even goed te proeven.  
Probeer al je vooroordelen die misschien al omhoog komen even te parkeren.  
Een God die zegt Wat houd Ik ontzettend veel van je.  
Wat ben jij bijzonder kostbaar voor Mij.

Als je die tweeling zo ziet (als je ze kunt zien) kun je jezelf daar misschien nog wel wat bij voorstellen. Zulke schatjes. Dat vertedert toch iedereen? Dus zeker ook de Here God.

Maar als het gaat over jezelf? Wat dan?  
Wat gebeurt er dan als het zo weer eens tegen je gezegd wordt?

Deins je terug? Heb je zo je bedenkingen? Hij moest eens weten.....  
Wat schiet ik tekort. Of net de andere kant op: ja, nogal logisch: ik ben toch gedoopt?  
Hoe dan ook: die bekende woorden uit Jesaja 43 lopen al zo'n 2500 jaar achter ons aan.  
Ze zijn niet weg te krijgen en dat is maar goed ook.  
En ik wil je nu alvast weer aanmoedigen om die woorden en Hem, die ze uitsprak en uitspreekt, te omarmen!

Als God het in Jesaja 43, op dat moment tegen zijn volk Israël zegt, hoe staat het er dan met dat volk voor? Was er enige reden voor God om zo'n liefdesverklaring te laten uitgaan? Wist God wel goed wat er op dat moment allemaal speelde?  
Hoe het er voor stond met zijn volk?

Blok 2. Jazeker! Dat wist God als geen ander.  
Het volk maakte in die tijd (en vaker) niet zo'n beste beurt.  
Er is zelfs op dit moment sprake van een dieptepunt in de relatie tussen God en zijn volk.  
Ze wonen op dit moment niet meer in het beloofde land.  
Het land dat God hun had beloofd na de uittocht uit Egypte.  
Waar Hij hen zou zegenen. Waar zij Hem zouden eren en dienen....  
Maar het was keer op keer mis gegaan.  
Om in termen van een relatie te spreken: het volk was meer dan eens vreemd gegaan.  
Dan beloofden ze weer beterschap maar er hoefde maar iets te gebeuren of ze renden weer achter andere goden aan. God was er klaar mee. Weg, uit mijn ogen. Het is over!

In het slot van Jesaja 42 staan er stevige woorden over;  
'Is het niet de HEER, Hij tegen wie wij hebben gezondigd?  
Zij wilden niet de weg gaan die Hij wees.  
Niet luisteren naar zijn onderricht. Hij stortte zijn brandende toorn over hen uit in alles verterend krijgsgeweld., maar zagen niet in waarom.  
Ze stonden in brand, maar trokken er geen lering uit'.

Blok 3. En dan verwacht je in het volgende hoofdstuk dat Jesaja daar nog eens flink over doorgaat maar dan is daar in dat bijzondere hoofdstuk 43 opeens die bijzondere wending. Een soort Goddelijk 'en toch'...  
Het lijkt wel alsof ze het land nog niet uit zijn gegaan in ballingschap of dat God alweer heimwee krijgt. Hij kan niet zonder hen....  
Ergens ook wel logisch. Hij is hun Schepper. Hun Formeerder (vs.1).  
Hij stond aan het begin. Ze zijn nog niet vertrokken of Hij mist hen al....  
En wat klinken er dan prachtige namen over God.

De HEER: Hij die er zal zijn. Verlossend aanwezig. Altijd en overal als Hij te hulp geroepen wordt.

Ik ben de heilige van Israel. Jullie Redder. Zo bijzonder, zo anders, zo God.

Maar dan nog wat anders: Iemand die je kent. Iemand die je bij je naam noemt.

Hoe bijzonder kan dat zijn als je je naam hoort noemen.

Zeker als je ergens bent waar je het totaal niet verwacht.

Ver weg op vakantie en dan opeens.... hoor je een stem die je roept bij je naam.

Zo ook hier.

Iemand die je bij je Naam kent. Dat is mooi.

En zeker als dat God is.

Hoe mooi is het vandaag als Gods Naam klinkt terwijl ook de namen van Mart Joas en Liv Eliza klinken. Hun naam en Gods naam. Gelijkijdig. Verbonden.

Zo kun je hier en daar op doopvonten de tekst van Jesaja 43:1 zien afgebeeld.

En op de doopkaart die jullie net ontvangen hebben.

Als je zelf hier bent vanmorgen of je kijkt thuis mee en je bent gedoopt: sta er bij stil.

Dat God je naam kent en dat jouw en zijn Naam (zijn reputatie; waar Hij voor staat) bij elkaar zijn gebracht toen jij werd gedoopt.

Om het nog sterker uit te drukken: jij bent van Mij, zegt God.

Met de taal uit het N.T. en de Catechismus: gekocht en betaald door Jezus Christus.

Wat een bemoedigende zekerheid voor ons leven, en zelfs voor daarna!

Want zo is onze God. Het is helemaal zijn plan. Helemaal allereerst zijn liefde.

Zoals je kunt ontdekken als de namen van Jakob en Israël hier worden genoemd.

Eerst was God de Schepper, de Formeerder vanuit het niets.

Later wordt Hij de Formeerder van zijn volk door van een tegenstribbelende, vechtende, liegende Jakob Israël te maken. Lees daarvoor over het gevecht tussen Jakob en God in Genesis 32. Daarna leefde Jakob kwetsbaar, mank en afhankelijk van God.

En dan zegt God vervolgens dat zijn oogappel, zijn grote liefde, Hem zo dierbaar is dat Hij alles in het werk wil stellen om hen weer terug te winnen.

Heel wat volken wil Hij geven als Hij zijn kind Israël maar weer terugkrijgt.

Een vreemde, mooie ruil. Onlogisch lijkt het maar ja, liefde is ook niet logisch te verklaren. En in het echt is het ook zo gegaan.

Nadat Israël terug mag keren naar Kanaan wordt het Perzische Rijk de grote heerser, die de macht van Babel overneemt en dan worden grote stukken land erbij in bezit genoemd, o.a. Egypte en Nubië.

Zo kostbaar is zijn volk in Zijn ogen.

Het lijkt een herhaling van zetten.

Want toen God in Exodus 19 vertelde dat Hij zijn volk ging terughalen uit Egypte staan er bijna dezelfde woorden:

En de HERE belooft het volk dat ze weer terug zullen komen.

Het kan een pittige terugreis zijn maar water en vuur zullen jullie niet kunnen deren en niet kunnen tegenhouden.

blok 4. We kunnen nog een mooie stap maken van de tijd van Jesaja naar de tijd van het N.T. die vervolgens ook weer alles met ons en onze tijd te maken heeft.

Later zegt de Here Jezus ook weer ongeveer hetzelfde.

Dus eerst in Exodus, dan in Jesaja en vervolgens in het N.T. Een soort drietrapsraket.

Nee, toch niet hetzelfde. Er wordt hier een enorme grote stap gemaakt.

Weer zo'n vreemde, mooie ruil. En het gaat zoveel verder: niet meer alleen Israël maar nu alle mensen, dus uit alle volken. Wereldwijd, tot aan Mart Joas en Liv Eliza toe!

Wat een wonder. Wat een voorrecht.

Gered door de dood heen.

En daarom wil ik nog even terugkomen op die uitdrukking uit Jesaja 43 dat het water je niet zal wegsleuren en het vuur je niet zal verteren.

Gods belofte is op dat moment voor Israël de garantie dat vuur en water hen niet zal tegenhouden op de terugweg naar Kanaän.

Dus het is geen garantie dat je altijd uit het vuur zal worden gered maar wel een garantie dat God er zal zijn, door alles heen.

Let er even op dat dit hier in dit verband staat.

Om even te herinneren aan de prachtige preek van ds. Messelink van afgelopen zondagmorgen.

Dus vuur en water en corona en kanker en ... kunnen nog grote vijanden zijn.

Waardoor we zelfs moeten sterven maar dan nog en juist dan zal Hij er zijn: door de dood heen!

Uiteindelijk is Christus' Gods grote cadeau aan deze wereld.

Met de woorden van Paulus in de Korinthe-brief: in Christus zijn al Gods beloften 'ja en amen'.

Met Hem heb je veel meer dan gezondheid, geluk en al die andere mooie dingen.

Die ik je overigens wel van harte gun. Als bonus bovenop het allergrootste!

Blok 5. Waarom doet God dit toch allemaal?

Het klinkt een beetje eenvoudig maar het gaat ten diepste hierom: omdat God liefheeft. De liefde is als woord plat geworden maar wat een diepte zit hierin.

God doet het omdat Hij zijn kinderen, zijn volk schept en zo'n heimwee krijgt als het misgaat.

Je kunt evengoed zeggen: omdat de HERE trouw is aan het verbond dat Hij sloot met Abraham en zijn nageslacht.

En we mogen er vandaag nog iets bij zeggen.

Daar hadden we het deze week over met catechisatie.

We hadden het over de doop, over over-dopen, over belijdenis doen.

We ontdekten samen dat het zo mooi is dat God altijd Degene is die begint.

Hij is de Eerste! Hij begint met de schepping. Hij begint bij Abraham.

Hij formeert/schept zijn volk. Hij begint. Hij doet, Hij zorgt.

In het verlengde daarvan zegt Hij dat Hij er zal zijn bij de doop, als jij je nog nergens van bewust bent.

Daarom werd de kinderdoop ook heel gewoon, al vroeg in de christelijke kerk.

We hebben het er ook over gehad dat Gods beloften er voor altijd voor je zullen zijn.

Maar dat het in het verbond, in een relatie ook logisch is dat er iets wederzijds ontstaat.

Datzelfde kun je ook zeggen over Israël.

Prachtige woorden over God. Het zal je maar gezegd worden.

Wat houd Ik toch veel van je. Wat ben je kostbaar in mijn ogen.

Maar ook dat diepe verlangen, die wil van God dat je gaat reageren.

Je kunt het vinden in vs.7 van Jesaja 43: Ik heb dit gedaan om mijn Naam en mijn eer.

Wat zullen de mensen om Israël heen en het volk Israël zelf op hun beste momenten God daarvoor danken en eren.

Als je nog iets verder leest in dit hoofdstuk ontdek je in vs.21 iets dat daarop lijkt.

Het volk dat Ik geformeerd/geschapen heb verkondigt mijn lof!

Volgens mij kun je een verband leggen tussen de kinderdoop en Jesaja 43.

Het begint allemaal helemaal alleen bij God maar hoe mooi als en hoe nodig dat het iets wakker maakt bij je.

Mooi om bij stil te staan als je gemeente van de Here Jezus mag zijn.

Als je kerkdiensten mag organiseren.

Om hier te vieren dat God van ons houdt.

Om hier te laten zien dat we daar dolgraag op willen reageren.

Wij prijzen en loven U o God!

Uw liefde is het hoogste goed.

Wat zijn we blij met U. Wat een wonder dat U zo blij bent met ons.

Wonder van Gods liefde. Wonder voor Gods gemeente.

Voor Mart en Liv. Voor Lauren. Voor Rik en Leonie.

Wil je Rik en Leonie helpen? Om het voor te leven, om erover te vertellen.

Om deze twee kleintjes hun doop te leren verstaan?

Want dat betekent dat God veel van hen houdt en dat zij heel kostbaar zijn in zijn ogen.

Laat dat hun en ons leven richting geven, steeds meer! Amen.