

**Ps63:1,2; Hand.9:1-20; Opw.428; Gk156; Gk167:1,2**

### **Over de bekering van Paulus en de ingrijpende gevolgen daarvan**

1. Heerlijk als mensen een passie hebben! Heb jij er eentje? Paulus wel.
2. Je komt ze soms tegen. Ze zeggen op de basisschool al dat ze boer, dokter, juffrouw of zendingen willen worden en worden het ook nog... Paulus is ook van jongs af aan vol van God en is tijdens zijn opleiding theologie fanatieker dan al de anderen. Als dan de 'beweging-van-de-weg' ontstaat, die beweert dat Jezus ook God is, is hij ziedend en komt hij in actie. Dit gaat dwars tegen zijn geloof in de HERE in. Paulus was erbij toen christen Stefanus de Joden te slim af was (Hand.6:10). Hij was het eens met Stefanus' dood en werd daarna de eerste die systematisch de christenen ging vervolgen.
3. Ga het nooit normaal vinden wat er dan op weg naar Damascus gebeurt, hoe bekend het verhaal ook voor je kan zijn. De grootste christenvervolger komt tot bekering en wordt christen. Daar moet God de Zoon Zelf aan te pas komen. Het contrast tussen duisternis en licht is hier voelbaar. En Paulus ontdekt: dat wat hij geloofde past naadloos bij het geloof in de Here Jezus! Hij vervolgde niet alleen de mensen-van-de-weg maar Jezus identificeert Zich met hen: je vervolgde Mij.
4. Vanaf dat moment verkondigt hij Jezus en wordt hij zélf vervolgd door de Joden.... Lijden hoort bij christen-zijn. Hierin lijkt Paulus op David en op Jezus, de Zoon van David. Maar daar bovenuit gaat het Paulus erom God te dienen, daarin zijn geluk te vinden en kind van God te mogen zijn (Hand.26:18).
5. Hand.1:8 en Hand.9:15 liggen in elkaars verlengde. Dat goede nieuws van redding door Jezus Christus moet de wereld door. Paulus wordt de speciale heiden-zending. Die bekering van Paulus heeft dus veel met ons te maken. Het goede nieuws is naar ons toe gekomen: wat een wonder! We hoeven niet allemaal een 'Paulus-bekering' mee te maken. Ik ben wel benieuwd hoe het met jou/u gaat en gegaan is. En wat het goede nieuws met je doet. Heb je dezelfde passie als Paulus had, of zou je het willen?

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, Bijbelstof**

1. Zou je eens willen praten met anderen over (je) bekering. Wat is het, hoe werkt het? Wil je stilstaan bij de vraag of je bekeerd bent? Bij 'ja': deel het met anderen en dank de Heer. Als je het niet weet: praat er eens over. Wees zuinig op elkaar in het spreken over zulke gevoelige zaken. Leestip: Christelijke Dogmatiek, hs.15 en Dordtse Leerregels.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: h . b je w . l eens geh . . rd v . n P . ulus? Eerst waren christ . nen h . . l b . ng v . . r hem. L . ter w . rd hij z . lf christen omdat de Here Jezus met h . m gepr . . t had en hem had 'bekeerd'. Mooi is dat! Paulus h . . ft dit goede ni . uws overal verteld. Ook bij ons is het g . l . k kig bekend geworden. G . . . . . s!
3. 'We noemen het een 'bekering', maar het leek meer op een vulkaanuitbarsting, een onweersstorm en een tsunami ineens. Als de dood en opstanding van Jezus het scharnier was waaraan de grote deur van de geschiedenis eindelijk openzwaaide, dan was de bekering van Saulus het moment waarop alle oude beloften van God zich opstapelden, tot een grote bal samenrolden en door die open deur aan kwamen suizen en de wijde wereld erachter in verdwenen'
4. 'Handelingen is een prachtig Bijbelboek om te ontdekken hoe de Here God na Pinksteren (uitstorting van de Geest) ervoor zorgt dat de christelijke kerk in deze wereld ontstaat en zich verspreid. Vanaf hs.9 ontdek je hoe God Paulus daarin een belangrijke plaats geeft. De meeste N.T.briefjes zijn door Paulus geschreven. Lees ze met Hand.9 in je achterhoofd. Vgl.Hand.26:18 met de eerste drie en de laatste drie hoofdstukken uit de Bijbel en ontdek Gods 'passie''
5. **Bijbelrooster:** zondag Hand.9:21-31 (31! Als de motor van de vervolging uitvalt); maandag Hand.22 (4-16; vgl.vs.6 met 1Kor.9:1); dinsdag Hand.26 (4-18); woensdag Jes.49:1-6; donderdag Galaten 1; vrijdag 1Sam.26 (vgl.vs.18 met Hand.9:4b); zaterdag Luc.9:22-25; Luc.18:31-32; 2Kor.11:24-28 (lijden hoort bij Christus en bij een christen). Liefhebbers: Hand.13-29, waarvan 21-28 duidelijk maken waarom 'heersers' genoemd wordt in Hand.9:15, te vergelijken met Luc.23 waarin dit bij de Here Jezus gebeurt; 1Kor.15:8-10; Hand.5:33-41 (de oudere Gamaliël volgt een andere strategie dan de jonge Paulus; 1Tim.1:12-17

**Ps63:1,2; Hand.9:1-20; Opw.428; Gk156; Gk167:1,2**

Blok 1. Soms spat het er vanaf. Iemand die ergens helemaal voor gaat. Het er altijd over heeft. Er vol van is. Er veel geld en tijd voor over heeft. Ken je ze? Ben je zelf zo iemand?

Soms hoor je het iemand zeggen op de basisschool: ik word later dokter, of buschauffeur, of juffrouw, of brandweerman, of boer, of supporter van een voetbalclub.... Meestal worden dat soort passies/beroepen nog heel vaak weer ingeruild voor een ander. Maar soms is het een blijvertje. Je leest het wel eens en hoort er wel eens van. Als kind dacht ik al dat ik later dit of dat zou willen worden en het is nog uitgekomen ook... Zo kan ik me Paulus ook wel voorstellen.

blok 2. Geboren als Saulus, zijn Joodse naam maar wij kennen hem eigenlijk vooral als Paulus. Zijn latijnse naam met de betekenis 'de kleine'. De naam die na zijn bekering in gebruik kwam. Misschien wel omdat hij juist ver bij Israel vandaan zijn werk zou doen en uiteindelijk in Rome terecht zou komen.... Iemand die van jongsaf aan opgevoed is in het geloof en heel graag bezig was met de dingen van de kerk, met het leven voor de HERE (geprezen zij zijn Naam....). Uit zijn eigen schrijven over die tijd horen we dat hij fanatieker op de theologische opleiding was dan alle anderen.

En in Galaten 1:15 heeft hij het er zelf over dat hij al van voor zijn geboorte door God was uitgekozen om te gaan doen wat hij is gaan doen.

ALTIJD VOL VAN DE HEER EN VAN DE DIENST AAN DE HEER. Prachtig! Toch?

Moet je eens proberen voor te stellen.

Dan komt er een nieuwe sekte. De beweging-van-de-weg.

Mensen die vol zijn van Jezus van Nazareth en die Hem de Zoon van God noemen.

Dat is godslastering want 'de Here is God, de Here is één' zit ingebrand bij het Joodse volk. Geleerd door (o.a.) Deut.6.

Zo maakte Paulus mee dat Stefanus, zo'n aanhanger van de weg vertelde en vertelde en vertelde. Vreemd genoeg konden de Joden hem niet de mond snoeren....

Dan maar geweld! Daarom werd Stefanus gestenigd en Saulus was er blij mee!

In Naam van de HEER: weg met iedereen die de Here God lastert. God wil het, val aan!

Het maakte in Saulus een heilig verlangen wakker om zijn leven te geven voor de HEER en alles op alles te zetten om zijn Naam groot te maken.

En dat kon hij niet beter doen dan ervoor te zorgen dat die sekte van de Weg uitgeroeid zou worden. En daar was hij mee bezig.

Als eerste structureel en systematisch.

Als jonge, bevlogen Farizeeër melde hij zich bij de hogepriester omdat hij ook in Damascus de mensen wilde meeslepen naar de gevangenis of nog erger.

Met heilig vuur, brandend van verlangen gaat hij op weg naar Damascus, in dienst van zijn grote Meester. En dan gebeurt het....

Blok 3. Ik vermoed dat je het verhaal kent. Dat kan een nadeel zijn.

Dat merk ik ook bij mezelf. O ja, de bekering van Paulus: die kennen we al....

Toch hoop ik dat je weer even enigszins onbevangen naar deze geschiedenis wilt kijken.

En je enorm verbaast maar ook dat het je enorm blij maakt wat hier gebeurt.

Wat is dit ingrijpend geweest. Voor Paulus. Voor de Heer. Maar uiteindelijk ook voor ons!

Het zijn niet de omstandigheden, het is niet de stemming van Paulus.

Het is een rechtstreeks ingrijpen van de Here Jezus Zelf.

Het komt totaal van buiten af, en zeer onverwachts.

Hij, die door Stefanus gezien werd, zittend aan Gods rechterhand, grijpt in.

Een indrukwekkende verschijning.

En uiteindelijk ook hier weer de woorden die duidelijk maken wat er aan de hand was.  
Wat Paulus eigenlijk aan het doen was.  
Saulus, Saulus: waarom vervolg je Mij?  
Prachtig hoe de Heer zich hier identificeert met zijn gemeente.  
De gemeente wordt vervolgd. Kom je aan de gemeente, dan kom je aan Mij, bedoelt de Here Jezus te zeggen.  
Saulus de Jood wordt – bij wijze van spreken in 1 seconde – Paulus de messiasbelijdende Jood.

En als je het verhaal en wat erom heen gebeurde en gebeurt goed bekijkt zie je een scherp contrast tussen donker en licht.  
Saulus die de gemeente bedreigde met de dood: donker/duister. Christenvervolging.  
Vervolger van Christus Zelf, zegt de Here Jezus. Donker/duister.  
Ananias vertelt over het kwaad dat Saulus doet en waar hij om bekend staat: donker!  
Maar ook dan opeens dat verblinde licht en daarna zijn bekering, zijn doop en zijn prediking van Jezus: licht. Bevrijding. Wat een enorm contrast.

Bekering: iets dat binnenin jezelf gebeurt met Goddelijke kracht.  
Een kracht als bij de schepping, zeggen onze Dordtse Leerregels.  
Daar zweeft de Geest over de wateren en zorgt voor leven.  
Bij een mens komt de Geest in het hart en maakt het dode levend.  
Paulus verandert totaal. Zo radicaal als maar kan zijn.

Wat vooral ook mooi is, en wat Stefanus ook al uitlegde, is dat het verhaal van Jezus naadloos past bij het O.T. Het is niet of-of maar Jezus is juist de vervulling van alles wat er in het O.T. gezegd en beloofd is. Hij is echt de beloofde Messias. Gezonden als Redder.

Blok 4. En vanaf dat moment wordt alles anders.  
Voor Paulus zelf maar je zou ook wel kunnen zeggen voor de hele wereld.  
Want behalve dat Paulus bekeerd wordt tot geloof in de Here Jezus wordt er door God bij verteld dat hij geroepen is om het goede nieuws de wereld in te brengen.  
Wat al gebeurde door verdreven christenen vanuit Jeruzalem wordt nu een program.  
Als eerste vervolgde hij structureel en systematisch christenen.  
Als eerste wordt het Evangelie buiten Israël verkondigen een programma!  
En zodra Paulus zich bekeert veranderen ook de verhoudingen tussen hem en andere mensen helemaal.  
In Jeruzalem zullen de Joden zich even hebben afgevraagd wat er toch gebeurd is.  
Paulus, de deserteur opeens van de radar verdwenen. Van fanatieke anti-semiet opeens helemaal veranderd.  
En in het kamp van de gelovigen moeten ze het ook allemaal even verwerken.  
Is het geen truc? Straks dan pakt hij ons opeens toch aan.....  
Maar in de praktijk wordt duidelijk dat Paulus echt een volgeling van de Here Jezus is geworden. En daardoor gaat hem hetzelfde overkomen als wat hij zelf de Joden aandeed.  
De Joden probeerden hem te doden. Daar begint al zijn weg van lijden.

Jezus zegt het al tegen Ananias (Hand.9:15): 'ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder alle Israëlieten. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam.  
Dat is het eerlijke van het Evangelie.  
Stefanus werd gestenigd. Gelovigen in Jeruzalem werden vervolgd en zwierven uit over de omgeving. Paulus komt tot geloof en zal lijden.

En Bonhoeffer zelf heeft het ook geweten.  
Als belijdend christen in Duitsland protesteerde hij tegen de staatskerk die te weinig profetisch sprak over het regime van Hitler en aanhangers.  
Bonhoeffer kwam in het concentratiekamp terecht en stierf uiteindelijk.  
Probeer de woorden even te proeven: bij geloven hoort lijden.... (herhalen).

Het voelt vreemd vandaag.

Toch zou je ook vandaag in het vrije Nederland ook wel kunnen lijden aan de kerk.  
Kunnen lijden aan het ongeloof, aan de onverschilligheid, aan het gebrek aan passie.  
Weet je voor jezelf hoe voor jou, voor u het 'lijden om Christus' wil eruit ziet?

De gelovige leed door het fanatisme van Paulus.

Het doet denken aan David zelf die ongeveer hetzelfde vraagt aan koning Saul als die achter hem aan zit.

Koning Saul, koning Saul, waarom vervolgt u mij toch?

En ook het leven van Jezus, de Zoon van David, op aarde heeft veel te maken met het lijden.

En toch hoor ik de christenen uit Handelingen 8 niet vooral klagen over het feit dat ze uit Jeruzalem verdreven worden en vervolgd worden door de Joden.

Ik lees dat ze Christus verkondigen.

En Paulus vertelt wel regelmatig over de tegenslagen die hij te verduren heeft gekregen als christen maar dat had nooit als doel om eens lekker te klagen.

Hij heeft het vaak over de vreugde van een christen.

Verblijd u in de Heer, zei hij vanuit de gevangenis.

Hoe kan dat toch?

Paulus heeft zeer ingrijpend ervaren wat het is als de levende Heer zich met je gaat bemoeien en zich over je gaat bekommeren.

En hij deed daarna niets liever meer dan Christus verkondigen.

Vertellen dat er een God is die naar je heeft omgezien.

Die zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard.

En over Koning Christus die voor zijn dienaren zijn eigen leven heeft ingezet.

Echte vreugde is niet dat je in vrijheid leeft.

Echte vreugde is niet dat je leven op rolletjes loopt.

Dat je gezond bent, vrienden hebt, een fijne baan.

Echte vreugde is niet dat het je gelukt is al je ambities waar te maken.

Je bucketlist vol te krijgen.

Echte vreugde is beseffen dat er genade voor je is, en vrede.

Br.Bos wist en weer ervan. Onverdiend en toch... Als je het zoekt, ernaar verlangt. Ermee leeft. Echt geluk is dat je God mag kennen.

Met de woorden van Hand.26:18 waar God tegen Paulus zegt 'ik stuur je naar de heidenen om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van satan naar God. Door het geloof in Mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk'.

Zie je? Van de duisternis in het licht. Leven met God je grote geluk.

Zijn goedheid en liefde is beter dan het leven en mooier dan al het andere!

Blok 5. Paulus kwam tot bekering en vanaf dat moment heeft de evangelieverkondiging onder de heidenen een enorme boost gekregen.

Hand.1: vanuit Jeruzalem, naar Judea, naar Samaria (vorige week!), tot aan de uiteinden van de aarde.

En dat horen we terug in Hand.9:15 'Mijn naam uitdragen onder alle volken'.

Dus daarom hoop ik dat je bij Hand.9 wat op het puntje van je stoel gaat zitten.

Hé, dat heeft dus te maken met mij!

God had niet alleen Paulus maar ook mij op het oog.

En de Apostelen gingen nog niet zo heel erg vanzelf de wereld in dus heeft God ze een handje geholpen. Met name door Paulus te recruteren voor het werk in zijn dienst.

Daar ligt het begin van het gegeven dat jij tot geloof bent gekomen.

Je loopt er als het ware bij in Handelingen 9.

Of in elk geval dat je gehoord hebt van de Here Jezus.

Van God. Van de levende God. De God van de geschiedenis.  
Van Abraham, Izak en Jakob.  
De God van het O.T. die dezelfde blijft als Hij zijn Zoon stuurt!

Paulus kwam tot bekering. Een life-changing event.  
Hoe zit dat bij jezelf? Bij u?  
Ik ga het maar niet vragen want het is nogal een vraag: ben je al bekeerd?  
Het is lang geleden dat iemand dat aan me vroeg.  
Geen dagelijks gespreksonderwerp, toch?

Weet je wanneer ik bekeerd ben? .... Ik weet het niet.  
Ergens is het gebeurd. Een proces. Niet zoals bij Paulus maar zoals bij Timoteus.  
Niet schokkend. Geen spectaculaire dingen meegemaakt. Gelovig opgevoed. Gelovig  
geworden. Wat een intens wonder!

Ik hoop het voor je dat je bekeerd bent.  
Van de duisternis weggedraaid en je hoofd gedraaid naar Hem die het Licht in deze  
wereld is. Ik hoop dat je het er eens over gaat hebben met God Zelf of met mensen om  
je heen als je dat niet kunt zeggen van jezelf.  
Als je wel eens wilt weten wat je je daar precies bij voor moet stellen, bij bekering.  
Neem van mij aan dat het om iets heel belangrijks gaat.  
Iets waarbij je jezelf en God leert kennen.  
Waarbij je ontdekt dat je bij God mag horen.  
Wat vreugde brengt, los van de omstandigheden.  
Waarbij je ook weet dat het lijden er bij zal horen.  
Helemaal mooi als dat je vervolgens in vuur en vlam voor de Heer gaat zetten.  
Wat heerlijk voor God als mensen enthousiast voor Hem zijn!  
Wat heerlijk voor mensen, voor de gemeente als mensen enthousiast zijn voor Hem!  
Amen