

Gk.101:1,2; Hand.6:8-15/7:51-60(55-56); Opw.502; Gk.68:3; Opw.354:1-2

Alvast even een kijkje achter de schermen...

1. Bij de eindmusical van groep 8 of een toneeluitvoering wacht je gespannen op het moment dat zichtbaar wordt wat op het podium gaat gebeuren. Je wilt vaker weten wat er achter de schermen gebeurt. Voor Stefanus gaan de wolken ook even opzij. Hebben wij pech vandaag omdat 'het gordijn' weer gesloten is en God ver weg lijkt?
2. Na Hemelvaart en Pinksteren gaat de kerk groeien (Hand.6). Dit gaat de Joden storen. Ze halen er valse getuigen bij en beschuldigen Stefanus van 'Godslastering' en 'Mozeslastering'. Stefanus wordt aangeklaagd en mag zijn verhaal doen: zijn 'preek' over het O.T. Het begin zullen de joden prachtig hebben gevonden. Als Stefanus dan 'Jezus uit het O.T. laat opkomen' wordt het anders. Die Jezus hebben zij vermoord. De toepassing valt slecht. Wat begon als een rechtzaak eindigt met een stening.
3. Als Stefanus omhoog kijkt ziet hij Jezus en de gevolgen van Hemelvaart. Stefanus getuigt dat hij de heerlijkheid van God die de Joden zo sterk koppelen aan de tempel nu in de hemel ziet. De Zoon is aan de rechterhand: de erepositie. Jezus' werk op aarde is voltooid. Als je naar Christus kijkt zie je meer van God dan Joden in de tempel zien. Stervend mag Stefanus de echte (want Gods) werkelijkheid zien.
4. Wat heb je eraan? Het lijkt hier zo tragisch. Geloof is wel aardig maar niet praktisch: Stefanus sterft. Er ontstaat een grootscheepse christenvervolging. Wat heb je eraan? Kijk eens naar Hand.8:4. Kijk eens naar Saulus. Kijk eens naar Stefanus zelf: niets kan hem scheiden van de liefde van Christus. Hij getuigde van zijn geloof, bad om vergeving en wist God aanwezig in zijn nood.
5. Voor vandaag. We keken met Stefanus even mee in de echte werkelijkheid! Midden in de moeite (gevoelsmatig soms heel zwaar) zijn we toch veilig in Gods hand. Aan alle kanten zitten we soms klem maar toch zien we uitkomst. Maar dan nog: wij **zien** niet... Wij geloven door de Geest. Wij geloven en daarom zien wij (met geloofsogen).
6. Het gordijn is weer dicht. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de slotscène. Als het moment daar is wordt het gordijn helemaal en voorgoed weggeschoven. Stilstaan bij Hemelvaartsdag is niet bepaald stilstaan bij het 'omgekeerde evangelie' (Hij gaat weg). Hemelvaart: achter de wolken schijnt Gods liefde en macht.

Opmerkingen, citaat, kindfragment, bijbelgegevens

1. Een mooie dag gewenst onder een nu al open hemel!
2. 😊😊😊😊 Voor de kinderen: H . melv . . rtsdag is h . . l and . rs d . n Ke . st, vind je ook niet? T . ch is v . nd . . g ook een bel . ngr . . k feest. J . zus is nu K . n . ng en regeert vanuit de h . m . l. De w . lk . n zijn een g . rdijn. D . . rachter geb . . rt h . t allemaal. De G . . st wil . ns h . lpen d . t te geloven. G s!
3. 'Lees over Paulus ook altijd met in je achterhoofd zijn 'passen op de jassen' bij Stefanus' stening. Over de 'wonderlijke wegen van de Here gesproken...'
4. 'Stefanus zag het hemelse gerechtshof, dat plotseling boven het aardse hof uittorende. In plaats van de hogepriester en zijn mederechters zien we een scène zoals die in Daniël 7, met de 'oude wijze', de heerlijkheid van God zelf op de rechterstoel, en de 'mensenzoon', die niet (zoals bij Daniël) voor de 'oude wijze' gebracht werd om naast hem te komen zitten, maar voor hem STOND, als een advocaat in de rechtszaal. De menselijke rechters kunnen Stefanus ter dood veroordelen, maar de hemelse rechtbank spreekt hem vrij. Het overgangspunt tussen hemel en aarde waarop iemand zich bevindt, wanneer hij nog steeds op aarde is maar geroepen is zijn leven voor het geloof te geven, is het punt waarbij hij een moment in de positie is waar hij als het ware beide dimensies van de werkelijkheid kan zien, en over de dimensie kan spreken die normaal gesproken verborgen is voor de mensen die deze zelf nog niet kunnen zien. Van de TEMPEL werd gedacht dat die de plek was waar hemel en aarde elkaar raakten. Stefanus laat zien dat hemel en aarde in feiten samenkomen in Jezus en zijn volgelingen'
5. **Bijbel.** Hnd.7; Hnd.28,23-31; Hnd.1,1-11; Ps.8; Hebr.2,5-10 (9!); Op.21-22

Gk.101:1,2; Hand.6:8-15/7:51-60(55-56); Opw.502; Gk.68:3; Opw.354:1-2

Alvast even een kijkje achter de schermen...

Blok 1. Ik weet niet precies hoe het gaat straks met de musical van groep 8 maar normaal gesproken is dat een van de hoogtepunten waarmee de basisschool wordt afgesloten.

Ouders, opa's en oma's in de zaal en nog anderen en die zitten vol spanning op hun stoel.

Op het podium is heel wat te horen maar nog niets te zien: het doek hangt er nog voor. Je bent benieuwd wat er achter de schermen allemaal gebeurt.

Soms zit je echt al op het puntje van je stoel.

Ja, en zo kan het je ook vergaan bij theater of bij andere gelegenheden.

Om de spanning erin te houden krijg je eerst nog niets te zien.

Soms is er halverwege de uitvoering een pauze en wordt het hele decor soms nog verbouwd.

Zoiets lijkt ook hier in Handelingen 7 te gebeuren.

Eventjes verdwijnen de wolken. Even mag Stefanus achter de schermen kijken.

Zien wat het gevolg is van de Hemelvaart van de Here Jezus.

Maar dat zou dan voor ons eigenlijk juist kaal zijn want wij zien de Here Jezus niet.

Dan blijft de vraag wat wij vandaag hebben aan het verhaal over Stefanus die de Here Jezus in de hemel mocht zien. Laten we eens wat beter kijken en luisteren!

En daarbij eerst naar het bijbelboek Handelingen kijken.

Blok 2. Het boek Handelingen is een prachtig bijbelboek.

De kleine groep leerlingen gaat vertellen over wat zij gehoord en gezien hebben en de kerk begint te groeien. Vooral na Handelingen 2, waarin het Pinksterfeest wordt beschreven. Vol van de Geest verkondigen de discipelen de grote daden van God en duizenden mensen worden toegevoegd aan Gods gemeente!

De Joodse leiders gaan zich daar steeds meer aan storen en zeker ook aan Stefanus.

Een man 'die dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen verrichtte onder het volk'.

Ze overtreden hier op een nare manier het 9^e gebod en zorgen ervoor dat deze Stefanus vals wordt beschuldigd.

Van 'Mozeslastering' en van 'Godslastering'. Als dat gebeurt in het Joodse volk... Dan ben je je leven niet meer zeker!

En dan gebeurt er iets bijzonders: de hogepriester vraagt aan Stefanus of het allemaal klopt wat er beweerd wordt.

Dan komt Handelingen 7. De preek van Stefanus.

Een zeer indrukwekkende preek over het O.T.

Wat een spreker is die man.... Lees het nog eens na: het is prachtig!

Wat zullen ze in eerste instantie aan zijn lippen gehangen hebben!

En ergens in zijn toespraak heeft hij het over God die kritiek heeft op zijn volk.

En bijna 'naadloos' laat Stefanus daar op volgen: en jullie zijn ook halsstarrig.

Uw voorouders hebben profeten gedood en jullie hebben de Rechtvaardige verraden en vermoord....

En dan is het hek van de dam.

Het begon als een soort rechtszaak. Vertel de feiten. Wat is er gebeurd?

Maar nu worden ze woedend en lopen ze knarsentandend rond.

Dat wordt wat....

Blok 3. En dan opeens kijkt Stefanus naar de hemel, vol van de heilige Geest.
Te midden van al dat tumult. Probeer het je eens voor te stellen.....
En heel even gaat de hemel open.
Stefanus mag even achter de schermen kijken.
Waar van alles gebeurt maar wat je meestal niet kunt zien.
Hij ziet de gevolgen van Hemelvaart.
Stefanus kijkt in de hemel.
Daar ziet hij de mensenzoon.
Titel van Jezus die macht aangeeft, zoals in Daniel 7:13 bijvoorbeeld te lezen is.
Mensenzoon: ook omschrijving van Jezus die Hem heel erg verbindt met het menselijke geslacht.
Deze Zoon van God is ook zoon van David, zoon van Abraham (Mat.1).
En Stefanus ziet iets van die heerlijkheid in de hemel.
En lees nog eens in Openbaringen 5 hoe groot dat feest is geweest.
Toen Jezus weer terugkwam in de hemel: indrukwekkend!
Glorie en macht. Gewichtig. Groots. Oogverblindend, majesteitelijk.
De heerlijkheid van God was de Joden bekend.
Voor hen was dat heel erg gekoppeld aan de tempel.
Dat was de plek waar je Gods heerlijkheid het beste kon zien want daar woonde God.
En nu was die heerlijkheid ook gekoppeld, ziet Stefanus, aan Jezus, de zoon van God.
De Joden vinden het vreselijk. Dit is pas echt godslastering.
Als je Jezus gelijk gaat stellen met God en Hem dezelfde eer gaat bewijzen.
Ze stoppen de vingers in hun oren en stormen op hem af.
En let op.... Saulus/Paulus is nog jong en past op de mantels.
En in hs.8:1 staat: en Saulus keurde de moord op Stefanus goed.....

Stefanus mocht even de echte werkelijkheid zien.
Je ervaart het niet altijd zo. Je ziet het niet altijd zo.
Maar zo is het. Achter de schermen is God hard aan het werk.
Achter de wolken is de machtige Jezus, de allerhoogste Koning.

Blok 4. Ja, maar wat heb je daar dan aan?
Ja, maar wat heeft Stefanus daar nu aan?
Je gelooft in Jezus en je wordt gestenigd...
Wat heb je nu eigenlijk aan je geloof?
En onmiddellijk na de moord op Stefanus ontstaat er een heftige christenvervolging.
Daar schrikken we vandaag ook van, als we verhalen van (o.a.) Open Doors horen maar vergis je niet: het is niet pas van deze tijd. In Handelingen kom je het al volop tegen.
Wat heb je er dan aan dat je gelooft in een onzichtbare Jezus die de dood van Stefanus en de vervolging van christenen niet voorkomt?
Een vraag die vaak gesteld wordt en waardoor veel mensen gaan twifelen aan hun geloof.

Probeer er eens anders naar te kijken.
In Handelingen 8:4 lezen we dat het Evangelie wordt verspreid doordat de christenen op de vlucht zijn geslagen. Ze werden vervolgd en hadden lief...
En kijk eens naar Paulus die het hier nog heel mooi vindt dat Stefanus gestenigd wordt maar later zelf een zeer gedreven christen wordt. Door de liefdevolle macht van Jezus die hem tegenkwam op weg naar Damascus.
Wat heb je eraan dat Jezus in de hemel is? Kijk eens naar Stefanus. Wat de kracht van Jezus en de inwoning van de Geest met hem hebben gedaan.
Wat sprak hij mooie woorden in navolging van Jezus Christus.
Waar Jezus nog zei 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest' zegt Stefanus: 'in uw handen, Jezus, beveel ik mijn geest'. Zo Vader, zo Zoon..
Wat de Joden juist zo erg vinden.
En Jezus bad voor hen die hem vervolgden en Stefanus doet precies hetzelfde.
'Heer, reken hun deze zonden niet aan'.

Dat je zo in het leven kunt staan komt omdat er achter de wolken Iemand met grote macht en liefde aan het werk is, en mensenharten verandert.

Uiteindelijk mocht Stefanus Gods heerlijkheid binnengaan.
Na zijn sterven. Zoals dat voor al Gods kinderen geldt.
Omdat ze zo'n machtige God hebben!
Niets kon Stefanus scheiden van de liefde van Christus.
Ook vandaag kun je ernstig ziek zijn. Wat heb je dan aan God?
Dat Hij je niet loslaat. Dat Hij je thuisbrengt. Vergeving van zonden en eeuwig leven.
Dan ga je daar naar toe waar de Vader en de Zoon al zijn.
Om daarvoor te zorgen: daar komt enorm veel kracht en liefde aan te pas.
Daar is een enorme prijs voor betaald!

Blok 5. Wij zien het niet zo precies vandaag.
Er is nog steeds christenvervolging.
Niet door kracht noch door geweld maar door de heilige Geest: zo vestigt God zijn Koninkrijk en daar moeten we het mee doen.
Maar we mogen in alle omstandigheden geloven, vanuit wat we lezen bij Stefanus en omdat we vandaag Hemelvaartsdag vieren dat God erbij is.
Niet zien en toch geloven. Daar gaat het om in de Kerk.
Omdat God weet dat wij dat moeilijk vinden heeft Hij zijn heilige Geest gestuurd.
Om ons te overtuigen....

Blok 6. Het gordijn is er weer voor geschoven.
Achter de schermen wordt hard gewerkt.
Aan het decor. Het wordt heel anders als het doek nog weer een keer open gaat.
De slotscène. De climax. Triomf. Heerlijk. Machtig. Hij bij ons en wij bij Hem.
Jezus leeft en wij met Hem.

Hemelvaart is dus niet een verdrietig feest waarbij we stilstaan bij 'het omgekeerde Evangelie'. Namelijk dat God weg is gegaan.
Nee, Hemelvaart vieren betekent dat Jezus op een veel grotere, verheerlijkte manier aanwezig is in ons leven. Als je het wilt zien. Als je wilt geloven. Doe maar....
Achter de wolken schijnt Gods macht en Gods liefde.
Wat er gebeurt in de hemel is er om het leven op aarde makkelijker te maken.
In het vol te kunnen houden.
En geloof ondertussen: je bent voor altijd veilig in Gods hand.
Daar kan niemand iets tegenin brengen. Zelfs de dood niet! Amen.