

Ps.121:1,4; Handelingen 6:1-7; Opw.767; NLB362:1,2; Opw.710; LB473:1,2

Als in de gemeente de waarheid maar gehoord en geloofd wordt!

1. Racisme steekt steeds maar weer de kop op. Nee, dan Handelingen! Na de uitstorting van de Geest komen er duizenden verschillende mensen tot erkenning van de waarheid en worden ze gered. Gods redding kleurt deze prachtige geloofsgemeenschap
2. Handelingen is ook een eerlijk Bijbelboek. Gods reddingswerk wordt altijd door satan gedwarsboomd. Na de ruzie (hs.4) en de leugen (hs.5) gaat het in hs.6 om verdeeldheid.
3. Wat is er aan de hand? In een groep vraagt iedereen zich af of je wel gezien en gehoord wordt. In dit geval en ook vandaag gaat het daarbij regelmatig om 'etnische gevoeligheid'. De ene groep vindt zichzelf belangrijker en daarom worden weduwen met Griekstalige achtergrond niet goed betrokken in de zorg voor 'de maaltijden'.
4. Wat doet de leiding? Ze stoppen niet hun kop in het zand. Ze schieten niet in de verdediging. Ze schakelen de gemeente in. Wat is de gemeente belangrijk want waar moet je anders geschikte mensen vandaan halen? Die gemeenteleden zijn wijs en zoeken mannen uit die bekend zijn in de Griekssprekende wereld. Handelingen laat zien dat er maar weinig vastligt voor de structuur van een geloofsgemeenschap en dat je in elke tijd kunt kijken naar wat goed en nodig is! De nieuwe diakenen moeten wijs zijn, goed bekend staan en vol van de Geest zijn. Dat laatste betekent na Pinksteren dat zij de waarheid over Gods grote daden willen doorgeven en daarbij faciliteren wat nodig is.
5. De Apostelen willen vooral het belang van Woord en gebed blijven benadrukken. Boven gaat boven alles. Binnen wordt eerlijk gezocht naar een goede oplossing en buiten heeft dat effect, zie vs.7! Handelingen is een prachtig Bijbelboek. In onze gemeente is daar heel wat van terug te vinden en werken we aan wat nog beter kan. Help je mee om samen met nieuwe ambtsdragers de Here te dienen en Woord en gebed ruimte te geven?

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Al gebeden en gedankt voor komende en gaande ambtsdragers? Aan God alle eer!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: in de k . rk pr . b . ren we elk . . r te h . lp . n. De mensen die 'ja' z . . den w . llen d . t ook erg gr . . g. Namens de Go . de H . rder! Gerdien en Ilze zijn g . sl . . gd. Wil je ze laten m . rken dat je dat w . . t? Dat kun jij doen. G s!
3. 'Het zou verrassend geweest zijn als zo'n systeem zonder moeilijkheden goed was gaan lopen. En in een complexe samenleving zoals die in Jeruzalem, met zowel een diepverankerde traditionele cultuur waarin men zich erg bewust was van de historische en religieuze betekenis van de stad, als een kosmopolitische mix van Joden uit de hele wereld, hoeft het ons niet te verbazen dat mensen naar elkaar gaan kijken om te zien of die en die groep niet onevenredig veel van de situatie profiteerde. De lastige kwestie om Joden en niet-Joden in een en hetzelfde gezin samen te brengen zou snel genoeg opkomen'
4. 'U mag van ambtsdragers verwachten, dat zij vragen serieus nemen. U mag verwachten, dat zij luisteren naar kritiek. Dat is wat anders dan dat zij doen, wat u graag wilt. Of de beslissing nemen, die u graag ziet. U mag van ambtsdragers verwachten dat zij leiding geven. Leiding geven is werken aan het doel, dat God met zijn gemeente heeft. Dat is: werken aan de groei van het geloof. Dus ook: de eenheid van dat geloof bewaren. Zich ervoor inzetten, dat we samen leren luisteren naar de woorden van God. En samen zoeken naar de betekenis daarvan voor onze situatie. U mag van ambtsdragers verwachten, dat zij op hun plaats de gemeente willen dienen'
5. **Bijbelrooster:** zondag Ex.18:13-26 (samen!); maandag Hand.2:37-42; dinsdag Hand.4:32-37; woensdag 1Tim.5 (weduwen moeten geholpen worden én zijn ook helpers!, vgl.Hand.9:39); donderdag diakenen werken ook met het Woord: Hand.6-7 (Stefanus); vrijdag en in Hand.8 Filippus; zaterdag het Woord werkt: Hand.6:7; Hand.12:24; Kol.1:5-6; 1Thess.2:13. Over de inhoud van het woord:Hand.5:20. Liefhebbers Handelingen en over de 7: Hand.21:8

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 7 juni '20

Ps.121:1,4; Handelingen 6:1-7; Opw.767; NLB362:1,2; Opw.710; LB473:1,2

Blok 1. Alle mensen deugen.... Of misschien toch niet?

Want er bestaat toch nog steeds racisme?

En dat lijkt onuitroeibaar, zelfs in het zogenaamde tolerante Nederland.

Soms heb je het niet eens zo door. Soms staat het levensecht voor je.

Iemand met een vreemde achternaam, een ander kleurtje wordt mishandeld.

Wordt uitgejouwd in het stadion, wordt extra in de gaten gehouden

En soms van die excessen net als in Amerika, met George Floyd.

Overleden vanwege overdadig, buitensporig politiegeweld.

Ik denk wel eens dat ik het niet goed genoeg besef.

Omdat ik denk dat ik discriminatie heel fout vind en het zelf niet doe.

Ja, ja.... Is dat ook wel echt zo?

Laten we het hier nog een keer hardop zeggen: discriminatie is een grote zonde.

En het brengt nog steeds veel schade teweeg.

Wanneer houdt dat toch eens op?

Het doet zo verlangen naar betere tijden.

Of naar vroegere tijden. Zo in het begin in dat mooie paradijs.

Om bij die nieuwe tijd in Handelingen. Als je gaat lezen in het bijbelboek Handelingen, dan lijkt soms net of het paradijs weer is terug gekomen.

Mensen vol enthousiasme eensgezind bezig in Gods Koninkrijk.

Iedereen gelijk. We houden van elkaar. Wat heb jij nodig?

Het heeft enorm grote gevolgen gehad dat de heilige Geest kwam wonen in de christelijke gemeente.

Ze gingen erop uit om iedereen te bereiken, ongeacht kleur, opleiding, man/vrouw...

Ze werden overtuigd van de waarheid dat Gods goedheid en genade er ook voor hen was. Niet meer schuldig, niet meer veroordeeld. Vrij in Christus. Door geloof.

En dat zagen ze bij elkaar. Dat herkenden ze bij elkaar.

Feest der herkenning. Herken(t) jij/u dat ook?

Blok 2. Maar dat prachtige geluid is niet het enige geluid dat je daar horen kunt.

Handelingen is niet alleen een heel mooi Bijbelboek, maar ook een eerlijk Bijbelboek.

Vanaf die mooie Pinksterdag staat de grote tegenstander niet stil om te dwarsbomen.

Om haat te zaaien en verdeeldheid. En ook dat lukt regelmatig.

Vanuit de leiders van het Joodse volk is er steeds haat en tegenstand.

Al vrij snel na Pinksteren, met medewerking van o.a. de fanatieke Farizeeër Paulus.

En in Handelingen 5 ontstaat op een heel andere manier tegenstand.

Via de leugen van Ananias en Saffira wordt die jonge, enthousiaste geloofsgemeenschap opengebroken. Na de ruzie van buitenaf en de leugen van binnenuit komt nu in hs.6 de ruzie van binnenuit. Minstens zo gevaarlijk!

Blok 3. Wat gebeurt er hier dan precies?

Er is een groep binnen de gemeente die zich achtergesteld voelt.

Een verschrikkelijk gevoel! Zien ze me wel? Horen ze me wel?

Ben ik wel in beeld? Tel ik wel mee? En ik dan? Ken je het?

En hier wordt het versterkt door een verschil tussen twee groepen.

Een verschil in taal en cultuur waarbij de ene groep zich gediscrimineerd voelt.

De Griekssprekenden stonden tegenover de Arameessprekenden.

De Griekssprekenden zou je wat meer met geëmigreerde Nederlanders kunnen vergelijken die toch na hun pensioen weer terug naar Nederland trekken. Waarbij ze buitenlandse gewoonten, cultuur en taal meenemen. Ze zijn en doen wat anders dan de gemiddelde Nederlander.

Die Griekssprekenden hebben lang elders gewoond en hebben het Grieks als moedertaal omarmd. Die trekken misschien wat meer op elkaar aan en die andere groep ook. En dan ontstaat er ontevredenheid. Kort zinnetje maar probeer het je eens voor te stellen. Ze gingen niet direct protesteren bij de Dam of in Washington maar toch ontevreden....

Dat duurt en dat duurt en dan begint eentje erover op zondagmorgen na de kerkdienst op de koffie bij opa en oma. En dan nog eens iemand anders en.... uiteindelijk komt het op de kerkenraadstafel terecht. Dan is er vaak al heel wat gebeurd.

De weduwen van die Griekssprekenden werden achtergesteld.

Bij de dagelijkse ondersteuning. Bij de maaltijd.

Er zijn verschillende gedachten over wat hier gebeurt.

Ik denk dat het gaat om weduwen die werden ingeschakeld bij de hulpverlening in de gemeente. Elders in het N.T. (1Tim.5; Hand.9:39) komen wij hen ook tegen als speciale groep die de handen vrij had en de ervaring om te zorgen en te helpen.

De Griekstalige weduwen werden dan in Hand.6 te weinig ingeschakeld.

En die onvrede komt dan uiteindelijk op het bordje van de apostelen terecht.

Blok 4. Hoe gaan de leiders hier mee om?

Mijn eerste reflex als ik zoiets hoor is er regelmatig eentje van zelfmedelijden.

Wat denken ze wel niet? Dat wij niets te doen hebben of zo?

En zeker als die ander eigenlijk gelijk heeft dan voel je jezelf ook nog eens een keer falen. Dat ik, dat wij dat zelf nog niet gezien hebben...

Of ik wil er graag langs heen kijken en luisteren. Gemopper? Ik heb niets gehoord en niets gezien. Dan is het er niet... Lijkt het soms even.

Ik vind dat de Apostelen ons als kerkgemeenschap iets heel moois leren als zij ingaan op het gemopper.

Zij leggen het open op tafel (1) en betrekken de geloofsgemeenschap erbij (2).

Die moeten meedenken. Hoe lossen we dit samen op?

De Apostelen maken heel duidelijk dat zij dit iets heel belangrijks vinden maar dat zij zich er zelf niet te veel mee willen bemoeien.

Niet omdat het niet belangrijk zou zijn maar omdat er iets is wat zij absoluut niet willen verwaarlozen. Zij moeten vooral bezig blijven met hun 'core business': Woord en gebed! Daarover straks nog wat meer.

Dus de apostelen schakelen de gemeente in om mannen te zoeken die dit probleem gaan helpen oplossen.

En wat merk je dan hoe belangrijk de gemeente van Jezus Christus is!

Want als er geen gemeente is, kun je ook geen geschikte mensen gaan zoeken!

Dat is bij ons vanmorgen ook goed te zien.

Als er in onze gemeente geen geschikte broeders en zusters zouden zijn, hadden we vandaag geen bevestiging van ambtsdragers.

En wat maakt de Geest die mensen daar en toen ook wijs!

Er worden mannen gezocht die voeling hebben met die Griekssprekende weduwen die

niet genoeg in beeld zijn.

Al de namen van de 7 mannen hier zijn Griekse namen. Daarmee voelen die weduwen zich sowieso al meer en makkelijker gezien en in beeld.

En wat moeten die mannen allemaal kunnen?

Wat staat er op hun c.v.? Wat zijn hun kerncompetenties?

Hoe moet zo'n logistiek probleem worden getackeld?

Opleiding in de logistiek? HR-opleiding? Management?

Heerlijk als een aantal ambtsdragers hier vertrouwd mee zijn.

Dat vergemakkelijkt het werk maar het is niet het eerste wat nodig is!

Ik lees hier dat het wijze mannen moeten zijn.

Wijsheid niet als theoretisch of als filosofisch begrip maar als levenswijsheid.

En wat ook altijd heel erg helpt is als ze goed bekend staan.

Dan krijgen ze vaak snel vertrouwen van de anderen.

Tenslotte lees ik dat ze vol van de Geest moeten zijn. Dat zijn mooie kenmerken voor werkers in de kerk.

Zo iemand wil je toch graag op bezoek?

Door zo iemand word je toch graag aangestuurd?

En als dit geldt voor alle kerkmensen kunnen we ook elke keer makkelijk weer nieuwe mensen vinden voor al het werk in de kerk.

Weet je wat ik ook mooi vind hier in Handelingen, en trouwens ook op andere plaatsen?

Dat er niet zo heel veel vast ligt als het gaat over ambten en hoe je het organiseert in de gemeente.

Ontstaat er een nieuw probleem? Dan los je dat op.

Dus ga niet teveel vastleggen in de kerk maar ga met de wijsheid van Gods Geest aan de gang. Daar gaat het om.

Blok 5. Nog even terug naar de Apostelen. De ouderling van vandaag ligt er wat werkzaamheden betreft dicht in de buurt.

De apostelen willen niet verzanden in al het praktische werk als dat zou betekenen dat zij niet meer biddend met het Woord van God bezig zouden kunnen blijven.

De Geest der waarheid is in de gemeente komen wonen en die waarheid willen zij blijven verkondigen. Goeds nieuws voor zondige mensen. God is je genadig omdat zijn Zoon je boven helpt en de Geest je beneden helpt!

Als het in de kerk niet meer over Gods Woord gaat en er niet gebeden wordt is het een verloren zaak. Ouderlingen: let daar op! Let ook op mij, of ik daarin de goede dingen doe.

Diakenen: als er in de kerk meningsverschillen zijn en de mensen proberen daar samen niet tot een oplossing te komen, valt de groep uit elkaar. Als er groepen over het hoofd worden gezien ook. Diakenen: let daar op!

En als we zo met z'n allen opletten, de ouderling, de diaken, het gemeentelid dan kan er iets moois gebeuren, lees ik in vs.7.

Ik lees iets dat mij, en hopelijk jullie, ook bemoedigt.

Het Woord van God heeft zijn eigen kracht. God doet met het Woord wat Hij wil.

Vs.7: Het woord van God vond steeds meer gehoor!

Dus het Woord werkt zelf!

God gaat zijn eigen, goddelijke gang door deze wereld en in zijn kerk.

En het heeft grote gevolgen.

Er komen steeds meer mensen tot geloof. Aangestoken door een mooie, levende geloofsgemeenschap.

Dus... Gericht op God, op zijn Woord, op de waarheid. Daarop gericht en mee bezig. Gericht op B-oven is van het allergrootste belang.

Vervolgens proberen we samen de ontstane ontevredenheid de wereld uit te helpen.

Mooi om in te investeren. Fijn als het B-innen er goed aan toegaat.

Het gevolg zien we hier. Veel mensen komen tot geloof.

Als Boven en Binnen goed op de rit staan, volgt vaak B-uiten.

Aantrekkelijk. Fijn om bij te mogen horen.

En in elke tijd zoeken we rustig naar wat de beste vormen, de beste manieren zijn.

Gelukkig ligt er niet zo veel vast want de Geest maakt ons wijs.

Laten we onze ouderlingen en diakenen ondersteunen.

Vooraf door zelf lief te hebben, te leven met het Woord van God en te bidden.

En verder te kijken dan onze eigen gemeente. Zie de mensen om je heen.

En het Woord/God Zelf en Jezus zijn Zoon, gaan rustig hun eigen gang.

Gelukkig maar, amen.