

**Ps.84; Ps.139:1,6; dooplied; Ps105:5; Hand.14:8-20; Gk146:1,3; Opw461 en 733**

### **Wat hebben Tom en Tijmen nodig?**

1. We gunnen deze mannetjes een fijn gezin, een fijne familie en dat ze kunnen eten, drinken en vrolijk zijn. In een land waarin op veel terreinen vrijheid is. Vergis je niet hoeveel en hoe groot dit al is! Handelingen 14 reikt ons mooie elementen aan die het leven nog mooier en beter maken. Dat gunnen we Tom en Tijmen ook.
2. En daarom gingen Paulus en Barnabas op stap. In Lystra komen ze met het Evangelie ('goede tijding') en de al lang verlamde man gelooft in genezing/redding. Dat hij geloofde is belangrijk. Het preken en wonderen doen is geen 'relatieloos ritueel' met goede resultaten. Ook Paulus gelooft erin en de man geneest. Maar groter nog: hij gelooft!
3. Wat er dan gebeurt is heel ingrijpend. In die tijd leeft de gedachte dat de goden onverwachts op aarde kunnen komen en dat het van groot belang is dat aan hen gastvrijheid en nog veel meer wordt aangeboden. In het Lykaonisch ('moerstaal', onverstaanbaar voor Paulus en Barnabas) wordt alles uit de kast gehaald om 'Zeus' en 'Hermes' als goden binnen te halen. Want afgoden moet je te vriend houden. Je weet maar nooit. Ze kunnen heel grillig zijn. Daarom dat uitbundige offeraanbod.
4. In het antwoord van Paulus en Barnabas komt de kern van het christelijke geloof aan de orde. Wij zijn juist zélf schepselen en verkondigen de enige, levende God. De SCHEPPER! Die ieder regen, vruchtbaarheid, eten en vreugde ('eten, drinken en vrolijk zijn') wil geven. Ook zij die langs Hem heen leven. Dat is de 'algemene genade' waar de Here Jezus het in de Bergrede ook over heeft. 'God laat zijn zon opgaan over boze en goede mensen!' Hand.14:16 legt uit dat de tijd van onwetendheid na dit zendingswerk voorbij is. Let op dat zij zich aanpassen aan hun hoorders! Daarom doet Paulus het in Hand.17 bij filosofen op een andere manier. Vergis je niet over het tegendraadse van het Evangelie. De mensenmenigte brengt uiteindelijk (!) geen offers aan deze mannen maar – na opgestookt te zijn door de Joden – wordt Paulus gestenigd en overlijdt hij bijna.
5. Wat hebben wij nu te doen? Waarom zijn Paulus en Barnabas zo fanatiek? Wat als iemand vandaag 'gewoon' geen interesse heeft voor die woorden over geloof en redding? Als wij niet in staat zijn om 'Gods liefde is beter dan het leven' voor te leven en uit te leggen, kunnen we beter zwijgen....Als je het toch graag – met al je beperkingen – wil proberen, dan is het volgende belangrijk. Wilco, Dieteke, Kasper, Henriëtte en wij allen moeten van onszelf voor onze kinderen geen afgod worden (1). Wij maken van onze kinderen ook geen afgoden (2). Wij leren aan hen en leven het voor dat de hedendaagse afgoden grillig zijn en alleen maar willen krijgen i.p.v. het goede te geven. Ons spreken over geld en onze focus, passie en tijdsbesteding aan elkaar, ons gezin, God en de ander laat zien waar we vol van zijn (3). Tenslotte leven wij een leven waarbij we blij zijn met het gewone. Eten, drinken en vrolijk zijn waarbij we onze Schepper dankbaar zijn en omzien naar elkaar, onze kinderen en onze omgeving (4).

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. 'Eten, drinken en vrolijk zijn'... op een goede manier. Deel eens hoe u/jij dat probeert.
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: T . m de eerste en Tij . . n de tweede worden gedoopt. Wil je h . n later nog eens ver . . llen d . t je erbij w . s. Miss . . ien k . n je iets v . . r h . n doen. H . b je een g . . de v . k . n tie ge . ad? K . n je g . . d tegen de warmte? V . nd je h . t fijn dat je w . . r n . . r sch . . l mag? Een g . . de tijd weer toe . ewenst! G . . . . s!
3. **bijbelrooster: zondag** Hand.17:16-34; **maandag** Jer.2:1-13 (5); **dinsdag** Ps.104 (13-15); **woensdag** Mat.5:43-48 (45); **donderdag** 2Kon.19:1-19 ('levende God' in 14-19); **vrijdag** 1Thess.1 (9); **zaterdag** 'kleren scheuren (Hand.14:14)' Mat.26:57-75 (65) +Lev.10:6 en Lev.21:10. Liefhebbers: vgl.Hand.3:1-10 met Hand.14:8-20; Ps.146 (6)

**Ps.84; Ps.139:6,7; dooplied; Ps105:5; Hand.14:8-20; Gk146:1,3; Opw461 en 733**

Blok 1. In het mooie Berkum groeien 2 jongetjes op. Samen met 4 andere jongetjes uit de gemeente (Aron, Sep, Wout, Seth), de boefjes uit de buurt. Heerlijk....

En het enige meisje van hun leeftijd, Lieve, wordt op handen gedragen!

Ze worden lid van V.V.Berkum en hun ouders dubben of het de Duijvcamp of de Aquamarijn moet worden als ze 4 jaar worden....

En de opa's en oma's staan in de rij om tijdens een vakantie logeerafslag te zijn.

En die gaan dan vervolgens weer allemaal leuke dingen doen en maar verwennen....

Het leven is goed. Het dorp is veilig. Via de babyfoon is er makkelijk oppas te regelen en af en toe hebben de 12 ouders bijpraatavondjes over zichzelf en hun kinderen.

Over gezondheid, over het consultatiebureau, over taal en emotionele ontwikkeling.

Medische zorg is uitstekend geregeld in Nederland.

Wat is het leven goed....

Ja zeker, en laat het gezegd zijn dat 'eten, drinken en vrolijk zijn' iets heel moois is.

Als dat kan, als God het je geeft is dat een prachtig geschenk!

En in Handelingen 14 ontdekken we dat er nog iets moois bovenop kan komen.

Of misschien ook wel juist eronder. De vloer, de bodem van het goede leven.

Blok 2. Handelingen 13: eindelijk... De eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas.

En na Antiochië (weet je nog?) ging het via Ikonium en Derbe naar Lystra.

Daar gebeurt iets heel moois!

Wat heeft die man nodig die al zijn leven lang verlamd is?

Hij hoorde de 'goede tijding' (Hand.14:7), het Evangelie van de zendingen en hij geloofde erin!

Paulus zag dat, zoals Petrus het zag in Handelingen 3.

Het zijn geen rituelen waarbij je bij wijze van spreken een spelletje kunt doen terwijl het wonder gebeurt. Nee, je wordt er zelf bij betrokken.

Zowel de ontvanger als de uitdeler.

De man gelooft hun verhaal. Paulus ziet zijn geloof.

En deze man wordt genezen. Levenslange verlamming worden in een tel teniet gedaan.

Stel je eens voor. Voor het eerst van zijn leven kon hij aan iemand vragen 'mag ik deze dans van u?'.....

Deze man wordt genezen maar meer nog en groter: hij gelooft het goede nieuws van Jezus waarover P en B steeds maar weer vol enthousiasme vertellen.

Wat had deze man nodig? Genezing? Dolgraag.

Geloof in de Messias? Ja, dat nog meer! En hij ontving genezing omdat hij geloofde.

Dat is me wat.

Ja, en dat was me wat in die stad!

Blok 3. De hele stad loopt te hoop.

Er gaat in die tijd (en vooral in dit gebied!) al lang een verhaal rond dat de goden soms onverwachts in mensengedaante op aarde komen om eens te kijken hoe het daar gaat.

Maar zeker ook: hoe ze worden ontvangen!

En met dat verhaal in hun achterhoofd denken dat het wel eens zo kon zijn dat Zeus en Hermes, de grote god en zijn boodschapper, op aarde zijn gekomen.

En dan moet je aan de bak.

Want het is spannend en gevaarlijk als de goden naar de aarde komen.

Je moet ze te vriend houden want je weet het maar nooit met hen.

Afgoden geven niet maar nemen. Hebben steeds meer nodig.  
Offers, sieraden, kinderooffers: het houdt nooit op.  
Afgoden houden je onrustig en onzeker.  
Dus er wordt in het Lykaonisch druk heen en weer geschreeuwd en gepraat.  
Vol emotie dus in je moederstaal waar Paulus en Barnabas dus eerst niets van begrijpen.  
Tot ze zien wat er na de nodige tijd aankomt.  
Ongeveer in processie. In optocht komen de inwoners naar hen.  
Met een paar stevige stieren (het beste is nog niet goed genoeg), omhangen met slingers van bloemen, komen ze aanzetten om die aan hen te gaan offeren.  
Probeer het je eens voor te stellen....

Blok 4. En wat er dan gebeurt, wat Paulus dan zegt, dat moet je echt goed proeven, tot je door laten dringen en jezelf eigen maken.  
Zeer emotioneel maakt Paulus duidelijk dat hij nu juist niet moet worden aangezien voor een god. Hij is maar een mens.  
Wij hebben net wel iemand genezen maar je hebt ons toch ook wel het goede nieuws horen vertellen?  
Wij hebben het over de enige, ware, levende God.  
Niet een van de velen met een specialisme op een deelgebied maar de Schepper van alles en iedereen. Een God die boven alles en iedereen staat.  
Schepper van hemel, aarde en zee en alles wat er leeft.  
Dat is een vreemde gedachte voor de mensen in Lystra.  
Je vertrouwen stellen op maar één God is veel te riskant, want ze hebben allemaal hun zwakke plekken en als je ooit eens verhuist moet je zeker weer switchen van god...., want ze zijn krachtig in een bepaald gebied.  
NEE, NEE, NEE.... maakt Paulus emotioneel duidelijk.

En dan zeggen Paulus en Barnabas ook iets belangrijks: God heeft iedereen zijn gang laten gaan die andere wegen ging. Hij heeft ze niet allemaal onmiddellijk tot de orde geroepen of gestraft. Het oordeel van God wordt (nog) getemperd/opgeschort...  
De zendelingen hebben het hier natuurlijk ook over de mensen in Lystra.  
Ergens in jullie familiegeschiedenis zijn jullie weggegaan bij deze enige, levende God.  
Maar tegelijkertijd heeft deze God ook voor jullie nog steeds gezorgd voor eten, drinken en vrolijkheid!  
Belangrijk om te beseffen dat God in zijn algemene goedheid ook vandaag nog steeds zorgt voor alle (!) mensen. Wij noemen dat Gods algemene genade.

De Here Jezus heeft het daar zelf ook over in de Bergrede.  
Daar zegt Hij: 'God laat zijn zon opgaan over boze en goede mensen'.  
En tegelijkertijd kun je nu ook zeggen dat de tijd van deze onwetendheid voorbij is.  
Nu weet je van de enige ware God, de Schepper van hemel, aarde, zee en alles wat er leeft. Nu kun je niet meer doorgaan op de oude voet. Nu moet je wel kiezen wat je met deze info doet.

Je kunt veel leren van de evangelie-verkondigers in de Bijbel.  
De boodschap is altijd hetzelfde maar de manier waarop het verteld wordt verschilt telkens. In Hand.17 vertelt Paulus hetzelfde verhaal aan de Griekse filosofen in Athene op een totaal andere manier.  
Begrijpen wie degene is tegen wie je praat is van groot belang!

En dan nog iets...  
Vergis je niet in het tegendraadse karakter van het Evangelie.

Denk niet te makkelijk dat iedereen het wel leuk en fijn en mooi en ... vindt als dat verhaal van overgave aan de Schepper verkondigd wordt!

Want als uiteindelijk toch duidelijk wordt dat Paulus en Barnabas geen goden zijn lijkt het wel alsof hun boodschap wordt genegeerd.

En even later komen de Joden de bevolking van Lystra opstoken en wordt Paulus uiteindelijk bijna dood gegooid.....

Als Paulus later wel eens verteld wat hem allemaal overkomen is bij de verkondiging van God en Jezus zijn Zoon, zal hij zeker ook aan dit moment gedacht hebben.

En toch...Nooit opgehouden, nooit gestopt met het doorgeven van die goede nieuws. Gelukkig maar.

Blok 5. Deze week sprak ik met een prachtig mens over Handelingen.

Over de drive van die zendelingen. De vraag was ongeveer 'waarom deden zij nu zo fanatiek?'. Wat nou als iemand hier niet in geïnteresseerd is? Wat moet je dan zeggen?

Laat duidelijk zijn dat wij geen mensen tot geloof kunnen brengen.

Wij kunnen hen niet overtuigen. Wat wij te doen hebben, en wat P en B ook deden, is vertellen wat er gebeurd is vroeger, wat dat voor nu voor jou betekent.

Als wij niet in staat zijn om het geluk te communiceren van wat ons is overkomen, kunnen we beter stil blijven.

Ik hoop dat je ervaren hebt dat het leven met God beter is dan al het andere.

Gods vrede, zijn genaden en vergeving is anders en meer dan al het andere.

De God die via Jezus op aarde kwam kijken.

Niet om te kijken hoe het daar ging want dat wist Hij wel.

Daarom kwam Jezus juist.

Mensen hoefden niet bang voor Hem te zijn maar Hij stierf zelf bijna van angst toen Hij de prijs betaalde op Golgotha.

De straf voor onze zonden. Ja, dus Gods liefde, Gods vrede is beter dan het leven.

Praat er over maar meer nog: leef het en heb lief.

En als we zo nog even kijken naar deze twee mannetjes T & T....

Wat hebben zij dan nodig?

Ten 1<sup>e</sup>: laten onze kinderen niet naar ons gaan kijken alsof wij goden zijn.

Die blindelings gehoorzaamd moeten worden en onberekenbaar zijn.

Ten 2<sup>e</sup>: laat het ook niet andersom zo zijn. Dat onze kinderen de prinsjes en prinsesjes zijn naar wiens pijpen wij moeten dansen. Die je koste wat het kost tevreden wilt stellen, ongeacht de kosten.

Ten 3<sup>e</sup>: laat merken aan hen dat je jezelf niet wilt inlaten met de afgoden van deze tijd.

Geld, eer, macht, seksualiteit, gokken, verslaving, ambitie, je huis, je auto, je spullen.

Allemaal afgoden die steeds meer eisen en niet gauw tevreden zijn. Deze afgoden willen niet geven maar willen ontvangen.

En, we hadden het er donderdagavond over, wat hebben onze kinderen goed door waar ons hart vol van is.

Leef voor de Heer! Leef het voor! Leef het Evangelie! Leef je verlost, bevrijde bestaan!

En lees maar heel gewoon elke dag in je Bijbel en bid elke dag.

En dan mag je van God echt eten, drinken en vrolijk zijn.

Als de gelegenheid zich voordoet. Als de mogelijkheden er zijn.

Een royale God. Echt waar. Hij gunt je van alles.

Kijk maar eens naar dat prachtige plaatje in het paradijs.

Overvloed. Vreugde. En wel onder een open hemel.  
Als dankbaar mens.

We hadden het erover dat het zo'n vreemde tijd is om op te voeden.  
Wat gaat er nog gebeuren? In wat voor wereld worden zij groot?

Het is Gods wereld. Hij is de Schepper en Onderhouder van deze wereld.  
Hij weet wat Hij doet en gaf precies aan jullie dit kindje!  
Hij is er vandaag met zijn liefde, en zijn beloften. Hoorbaar en zichtbaar.  
En dankzij Paulus en Barnabas, Bonifatius en Willibrord en al die anderen is het hier  
terecht gekomen.

Goed nieuws, over een levende God die je het goede gunt. Die je in Christus genadig is  
en wil dat je dat ziet en Hem ervoor dankt. Ga daarvoor! Daar help je hen, elkaar, ons en  
je buurt het beste mee, amen.