

**Gk.165; Hand.13:23-43; Gk.162:1,3; Gk.10; Ps.34: 5,6; Opwekking 378**

### **Geef je over, net als Harry! Of....**

1. Soms kabbelen gesprekken lekker rustig door. Maar stel je eens voor dat iemand schreeuwend binnen komt rennen. Hij zegt dat er een tsunami aankomt, dat er gelukkig nog plaats is in een helikopter maar dat je wel heel snel moet zijn. Dan is de impact van woorden heel anders... Probeer je bij dit Bijbelverhaal die urgentie ook voor te stellen!
2. Eindelijk is daar de eerste georganiseerde zendingsreis! Barnabas (!) en Paulus gingen op weg om het Evangelie van Messias Jezus buiten Israël te verkondigen. Telkens benadrukken zij dat de komst van de Here Jezus heel goed past en een logisch vervolg is op alles wat zich in het Oude Testament afspeelde en wat daar beloofd werd. In de synagoge (kerkgebouw voor het Joodse volk) licht Paulus dat toe, bijv. via Psalm 2 en Psalm 16. uit dat het in het Oude Testament al vaak over Jezus gaat. Alle beloften van God, alle voorbeelden van goede richters, koningen, profeten, hogepriesters zijn richtingwijzers richting Jezus, de Zoon van God.
3. Barnabas en Paulus zeggen dat Jezus gekomen is om te sterven en op te staan. Zijn leven en werk op aarde zijn van levensbelang. De wet van Mozes kan je vertellen hoe het goede leven eruit ziet maar je niet helpen om zo te leven. Jezus wel! Door de heilige Geest en via Ehsan en de Alpha-cursus is Harry de Weerd weer aangeraakt door God en o.a. via HEMA wordt het geloof gevoed en onderhouden. Harry geeft zich over....
4. Het leven met God is er voor iedereen die gelooft. Hand.13:34 linkt aan Jesaja 55:3. Komt, koopt zonder geld... Genade door geloof is gratis maar er is door Jezus een hoge prijs voor betaald. Genade is je lege handen open doen en ze laten vullen door God met zijn goedheid en beloften. Dat doet Hij graag! Dat betekent niet dat je leven altijd over rozen gaat. Harry weet daarover mee te praten! Het aanbod van Gods genade is ook niet vrijblijvend, denk aan de tsunami.... Paulus is ernstig als hij opnieuw een beeld uit het O.T. (Habakuk) citeert. Het Joodse volk wordt bijna in ballingschap gevoerd maar Gods volk kan zich zoiets niet voorstellen.... Pas maar op want zonder geloof ga je te gronde! Ze waren gewaarschuwd en omdat ze er niets op uitdeden werden ze weggevoerd uit het beloofde land. Maar zelfs toen was dat niet Gods laatste woord. Daarom kwam later Jezus! Dus volg ook het voorbeeld van Harry en geef je over!

### **Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster**

1. Feest in de hemel en op aarde: Harry de Weerd belijdt dat hij God nodig heeft en als kind van Hem wil leven. Dank aan God! Doe hetzelfde. Daarvoor ben je hier op aarde. Het brengt je eeuwig geluk. In termen van de Apostolische Geloofsbelijdenis: 'vergeving van zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven'!
2. 😊😊😊😊 v . . or de kinderen: heb je het gez . . n en geh . . rd? Harry h . . ft 'ja' gezegd. W . . t je waarom? V . . . g d . t th . . s m . . r eens. M . ssch . . n w . l je w . l een te . . ning of i . ts a . ders maken v . . r hem. Zal hij m . . i vinden. G . . . . . s!
3. 'De verdorvenheid, de dwaasheid, het in gebreke blijven, de opstandigheid; de schandelijke, smerige, leugenachtige, schitterende, verfijnde, flitsende, gezamenlijke, internationale, wereldwijde, plaatselijke, persoonlijke, individuele zonden – de hele bups. Ze moeten allemaal weg. Je kunt worden vrijgesproken. Ziedaar het onmiddellijke effect van het goede nieuws dat Jezus als Messias, als Gods Zoon opgestaan is'
4. **Bijbelrooster: Zondag** Jes.52:1-10; **maandag** Jes.55; **dinsdag** Habakuk.1:1-11 en 2:4 (NBG, Bijbelvertaling van 1951 'maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven'); **woensdag** Psalm 89 (verhouding David –Christus: vs.21.27); **donderdag** Psalm 2 (vs.7); **vrijdag** Psalm 16 (vs.10, vgl.Hand.2:22-28); **zaterdag** Efeze 2:1-10 (8: geloof is geschenk. 10: ga er wat mee doen). Liefhebbers: Romeinen 9-11; HC23; 2Sam.7 (13)

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 9 augustus '20

blok 1. Wat wordt er toch veel afgepraat in deze wereld.  
In de COOP, op het winkelplein, aan de voordeur bij Harry of achterom om rucola te kopen, of te darten of doppen af te leveren.  
In praatprogramma's, door de speaker van je telefoon, je computer of laptop.  
Woorden, woorden, woorden.....  
Soms boeit het, en vaak ook niet.  
Soms luister je, en regelmatig ook niet.

Vandaag hoor je bijbelwoorden en lang geleden klonken hoorden andere mensen in Antiochië die woorden.  
Ik hoop heel erg dat je die niet rustig langs je heen laat gaan.  
Kabbelende woorden waar je soms even met een half oor naar luistert.

Ik heb een beeld, een voorbeeld waarmee ik wil bereiken dat je wakker wordt en echt gespannen probeert je voor te stellen waar het hier over gaat.  
En dat je ook een plek wilt innemen in dit verhaal.

Stel je voor dat je op een terras lekker dicht aan zee gezellig zit te babbelen.  
Het is mooi weer, proost... Wat is het leven goed.  
Opeens veel herrie, een slaande deur. Geschreeuw...  
Snel, schiet op. Een tsunami vanuit zee. Wegwezen.  
Er komt een helikopter aan die nog wat mensen mee kan nemen: rennen!

Want anders ben je je leven niet zeker.  
Zulke woorden hebben heel wat impact. En Paulus en Barnabas hebben het ook over zoiets ingrijpends. Iets dat van levensbelang is. Hoe dan?

Blok 2. Eindelijk komt het ervan. Dat goede nieuws van de Bijbel moest vanuit Jeruzalem de wereld door. Naar Judea, Galilea, Samaria tot aan de einden der aarde (Hand.1:8). Ook naar Berkum.  
En het duurt best een tijdje voordat die belangrijke beweging op gang komt.  
Maar hier is het dan zover.  
Naast alle incidentele, toevallige uitstapjes stuurt hier de Heilige Geest (vs.3-4) Paulus en Barnabas erop uit. Om het goede nieuws van Jezus de Messias te gaan verkondigen. Zij gaan vanuit Antiochië, de plaats waar de volgelingen van de Heer voor het eerst christenen werden genoemd, via het eiland Cyprus en uiteindelijk komen ze weer aan vaste land, bij de andere plaats Antiochië aan.

En vaak volgen de zendelingen een vast patroon.  
Ze gaan eerst naar de synagoge toe. Noem dat voor het gemak maar even het kerkgebouw, waar de Joden op sabbat/zaterdag samenkomen.  
En telkens, bij alle preken en toespraken van de christenen voor de Joden wordt benadrukt dat het Evangelie van Jezus de Messias op geen enkele manier bijt met het Evangelie uit het O.T. en met de boeken van Mozes.  
Daarom hoop ik ook heel erg dat wij vandaag het O.T. belangrijk blijven vinden.  
Want het O.T. en N.T. bijten elkaar niet.  
Sterker nog....  
Het sluit juist naadloos aan. Het is juist het antwoord waar het volk al eeuwen op aan het wachten is.  
Alles wat God beloofde, alles wat de profeten vertelden over de problemen in deze wereld, over de zonde van de mensen en wat er moet gebeuren vindt zijn vervulling in de komst van de Here Jezus.

En omdat de Joden zo vol zijn van het O.T. zie je dat Paulus en Barnabas dat ook heel vaak uitleggen.

De Here Jezus vertelt het zelf ook na zijn opstanding aan de Emmausgangers.

'Daarna verklaarde Jezus hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten' (Lucas 24:27).

En in deze preek/toespraak verwijst Paulus naar Psalm 2 waar staat 'mijn Zoon ben je. Ik heb je heden verwekt. Of ook wel opgewekt' en dat gaat dus over Jezus, zegt Paulus. Want die is opgewekt uit de dood.

Maar je kunt het ook zien in Psalm 16 waar David zegt dat zijn lichaam niet aan ontbinding zal worden blootgesteld.

Nou, zegt Paulus, we weten allemaal dat dit bij David toch echt wel gebeurd is maar hij profeteerde als het ware al over zijn grote Zoon. Jezus, de Zoon van David: geen ontbinding maar opgestaan uit de dood!

Het Joodse volk, eerst zelfs onder aanvoering van christenvervolger Paulus is stomverbaasd. Het moet schokkend zijn geweest.

Die sekte van de weg. Die rare snuiters hebben het bij het goede eind.

Jezus klopt. Jezus past goed bij Mozes. Jezus is echt de Zoon van God.

Dat wat zij zo godslasterlijk vonden, nl. Jezus is de Zoon van God, blijkt nu juist de waarheid te zijn. De reddende waarheid!

Blok 3. Hoe dan precies?

Jezus is Gods antwoord op de problemen die wij zelf in deze wereld veroorzaakt hebben. In het paradijs hebben we gegeten en niet geluisterd naar God.

De straf daarvoor heeft Jezus op Zich genomen toen Hij na 33 jaar op aarde zijn leven gaf aan het kruis. 'Het is volbracht', riep Hij uit. Het doel is bereikt.

En God Zelf zei hier 'ja' tegen en daarom stond Jezus na 3 dagen weer op uit de dood.

Nog 40 dagen lang heeft Hij zich hier en daar en af en toe laten zien en toen is Hij weer teruggegaan naar die prachtige plaats in de hemel, die Hij ook daarvoor had.

Jezus leeft en zit aan de rechterhand van God de Vader.

De straf is betaald en nu wil God ook graag dat we daaruit gaan leven.

Dat het ons vol maakt van liefde en dankbaarheid voor zijn genadige ingrijpen.

Dat is gebeurd met Harry.

Uiteindelijk is het allemaal Gods werk.

Het werk van de Heilige Geest, die net als Jezus Zelf ook God is.

De Drie-enige God, om het maar even zo te zeggen.

Maar heel vaak schakelt de Geest op aarde mensen in.

In christelijke gezinnen zijn ouders een belangrijk instrument.

Harry vertelt dat hij het daar (in Sittard, in Vaassen) niet zo heel erg heeft meegekregen.

Maar hij ging wel mee met Ehsan om de Alpha-cursus te doen.

Een zoektocht.

Weet je nog, Harry, dat je na de eerste keer een beetje verbolgen was en niet zeker wist of je er wel mee door wilde gaan?

Jij wilde graag gastsprekers die ook andere aspecten en andere manieren van geloven wilden laten zien.

Wij zeiden toen: nee, we doen het 'op de wijze van Alpha'.

We vertellen het verhaal van Jezus en vandaar uit komt de hele Bijbel ter sprake.

Namelijk dat het een indrukwekkend antwoord van God Zelf is op alles wat er voor die tijd op aarde in het OT is gebeurd.

Je deed intens mee, schreef er daarna altijd een verslag over.

Schrijven zit in je bloed...  
En stapje voor stapje is er wat aangeraakt aan je.  
Alle HEMA-ontmoetingen helpen daar ook aan mee.  
De ontmoetingen met Harry-Ehsan-Marian-Aad....

Want tot geloof komen is één, maar voor blijven geloven is ook voeding en onderhoud nodig.

En dan dit indrukwekkende moment vandaag.  
Harry geeft zich over.. Geprezen zij de God van Abraham, Izak en Jakob.  
De Vader van onze Here Jezus en daarom ook onze Vader.  
Harry geeft zich over... Niet echt als op plaatje 1 maar vol vertrouwen, vol overgave.  
Bij Hem moet ik zijn... Voor Hem wil ik leven...

Blok 4. Ja, leuk voor Harry, denk je misschien.  
En misschien denk je erbij. Dat is voor mij geen haalbare kaart.  
Of misschien houdt het je niet zo bezig.  
Toch is het van groot belang. Van levensbelang en het is ook voor jou.  
Het is voor iedereen. Voor Joden en heidenen. Voor Grieken en Europeanen.  
Voor mannen en vrouwen, voor LHBT-ers en voor iedereen.  
Voor iedereen die wil. Voor iedereen die wil geloven.  
Voor iedereen die zijn handen open durft te doen.

Lege handen. Je hebt niets anders te bieden dan die beweging.  
Ik kan het niet zelf. Hier ben ik. Vul mijn handen met uw goedheid, uw liefde, uw beloften.  
Leven met U. Leven van vergeving. Leven van genade. Daar gaat het om.  
Zoals in Jesaja 55 (waar Paulus ook nog even aan linkt) wordt gezegd: komt, koopt, zonder geld..... Je betaalt als het ware met je 'geloof in de Here Jezus'.

Als je gaat geloven betekent dat niet dat je leven altijd over rozen gaat.  
Harry weet daar over mee te praten. We weten er allemaal over mee te praten.  
De een meer, de ander minder: alle christenen hebben op zijn tijd moeilijke momenten in hun leven.  
Op heel wat gebieden in deze wereld worden op dit moment christenen vervolgd en verdrukt. Maar geloven betekent altijd wel dat God het laatste woord heeft en dat Hij je vast houdt. Zelfs door de dood heen!

Nou, dat was het dan... Mooi verhaal. Iedereen blij..  
Harry, de engelen in de hemel, God. En wij.  
Nee, dat is het dan nog niet.  
Ik kom nog even terug op de tsunami.  
Op de ernst van dit moment. Van deze woorden.  
Paulus doet dat ook en hij grijpt opnieuw terug op een woord uit het O.T.

Woorden die de profeet Habakuk lang geleden uit heeft gesproken.  
Dat ging over de tijd dat het volk Israël in ballingschap werd gestuurd.  
Weg uit het beloofde land, een drama.  
Dat hadden zij, als volk van God, toch nooit gedacht.  
Maar ze hadden het er zelf naar gemaakt.  
Ze geloofden in alles en iedereen, in goden van allerlei slag, maar niet meer in de HERE God. Of hooguit dat God ook wel zijn bescheiden plek mocht innemen naast al die andere afgoden.

Habakuk waarschuwde. Kijk uit anders ga je te gronde.

Daarom ook die scherpe woorden van Paulus over spotters die de woorden van God niet serieus nemen.

De woorden van God vertellen je hoe het zit. Zijn de waarheid.

Er is maar één weg tot behoud en die loopt via Jezus.

Hij is de helikopter die je redden wil van de tsunami die eraan komt.

Om in dat beeld te blijven.

Zou je hier nog eens over na willen denken?

Gods liefde is zo groot dat Hij na de ballingschap toch weer zijn volk terugbracht uit ballingschap. En later zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde.

Zijn liefde is vandaag zo groot dat Hij niet alleen Harry, maar ook jou graag wil redden.

Dus geef je over.....

Hij wil ook graag uit jouw mond horen: God is goed. DankUwel voor uw genade, amen.