

Ps.31:1,9,11; 'Gij zult niet stelen'; Luc.12:13-34; Gk.146; Gk.123:1; Gk.161:2,4

Rijk in de Heer!

1. Een paar jaar geleden riep Premier Mark Rutte ons als burgers op om steeds meer te gaan besteden. Dat was belangrijk om de economie weer goed aan het draaien te krijgen. Daarna kwamen de noodsignalen over ons klimaat. Nu kreunt de aarde en betalen we een grote prijs. Alles komt tot stilstand. Hebben we ons 'losgezongen van God'? Er zijn grote problemen, nu het corona-virus om zich heen grijpt. Ongrijpbaar, beangstigend en we hebben geen idee waar het op uit zal draaien.
2. Los daarvan geeft het ook kansen. De lucht wordt schoner. Milieuproblemen worden kleiner. Er wordt omgezien en er is verstillig. Er is focus op elkaar en minder afleiding. Er is een diep besef van kwetsbaarheid. Wat wil God ons duidelijk maken? En hoe kunnen we het goede straks, als het weer voorbij is (als dat gebeurt), vasthouden?
3. Dat lukt als we niet 'losgezongen van God' leven maar in verbondenheid met onze Schepper. Als we willen leren van de situatie in het paradijs: God, Adam en Eva. Dat prachtige tafereel waar de mens als rentmeester mocht genieten en werken. We aten om te leven voor Hem. Een gezegend leven onder een geopende hemel. Dat was ons diepe geluk. Onze rijkdom in God. Dat konden we 'na de breuk' niet goed vasthouden. We waren vooral bezig met onszelf, ten koste van anderen, met voorbijzien aan God. En toen er welvaart kwam geloofden we dat we vooral gelukkig zouden worden van meer en meer en meer. Net als die rijke man uit Lucas 12.
4. Daarom heeft Jezus die 'paradijssfeer' weer opgeroepen in zijn optreden. In deze 40-dagen tijd denken we er allereerst aan dat Hij, door Zelf arm te worden ons rijk wilde maken. Ook hield Hij ons Gods liefdewet voor. De geboden zijn gegeven om ons te helpen ons leven in vrijheid vast te houden. Heb lief met je bezit, is nummer 8-voor-het-leven. Met een variant op de Bergrede: 'Gij zult niet stelen, maar Ik zeg u: als je niet liefhebt met wat je hebt en deelt ben je een dief'. Deze bijzondere periode in ons leven wil ons helpen om tevreden te zijn met wat we hebben en ons rijk te weten in Hem!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Deze tijd en situatie kan ons helpen aards bezit te relativiseren. Laten we elkaar helpen door elkaar te wijzen waar het echte goede leven te vinden is. Daarbij hebben we elkaar, Gods Geest en Woord hard nodig. Dien elkaar!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: vr . . md, h . . l de w . . k th . . s? Kr . . g je th . . s l . s? Lastig s . ms de h . le d . g bij elk . . r. Ik wens je het goede toe. Voor veel mensen is het een eenzame tijd. Misschien wil je w . l een k . . rtje naar iemand sturen? G s!
3. 'Alles waar 'te' voor staat is niet goed, behalve te-vreden'
4. 'Niets is genoeg voor wie genoeg te weinig is'
5. 'Volgens de Bijbel zijn wij 'rentmeesters' (beheerders), aan wie de zorg is toevertrouwd over wat niet van ons is. De aarde en alles erop en eraan is van de HEER. Waar we onverantwoordelijk gebruik maken van wat God ons toevertrouwt, zijn we aan het stelen. We kunnen dus ook tijd stelen van de baas, of aandacht stelen die we niet aan God of het goede besteden. Bij 'stelen' hoeven we deus niet alleen aan winkeldiefstal of fraude te denken. Ook de manier waarop wij mensen de aarde uitputten, is stelen. Een neerwaartse spiraal van lonen en voorzieningen, hoezeer ook gedekt door wetten, is dat ook. De kunst, of liever: de genade, is om te bezitten als niet bezittend. Christus heeft ons het goede leven voorgedaan, en Hij kwam in ons middel als een arme, die geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Door zijn armoede maakt Hij velen rijk'
6. **Bijbelrooster:** zondag Lucas 12:35-13:9; maandag Luc.18:9-30; dinsdag 1Tim.6:3-19; woensdag 1Kor.7:29-40 (30-31); donderdag 2Kor.8:7-15 (9); vrijdag Ps.24 (1); zaterdag Ps.127. Liefhebbers: Lev.25:23-38; Jes.55; Ps.63; Spr.3:9; 10:2; 11:4; 13:4; 15:16-17; 16:16; 18:11; 19:22; 22:1; 23:4-5; Hebr.13:5; Mat.6:19-24

Ds.G.J.Klapwijk (gertjanklapwijk@gmail.com), Zwolle-Berkum, 22 maart 2020

Ps.31:1,9,11; 'Gij zult niet stelen'; Luc.12:13-34; Gk.146; Gk.123:1; Gk.161:2,4

Blok 1. Weet je het nog? Dat premier Rutte ons allemaal opriep om meer te gaan kopen, meer te consumeren, meer te besteden?

Dan zou Nederland er weer bovenop komen en zou de economische groei weer gaan toenemen. Alle seinen stonden op groen maar de Nederlanders waren te bang en gaven te weinig uit.

Op dat aambeeld is een hele tijd geslagen en uiteindelijk kreeg het effect.

We gingen meer uitgeven en het ging steeds beter met de economie.

Aan goed personeel was bijna niet meer te komen, de werkloosheid daalde.

Wat ging het goed....

Toen kwamen er langzaam maar zeker ook andere geluiden.

Mensen kregen een burn out, we werkten te hard. Met het milieu ging en gaat het niet goed. Al onze bedrijvigheid levert teveel stikstof op.

Dieren- en plantensoorten worden bedreigd in hun voortbestaan.

We moeten minder gaan vliegen en minder hard gaan rijden.

En het was maar moeilijk om daarin mee te gaan.

Je hoorde stoere verhalen of je vertelde die zelf: ik heb een flitspaal-verklikker in de auto dus kan gewoon 130 blijven rijden. Ik word op tijd gewaarschuwd en dan rem ik even af.

En toen kwamen de verwijten. Het ligt niet aan ons. Het ligt aan de industrie.

Het ligt niet aan ons: het ligt aan de vliegtuigen.

Het ligt niet aan ons: het ligt aan de andere landen om ons heen.

En we polderden en polderden en het lukte ons niet.

Er werd alarm geslagen: de klimaatdoelen gaan we bij lange na niet halen!

Er moet iets veranderen. Het is 5 voor 12. Het roer moet om....en het lukte niet....

En toen kwam het corona-virus.

En alles wat niet kon kan nu wel. Alles is zo ongeveer tot stilstand gekomen.

Is het moeder aarde die ons waarschuwt dat het zo niet langer gaat?

Is het God die ons stil zet? Wat is er aan de hand?

Beangstigend, onrustig, verwarrend.

Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Zelfs in de oorlog niet, kun je horen.

Hoe lang gaat dit nog duren? Hoeveel slachtoffers zullen er nog vallen?

Blok 2. Dat is de ene kant. Er is ook een andere kant.

Er komt tijd voor elkaar. De luchtkwaliteit verbetert enorm.

Op creatieve wijze wordt geprobeerd er voor elkaar te zijn.

Onderwijs probeert van alles om online lessen aan te bieden.

Er komt veel energie en liefde los.

Ook is er de mogelijkheid om stil te worden, om te verstillen.

Vergaderingen, feestjes, bijeenkomsten: alles is afgelast. Er komt tijd.

Tijd om te bidden. Tijd om bij God te zijn.

En je hoort het om je heen: we hebben wel een grote mond maar wat hebben we weinig te vertellen.

Wat zijn we kwetsbaar en afhankelijk.

Wat zou het mooi zijn als we dat leren uit deze situatie.

Een heel klein onzichtbaar iets verlamt de hele samenleving.

Hoe mooi zou het zijn als we de voordelen van deze situatie vast zullen houden als de situatie weer genormaliseerd is.

Tijd voor God en voor elkaar.

Dat we een groepsimmunitet ontwikkelen waardoor we ons niet meer gek laten maken.

Ons niet het vuur uit de sloffen lopen. Ons afbeulen in ons werk.

Om door te kunnen gaan met het kopen van heel veel spullen, het te hard werken, het te veel bezig zijn met meer, meer, meer.

Dat je in je vakantie alweer bezig bent met je volgende vakantie....

Ja, dat klinkt mooi maar dat gaat ons natuurlijk niet lukken, hoor ik je denken.

Nou, daar ben je zelf bij, volgens mij.

Dus laten we hier nog wat over door mijmeren met elkaar!

En dan met behulp van bijbelse input.

Blok 3. Laten we dan vooral niet vergeten God hierbij te hulp te roepen en de Bijbel open te doen.

De Bijbel geeft meestal niet 1 op 1 een kant en klare oplossing en toepassing.

Maar je kunt er wel mooie, Bijbelse beginselen uit halen.

En zeker uit het eerste kleine stukje uit de Bijbel waarin het bestaan nog geen geschonden bestaan is geworden maar waarin de liefde voor God en elkaar nog de boventoon voerde. Paradijstijd. Om van te genieten en om lessen uit te leren.....

In het paradijs kun je leren hoe de mens mag omgaan met de schepping.

Leven in die prachtige tuin. Eten, drinken, genieten en zorgen voor de schepping.

Namens God. Rentmeester. Je best doen voor Hem omdat je het fijn vindt om dat voor Hem te doen. Hij die voor je zorgt en je zegent.

Hij die zorgt voor groei, voor zon en regen.

Hij die zorgt voor zuurstof en gezondheid.

Hij die je eten geeft zodat je je taak op je kunt nemen.

Hij die je liefheeft en met je wandelt in de hof.

Daar zijn de basisspelregels te vinden voor het leven in deze wereld.

Leven met elkaar. Samen genieten om er iets moois van te maken.

Met dank aan God en gebed om hulp.

Wat waren ze rijk, Adam en Eva! Rijk in de Heer.

Leven met elkaar en samen voor Hem: dat was hun diepe geluk.

En wat spatte het uit elkaar nadat de slang het goede leven had opengebrouwen.

En wat een indrukwekkende gevolgen. De harmonie is voorbij.

Die vrouw die U mij gegeven hebt. Ze kropen weg en schaamden zich.

Het harde werken, de moeite en zorgen zijn ons deel geworden.

En we vergaten ook heel vaak om te leven in verbondenheid met God.

Zo zou je ook de wereld kunnen zien na de Verlichting.

We ontdekten dat we veel konden en we hebben veel uitgevonden.

En we ontdekten hoe de wereld in elkaar zat.

We vonden machines uit en gereedschap en we kregen het steeds beter.

Vooraf in West-Europa. Hier bij ons. Groter, en meer en sneller....

Maar ook steeds meer los van God. We konden het zelf wel....

We hadden Hem niet meer nodig. We wisten het zelf veel beter.

En we dachten dat het ons gelukkig zou maken.

Hoe meer hoe beter. Hoe meer hoe gelukkiger.

Maar hoe meer je los van God komt, hoe meer je je geluk gaat zoeken bij andere (nep)goden. En je zult het nergens vinden!

Net als die man uit Lucas 12.

Eentje die verstand had van investeren en groter groeien.
Hebben, hebben, doorsparen tot je meer hebt dan je ooit kunt opmaken.
En dan het Zwitserleven gevoel. Wie doet me wat?
Iemand die er helemaal in opging.
En dan houd je uiteindelijk niets over.
Zo gaat het, zegt de Here Jezus, met iemand die schatten voor zichzelf verzamelt, maar niet rijk is bij God!

We kunnen beter in de leer gaan bij Degene die deze gelijkenis vertelt!

Blok 4. Als we bij Iemand kunnen terugzien hoe het allemaal in het paradijs was bedoeld, dan is dat wel bij de Here Jezus.
Met Hem komt die paradijssfeer en lucht weer terug.
Het is liefde wat de klok slaat. Liefde voor zijn Vader in de hemel en voor de mensen om Hem heen.
Alleen al doordat Hij de heerlijkheid in de hemel achterliet om ons op te zoeken is al zo'n prachtig voorbeeld van liefhebben.
Zijn rijkdom achter zich gelaten en voor ons arm geworden.

Prachtig voorbeeld van het doen van het 8^e gebod: niet stelen!

Hij leefde volmaakt en vertelde ons ook hoe het goede leven eruit ziet.
Hij at en dronk zodat Hij zijn werk kon doen voor zijn Vader in de hemel.
In zijn Bergrede haalt Hij die 10 geboden van zijn Vader weer tevoorschijn.
Die prachtige regels die duidelijk maken waar het om gaat. Wat er toe doet.
Over liefhebben en omzien. Over aanbidden en opzien.
Het echte leven is er voor je als je deze 10 serieus neemt.
En vooral Hem die ze gegeven heeft.
En scherpt ze aan. U hebt gehoord maar Ik zeg u....
Zo heeft Hij verschillende geboden aangescherpt als voorbeeld.
Niet het 8-ste maar dat zouden wij nu ook wel kunnen doen.
Gij hebt gehoord 'gij zult niet stelen', maar Ik zeg u: als je niet liefhebt met wat je bezit en weggeeft aan wie het nodig heeft dan ben je een grote dief! Als je niet tevreden bent met genoeg zul je onrustig blijven'.

Wat zijn wij vaak rijk gezegend met veel meer dan we nodig hebben.
Wat heerlijk als je daar van uitdelen mag en kan!
En tegelijkertijd moeten we ook opletten of we niet stelen op andere manieren.
Door eten te kopen waardoor mensen of dieren een slecht leven hebben.
Door kleren te kopen waarvoor andere mensen erg ongezond moeten leven.
Om te zorgen voor goedkope producten.
Door veel eten te verknoeien en weg te gooien terwijl anderen tekort komen.
Door nog steeds erg bezig te zijn met meer, meer, meer...
Door tijd te stelen van onze gezinsleden omdat we zo druk zijn met dat wat niet het belangrijkste is.
Door tijd te stelen van God door vaak langs Hem heen te leven.
Omdat we zo druk zijn. Omdat we het niet zo boeiend vinden, dat leven met Hem.

Wat is het toch dat we niet genoeg hebben aan Gods liefde?
Waarom zijn we zo bezig met de cadeautjes van God i.p.v. met Hem Zelf?
Is dat omdat we het niet meer weten wat het is, de vertrouwelijke omgang met Hem?
Is het omdat we het te vaag, te abstract vinden, het leven met Hem?
Is het omdat we zo ver bij Hem vandaan zijn gaan leven?

Uw liefde is het hoogste goed. Uw trouw is beter dan het leven.
We hebben er vanmorgen van gezongen maar leven we het ook?

Deze crisis, en het 8^e gebod.

Een mooie kans om weer te focussen en stil te staan bij waar het echt om gaat.

Om te geloven, te belijden en te leven dat echte rijkdom alleen maar is als we leven in deze wereld onder een open hemel. Onder zegenende handen.

Rijk zijn in de Heer, daar gaat het om!

Dan kun je Hem danken die zoveel aan ons wil geven.

Eeuwig leven in zijn aanwezigheid. Heerlijk kunnen spelen in de hof.

Laten we daar maar over gaan zingen! Amen.