

Kies ervoor om trouw te zijn en lief te hebben!

1. Als burger in Nederland heb je heel wat 'verbruikersrelaties'. Je wordt aangemoedigd te vergelijken en te veranderen van (bijv.) energieleverancier als het je geld bespaart of meer gemak oplevert. Hoe zit het met onze 'liefdesrelaties'?
2. Sociologe Eva Illouz schrijft in 'Waarom liefde eindigt' dat we het moeilijk vinden om betekenisvolle, langdurige relaties te onderhouden. Dat komt omdat in deze tijd – en dus in onze beleving – geborgenheid en autonomie met elkaar botsen. De keuze om vrij te blijven en af en toe het 'feestje van samen' te vieren wordt dan aantrekkelijk. Het komt ook doordat de enorme keuzevrijheid veel opties geeft en 'vastigheid' als bedreigend wordt ervaren. Die lucht ademen wij vandaag in het vrije West-Europa in met z'n allen. Bovendien vergeet je zomaar in je drukke bestaan de ander te zien. Wat te doen?
3. Laten we tijd nemen om naar de Here God te luisteren. Zijn geboden zijn nooit om te pesten maar om ons het goede leven in vrijheid te geven. Het geeft rust en veiligheid als je ervoor kiest om trouw te zijn. Het geeft zekerheid als je voor God en mensen trouw hebt beloofd, in 'goede en kwade dagen, in gezondheid en ziekte'. Een samenleving is gebaat bij gezonde, betrouwbare relaties en huwelijken. Naast 'trouw' is het ook nodig om te kiezen voor de 'liefde' in de door God gegeven relatie (Gen.2). Dat is in de eerste plaats een keus. Er zijn veel gelukkige, intieme, mooie voorbeelden te noemen en er is ook veel angst, verdriet om bedrog en littekens. Elke generatie staat zo voor de nodige uitdagingen. Jong, met jonge kinderen, ouder, alleenstaand. Mag navolging wat kosten?
4. Wat is nodig? Wegblijven bij de zonde (1). Kiezen voor een gelovige partner en investeren (2). In de leer te gaan bij God die trouw en liefdevol is en blijft (3). Vragen om inwoning van de Geest (4). In de gemeente samen te oefenen in liefde en trouw (5).

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Zou je de moeite willen doen wat langer dan deze dienst over dit thema na te denken?
2. 😊😊😊😊 Voor de kinderen: h . t g . . t vanm . rg . n in de kerk over l . . fde en trouw. O . er kusjes en getr . . wd zijn. Het is iets m . . is als pap . en mam . van elkaar houden. Dat v . ndt de H . re G . d ook mooi. Ook als zij v . n j . . h . . d . n! G s!
3. 'Waarom is het tegenwoordig zo moeilijk om een betekenisvolle, langdurige relatie te hebben? Dat heeft meerdere oorzaken. Sinds de explosieve groei van datingapps als Tinder leven we in een arena van seksuele relaties, en onze liefdesrelaties zijn daardoor onvoorspelbaar geworden. Op liefdesgebied is het sinds de afgelopen decennia één en al chaos. Wanneer we iemand ontmoeten, weten we niet of het alleen om seks gaat, of dat er iets langdurigs inzit. Ook is er de vraag of we ons überhaupt wel willen binden voor het leven, omdat we misschien liever alleen blijven. De combinatie van geborgenheid én autonomie binnen een liefdesrelatie blijkt heel moeilijk te zijn. We willen eigenlijk alles. En juist dat zorgt voor problemen'
4. 'Een verbondsrelatie, gesloten voor Gods aangezicht, is een prachtige mengeling van liefde en recht. De Britse filosoof Bertrand Russell maakte zich aan het begin van de 20^e eeuw sterk voor seksuele liefde buiten het huwelijk. Ook al gaf hij toe dat seks niet diende te worden losgemaakt van serieuze emotie en gevoelens van genegenheid, toch stelde hij dat seksuele activiteit gekenmerkt diende te worden door intense hartstocht en romantisch genot, en dat komt alleen tot bloei zolang het vrij en spontaan gebeurt. De gedachte dat het om een plicht gaat, is doorgaans dodelijk. Deze gedachte is nu gemeengoed geworden, namelijk dat liefde het antwoord moet zijn op een spontaan verlangen en nooit op een rechtsgeldige belofte. Het bijbels perspectief is anders. Liefde vraagt om een kader van verbindende verplichting om echt te kunnen worden wat ze is. Een verbondsrelatie is niet intiem ONDANKS maar DANKZIJ het juridische karakter'
5. **Bijbelrooster:** zondag Joh.8:1-11; maandag 1Kor.6:12-20; dinsdag Mat.19:1-9; woensdag-zaterdag: Hooglied 1,2,3,4. Liefhebbers: Hooglied 5-8. Ef.5:21-33; Jer.3 (vs.8 heftige scheiding); Ez.16 (8); Mal.2 (4)

Gk.160; LB.92:1,2; HC.41; Gen.2:18-25; Gk.146:1,2; Ps.19:5; Opw.705; Ps.139:1,11; Gk.147:2,4

Blok 1. Kom je hier op het winkelplein en dan zie je ze al staan.
Vriendelijk, getraind in hoe je een goed gesprek voert.
Wilt u een gratis krant? Je voelt al nattigheid natuurlijk, zelfs als het niet regent...
Wilt u ook goedkopere energie?

Sommigen van ons vliegen er in.
Sommigen van ons zijn te beleefd om te zeggen 'nee, dankuwel, geen belangstelling'.
'O, u wilt geen korting?'. Ik zeg dan wel eens 'nee'... en loop door.

Dat zoek ik zelf thuis wel uit, denk ik dan.
En vraag het vervolgens aan onze kinderen of aan mensen die ik vertrouw.
Want ik begrijp er zelf soms ook niet zoveel van.
En soms kun je het horen: je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet over stapt.
Als een ander een beter product voor dezelfde prijs biedt of hetzelfde product voor minder geld. Dan moet je switchen.
Van energieleverancier. Van je abonnement voor je i-Phone.
Van automerk. Van supermarkt.
Dan loop je de plaatselijke bakker, slager, buurman, COOP voorbij en ga je naar de stad.
Ja toch? En voor heel veel andere dingen op internet en bol.com....
Het gaat niet om de relatie die je hebt met je winkelier of je leverancier maar om het product dat geleverd wordt. En je gaat voor het maximale voor het minste geld.
Overstappen is tegenwoordig een fluitje van een cent.
De concurrent doet het graag en van harte voor je.
Met een paar klikken, of met een simpele handtekening is het gebeurd...

En een van de vragen vanmorgen is of we misschien in zo'n samenleving ook op dezelfde manier met elkaar en met relaties. Wat deze manier van denken met ons doet.
En nog een stap verder: met verkering, of in een huwelijk ook misschien?
Wat denk je?

Blok 2. Het lijkt erop alsof we in Nederland het niet zo makkelijk meer vinden om ons te binden in een langdurige relatie. Eén op de drie huwelijken houdt geen stand..

Dat wordt ook uitgelegd in een boek van een sociologe 'Waarom liefde eindigt'.
Dat wij ons niet makkelijk binden heeft volgens haar twee redenen.
In de eerste plaats is het niet meer echt nodig om bij elkaar te blijven als stel.
We hebben tijden gekend waarin het ook niet kon om zomaar bij elkaar weg te gaan.
Er waren afwegingen gemaakt en samen was je in staat om een inkomen bij elkaar te sprokkelen en voor eventuele kinderen te zorgen: economisch was je van elkaar afhankelijk en vaak werd er ondertussen ook van elkaar gehouden.
Dat is niet meer nodig.
We zijn opgevoed met de gedachte dat we onze eigen boontjes moeten kunnen doppen en financieel onafhankelijk moeten zijn.
Zowel jongens als meiden worden aangemoedigd om een goede opleiding te volgen en om een vak te leren zodat je zelfstandig kunt zijn.
Dat is ons ook heel wat waard. Zelfstandig en onafhankelijk zijn.
Je kunt gaan en staan waar je wilt en hoeft met niemand rekening te houden.
Ja, en als je dan een relatie aangaat met iemand anders dan botst dat daarmee.
Zelfstandig zijn, je eigen plan kunnen trekken, en samen op trekken met een maatje: dat is wel eens ongemakkelijk en puzzelen.

En misschien ook wel een reden dat relaties stranden of niet eens meer worden aangegaan.

Het aantal vrijgezellen in Nederland groeit.

Is het niet makkelijker om vrij te zijn en als je zin hebt in liefde dan regel je dat toch?

Met wederzijdse instemming en condoms of de pil kun je toch best een leuk feestje vieren....Zolang je niet iemand anders beschadigt is het goed.

Je gebruikt de ander voor jouw feestje en het is helemaal mooi als dat wederzijds is.

Er is nog iets anders wat meespeelt.

We leven hier in Nederland in een land met enorm veel keuzemogelijkheden.

Van energieleverancier, supermarkt, broodbeleg, beroepsopleidingen en ga nog maar even door. Keuzestress, vooral onder jongeren.

En omdat we economisch onafhankelijk zijn kunnen we ook kiezen als het gaat om relaties. En er is een diepe angst dat als je gekozen hebt je misschien later toch nog een betere optie tegen kunt komen.

Dat is ook een van de redenen waarom mensen scheiden.

En we zijn er niet altijd zo sterk in om daarover goed te communiceren.

Na zoveel jaar huwelijk thuis komen en een briefje op tafel vinden dat de ander weg is...

En onder jongeren gebeurt ook van alles...

Dat is niet altijd omdat het nu zo slecht gaat maar omdat een andere optie meer voordelen lijkt te brengen.

Het percentage mensen dat na een eerste scheiding daarna opnieuw gaat scheiden ligt redelijk hoog. Als veranderen een optie wordt dan is dat dus een blijvende optie.

En ook als je wel gehuwd blijft worden er tal van alternatieven geboden.

Er wordt openlijk reclame gemaakt om vreemd te gaan....

Ik denk dat jongeren in de kerk veel van dit gebeuren zien, meemaken, ervaren.

En dat ze het ook wel een heel 'ding' vinden om zich te binden.

Ze kijken naar ons, naar hun ouders, naar de maatschappij.

Naar de T.V., naar social media, naar Netflix.

Ze zien om zich heen heel wat voorbeelden van mensen die het samen niet uit- en volhouden. Ze zien en horen de ruzies en de verveling om zich heen.

En ook waar ze prachtige voorbeelden om zich heen zien is het nog wel heel wat om je in deze tijd te binden aan een partner. Waarom zou je?

In die tijd leven wij.

In deze tijd zijn wij kerk. En hier in Berkum zijn we echt een 'gezinnetjeskerk'.

En in die gezinnen is het gemiddeld genomen nogal druk en hebben we met heel wat deadlines te maken. Los van ons allemaal drukke dertigers en veertigers....

Dolenthousiast aan het huwelijk begonnen en nu 10 of 15 jaar onderweg. En....?

Werk, opvoeding, op school meehelpen als vrijwilliger. Zelf sporten en meehelpen op de sportclub van je kind. Helpen bij het kinderwerk in de kerk.

Huiswerk checken, zorg voor ouder wordende ouders. Je zult maar vader en moeder zijn tegenwoordig, met een jong gezin. Ga er maar aan staan.... En dan ook nog eens getrouwd.

Wat is het dan nodig om binnen een relatie te investeren in elkaar. Bovenaan de lijst en geen sluitpost. Een keus om elkaar te blijven zien. Om te kiezen te gaan voor elkaar.

Als we nog wat verder gaan en naar God gaan luisteren hoop ik ook heel erg dat we iets hebben aan deze woorden als we jong zijn, of single, of gescheiden, of weduwe, of weduwnaar, of homo of nog anders!

Blok 3. En laten we vooral altijd voorop blijven stellen dat we het belangrijk vinden en graag willen horen wat God ervan vindt. Of Hij er ook iets over zegt.

En in de 10 geboden zegt Hij dat wij een gesloten huwelijk niet meer mogen stukmaken. De 10 geboden, geboden....

Soms hoor je het wel eens iemand zeggen. In de kerk mag je dit niet en mag je dat niet. Het zijn van die saaie mensen. Je kunt het zo aan hen zien als ze christen zijn.

Niet al te vrolijk, niet al te grappig, redelijk voorspelbaar, geen uitdagende kleding....

Geboden. Ik heb het vast vaker gezegd tegen jou en tegen mijzelf maar Gods geboden zijn er nooit om je te pesten. Zijn er nooit om je klein te houden. Zijn er nooit om een marionet van je te maken die alleen maar ja kan knikken.

Gods geboden geeft Hij, na de bevrijding uit Egypte om je straks in het beloofde land echt vrij te laten zijn. Gods geboden zijn er om je gelukkig te maken.

Zou de maker van ons niet weten wat goed voor ons is?

En als het dan gaat om die ene specifieke relatie van het huwelijk, dan maakt God duidelijk dat het mooi en goed is als je ervoor kiest om trouw te zijn.

Dat geeft zekerheid in deze wereld, in jouw leven.

Tot op de bodem. Je kunt ergens op terugvallen. Je bent ergens in deze wereld veilig.

Met alles wat er is. Met hoe je bent en eruit ziet in je nakie, zonder je te schamen.

Heerlijk om dat te weten als het eens lastig is. Als er een keer ruzie is.

Omdat je allebei weet dat je bij elkaar hoort 'tot de dood volgt of Jezus terugkomt' ga je het aan met elkaar. Steeds maar weer opnieuw.

Heerlijk als je kunt rekenen op de trouw waarmee jawoorden zijn uitgesproken.

Ja, ik beloof je trouw. 'In goede en kwade dagen. In rijkdom en armoede. In gezondheid en ziekte'.

Wat zeg je daar veel mee. Wat een grote woorden.

In een wat ouder lied werd dan wel eens gezongen op een bruiloft: 'een menselijk feilbaar woord werd hier door ons gehoord. Dit woord behoudt het in geloof, meer hebt gij niet nodig. God houdt uw 'ja' omsloten'.

Het geeft stabiliteit en veiligheid als je trouw bent en blijft in je huwelijk.

Het is voor kinderen van groot belang dat ze thuis kunnen leren wat trouw is.

Al willen sommige sociologen je graag laten geloven dat het wel meevalt.

Hoe belangrijk is het voor jongeren dat er een honk is waarop ze terug kunnen vallen.

Waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar het veilig is. Waar je gekend bent en door dik en dun bij elkaar hoort. Het geeft ook stabiliteit in een samenleving.

De wereld is gebaat bij gezonde, stabiele huwelijken.

Je weet waar je aan toe bent.

En toch hoop ik dat we nog wel wat meer tegen elkaar zeggen dan dat het zo nodig is om trouw te zijn, hoe ontzettend belangrijk dat ook is!

Trouw zijn kan namelijk ook iets krijgen van 'toe maar, dit is wat het is'.

Daarom is het zo mooi als er behalve trouw ook liefde in het spel is.

Neem je voor trouw te zijn maar ook om lief te hebben.

Daartoe nodigt God ons uit en die opdracht geeft Hij ons mee.

In het begin van de Bijbel maakt Hij dat duidelijk.

De eerste keer dat er staat in de Bijbel dat iets niet goed is, dat is als Adam alleen is (Genesis 2). Het is niet goed dat de mens alleen zij.

En daarom laat de HERE Adam ontdekken dat hij alleen is en het eerste lied in de Bijbel is vervolgens een liefdeslied. Samen één, aan elkaar gegeven.

Als het ware 'vastgelijmd', door God Zelf.

Iets moois en wat is het mooi om hier vol overtuiging voor te gaan.

Om te kiezen! Te kiezen om lief te hebben en dat te laten merken.

Ja, en we weten allemaal hier vanmorgen bij elkaar dat er prachtige verhalen zijn over de liefde en seksualiteit en ook verschrikkelijke verhalen.

Diepe verbondenheid. Een van de mooiste geschenken die je van God op aarde kunt ontvangen. Gekend zijn en bemind zijn, met alles wat er is.

Met je mooie en minder mooie kanten. Wat heeft God dat gaaf bedacht en geschapen. Dat er verliefdheid kan zijn, en liefde, en hormonen, en opwinding, en trouw, en liefde.

We kennen ook de andere kant.

Misschien wel in je eigen leven. Misschien vecht je vanmorgen wel tegen je tranen.

Is er een eenzaamheid en angst in je relatie waar bijna niemand van weet.

Op z'n ergst zelfs je partner niet.

Het meest mooie kan ook zo enorm besmeurd worden.

En geloof me: Gods spelregels zijn de enige regels die kunnen zorgen voor het echte geluk.

Blok 4. We gaan nog kijken naar wat we te doen hebben.

En op voorhand: dat is veel te kort. Als je vindt dat er op concrete punten doorgepraat/gepreekt moet worden: laat van je horen!

Wat kun je doen: 1.

Blijf weg bij de zonde. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet.

Als je veel naar porno kijkt vervormt dat je karakter en zul je steeds meer moeite krijgen om een normale relatie te onderhouden.

Als je jaar in jaar uit naar Tv-series kijkt waarin Gods geboden met voeten worden getreden, gaat dat waarschijnlijk wat doen met je (karakter).

Ga je wennen aan zondige patronen.

Als het zo is: zoek hulp! Leef niet verder met je geheimen!

Doe het voor jezelf, voor de ander, voor God!

Wat kun je doen: 2.

Zorgen dat je partner ook wil leven als kind van God en ook de spelregels van God houdt.

Daarom mijn fanatieke stelling: trouw niet of trouw met een christen.

Op wat over gehad. Wat denk je wat ze van deze stelling vonden....?

Samen een christelijke relatie opbouwen. Als God het geeft een christelijke gezin vormen. Elkaar helpen op de weg. Samen kunnen bidden en buigen voor God.

Samen vragen om vergeving en samen danken voor liefde en seksualiteit.

Samen of apart Hem te hulp roepen als het zwaar is om trouw te blijven en lief te hebben.

Wat kun je doen: 3.

Je kunt heel veel leren van God. Als er Eentje is waar je kunt leren wat trouw en liefde is, dan is het bij Hem.

In het bijbelboek Hosea wordt dit zelfs gethematiseerd doordat Hosea moet trouwen met een hoer.

In het OT lees je beelden over de relatie tussen Hem en zijn volk, als in een huwelijk.

Hij beschrijft het vreemd gaan van zijn bruid. Zelfs ergens van de scheiding tussen Hem en het volk. En dan toch telkens opnieuw... Ben ik ontrouw: Hij is altijd Dezelfde!

Wat kun je doen: 4. Vraag om inwoning van de Geest. Vraag om vernieuwing. Vraag of je het mooie leven naar de bevrijdende regels van God je steeds meer eigen mag maken. Dat de wet van God in je hart wordt gesneden!

Wat kun je doen: 5.

Help elkaar hier in de gemeente. Bemoedig elkaar.

Bevraag elkaar als je het gevoel hebt dat het ergens in een gezin, in een huwelijk niet goed gaat.

Durf je het aan om een alleenganger, of een weduwe/weduwnaar te bevragen?

Durf je het aan om het aan getrouwden te vragen hoe het gaat in het huwelijk?

Durf je het aan om discipel te zijn? Om na te volgen? Mag het wat kosten?

Je hebt samen die roeping. Om hier op aarde God te weerspiegelen.

De geur van Christus te verspreiden.

Om in mooie, liefdevolle relaties Gods liefde te weerspiegelen.

Ik verlang ernaar dat we dat gaan doen met elkaar. En jij? Amen.