

Opw.539; Opw.462; 2Korinthe 2:14-3:6; Opw.378; Ps.136; Ps.66:3,5; Opw.789

Wat ruik je lekker!

1. Geuren hebben veel invloed op ons en kunnen diepe herinneringen wakker maken. Lente, kliko, natte hond, Waddenzee, gas, keuken, viskraam op het plein, dood.
2. Paulus gebruikt vaak en graag beelden en hier heeft hij het ook over geur. Het beeld is dat wij meegevoerd worden als 'gevangenen van Christus' na Zijn overwinning en daarmee een aangename geur verspreiden. Gevangenen moesten voor de overwinnaar uitlopen om zijn grootheid te laten zien. Daarna wachtte hen de dood, het gevecht met wilde dieren of slavernij. Misschien doelt Paulus hier op het moment dat hij, op weg naar Damascus, 'gevangen werd' door Christus.
3. Laat God in de hemel genieten van jouw heerlijke Christusgeur. In Genesis 8 na de zondvloed lezen we over het offer van Noach en God die genoot omdat Noach iets van zichzelf aan God schonk (Gen.8). Als je bidt geef je ook iets van jezelf en is dat een heerlijke geur voor God (Op.5). Voor Paulus is het ook heel erg geweest dat hij de kennis over Christus verkondigde (2Kor.2:14). Voor het geval je denkt dat dit voor jou niet haalbaar is: ook gaven waarmee je helpt en dient zijn een aangename geur voor God (Fil.4:18). Het meest omvattend is dat je niet iets van jezelf maar jezelf geeft. Stel jezelf in dienst van God als een heilig, levend en Gode welgevallig offer (Rom.12:1).
4. Laat mensen in je omgeving ook genieten van jouw Christusgeur. Dat levert met hetzelfde gedrag (het gaat over één geur) twee verschillende reacties op. De gelovige wordt daardoor bemoedigd en de ongelovige stoot zich eraan. Je kunt enorm genieten en bemoedigd worden door een andere christen. Voor sommigen werkt het averechts. Bij Paulus is heel duidelijk geworden, hoe dat werkte bij hem. Hoe werkt dat bij jou?
5. Met Paulus vraag je misschien: wie kan dat nou, een heerlijke geur zijn waar de Here God van genieten kan? Dat kan door de Geest (2Kor.3:6), die als heerlijke olie over je heen is gegoten! De Geest wil graag dat je dichtbij Jezus leeft en steeds meer op Hem gaat lijken. Hoe meer je met Hem bezig bent, hoe minder je zelf door hebt dat je lekker ruikt naar Hem! Ons jaarthema: het gaat niet om ons maar om Hem. Zie het als uitdaging en verlang ernaar om Christus te weerspiegelen door het luchtje om je heen...

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Wijkavond over ons jaarthema. Durf je het aan om elkaar te bevragen? Wat ruik je als je mij meemaakt? Wat ruik ik als ik jou meemaak? Fijne, geurige ontmoeting gewenst!
2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: k . n jij g . . d r . . ken? Wat vind je een l . kk . r luchtje? Als iemand erg van God houdt ruikt zo iemand naar God. Vraag thuis maar. G s!
3. 'Waarom brengt Paulus de dubbele uitwerking van de prediking van het Evangelie in verband met 'reuk' en 'offergeur'? Paulus' uitspraken over de dubbele uitwerking van de prediking van het Evangelie zijn te vergelijken met de rabbijnse uitspraken over het dubbele effect van de Thora. Afhankelijk van de houding en reactie van de persoon kan de bestudering van de Thora zowel het leven als ook de dood uitwerken. En waarom zou een leerling van de Jood Gamaliël ook niets iets dergelijks hebben kunnen beweren omtrent de dubbele uitwerking van de prediking van het Evangelie, dat wil zeggen: de verspreiding van de kennis over Christus' offer? Deze interpretatie is van belang omdat deze uitstekend past binnen het geheel van 2Korintiërs. Paulus moet immers zijn apostolaat belichten, en dan vooral t.o. zijn Joodse tegenstanders'
4. **Bijbelrooster:** zondag Genesis 8 (21); maandag Op.5 (8)+Ps.141 (2); dinsdag Hand.18:1-22 (5-6; 12-13); woensdag Fil.4 (18)+Ef.5:1,2; donderdag Rom.12 (1); vrijdag Hand.9 (Paulus wordt 'krijgsgévangene', vs.5); zaterdag 1Korinthe 1:18-31 (18). Liefhebbers: Ps.115 (vs.6 voor God en afgoden); Gal.1(13.23)+1Kor.15:9; 2Kor.4:7-12

Opw.539; Opw.462; 2Korinthe 2:14-3:6; Opw.378; Ps.136; Ps.66:3,5; Opw.789

Blok 1. Wat ruik ik toch?

Geuren, hoe belangrijk en indringend kunnen ze zijn.

En wat kunnen ze, beter dan andere zintuigen, je opeens meenemen in je herinneringen!
Vers gemaaid hooi. De poepluier van een baby, ja, en dan een baby van iemand anders....

Eten over de datum, de vuilstortplaats, een hond na een regenbui, de viskraam op het plein.. De dood... dat schijnt ook heel heftig te zijn in oorlogsgebied..

Dood en verderf. Een lucht die heel veel indruk maakt en die je bijna niet meer kwijt kunt raken in je herinnering.

Of gewoon een heel lekker luchtje.

De reclame weet heel goed dat hier veel geld te verdienen is..

Wat vinden we het belangrijk, als we lekker uit gaan, of naar school, om vooral lekker te ruiken.

Wat geef je uit om er mooi uit te zien en lekker te ruiken?

Geuren, naar twee kanten toe heel indringend...

De meesten van ons vinden het belangrijk om lekker te ruiken.

Om niet door de mand te vallen als we andere mensen ontmoeten.

Dus als Paulus daarover begint, dan is er redelijke kans dat we dat wel willen weten.

Paulus heeft het erover dat je lekker moet ruiken, voor mensen maar ook voor God!

Blok 2. Paulus gebruikt nogal eens beelden en metaforen en dat doet hij ook in het bijbelgedeelte van vanmorgen.

Dan heeft hij het over een overwinningstocht en dan heeft hij het over geur.

Laten we eens kijken en luisteren wat hij hier precies zegt en wat het betekent.

Paulus tekent hier een plaatje dat de mensen wel kenden.

Na een overwinning werd de held, de koning of soms nog geen koning, denk aan David ooit met gejuich binnengehaald. De mensen gingen de stad uit om hem onder luid gejuich binnen te halen.

Soms werden er geurige bloemen op de weg gelegd.

Soms werd er wierook gebrand.

Soms werden er mantels op straat uitgespreid.

Een sfeer van glorie en aanbidding.

En het kwam ook wel voor dat de vijanden voor de overwinnaar uit moesten lopen.

Geboeid. Op weg naar de wilde dieren, op weg naar slavernij of op weg naar de dood.

Om de glorie van de overwinnaar nog sterker te laten uitkomen.

Kijk eens wat hij gedaan heeft; kijk eens wie hij heeft overwonnen!

Koningen en keizers worden aanbeden als godenzonen: hoe groot zijn zij...

Maar dan vraag je jezelf toch af hoe je dat dan in het geval van Paulus moet zien.

'Dat Hij ons heeft meegevoerd'..., maar Paulus is toch niet overwonnen, meegesleurd?

Hij hoort dan toch juist bij de Overwinnaar en loopt dan met Hem mee?

Eigenlijk kan het wel beiden, denk ik.

Je kunt ook denken aan wat Paulus is overkomen op weg naar Damascus.

In Handelingen 9 lezen we daarover en daar komen we hem tegen als iemand die overwonnen is door Jezus Christus.

En op andere momenten noemt hij zichzelf slaaf van Jezus Christus, gevangene van de Heer.

Dus Paulus hoort bij de Overwinnaar Jezus Christus en tegelijkertijd is het hem overkomen. En daarna heb je iets te doen. Dat heeft te maken met geur en reuk.

Eerst staan we stil bij het feit dat je lekker mag gaan ruiken voor God.
En daarna horen we dat je ook lekker mag gaan ruiken voor andere mensen.

Blok 3. Laat God in de hemel genieten van jou en van de geur die je afgeeft.
En als Paulus dat zo zegt dan komen er diverse bijbelse lijnen bij elkaar.
We lezen al vrij snel in de Bijbel dat er geofferd wordt aan God.
En dat God daarvan geniet. Van de geur die opstijgt in de hemel.
Een mooi voorbeeld daarvan is wat we lezen over Noach.
Als hij net uit de ark gekomen is.
Dankbaar voor de redding van hem en zijn gezin offert hij aan God.
Hij geeft iets van zichzelf weg aan God.
In Genesis 8:21 lezen we dan: de geur van de offers behaagde de HEER.
En later bij de wetgeving wordt vrij nauwkeurig vastgelegd dat de Here God het beste van het beste wil ontvangen. Geen dier met gebreken.
Je belijdt daarmee dat je zelf alles uit Gods hand ontvangt en dat je het aan Hem wilt teruggeven.
Je hoeft niet alles voor jezelf te houden en zo belijdt je ook dat er een God is die voor je zorgt. En God geniet van die houding, van die geuren!
Hij geniet ervan als je iets weggeeft aan Hem van jezelf.
Iets weggeven uit je bezit is nog iets anders dan iets weggeven van jezelf.
In Openbaringen 5 komen we het beeld tegen dat mensen aan het bidden zijn en dat dat dan heerlijk reukwerk is voor de Here God.

Over bidden kun je heel veel zeggen maar in elk geval dus ook dat God geniet van de woorden die de hemel binnenkomen.
Omdat je Hem serieus neemt. Omdat je met Hem deelt waar je blij over bent en waar je zorgen over hebt. Bidden, danken, doe het maar veel... dan ruik je lekker voor God!

En hier in 2Korinthe 2 gaat het er ook heel erg om dat Paulus lekker ruikt voor God omdat hij, na Handelingen 9, met enorm veel liefde en overtuiging vertelt over Hem die hem overwon.
Het is zijn passie geworden. Overwonnen door Christus wil hij overal vertellen dat er een levende Heer is die zich vernederd heeft tot de dood aan het kruis om Overwinnaar te kunnen worden. Voor iedereen die gelooft.
Kennis over de levende Heer. Dus ook over wat en hoe Christus dat gedaan heeft.
Je ziet ook in de brieven van Paulus dat hij daar heel diepgaand op ingaat.
Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding, daar gaat het Paulus om.
Beseffen dat je zonder Christus niets kunt doen.
Ik kom er straks nog op terug als het erom gaat wat dit voor gevolgen heeft voor de mensen die deze woorden horen van Paulus.

Misschien zakt de moed je in de schoenen als je hoort dat Paulus zo'n heerlijke lucht verspreidde voor God. Ja, hè, hè, Paulus... daar noem je er ook eentje.
Daar kun jij, daar kan ik, daar kunnen wij niet aan tippen...
Maar dan is het mooi dat we een hele Bijbel vol hebben met mooie verhalen.
Want dan kan ik in Filippenzen 4 iets heel moois lezen.
Daar gaat het erom dat die geweldige verkondiger geholpen wordt door andere mensen.
Er werd voor deze prediker gezorgd. Soms werden gaven voor hem verzameld die weer door iemand anders bij hem gebracht werden. Soms werd er onderdak verleend.
En ook dat is een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt, zegt Paulus in vs.18.
Dus altijd als je anderen helpt is dan ruik je lekker voor God.
En zeker ook als je helpt zodat de verkondiging van de kennis van Jezus Christus doorgegeven kan worden!

Is dat niet fijn dat het dus niet om ingewikkelde dingen gaat waar je een opleiding voor moet volgen maar dat goeddoen al goed is?

Dat God daarvan geniet. Dat de lekkere lucht van jouw goede werken zo de hemel ingaat. Prachtig toch?

Nog een laatste beeld om duidelijk te maken dat het in de Bijbel echt zeer regelmatig gaat over heerlijk ruiken, over een offer brengen aan God vinden we in Romeinen 12. Daar gaat het al wel heel wat verder dan een offer brengen.

Als je een offer brengt. Als je uit de kudde een mooi en gaaf lammetje offert aan God offer je iets van jezelf.

Het beeld in Romeinen 12 gaat verder: daar gaat het erom dat je jezelf geeft aan God. Niet iets van jezelf, maar jezelf. Hier ben ik Heer!

Paulus zegt daar: stel jezelf in dienst van God als een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is ware eredienst.

En wie denkt dan ook niet aan Jezus Christus Zelf?

Hier ben ik Vader, om uw wil te doen. Hij gaf zijn leven als offer....

En God zei: dit is mijn Zoon. Ik Hem vind Ik vreugde!

We hoeven niet allemaal evangelist of predikant te worden maar stel je jezelf in dienst van God. Je wilt leven voor Hem. Je zoekt eerst het Koninkrijk van God.

Je stelt God bovenaan je lijstje van belangrijke dingen.

Op je bucket-list staat leven met Hem bovenaan je lijst.

En die streep je dan ook nooit meer weg...

En laten we daarbij ook tegen elkaar blijven zeggen dat het verkondigen van Gods reddende liefde in Christus hoog op die lijst moet blijven staan.

Goed doen? Ja! Liefhebben? Ja! Christus verkondigen? ZEKER!

En daar ontstaat dan ook iets ingewikkeld, lezen we hier bij Paulus....

Blok 4. Dus goeddoen en kennis over God verspreiden is aangenaam voor God.

Hij ruikt het en vindt het een heerlijk luchtje...

Maar ons goeddoen blijft niet beperkt tot de verticale lijn naar boven.

God aanbidden en je niets van je omgeving aantrekken is als 'vloeken in de kerk'.

Maar goeddoen richting andere mensen kan een verschillende uitwerking hebben.

Tenminste als het gaat om dat grote goed doen, namelijk Christus verkondigen.

Vertellen over de Overwinnaar die het ook over jouw leven te zeggen wil krijgen.

Over de Overwinnaar die jou wil redden en wil dat jij daarvoor buigt en Hem daarvoor aanbidt.

Paulus zegt dat dit voor de een iets prachtigs is: wat een wonder dat ik dit Evangelie van redding heb gehoord. En de ander vindt het maar niks.

Je verspreidt niet 2 verschillende geuren. Het is maar één geur.

De geur van Christus maar het heeft twee verschillende uitwerkingen.

Bij het ene kan ik me wat meer voorstellen dan bij het andere.

Ik kan enorm bemoedigd worden door mensen om mij heen die vol zijn van hun liefde voor God.

Mensen die gaan voor de goede zaak. Altijd maar weer opnieuw.

Die je soms kunt zien zingen in de kerk dat je voelt: wow.... die gelooft er echt in.

Hoe heerlijk om je daaraan op te trekken.

Herken je dat?

Mensen die je meenemen in de flow van aanbidding en gehoorzaamheid.

In het enthousiasme van de gastvrijheid, met Passie voor God.

Mensen die thuis zijn in de woorden van God en die daarmee leven.

Wat ruiken die mensen heerlijk, om in de termen van geur te blijven.
Wat ruik je lekker.. Een geur ten leven.
Het goede leven met God wordt doorgegeven, aangereikt, aangemoedigd.
Sta je daar wel eens bij stil?
Dat jouw liefde voor God grote invloed heeft op anderen?
Wat denk je, alle jongeren in de kerk kijken heel erg om zich heen.
Is het echt wat ik hier hoor en zie? Zijn de mensen echt?
Ze zijn druk met geloof en bidden, maar zien ze mij ook wel?
Houden ze van me? En hoe gaaf als ze dat voelen en merken.
Ze zullen het misschien niet altijd zeggen maar vergis je niet, hoe belangrijk dat is!

Er is ook een andere kant.
Leven met God kan voor andere mensen een geur ten dode zijn....
Paulus weet daar alles van.
Zijn eigen prediking is daar het grote voorbeeld van.
Tot op de dag van vandaag zijn miljoenen mensen dankbaar dat hij gesproken en geschreven heeft over wat hem is overkomen. En over wie God is.
Maar wat is hij beschimpt! Wat is hij bespot! Wat is hij verdrukt!
We lezen, juist ook in deze brief, van wat hem is overkomen.
Bijv. in 2Korinthe 11: Zweepslagen, bijna gestenigd, gevangen gezeten, bedreigd, schipbreuk geleden... Waarom? Omdat hij Christus verkondigde....
Paulus roemt hier vaak over. Het is juist deze zwakheid. Geen mannetjesputter, geen welsprekende redenaar maar hij verkondigde Christus.... En het werd regelmatig bijna zijn dood.

We herkennen dat in Nederland nog niet zo erg maar er zijn nu landen waar je staatsgevaarlijk wordt genoemd als je vertelt over Jezus die Heer is.
De lijst van Open Doors van landen waar het meeste christenvervolging is vertelt ons hierover. Burkina Faso, Kameroen en Niger als nieuwkomers op de vreselijke lijst: raakt het je?
Geloven in Jezus en Hem verkondigen kan je dood worden want er zijn heel veel mensen en machthebbers die dit goede nieuws verschrikkelijk vinden en niet kunnen horen.
En dan moeten wij daar vanmorgen samen ook goed bij stil staan.
Want wij herkennen ons niet zo goed in die verhalen van Paulus.
Er legt ons niemand een strobreed in de weg en we mogen het hebben over Christus.
Als we het maar niet opdringen. Als we het maar niet als de enige weg presenteren.
Als we maar niet zeggen dat het christelijk geloof een uniek geloof is.
Dat de Here God de enige levende God is....
Daar wordt het al wat ongemakkelijker door.

En misschien herken je het ook wel eens in de gemeente.
Dat je woorden niet welkom zijn.
Dat je moet ophouden met dat praten over God.
Thuis, in je gezin. Of hier in de kerk.
Natuurlijk moet je hier in wijsheid zoeken hoe je het doet.
En hoe vaak je het doet.
Hoe werkt dat bij jou? Hoe doe jij het? Weet je het?

En tegelijkertijd gebeurt er ook iets dat groter en meer is dan gewoon maar jouw woorden over God.
Voor de een is het balsem voor de ziel. Levensreddend!
Voor de ander gaat het steeds meer tegen staan en zij haken af: ze kiezen voor de dood.
Dan stinkt het als de hel....

Tsjonge, Paulus..., daar zit dus heel wat aan vast?
Over leven en dood.... En dat God ervan geniet als jij vertelt over de kennis van Christus.
Maar het kan ook verkeerd uitpakken. Het komt heel precies.

Blok 5. wie is dan nog geschikt voor deze taak, vraagt Paulus in vs. 16 en daarmee is hij ons net voor.

Want ja, die vraag hebben wij ook....

En hoe mooi dat hij daar zelf ook een antwoord op geeft.

God Zelf maakt ons geschikt want Hij schenkt ons zijn Geest, lezen we in het laatste gedeelte van de bijbellezing van vandaag.

Onze bekwaamheid danken wij aan God want Hij weet wie wij zijn.

En schenkt ons zijn Geest. Die ons overtuigt en ons helpt om te getuigen.

Wil je lekker ruiken? Voor God en voor mensen?

Dompel je onder in het Evangelie en laat je vullen door de Geest!

Hij die als geurige olie op David werd uitgegoten toen hij tot koning werd gezalfd.

Vraag zo maar om vervulling door de Geest.

Dan weerspiegel je Christus. Dan laat je zien dat het niet allereerst om jou maar om God gaat. Moet je doen... dan zullen mensen zeggen 'wat ruik je lekker'.

En je hebt het zelf niet eens meer door. Zo gaat dat vaak met luchtjes.

Je ruikt het zelf niet meer. Leef dichtbij God, heb zelf maar niet meer door dat je dan lekker ruikt en anderen het leven aanbiedt, maar het is wel zo.

En anderen haken af maar dat is dan hun eigen keus.

Bidt voor elkaar tot God. Bidt met elkaar tot God, Bidt, en verlang ernaar om Christus te verkondigen, in woorden en daden, in deze wereld en gewoon hierin Berkum, amen!