

Met open armen...

1. Wat kan het leven soms saai zijn! Je werk in het familiebedrijf is niet spectaculair. In het weekend speel je lekker je wedstrijdje maar dan zit je zondagavond weer naar die grijze, komende week te kijken... Er is niks mis met je familie maar dat is ook wel eens 'meer van hetzelfde'. Wat kun je verlangen naar een boost en een stoot adrenaline!
2. Dat voelt die jongste zoon uit Lucas 15 ook vast. Hij wil vrijheid, ruimte, reizen en dat hij eindelijk zijn eigen gang kan gaan. Met een flinke zak geld kun je ver komen, denkt hij. Ver van huis voetbalt hij bij V.V. 'Leve de derde helft' en tijdens die derde helft is hij de gevierde man want hij zegt altijd aan het eind: 'ik betaal wel'. Totdat hij een keer bij het pinnen ziet: 'transactie geweigerd wegens te weinig saldo'. Vrienden blijken dan opeens geen vrienden meer te zijn en aan het eind van de rit zit hij verschrikkelijk werk te doen voor heel erg weinig. 'Eigen schuld, dikke bult', toch?
3. Na een heftige crisis komt hij tot zichzelf en beseft dat hij het thuis nog zo slecht niet had. Met hangende pootjes gaat hij terug naar huis en heeft wel duizend keer gerepeteerd wat hij zal zeggen als hij pa onder ogen komt. En hoe bijzonder is het wat er dan gebeurt als hij weer thuis komt. Zijn vader heeft hem de ruimte gegeven om te gaan maar wat was er bij hem altijd een intens verlangen gebleven naar zijn 'verloren zoon'! En voor de zoon was uitgepraat waren daar open armen, een enorme hug en die feestelijke ontvangst. Want je was 'dood' maar je 'leeft' weer, je was 'verloren' maar bent weer 'gevonden'! Zo taxeert de vader dat uitbundige leven van zijn jongste zoon...
4. Ja, je kunt je wel wat voorstellen bij die oudste broer. Lekker makkelijk zeg, en ik dan? Als ik dat had geweten, dan.... Als een goede knecht heeft hij altijd braaf zijn werk gedaan maar zijn hart was niet bij het familiebedrijf. Dat is wat ik zijn vader hoor uitleggen. Alles hier is toch van jou, waar heb je het over?
5. Waarom dit verhaal van de Here Jezus? Hij laat zijn omstanders, en ons vandaag, in de spiegel kijken. Hoe kijk je naar God? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar de losers om je heen? Wie is de Here Jezus voor jou? Waar word je blij en gelukkig van? Jezus nodigt de mensen daar en ons vandaag uit om ons geluk te zoeken en te vinden bij Hem. Daarom zoekt Hij de zondaars van die tijd ook op. Wij verlangen soms meer naar Zijn cadeaus (gezondheid, geluk, fijne relaties) dan naar Hem Zelf. Het echte geluk is dat je Thuis bent bij Vader. Als je het gevoel hebt dat je ver van Huis bent, dat je eigenlijk niet goed bezig bent: ga terug naar Huis. Of, als je nog nooit Thuis bent gekomen: probeer het eens voor de eerste keer. Moet je doen! Iedereen blij...
6. Jeroen bekent kleur vandaag. Hij geniet van hard werken, zijn vrienden, toekomstplannen met Jolijn en loopt niet weg voor 'de derde helft'. Maar uiteindelijk wil hij hier tegen ons zeggen dat hij blij is met zijn Vader in de hemel. Hij weet waar hij het echte geluk vinden kan en gunt dat aan ons allemaal!
Mark bekent kleur vandaag. Hij heeft God leren kennen en wil graag zijn leven delen met de jongeren die onderweg zijn en bezig zijn met wat hen gelukkig maakt. Waar ze blij van worden. Wat een mooie dag vandaag. Feest in de hemel en op aarde. Open armen van God zijn er voor iedereen die daar naar verlangt!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Gebruik deze dag om eens stil te staan bij jezelf. Hoe gaat het eigenlijk met je? Wat doen die jawoorden met je? Waar word jij gelukkig van? Wat heb je nodig? Van Hem, van Jeroen, van Mark, van ons, van...? Heb het er eens over met iemand, en met God!
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: I . . k, hè? Die t . ee d . . r voor in de k . rk? Begrijp je waarom ze ja zegg . n? M . . i als jij d . t ook later een k . . r g . . t doen. Dan is iedereen blij, in de h . mel en op . arde! Zullen we s . m . n fel . . iteren str . ks? G s!
3. 'van Vaderhuis naar varkenstrog en aan het eind eindelijk Thuis'
4. 'En er komt een heel verhaal uit de mond van de oudste zoon. 'Zoveel jaren heb ik dienst gedaan. Nooit een gebod overtreden. Maar een feest voor mij: Ho maar. En nu komt die zoon van u terug, die raddraaier, die wáárdeloze vent, en wat doet u? U slacht het gemeste kalf!' Nou, dat zijn nu ten voeten uit de Farizeeën en Schriftgeleerden. Alles keurig en correct maar zonder vreugde. Ze overtreden geen gebod. Maar ze weten haarscherp aan te wijzen waar een ander de fout ingaat. 'Die zoon van u', zegt de oudste zoon. Zo distantieert hij zich van zijn broer. Hij lijkt

wel een beetje op Kaïn. Ook een oudste zoon. In zijn hart leeft haat. 'Die zoon van u, dat stuk ongeluk, hij heeft het niet verdiend, hoe kunt u hem in huis halen! Hoe haalt u het in uw hoofd om hem te ontvangen en met hem te eten?'

Bijbelrooster: omdat men hs.15 wel het hart van het Lucas-Evangelie heeft genoemd, nl. de vreugde over het terug gevondene, de verhouding tussen Jezus en zondaars is het leesrooster daar op afgestemd. Zondag Lucas 1:68-80 (77!); Maandag Lucas 5:17-26; dinsdag Luc.5:27-32; woensdag Lucas 7:36-50 (48!); donderdag Lucas 15:1-10; vrijdag Lucas 18:9-14; zaterdag Lucas 19:1-10. Liefhebbers: Gen.41:42; Lev.11:7; Deut.21:17; Ef.2:1

Blok 1. Soms kan het je bevliegen.

Waar doe je het allemaal voor? Wat is de zin van alles?

Je leven gaat zo z'n gangetje. Redelijk voorspelbaar.

De hele week doe je je ding. Je bent thuis het familiebedrijf binnengerold.

Het zat er wel in. Dat gaat al een paar generaties zo.

Pa en ma rekenden er ook wel op dat je in datzelfde voetspoor zou gaan.

Ach, en het is niet razend vervelend maar toch knaagt het wel eens wat....

Is dit het nu? Is dit nu waar ik blij van word? Is dit wat ik nog 40 jaar wil blijven doen?

Je leeft voor het weekend en je vrije tijd.

Maar soms voelt het wel een beetje als 'meer van hetzelfde'.

Je voetbalt je wedstrijdje, je doet je ding....

Eigenlijk wil je wel eens op jezelf gaan wonen. Nee, fout is het niet, thuis wonen.

Op je eigen kamer ben je van alle gemakken voorzien en 'hotel mama' is ok, maar toch...

En vanavond is het al weer zondagavond.

Dan gaat het hele riedeltje weer beginnen.

Soms bekruipt je dat gevoel om er eens helemaal uit te knallen.

Verlangen naar een boost, naar adrenaline tot bovenin je kruin.

Om eens helemaal los te gaan.

Om een wereldreis te gaan maken, om ... om... ja, wat eigenlijk.

Dat is ook wel een beetje confronterend. Je wilt wel iets maar je weet ook niet heel precies wat dan. En je omgeving maakt je soms helemaal gek.

Woon jij nog thuis? Werk je nog steeds thuis mee op het bedrijf?

Nog steeds geen verkering? Kom eens onder je steen vandaan....

Er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Kansen genoeg....

Als jij de kansen niet pakt, is het je eigen schuld hoor!

Blok 2. Het zou zo maar kunnen dat deze jongste zoon uit dit bekende bijbelverhaal zich ook zo gevoeld heeft.

Bovendien was het hier waarschijnlijk ook wel duidelijk dat bedrijfsovername er niet in zat omdat zijn oudere broer de eerste rechten had.

Dan is het aantrekkelijk om jouw aandeel op te vragen en een heel ander pad in te slaan.

Zo gezegd, zo gedaan. Pa doet niet moeilijk en keert zijn aandeel uit.

Hij maakt duidelijk dat je die vrijheid hebt om te gaan....

En daar gaat de jongste zoon. Zo vrij als een vogeltje in de lucht.

Met een creditcard en nog een paar duizend euri gepind geld in je portemonnee voor als je ergens eens handje contantje moet betalen.

En hij is helemaal los gegaan!

Verhuisd naar een plek ver weg. Mooi onderkomen...

Tussen alle feesten door toch nog zijn oude hobby opgepakt en weer opnieuw aan het voetballen gegaan.

Ze hadden daar diverse clubs maar V.V. 'De derde helft' leek hem de beste optie.

Die paste het beste bij zijn nieuwe manier van naar het leven kijken.

Leve de lol, dood ga je toch een keer dus maak er iets moois van.

Zeker als je zo bevoorrecht bent als hij omdat hij flink wat geld had meegekregen van thuis.

Het leven lacht hem tegemoet. Iedereen doet vriendelijk tegen hem en hij heeft binnen de kortste keren een hele nieuwe groep vrienden.

En na de wedstrijd is hij degene die na de derde helft altijd afreken: ik betaal....
En hij kreeg steeds meer vrienden. Iedereen wilde wel graag bij hem in de buurt zijn.
Je telefoonabonnement betaalde hij, hij schoot je geld voor toen je die nieuwe schoenen wilde kopen. Het kon niet op. Het leven lachte hem en zijn omgeving toe.
Alle soorten maaltijden die thuis bezorgd konden worden waren al uitgetrueerd.
Luilekkerland, een Zwitserleven gevoel.
Tot hij op een dag door al zijn geld heen was.
Bij het pinnen las hij 'transactie geweigerd. Te weinig saldo'.
Hij dacht dat het niet op kon maar als het er met bakken tegelijk uitgaat dan verkijk je jezelf daar dan toch op.
Geld op. En weet je wat daarna zo gek was?
Al zijn vrienden gaven opeens niet meer thuis.
Die waren op zoek naar een nieuwe geldschieter.
Een nieuwe 'vriend' met veel geld.
Ze hadden hem online geblokkeerd en namen niet meer op als hij belde.
Soms merk je pas wat je aan je vrienden hebt als het slecht met je gaat....
Wat moest hij toen?
Om een lang verhaal kort te maken.
Het smerigste baantje voor iemand uit het joodse volk was het enige dat hij kon vinden.
Zorgen voor varkens, voor die onreine beesten.

En daar zo weinig mee verdienen dat je wel de schillen zou willen eten waarmee die beesten gevoerd werden. Zo'n honger had je. Wat een ramp!
Ja, en dat had je toch kunnen weten dat het zo werkt?
Eigen schuld, dikke bult....

Blok 3 Wat nu?

En dan staat er iets belangrijks in dit bijbelgedeelte.
'Toen kwam hij tot zichzelf'.
Dat zijn mooie en belangrijke momenten voor een mens.
Waar je jezelf soms te weinig tijd voor gunt.
Altijd maar bezig, altijd maar druk, altijd maar mensen, altijd maar muziek.
Om maar niet teveel na te hoeven denken.
Nee, eens even rustig bij jezelf naar binnen kijken.
Hoe gaat het met me? Waar ben ik precies mee bezig?
Vaak gaan we dat pas doen als we niet anders meer kunnen.
Als we met onze rug tegen de muur staan, net als deze kerel bij de varkens.
En wat vroeger zo boring was, waar hij zo helemaal klaar mee was, dat leverde nu toch weer een ander plaatje op.
Zo gek was het nog niet thuis.
En als ik bedenk hoe goed de knechten het bij mijn vader op de boerderij hebben, dan zou ik er heel wat voor over hebben om met hen te kunnen ruilen.
Of gewoon ook bij hen in het knechtenverblijf te kunnen leven en wonen.
Onderdak, kleding, elke dag te eten en een baas die redelijk is...
Weet je wat... Ik ga weer naar huis.
Ik ga vragen of ik knecht mag worden...
Poeh... Pa ziet me al aankomen. Je schaamt je toch ... het heen en weer!
En dan volgt misschien wel het meest bijzondere in dit verhaal.
Hij is nog maar net begonnen met zijn verhaal en zijn vader onderbreekt hem.
Die heeft, lijkt het, altijd op de uitkijk gestaan en nu sluit hij hem weer in zijn armen.
Een ontroerende hug. Met open armen wordt de verloren zoon weer ontvangen.
Wat een feest, wat een emotie, wat een ontvangst!

En let eens op de analyse, op de taxatie van pa.
Toen de zoon dacht dat hij bezig was met het echte leven, dat moment, dat wordt door de vader getypeerd als dood, en als verloren.

Ik kom daar straks nog op terug maar wil graag dat je dit even onthoudt.
Zoon geeft bakken met geld uit, leve de lol en pa noemt dat 'verloren leven'.

Blok 4. Ja, en dan die andere figuur in dit verhaal. De oudste zoon.
De bedrijfsopvolger. Je kunt je wat voorstellen bij hem.
Nou nog mooier. Komt die lapzwans thuis, die z'n geld er doorheen gejaagd heeft bij de hoeren... wordt tie direct weer in de watten gelegd.
Dat kan toch niet? Wat kost dat wel niet? En wie betaalt dat dan?
En ik dan? Nou nog mooier. Hoe oneerlijk is dat!
De boosheid van iemand die altijd trouw en braaf zijn werk heeft gedaan.
De hoogmoed van iemand die zichzelf beter voelt dan al de anderen.
En als je goed naar hem luistert dan lijkt hij meer op een knecht dan op een zoon.
Hij heeft zich altijd keurig aan de regels gehouden.

En dan weer opnieuw die vader. Wat is dat toch een bijzonder mens!
Hij wil dat knechtachtige eruit krijgen bij zijn oudste zoon.
Nooit een feestje mogen vieren? Van wie niet dan?
Dit is toch allemaal al van jou? Ga je gang! Geniet ervan!

Blok 5. Het wordt tijd om nog eens even vanaf een afstandje naar dit verhaal te kijken.
Ik vind het nog steeds een prachtig verhaal met allerlei lijnen die erin verweven zijn.
Via het boek van Henri Nouwen word je gedwongen na te denken over de vraag op wie jij lijkt in dit verhaal.
Maar laten we eerst nog even bij de Here Jezus Zelf te rade gaan.
Waarom geeft U dit verhaal aan de mensen, toen aan hen, vandaag aan ons?
Wat wilt U vandaag tegen ons zeggen? Tegen Jeroen, tegen Mark, tegen ons?
De Here Jezus gebruikt heel vaak gelijkenissen in de Bijbel.
Verhalen die je prikkelen om na te denken waar het in dit verhaal over gaat, waar het op lijkt. En hier is het in elk geval ook bedoeld om in de spiegel te kijken.

En dan gaat het er vooral om wat de mensen van Hem zelf, van Jezus, vinden.
Hij ging om met de mensen die met de nek werden aangekeken. De 'hoeren en de tollenaars'.
Diegene die altijd alleen op het schoolplein staat omdat niemand met hem of haar wil omgaan. De loser(s).
Diegene die met de nek wordt aangekeken omdat tie zo anders is.
Zo niet past. Zo zich niet aanpast. Diegene die niet goed mee kan komen.
En dat werd Jezus kwalijk genomen. Vooral door de leider in de kerk van die dagen.
Hij gaat om met slechte mensen. Het moet niet gekker worden...
En daarmee leken die mensen die daar zo hun gedachten over hadden op de opgevoerde oudste zoon uit de gelijkenis.
Vinden dat je het zelf erg goed doet, dat je omgeving het heel erg met je getroffen heeft en dan maar rondkijken en wijzen naar die foute mensen om je heen.

Wat vind je daarvan? Wat vind je zelf eigenlijk van Jezus?
Daar gaat het om in deze geschiedenis en daar gaat het om in jouw leven.
In deze wereld. Een van de belangrijkste vragen die je stellen kunt: wie is Jezus?
Wie is Jezus voor jou?
Je zou ook kunnen vragen: wat maakt jou echt gelukkig in deze wereld?
Wat moet er gebeuren wil jij blij zijn en een soort van geluk voelen, van vrede?
Dat het leven klopt. Zo'n moment dat niet meer over zou moeten gaan.
Voor ons wordt dat vaak ingevuld met gezondheid, een fijne baan en fijne relaties.
En hoe herkenbaar is dat!
Je wilt graag heel veel mooie dingen en situaties ontvangen.
Dat het je voor de wind gaat. En als je gelooft in God dan wil je vaak graag dat Hij daar voor zorgt.
Het gaat je dan nog meer om zijn cadeaus dan om Hem Zelf.

Maar ... Jezelf veilig en geborgen weten bij Hem, dat is het mooiste, het grootste.
Daar word je het meest gelukkig van.
Dat is logisch want je bent door God geschapen dus Thuis bij Hem, bij Jezus en bij zijn Vader, moet het mooiste zijn.
Iets wat de jongste zoon een tijd kwijt is geweest en de oudste zoon nog niet heeft gekend.

En weet je wat nu zo geweldig is?
Dat die deur van Gods huis nooit op slot zit.
En dat je altijd weer terug mag komen. Dat daar altijd die open armen zullen zijn.
Hij dwingt je niet. Je mag zelf weten. Je moet zelf kiezen.
Maar wat zal het een feest worden als je zelf die weg weer gaat terug naar Huis.
Of als je dat voor het eerst van je leven gaat doen!
Dan was je verloren en werd je gevonden. Dan was je dood maar ben je weer levend.
Daar gaat het in het Lucas Evangelie heel vaak over.
Ook in het eerste gedeelte van hs.15: wat een feest als het verlorene gevonden wordt.
Want Gods huis moet vol worden, lezen we in lucas 14,23.
Feest als je als verloren zoon of dochter weer Thuis komt.

Blok 6. Dat willen Jeroen en Mark vandaag tegen ons vertellen.

Niet dat hij altijd zo'n braaf mens is.
Niet dat hij niets heeft met de derde helft.
Niet dat hij nooit mensen onderuit schopt met voetbal.
Ik heb zelfs wel eens gehoord....., ach, laat maar zitten.
Maar wel dat hij zich thuis voelt bij God.
Opgegroeid bij Roel en Erna en bij hen heeft hij geproefd, het leven met de Here God.
Het wandelen met God. Het geloven in Hem.
Dan kun je daar bij het opgroeien afstand van nemen en afhaken.
Weg van huis.
Je kunt ook zeggen: dat is zo gek nog niet. Leven bij Vader.
En Jeroen heeft dit gekozen en wil het duidelijk maken aan iedereen.
Dat is mooi aan Jeroen. Eerlijk, helder, strak: dit vind ik. En ik schaam mij er niet voor.
Jeroen zit vol toekomstplannen, ook samen met Jolijn.
Hard werken, voetballen, klussen in huis, voorbereiden voor het grote dat in 2020 gebeuren gaat.
Maar vandaag maakt hij duidelijk dat dit allemaal ondergeschikt is aan een leven met Hem!

Mark bekent ook kleur vandaag. Het proces van belijdenis doen heeft hij al een poosje achter de rug. Het geloof van zijn ouders heeft hij overgenomen.
Hij heeft hart voor jongeren. Dat zie je. Dat voel je. Mooi is dat. Zelf nog maar net door die fase heen maar ook makkelijk dat je daar nog zo dichtbij zit.
Je voelt je nog jong maar merkt dat de tieners toch echt al weer anders denken en doen dan jezelf.

Mark wil gaan optrekken met de jongeren als jeugdouderling.
Dan wordt hij spreekbuis namens de jongeren en namens de kerkenraad.
Met het verlangen dat gedoopte jongeren gaan ontdekken wie de Here God voor hen wil zijn. Met het verlangen dat al die jongeren ook zelf gaan geloven en de weg naar Huis weten te vinden.
Wat een mooie dag vandaag!

Feest in de hemel, feest op aarde.
Met open armen staat God klaar voor iedereen die het van Hem verwacht.
Voor iedereen die de weg naar Huis wil vinden of weer opnieuw wil vinden.
Ga je mee?