

Gk145; HC36; Joh.14:7-14; Ps.145:1,5; Opw.407; Ps.72:10; LvdK434:1,2,5

Gooi de reputatie van de HERE, je Verlosser, niet te grabbel!

1. **Intro.** Blij met je (achter)naam? Dat kan heel gevoelig liggen. Je naam: dat ben je zelf. Namen worden vaak beschermd. Probeer maar eens namaak-Nike schoenen te verkopen. Na gebod 1 ('Ik alleen') en gebod 2 ('Ik alleen en op de goede manier') komt gebod 3 ('gooi mijn Naam niet te grabbel'): God beschermt hiermee zijn eigen Naam.

Blok 2. **Gods Naam.** Dat is Hij Zelf, zijn reputatie. Toen God de 10 geboden gaf had Hij al heel wat van Zichzelf laten zien. Schepper van de wereld, tijdens de zondvloed mensen gered, onvruchtbare mensen kregen kinderen ('voor God is niets onmogelijk') en als hoogtepunt de bevrijding uit Egypte! De HERE maakte zich bekend aan Mozes als Degene die er verlossend bij is. Wat een Schepper, Herschepper en Verlosser is Hij!

3. **De Here Jezus.** Als de Here Jezus op aarde gaat optreden krijgt dit nog een extra dimensie. Joh.14: 'Vraag op basis van wat Ik doe op aarde maar aan je hemelse Vader wat je nodig hebt en Hij zal het geven in mijn Naam. Zodat... de grootheid van de Vader zichtbaar wordt'. Of zoals in Joh.17: 'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U mij opgedragen hebt'. Wat leefde de Here Jezus het derde gebod! Door te spreken en te genezen en uiteindelijk door te sterven en op te staan liet Hij zien wie zijn Vader was en wat Hij wilde. Namelijk verlossing en daarop reactie.

Blok 4. **U, jij, ik, gezin, gemeente.** Wat hebben wij nu te doen? Voorkomen dat er gezegd wordt 'en dat noemt zich nu christen'! Dus eerst verwonderd leven in deze wereld. Genieten van Gods schepping en er zorgvuldig mee om gaan. Je 'ecologische voetafdruk' heeft te maken met het derde gebod. Vervolgens is het van groot belang hoe jij reageert op Gods genadige aanbod van verlossing. Hoe leef je ermee dat Gods Naam bij de doop aan jouw leven verbonden werd? Is in dit verband je leven een gebed of een vloek? Als je niet wilt dat Hij zijn reputatie waar maakt in je leven ga je niet vrijuit! Gebod 3 is een van de meest ernstige van de 10, qua formulering. Niet om je vanwege de angst maar te laten geloven (dat werkt nooit), maar om je uit te nodigen God te eren en in Jezus' Naam verlossing te vragen (Joh.14). En bidt 'uw Naam worde geheiligd'.

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Wij denken soms dat we met niet vloeken het derde gebod houden. Neem de moeite om dit gebod weer wat beter te gaan proeven. Dat zal je goed doen en Hem ook!
2. ☺☺☺☺: voor de kinderen: heb jij . . n m . . ie naam? K . n jij . . mand die w . l eens gepl . . gd w . rdt met zijn/haar naam? God heet HERE. Dat is zijn N . . m. Die n . . m betekent dat Hij bij je is. Dat Hij r . dt. Een mooie naam! Fijne vakantie! G s!
3. 'Tegenwoordig beschouwen we een naam als iets toevallig: je had net zo goed anders kunnen heten. Dat er toch meer aan die naam van ons vastzit, merk je als er grapjes mee gemaakt worden: dan voelen we ons aangetast in wie we zijn. Gods Naam is al helemaal niet om grapjes over te maken. De Bijbel gebruikt voor de 'eer' van Gods Naam het woord kavood. Letterlijk gaat dat over het 'gewicht' dat Gods Naam in de schaal legt, wat Hij waard is, waar Hij voor staat. Zo heeft de HEER zijn Naam bekend gemaakt aan Mozes en via Mozes aan Israel (Ex.3,13-15; 6,2-8). Gods verbindt zijn persoonlijke reputatie aan dit volk om het te redden'
4. 'Er ligt in de HC een zware nadruk op die dreiging. Wat dat betreft is HC36 een van de ernstigste uit de hele HC. Hoe komt dat? Omdat er meer in geding is dan de vraag of je wel eens een lelijk woord zegt, als je op je duim slaat. Hier is in geding of je van Gods evangelie wilt leven, of niet. In dit gebod waarschuwt God voor een leven als een vloek. We kennen nu Gods reputatie. Hij is een Verlosser. De vraag is: wil je dat Hij die reputatie ook in jouw leven waar maakt, of niet?'
5. **Bijbelrooster:** zondag Johannes 17; maandag Ex.3 (7-15)+Ex.6:2-8; dinsdag Ps.135; woensdag Ps.145; donderdag Jak.3 (9-10); vrijdag Jozua 6; zaterdag: Gen.7+8. Liefhebbers: 1Tim.6:1; Lev.24; Gen.1+2; Gen.18 (4)

Gk145; HC36; Joh.14:7-14; Ps.145:1,5; Opw.407; Ps.72:10; LvdK434:1,2,5

Blok 1. Intro.

Je naam, dat is toch wel heel wat...

Blij met je naam? Toen je ging trouwen wilde je graag de naam van je man overnemen, of juist niet?

Gepest met je naam? Trots op je naam?

Is het een naam die vaak voorkomt binnen de familie?

Heb je, ooit in je leven, je naam veranderd? Waarom dan?

Ben je vernoemd? Heb je vernoemd?

Een familienaam die ergens voor staat? Een bijbelse naam?

Wat wilde je er mee zeggen? Is het belangrijk voor je?

Naam, je naam. Je koosnaampje door je partner, je bijnaam...

Als een vriend mij 'klappie' noemt klinkt het voor mij heel anders als dat een 12-jarige dat doet.

Als je naam klinkt komt daar een hele wereld in mee.

Je naam dat ben je zelf. Dat gaat over jou.

Daarom is het voor veel mensen belangrijk dat hun naam goed uitgesproken en goed geschreven wordt.

Je naam, kan gevoelig zijn want het gaat zo over jezelf....

Bedrijven beschermen ook hun naam. Denk erom dat je onze naam niet misbruikt voor nepspullen die niets met onze reputatie te maken heeft!

Hele rechtszittingen worden eraan gewijd: heel wat advocatengeld gaat erheen.

Je naam, je reputatie gaat je vaak al vooruit.

Als je naar de brugklas gaat wordt je door jongeren uit klas 2,3 en 4 al precies verteld hoe de docenten zijn. Hoe kwetsbaar en ook hoe verkeerd dat ook kan zijn!

Waarbij mensen soms nooit meer een tweede kans krijgen....

Je naam: belangrijk dus!

En dat geldt ook voor God!

Dat is voor Hem zo belangrijk dat Hij er een speciaal gebod aan wijdt.

Dat is voor Jezus zo belangrijk dat Hij er een speciale bede aan wijdt: uw Naam worde geheiligd.

En wij gaan er vanmiddag samen naar kijken.

Wat betekent het ook alweer? Wat heeft het met mij en met ons te maken?

Het derde gebod.

Na gebod 1 'Ik alleen' en gebod 2 'Ik alleen op de goede manier' nu gebod 3: 'gooi mijn Naam niet te grabbel!'.

Blok 2. Gods Naam. Dat is Hij Zelf.

Als je zijn Naam hoort hoor je hoe Hij is.

Bij zijn Naam hoort een reputatie. Vraag maar aan Rachab in Jericho.

Ze had van Hem gehoord en ze wist waartoe Hij in staat was.

De inwoners van de stad stonden te trillen van angst maar zij wilde graag bij Hem horen.

Daar was ze veilig, zij en haar familie.

Gods Naam.

Vlak voor Gods volk het beloofde land binnenging gaf Hij aan hen de 10 geboden.

Leef daar straks, in die hele nieuwe situatie, als bevrijd kind.

Word niet opnieuw slaaf.

Toen Hij dat deed had Hij al heel wat van zichzelf laten zien.

Eigenlijk al gewoon vanaf het begin....

Hij is de Schepper van een prachtige wereld met bijzondere dieren, planten en als kroon daarop mensen.

Na de schokkende opstand van de mensen zo'n indrukwekkende redding bij Noach en zijn gezin. Op doodlopende momenten zorgt deze God er altijd voor dat het toch weer verder kan. Dat het volk, dat Hij weer verder kan...

Waar een geboorte niet meer mogelijk lijkt zorgt Hij ervoor dat een vrouw een kind krijgt.

Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?

En dan dat andere bijzondere hoogtepunt in de geschiedenis.

De uittocht uit Egypte. God bevrijdt met sterke arm.

Een gebeurtenis waar steeds opnieuw op wordt teruggekomen in de Bijbel.

De God die zijn volk heeft bevrijd!

De God die het gekerm van zijn kinderen heeft gehoord!

De God die Mozes geroepen heeft om namens Hem recht te doen.

Om Farao te bewegen Gods volk te laten gaan.

Dat heeft God op zo'n bijzondere manier duidelijk gemaakt aan Mozes.

Bij de brandende struik. Ex.3, waar de HERE verscheen in een 'vuur dat uit een doornstruik opvlamde'.

Ga en leid mijn volk uit Egypte!

En Mozes: 'als ze vragen wie mij heeft gestuurd, wat moet ik dan zeggen?'

Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 'Ik zal er zijn' heeft mij naar u toe gestuurd'.

Lang voordat we via Sela verliefd werden op deze naam had God het allang gezegd.

Mijn Naam, mijn reputatie... is dat Ik er zal zijn!

Hij heette eerst God maar nu werd zijn Naam meer ingevuld: Ik ben de HERE.

Hij is er bij. Bij de schepping, bij de vernieuwde schepping als het ware na de zondvloed. Bij de verlossing uit Egypte om zijn kinderen als het ware weer een nieuwe wereld aan te bieden in Kanaän. En dan geeft God ook het derde gebod: Gij zult de Naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn Naam ijdel gebruikt!

Ik kom er nog op terug wat dit precies inhoudt maar eerst maken we nog de stap naar het N.T. Waar de Here Jezus ook steeds bezig is om Gods Naam groot te maken.

Blok 3. Als het erom gaat dat Gods Naam belangrijk is in deze wereld dan kun je erop rekenen dat de Here Jezus hier ook het nodige over zegt. Er voor doet!

Gods reputatie als Bevrijder, als Verlosser: ja, dat moet je ook bij de Here Jezus zijn.

En bijv. in Johannes 14 zegt Jezus dat God zijn werk doet door Hem heen. Straks kom ik nog een keer terug op Johannes 14.

In het indrukwekkende gebed uit Johannes 17 zegt de Here Jezus meerdere keren: 'Ik heb het werk gedaan dat U mij opgedragen hebt. Ik heb uw Naam groot gemaakt. Ik heb uw grootheid getoond. Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekend gemaakt'.

Let eens op hoe vaak in dit gebed uit Johannes 17 de Naam wordt genoemd!

Hoe heeft de Here Jezus die Naam van zijn Vader dan geleefd en voorgeleefd?

Kijk maar naar Hem, luister dan maar eens naar Hem.

Hij sprak, Hij genas, Hij had lief. Verlossend, reddend, liefdevol was Hij aanwezig.

En, als je Hem had gezien, had je de Vader gezien!

Begrijp je?

En zoals de uittocht uit Egypte een zeer grote rol speelde in het O.T. als het gaat om Gods bevrijdende liefde, zo speelt de dood en de opstanding van onze Heiland zo'n grote rol als het gaat om Gods bevrijdende liefde te zien in het N.T.

Het is als het ware nog weer een enorme verrijking en verdieping daarvan.

Je kijkt de Here God nog dieper in zijn hart.

In de strijd tegen de zonde en het onrecht laat Hij zien hoe Hij er(bij) zal zijn!

Kijk, zegt Jezus, zo is mijn Vader. Dat is wat Hij graag wil.

Wat vind je daarvan? Hoe reageer je daar op?

Tijd om daar met elkaar nog wat meer bij stil te staan.

Nadat we hebben verkend wat die Naam van God betekent, hoe zijn reputatie is, gaan we naar onszelf kijken. Wat heb ik dan met zijn naam en zijn reputatie?

Wat betekent het dan als God vandaag ook aan ons zijn derde gebod geeft?

Blok 4. Probeer even voor jezelf vast te stellen hoe vaak je bij jezelf denkt: hé, dit heeft waarschijnlijk met het derde gebod te maken.

Ik vermoed dat dit gebeuren kan als je zelf vloekt of als je anderen hoort vloeken.

De catechismus zet daar ook wel stevig op in en dat is wat mogelijk vooral is blijven hangen. Wat mij betreft ligt daar niet de hoofdzaak en sta ik daar ook nauwelijks bij stil.

Ik zou, wat dit betreft, willen zeggen dat je vooral zelf niet moet vloeken.

Ook niet meedoen met de hype 'o my God'. Probeer bij het schelden niet te vloeken en bedenk creatief andere woorden als je jezelf zeer doet of heel erg schrikt.

Als andere mensen vloeken. Laat het je blijven raken maar voel je niet verplicht om altijd en overal daar wat van te zeggen.

En als je het doet doe het dan liefdevol en zeg niet alleen dat ze dat niet moeten doen.

Doe er niet aan mee en laat in je eigen leven zien hoe dierbaar je hemelse Vader voor je is en dat je zijn Naam eerbiedig en vol liefde gebruikt.

Dat over vloeken. Nu naar de andere aspecten van dit gebod.

Waarbij ik vooral deze woorden uit de HC naar voren wil halen: 'dat Hij in al onze woorden en daden geprezen wordt'.

Laten we eenvoudig beginnen.... Gewoon een ander mens helpen is je houden aan het derde gebod want zo past jouw leven bij God.

Laten we nog iets 'gewoons' noemen.

Er stond in de krant: kerkleden doen meer vrijwilligerswerk dan niet-kerkleden.

Dat is niet iets om trots op te zijn maar dat is je houden aan het derde gebod!

En de keerzijde is natuurlijk dat het belangrijk is om te voorkomen dat mensen in je omgeving gaan zeggen 'en dat noemt zich nu christen'. 'Dat zit zondags in de kerk en moet je maandag zien'.

Probeer daar nog eens wat concreter over na te denken.

Gedrag, woorden die niet passen bij je reputatie als kind van God.

In hoe je omgaat met geld, met je collega's, met jezelf.

De christelijke ondernemer die liegt om zijn spullen aan de man te brengen zondigt t.o. het derde gebod.

Het gaat om al die situaties waarin je als kind van God dingen doet die niet matchen met hoe God deze wereld graag wil zien. Kortom: als je zondigt....

Sexueel misbruik in pastorale relaties, schandalen in de kerk is niet alleen misbruik maken van mensen maar ook zonde tegen het derde gebod!

Het gaat erom dat je Gods bedoeling met de schepping omarmt in woord en daad.

Dat je vol verwondering bent over zijn schepping en over zijn verlossing. Hem erom prijst!

Dat je niet alleen kunt genieten in de bergen of aan het strand maar tegelijkertijd ook zorgvuldig omgaat met Gods creatieve scheppingswerk en het onderhouden daarvan.

Het derde gebod houden heeft dus ook te maken met je omgang met de schepping. Dat had je mogelijk nog niet gedacht toen we – voorafgaand aan de preek – even stilstonden bij het derde gebod en wat je daar wel/niet mee hebt....
Je ecologische voetafdruk zegt iets over je omgang met God en zijn derde richtlijn-voor-het-leven.

De Naam van de HERE en zijn reputatie niet losmaken van het gewone leven.
Gods grootheid zie je heel goed in de schepping en vervolgens ook in hoe God het leven van zijn kinderen weer herstellen wil.
Dan kun je denken aan die twee dingen: aan de schepping maar ook aan de verlossing.
Hoe reageer je erop dat God je Redder, je Verlosser wil zijn?
Hoe reageer je erop dat je hemelse Vader dat al bij je doop tegen je heeft gezegd?

En de Here Jezus ook en de heilige Geest ook!

Leef je in verbondenheid met de Here God of leef je los van Hem?
Daar gaat het om in het derde gebod.
'Mijn liefde, mijn redding, mijn verlossing: dat is toch geen 'lucht en leegte' voor je?
Pas maar op', waarschuwt God.
Want Ik zal niet onschuldig houden wie zich aan mijn Naam en mijn reputatie niets gelegen laat liggen.
In HC36 komen ernstige waarschuwingen om de hoek kijken.
Het derde gebod, misschien niet het meest bekend.
Misschien ben je er niet zo heel erg mee bezig maar wat een zware formulering kom je hier tegen.
Niet onschuldig als je langs Mij heen leeft.
Schuldig omdat je geen rekening houdt met Hem en daarmee zijn reputatie tekort doet.
Waarom zulke grote woorden?
Om je bang te maken? Ga nu maar geloven want anders?
Nee, dat niet. Dat zou ook niet helpen. Zeker niet op de langere termijn.
Geloven uit angst heeft niet zo'n lange houdbaarheidsdatum.
Het levert in elk geval niet op wat je zelf graag zou willen.
Een goed leven onder een open hemel in afhankelijkheid van en dankbaarheid naar God toe.

Nee, niet geloven uit angst maar geloven uit liefde.
Gods reputatie serieus nemen en bij Hem aankloppen met wat je bezighoudt.
Bij Hem aankloppen met je vraag om redding en vergeving.
Dat het hier om gaat kun je ook ontdekken bij de woorden van de Here Jezus in Johannes 14.
Vraag maar in mijn Naam, zegt de Here Jezus, dan zal Ik het doen.
Dat lijkt zo onbeschermd.... Roept u maar...
Maar in het verband ontdek je dat Jezus op weg is naar de hemel om uit te delen wat Hij op aarde heeft verdiend. Om de Naam van zijn Vader groot te maken.
Om dat liefdevolle verlossingswerk van zijn Vader te onderstrepen met dikke, rode.... letters.
Hij zegt het in vs.10: de Vader die in Mij blijft doet zijn werk door Mij.
Vraag maar: Here, verlos mij van de boze en van mijn eigen kwaad.
Zie mij verlossend aan in Christus, alstUblieft!
Dat is je houden aan het derde gebod, voor je eigen bestwil.
Stoppen met dat wat Gods reputatie te grabbel gooit.
Stoppen om een leven te leiden dat helemaal los van je hemelse Vader staat.

Ja, dat kan best lastig en moeilijk zijn.
Leven zoals je bedoeld bent kan veel energie kosten.
Want er loert een vijand, een kapotmaker.
Die je uitnodigt om met 'lucht en leegte' bezig te zijn.
Het kost veel energie om je los te maken van die zuigende kracht die graag wil dat je achter nepgoden aan gaat lopen.

Daarom is het zo mooi dat na de 10 geboden in de Catechismus het Onze Vader besproken wordt. Na de 10-voor-het-leven over bidden.
Moeilijk? Bidt er voor. Pittig? Vraag erom.
De Here Jezus vindt die Naam, de reputatie van zijn Vader zo belangrijk dat Hij het daar vaak over heeft op aarde. Over wie zijn Vader is en wat Hij belangrijk vindt.
Zo belangrijk dat na de aanspraak 'Onze Vader' Hij het ons direct in de mond wil leggen.
Uw Naam worde geheiligd.... Dat is hetzelfde als wat in het derde gebod wordt bedoeld.
Geef dat die bijzondere Naam van U, uw reputatie ook hoog gehouden mag worden.
Hoe je dat kunt doen legt de Catechismus uit bij die bede van het onze Vader.

Daar gaat het om! Doe je mee? Deze wereld mooier maken?
God de eer geven? Een leven leven dat past bij Hem?
Dat is goed voor iedereen. Voor God Zelf, voor jezelf en je omgeving! Amen.