

Opw.640; Opw.623; 'Hij leeft'; Opw.672; Fil.3:4-11 (vs.10); Gk.158; Opw.461; Ps.25:4,6; Opw.705; LB.473:1,3,5,7

Ik wil leven met de opgestane Heer!

1. Sommige mensen hebben het geluk dat ze een grote passie hebben. Vaak is dat hun hobby en regelmatig hun beroep. Heerlijk als je verlangen op die manier vervuld wordt. Dat maakt het leven vaak boeiend, overzichtelijk, duidelijk en soms kwetsbaar.
2. Paulus was altijd al vol van God. Hij was niet op zoek naar een nog betere, passende passie maar het geloof in de Here Jezus overkwam hem. Jezus werd hem te machtig (Hand.9). Dit werd zó zijn passie dat hij al het andere 'vuilnis/afval' noemt, ook zijn mooie, vroegere leven. Alleen het kennen van Jezus Christus telt nog. Het christelijk geloof is geen sausje om je leven nog mooier te maken maar totaal iets anders.
3. In Handelingen 9 ontdekte Paulus al dat Jezus nog steeds leeft en nu, in de gevangenis, wil hij Christus en de kracht (dynamiet) van zijn opstanding leren kennen en ervaren. Dat is een existentiële kennis. Kennis doordat je deel krijgt aan de opgestane Heer. De kracht is hier niet bedoeld als de kracht die er was bij de opstanding maar de kracht die Christus door zijn Geest in Paulus en in al Gods kinderen werkt. Paulus wil geloven en ervaren dat hij door de Geest als het ware aan de Here Jezus vast zit, zoals we dat ook in Rom.6 kunnen vinden. Dat betekent tegelijkertijd dat we ook deel krijgen aan het lijden van Christus. Dat kan vervolging of de gevangenis zijn maar ook de gebrokenheid in deze geschonden wereld. Jezus is daar altijd duidelijk over geweest.
4. Bij Gods verlangen hoort dat Hij ons wil kennen, bij ons wil zijn en wonen. Hij is daar in de geschiedenis gepassioneerd mee bezig. Wat God betreft komt dit goed! Je ziet het in Handelingen gebeuren. Hoe houd je dit vast, zoveel eeuwen na het begin? In elk geval geloven en je voor de geest blijven halen dat Jezus Christus het belangrijkste is. Alles hangt er van af. De rest is bijzaak. Zoals je in een zinkend schip uiteindelijk zelfs het goud overboord gooit om te overleven. Zoals de koopman alles verkoopt voor die ene bijzondere parel. Verbonden met Hem leef je, wordt het leven goed en overleef je zelfs de dood en het lijden. Zo'n dagelijkse 'to do list' wordt op deze manier een dagelijkse 'to get list'. Laat dat in toenemende mate ons geluk, onze passie gaan worden!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Ideetje, een dagelijkse 'to do and to get list' voor je leven met de Levende?
2. 😊😊😊😊 voor de kinderen: men . . . r P . ul . s z . t in de gev . ng . n . s en is t . ch blij. H . . k . n d . t? Hij is h . . l blij o . d . t de Here Jezus nu leeft en helpt! G s!
3. 'Juist in Palestina heeft het zin om het niet meer gebruikte Joodse paspoort nog eens te tonen om te laten zien dat hij niet uit armoede of verlegenheid is gekomen tot het geloof in de Here Jezus Christus'
4. 'Om bij Christus uit te komen en Hem te dienen, moest Paulus meer waarde gaan hechten aan de Messias dan aan zijn eigen voortreffelijkheid. Het is niet zo dat Paulus achteraf tot de conclusie kwam dat de gerechtigheid naar de wet een slechte zaak is. Integendeel: nog steeds zou hij er op kunnen roemen en hij schaamt zich daar niet voor. Gemeten echter naar het belang van Christus valt het onberispelijk zijn naar de wet helemaal weg. Doordat de zon gaat schijnen, verliest de maan terrein'
5. **Bijbelrooster:** zondag Rom.10 (3.5.9-11): óf de wet (wat niet lukt) óf geloof in Christus; maandag Rom.6 (vgl.4-5 met Fil.3:10); dinsdag Hand.9 (15-16); woensdag 1Pt.4 (1.14-16); donderdag Joh.15:18-25 + Mat.5:11-12 + Hand.14:22, vgl.Fil.3:10b; vrijdag Efeze 1 (19); zaterdag Mat.13:44-46 (vgl. met Fil.3:8). Liefhebbers: de 'roem-catalogus' van Paulus: Fil.3:4-6 en Hand.22:1-5 en Hand.26:4-5; rest Filippenzenbrief. Over 'vreugde in het lijden': Hand.16:19-34 (25).

Opw.640; Opw.623; 'Hij leeft'; Opw.672; Fil.3,4-11 (10!); Gk158; Opw.461; Ps.25:4,6; Opw.705; LB473:1,3,5,7

Blok 1. Wat is het toch heerlijk als je een hobby hebt! Iets waarin je jezelf helemaal kunt laten gaan. Iets waar je naar uit kunt kijken: morgen weer.

Gamen, boeken lezen, volleybal, Geo-caching, fotograveren, schilderen.....

Een puzzel van 3000 stukjes op tafel. Veel blauwe lucht: je straalt helemaal!

Ja, ze bestaan hoor, zulke mensen...

Makkelijk als je een echte hobby hebt!

Het kan het je makkelijk maken om een vakantiebestemming te zoeken omdat je zo graag wandelt, omdat je zo graag bij het water bent, omdat je zo graag de bergen ziet.

Als je een fanatieke hobby hebt dan weet je ook meestal wel iets te bedenken voor je verlanglijstje als je jarig wordt.

Geld voor die reis, nieuwe sportschoenen, een andere telefoon, een nieuw game, een nieuw boek, nieuwe wandelschoenen, een andere caravan....

En als je niet echt een hobby, een passie hebt, dan weet je ook heel goed hoe onbevredigend dat kan zijn. Onrustig. Je weet vaak niet precies wat je wilt, waar je heen wilt en waar je blij van wordt.

En hoe je jaloers kunt kijken naar mensen die zo'n heerlijke passie hebben.

Die zo kunnen opgaan in hun hobby.

Voor sommige mensen is ook hun werk hun hobby.

Die boffen helemaal. Naar hun zin op hun werk en thuis nog weer een mooie hobby....

Makkelijk, duidelijk zo'n passie/zo'n hobby, en soms ook kwetsbaar.

Als je te fanatiek bezig bent met je hobby zie je soms de dingen niet meer in de juiste proporties.

Er gaat teveel tijd en geld naar je hobby. Je raakt er helemaal van in de ban.

Het kan relaties onder druk zetten. Het kan je in de schulden brengen.

Je wilt zo snel mogelijk in je eentje naar huis want dan... En je liegt dat je geen tijd hebt om zus of zo want je moet hier en daar...

Helemaal kwetsbaar als je hobby ervoor zorgt dat je 'losgezongen raakt' van je omgeving. De mensen om je heen. God...

Blok 2. Hoe zit dat eigenlijk bij Paulus?

Een van de bekendste personen uit de Bijbel.

Iemand met een enorme passie voor God.

Ik weet niet zeker of hij ook hobbys had.

Misschien (zie Handelingen 18) heeft hij zeer enthousiast met Aquila en Priscilla over hun gezamenlijke vak 'tentenmaker'. Welk materiaal gebruik jij het liefst? Maar hoe doe je dat dan als...?

Hij was tentenmaker van beroep maar zijn grote passie is altijd geweest om te leven met zijn God. Van jongs af aan. Regelmatig kun je hem daarover horen in het N.T.

Meestal om aan Joden uit te leggen dat hij vroeger een voorbeeldige Jood was geweest.

Daarin lag zijn passie. Bezig zijn met God. Bezig zijn met de boekrollen.

Van jongsaf aan. Geen wilde puber geweest die tegen alles aanschopte, voorzover wij dat kunnen ontdekken.

Hij heeft aan de voeten gezeten van de grote Gamaliël.

Een topopleiding gehad en een bekende Farizeeër geworden.

Zijn overtuiging mocht wat kosten: heel veel tijd, liefde en energie.

Toen die gevaarlijke nieuwe sekte opkwam, de sekte van de weg, zette hij alles op alles om die te laten verdwijnen.

Die Jezus-volgers. Een groot gevaar voor als je gelooft dat er maar één God is.
Dus niet typisch iemand die nou eens op zoek was naar wat anders.
Ook niet iemand die met zijn ziel onder de arm rondliep: geen hobby, geen passie.
Waar zal ik eens heengaan op vakantie.
Nee, hij ging naar Damascus om christenen te doden.....
En toen werd Christus hem te machtig.

Volledig tegen al zijn verlangens en idealen in.
Het was geen verlegenheidskeus van Paulus om christen te worden.
Uit verveling of omdat zijn huidige geloofsovertuiging hem niet gebracht had wat hij ervan verwacht had. Nee, hij ging totaal om. Alles kwam op zijn kop te staan.
En hij heeft vrij snel doorgekregen dat dit geloof van de mensen-van-de-weg niet een soort aanvulling was op zijn vorige geloof maar iets totaal anders.
Geen sausje om je manier van in het leven staan nog wat mooier te maken.
Jezus werd hem te machtig en hij heeft ervaren dat dit iets unieks is.
Want Jezus is uniek en helemaal God.

En hier in Filippenzen 3 zet Paulus dat heel scherp neer.
Zijn hele bestaan tot dan toe, met al zijn overtuigingen, zijn passie, zijn geloof, zijn drukte. Het is een afvalprodukt. Je hebt er niets aan.
Gooi maar in de kliko... en haal het er vooral nooit meer uit....

Dat zijn grote woorden. Radicaal. Hoe komt dat dan?
Het gaat Paulus vanaf nu vooral om Jezus Christus, de Zoon van de Vader.
Die is alles voor hem geworden. De rest kan hem gestolen worden.
Hoe radicaal. Hoe gepassioneerd. Ook kwetsbaar misschien?
Je krijgt misschien oogkleppen op en ziet de verbanden niet meer?
Laten we er nog eens wat scherper en beter naar gaan kijken.

Blok 3. Wat Paulus in Handelingen 9 ontdekt is dat hij dacht sekteleiden te vervolgen maar dat Jezus zich met hen identificeert: 'waarom vervolg je Mij?'.
En wat Paulus hier ook ontdekt is dat die Jezus uit Nazareth weer levend is geworden.
Jezus leeft! Jezus spreekt! Jezus houdt van de mensen-van-de-weg!
Jezus zorgt en heeft lief. Jezus is de Bevrijder van ons grote probleem.
Onze mislukkingen, ons falen, onze zonde.
Hoe bevrijdend, hoe intens. Laat het zelf ook weer even binnenkomen....
Dat beseft Paulus heel intens. Ook hier in de gevangenis.
Belangrijk om toch weer even te zien, te horen en te zeggen.
Tot in al zijn vezels ervan doordrongen dat het geloof in Jezus Christus het mooiste is dat er bestaat maar dat het er in je leven toch heftig en moeilijk aan toe kan gaan.
En ook daarover kun je Paulus regelmatig horen. Over wat hij heeft meegemaakt.
Over een aantal keren dat hij in de gevangenis terecht is gekomen.
En waar vandaan ook deze brief is geschreven.
En wat is zijn verlangen in de gevangenis?
Ik vermoed een goede behandeling. Dat hij niet hoeft te slapen op de koude, harde vloer. Dat het eten een beetje te pruimen is. Dat er bewakers zijn die je behandelen als een echt mens.
Maar ik hoor hem weer en vooral over de Here Jezus.
Ik wil Hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren!
Het woord kracht hier, daar zit het woord dynamiet in.

Met die opstanding van onze Heer, na Pasen, is er een enorm sterke kracht meegekomen. En die wil Paulus kennen en ervaren.
Hij wil zich er helemaal door laten meenemen. Existentieel.
Niet dat hij het een beetje begrijpt maar dat hij er helemaal door in beslag wordt genomen. Kracht. Dynamiet. Wat is er een kracht aan te pas gekomen om Jezus weer uit de dood op te wekken!
Maar hier gaat het specifiek om de kracht van daarna.
En dan moet je bedenken dat deze Jezus uit Handelingen 9 en de Jezus over wie Paulus het heeft hier in Filippenzen 3, de levende Jezus in de hemel is.
Die vandaar uit met grote, goddelijke, dynamiet-kracht werkt in deze wereld.
En wie zou dan niet denken aan het feit dat Hij na zijn hemelvaart de heilige Geest naar de aarde heeft gestuurd?
En die Geest zorgt ervoor dat je met goddelijke kracht in contact komt met Jezus.
Je kunt ook zeggen: dat je gaat geloven in de Levende.
Dat je als het ware aan de Here Jezus komt vast te zitten.
En daar komt zo'n kracht aan te pas dat dit heel bijzonder wordt. DYNAMIET!
Je bent zo dichtbij Jezus dat je 'in Hem' bent.
Op een mooie manier schrijft Paulus daar in Romeinen 6 ook over.

Met Christus ondergedompeld in zijn dood en met Hem opgestaan om op een nieuwe manier te gaan leven. Door dik en dun verbonden zijn met de Here Jezus.
Ervaren dat de Geest mooie dingen wil uitwerken in je leven.
Daarvan genieten, daarvan je passie maken.
Maar tegelijkertijd zit er ook een andere kant aan.
Want als je zo intens verbonden bent met de Here Jezus, dan zul je ook nog dingen gaan ervaren die de Here Jezus Zelf ook heel intens ervaren heeft tijdens zijn leven op aarde.
Dat gaat dan over de heftige dingen. Over het lijden.
En daar loopt Paulus ook niet voor weg. Sterker nog: daar zit hij middenin.
Hij wil in alles verbonden zijn met zijn Heer.
Dus wil hij graag de kracht van zijn opstanding, het leven door de Geest ervaren maar ook deelhebben aan het lijden.
In de gevangenis zeggen dat je delen wilt in het lijden van de Heer.
Zoek je dat dan op? Vind je het fijn om te lijden?
Niet per se. Niet als doel op zich.
Maar wel als het erbij hoort omdat je bij Jezus wilt horen.
Dus als je zegt dat je wilt leven met de opgestane Heer dan kan het ook zijn dat je daarmee kiest voor een leven dat niet alleen maar aangenaam is. Wat wel aangenaam is en blijft is dat je dit alles meemaakt in verbondenheid met de Here Jezus.
Paulus is vanaf het allereerste moment hiervoor al gewaarschuwd.
Al bij zijn bekering in Handelingen 9. God zegt: ga naar Paulus want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.
Dat kwam bij Paulus dus ook heel erg mee met het werk dat hij ging doen.
In een christen-vijandige wereld, in een wereld waarin het joodse volk zich heel erg ergerde aan de opkomst van het christendom, ging Paulus er helemaal voor om het verhaal van de Gekruisigde-maar-weer-Opgestane-en-Levende Heer door te geven.
Dat levert lijden op!
En dat kan zelfs lijden tot de dood.
Paulus weet het. Hoor maar: En als het moet aan Hem gelijk worden in de dood.
Als je het zo eens proeft, vs.10, dan is dat enorm intens.
Aan Jezus Christus vast. Helemaal vast.
In de kracht van de opstanding, in het lijden, in het sterven.
Het lijkt bijna op stalking, zo intens, maar tegelijkertijd zoveel anders!

Want Paulus wil het zelf heel graag en de Here Jezus wil het zelf ook heel graag.

Er zijn vandaag heel veel mensen die lijden om Christus' wil.

16 juni in de middagdienst kunnen we er zelfs eentje horen vertellen wat ze allemaal heeft meegemaakt!

Die het begrijpen dat Jezus heeft gewaarschuwd om het lijden dat mee kan komen met het geloven in Hem.

Bijv. in de Bergrede: gelukkig ben je als ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

En in Johannes 15 'wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte'.

De wereld haat jullie. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen'.

Daarvan is natuurlijk christenvervolging een van de duidelijkste gevolgen.

Maar het kan ook subtieler.

Dat je jezelf niet serieus genomen voelt omdat jij gelooft in een God die leeft.

Omdat jij gelooft in een God die deze wereld geschapen heeft.

Soms wordt er naar je gekeken met zo'n blik.

Het kan ook zijn dat je een mooie kans laat lopen omdat je liever bij God wilt horen dan die baan waarvoor je 80 uur per week moet werken.

Het kan ook zijn dat je kiest voor trouw-zijn omdat je je jawoord hebt gegeven terwijl je dat toch helemaal niet makkelijk vindt.

Je lijdt eronder maar kiest ervoor. Kiest er nog voor... Het hoort erbij.

Hoe zal dat aflopen? Bij Paulus weten we het.

Onafgebroken bleef dit zijn verlangen, zijn passie.

Is dat kwetsbaar, zo'n gepassioneerde fanatiekeling die vol van Jezus is?

Leverde het een Paulus op die geen gevoel meer had voor de werkelijkheid?

Dat kan toch niet? Als je jezelf verbindt met de Schepper van deze wereld en met Jezus Christus, zijn Zoon?

Dan ben je juist eindelijk met het echte, goede leven binnen.

Met een enorm brede blik. Zo breed als de wereld met oog voor detail.

Iemand die zich in Jezus' naam ontfermt. Kijk maar naar Paulus.

Als ik maar met de levende Here Jezus door de Geest verbonden mag blijven. Dan is de rest bijzaak. Dag en nacht, regelmatig onder tranen, gaf hij zich hiervoor.

Gepassioneerd. Gedreven, gemotiveerd. Als ik Hem maar mag kennen en doorgeven....

Dat is wel uitzonderlijk, hoe dat gegaan is met Paulus.

Liefdevol, bewogen, oog voor anderen: dag en nacht in touw voor anderen en voor de verspreiding van het Evangelie.

Maar tegelijkertijd tekent het een patroon hoe het gaan kan in een mensenleven.

En reikt het ons een mooi voorbeeld aan.

En het zegt ook heel wat over Gods verlangen, over zijn passie.

Blok 4. Het is Gods diepe verlangen om bij mensen te zijn.

Hij heeft ons geschapen om met ons om te gaan. Om ons lief te hebben.

Om te horen hoe blij we met Hem zijn.

Wat is de Here God daar al sinds de schepping druk mee.

Om ons te scheppen, om ons terug te roepen, om ons de weg te wijzen.

Om de levende Jezus naar de aarde te sturen. Die daar gaat sterven en weer opstaan om ervoor te zorgen dat Gods diepe verlangen door kan gaan.

God wil bij ons zijn. Met ons zijn. Wat God betreft gaat dit nooit meer mis.

Bij elke doop kun je het horen door de woorden die gesproken worden.

Door het water dat vloeit. Aan de ene kant schoongewassen. Aan de andere kant ondergedompeld met Christus in de dood om vervolgens met Hem weer op te staan. Om nieuw te leven, in diepe verbondenheid met de levende Heer. Wat Hem betreft komt het goed.

Nu wij nog.... En dat is na zoveel eeuwen christendom niet altijd makkelijk. Bij bosjes haken ze af en elders haken ze bij bosjes weer aan. Een heel beweeglijk proces. Mensen die niets liever willen dan verbonden te zijn met Hem en mensen die ernaar verlangen om daar mee te stoppen. Wat moeten we doen? We zijn niet allemaal zoals Paulus is geweest. Het vraagt wel om een bewuste keus. Bij discipelschap en navolging hoort ook discipline. Een keus. Om geregeld erbij stil te staan, persoonlijk en/of met elkaar, dat de onzichtbare God een levende God is. Om jezelf en elkaar wijs te maken dat het echte leven het leven is met de levende Heer, en dat al het andere van jou uiteindelijk wel in de kliko mag. Als het je leven met de Heer in de weg zit. Je mag genieten, je mag hobby's hebben, je mag vol zijn van iets. Als het maar niet bijt met je leven als kind van God. Je kunt het checken bij jezelf. Als je passie leugens, scheefgroei, ruzie, geheimen meebrengt... Pas dan maar op! Stel je voor: een schip in de storm dat steeds meer water maakt.

Het zinkt bijna. Je denkt er samen over na wat je wel kunt missen en wat overboord kan. Eerst maar de dingen die je toch niet zo hard nodig had. De reserve-dingen. Dan maar de andere dingen maar nog geen eten en drinken. Want dan weet je zeker dat je sterven gaat. Uiteindelijk worden er zelfs kostbare goudstaven overboord gegooid. Alles kan en moet overboord, als je maar gered wordt. Zo is het ook met ons geloof. Alles in de kliko als het onze redding in de weg zit.

Geloven in de levende Heer en leven met Hem omdat je alles waard is. Zoals de koopman alles verkoopt voor die ene bijzondere parel.

Alles op alles zetten, focussen. Dan wordt het leven goed, zelfs door het lijden heen. Zelfs door de dood heen. Want je blijft als het ware aan Hem vastzitten. Elke dag zo in het leven staan: dit heb ik te doen. Je 'to do list'. En je zult ontdekken hoeveel je krijgt elke dag. Je zult de kracht van zijn opstanding ervaren. Het echte leven, het ware geluk is er voor jou. Je 'to do list' wordt een 'to get list'.

Je kunt je geluk niet op. Je lijkt een beetje op Paulus. En je gaat al een klein beetje op de Here Jezus lijken. Maar je bent vooral jezelf. Kind van God, vol verlangen naar Hem. Met vallen en opstaan. Door Hem zelf in je hart gewerkt, door zijn Geest, omdat jij ernaar zocht. Een mooie passie. Ja, ik wil leven met de opgestane Heer. Gooi wat me daarvoor in de weg zit maar in de kliko, laten we bidden....