

**Ps.105:1,5; Ps.118:5,10; Exodus 3:1-17a (7-8a); 'Ik zal er zijn';
Ps.134:3; Gk161; Gk255**

De HERE heeft je heus wel gezien en gehoord!

1. Soms kan het lastig zijn dat we God niet kunnen zien en niet kunnen horen. Zeker als er moeilijke dingen in ons leven gebeuren en we ons afvragen waarom God voor ons gevoel niets doet. Zou Hij het allemaal wel door hebben? Zou het Hem wat doen?
2. Zo te denken is van alle tijden. Soms merk je iets van Hem, soms niet. Na de 'rampzalige geschiedenis' van Jozef zegt hij tegen zijn broers in Genesis 50: 'Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft'. Maar met een nieuwe Faro, die het volk niet meer gekend heeft wordt het leven in Egypte hels! Waar is God? Er volgt vier eeuwen slavernij. Op een dag wordt er een jongetje geboren: Mozes. Als hij in de kracht van zijn leven (40 jaar) denkt het probleem van zijn en Gods volk op te lossen mislukt dat en vlucht hij. Op eigen kracht Gods plannen realiseren werkt niet...
3. Dan, op Zijn tijd, laat de HERE Zich zien en van Zich horen. Het gaat nog wel even duren maar de verlossing komt! Wie Hij is merkt Mozes doordat hij zijn schoenen moet uit doen, God met vuur komt maar de doornstruik niet verbrandt. God is de God van levende mensen (Abraham, Izak en Jakob) maar zij hebben Hem niet gekend met zijn nieuwe Naam: HERE. Ik zal er verlossend bij zijn ('de Wezer'), betekent dat. Hij is afgedaald (in welke religie doet een God zoiets?) en heeft gezien hoe ellendig zijn volk eraan toe is. Hij heeft hun jammerklachten gehoord. Hij gaat ingrijpen.
4. Wij kennen God met nog weer een 'nieuwere Naam': de Vader van onze Here Jezus Christus. De Here Jezus was in het O.T. de Engel van de HEER (Ex.3:3; Gen.22:11-12). Deze Zoon van God is ook afgedaald naar de aarde (in welke religie doet God zoiets?) want de HERE heeft de ellende van zijn kinderen gehoord en gezien.
5. Onze hemelse Vader is vaak niet te zien en niet te begrijpen. Je moet het hebben van horen zeggen. Van wat Hij verteld heeft over Zichzelf en zijn verbond. De berg Horeb was de heilige grond (Ex.3:5) waar God uit de hemel neerdaalde om hen op te zoeken met zijn heil en hen zijn verbondswet te geven. Redding voor zondige mensen, uit genade! Het gaat de HERE om heel de wereld en alle volken. Om Maaïke, Liam Ryan, ons en ieder die zich aan Hem toevertrouwt!

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster

1. Wat een bijzondere en mooie dag vandaag! De liefde en trouw van de HERE wordt zo zichtbaar en hoorbaar. Op wonderlijke manier heeft Hij altijd gezorgd voor Maaïke, ook toen zij dat niet altijd zag. Dat blijft Hij doen. Hij zal er zijn, ook voor Liam Ryan en ons!
2. 😊😊😊😊 Voor de kinderen: 'ga je zo f . l . c . t . r . n? M . . t je d . . n! G . d w . l zorgen v . . r de m . . der en d . t kl . . ne jongetje. O . k v . . r j . u! G s!
3. 'Achter de wolken schijnt Gods liefde'
4. 'Heilige grond is daar waar God uit de hemel neerdaalt en mensen opzoekt met zijn heil. Hen bevrijdt door bij hen te zijn. Wanneer is dat duidelijker gebeurd dan toen Christus op aarde kwam? Toen heeft de Here Zich vaste voet gekozen op deze aarde. Hij heeft als mens onder ons gewoond. Hij heeft ons door zijn kruis vaste grond onder de voeten gegeven. Nu heel de aarde en alle volken. Zijn Evangelie is vanaf toen de wereld doorgegaan. Bij de doop sprak Hij u net zo persoonlijk aan als Mozes'
5. **Bijbelrooster:** zondag Exodus 1; maandag Exodus 2; dinsdag Exodus 3:17b-22; woensdag Exodus 4; donderdag Exodus 5; vrijdag Exodus 6 (2-5!); zaterdag Lucas 2 (neergedaald: vs.7). Liefhebbers: Hand.7 (9-36); rest van Exodus en Genesis 22 (11-12); Genesis 50

Ds. G.J. Klapwijk, Zwolle-Berkum, 28 juli '19

**Ps.105:1,5; Ps.118:5,10; Exodus 3:1-17a (7-8a); 'Ik zal er zijn';
Ps.134:3; Gk161; Gk255**

De HERE heeft je heus wel gezien en gehoord!

Blok 1. Er kunnen dingen in je leven gebeuren waar je niets van begrijpt.
Dat vinden we meestal niet zo erg als het iets moois is.
Onverwachts werd je team toch nog kampioen dit jaar.
Terwijl je had gedacht dat je zou zakken voor je examen en op z'n gunstigst een her slaagde je in één keer. Je was eigenlijk al opgegeven door de artsen maar je bent er nog steeds en je voelt je goed. De droombaan die voor jouw gevoel buiten je bereik leek viel je in de schoot: hoe bestaat het?
En dan hier jouw eigen voorbeeld van iets waar je zo positief door verrast werd.
Je begrijpt het niet maar je bent er blij mee en je dankt God.

Andersom kan het ook gebeuren.
Er gebeuren dingen in je leven waar je niets van begrijpt.
Het zit tegen. Je bent al tijdenlang aan het tobben en het wordt maar niet beter.
Al je pogingen om er iets beters van te maken lijken te mislukken.
En op grotere schaal: de vluchtelingenstroom lijkt er niet kleiner op te worden.
Voor je gevoel is er niet zoveel om God voor te danken.
Sterker nog: af en toe bekruipt je het gevoel dat Hij afwezig is.
Je kunt Hem niet zien, je kunt Hem niet horen en jij moet maar leren leven met teleurstellingen.
Voor je het weet vraag je jezelf opeens af: zou Hij het wel zien?
Zou Hij het wel weten? Zou het Hem wel wat doen? Waar is Hij?
Waarom grijpt Hij niet in? Hoe lang nog?
Een van de redenen voor afhakers van het geloof is vaak dat er iets ergs gebeurden 'en toen klaar waren met God en geloof'...
Voor jou, Maaïke, ging het anders. Er was veel machteloosheid, angst en vernedering in jouw leven. Waar was God? Maar jij kwam juist niet los van Hem!

Blok 2. Misschien denk je dat dit echt iets is van deze tijd.
Dan vergis je je. Het is van alle tijden.
En in ons bijbelverhaal van vandaag is het al niet anders.
Althans, in de tijd die zich heeft afgespeeld voor die tijd.
De geschiedenis is er vaak eentje van ups en downs.
Soms meen je iets op te merken van God en soms helemaal niets.
Kijk eens naar de geschiedenis van Jozef.
Verkocht door zijn broers, slaaf geworden bij Potifar, in de gevangenis omdat de vrouw van Potifar hem vals beschuldigt. Dan denk je toch: waar is de God in wie Jozef gelooft?
Omdat Jozef in de gevangenis dromen kan uitleggen komt hij bij de Farao terecht die vreemd heeft gedroomd en Jozef wordt uiteindelijk daar de grootste man onder de Farao.
Omdat hij ook in staat is de droom van de Farao uit te leggen en wijze adviezen te geven.
Als er hongersnood komt gaan veel mensen in Egypte koren kopen omdat, na de uitleg van de droom door Jozef, Farao in zijn rijk zeven jaar lang heel veel koren heeft opgeslagen. Zo kunnen ook de broers van Jozef en zijn vader Jakob daarvan genieten.
In Genesis 50:20 legt Jozef uit dat in al die tijd God achter de schermen aan het werk is geweest. Je zag God niet. Je dacht in de grote moeiten die er waren misschien wel dat God hier niet in geïnteresseerd was maar Hij was er wel degelijk! En Hij was ook wel degelijk aan het werk, achter de schermen. En soms duurt het heel lang!

Later komt er een nieuwe Farao die deze geschiedenis en Jozef niet zo goed kent. Deze Farao wordt bang voor de steeds groter wordende groep Israëlieten en maakt slaven van hen en laat ze heel hard werken..... Het lijkt opnieuw, zeker omdat dit vierhonderd jaar gaat duren, dat God zich er niet mee bemoeit en het langs Hem heen gaat.

Soms kan het lastig zijn dat we God niet kunnen zien en niet kunnen horen. Zeker als er moeilijke dingen in ons leven gebeuren en we ons afvragen waarom God voor ons gevoel niets doet. Zou Hij het allemaal wel door hebben? Zou het Hem wat doen?

Op een dag wordt er een jongetje geboren in het slavenkamp: Mozes.

Dat is een riskante onderneming want Joodse jongetjes moeten in de Nijl worden gegooid omdat het volk anders te groot en te sterk en te machtig wordt.

Zijn ouders willen niet dat hij gedood wordt en leggen hem in een mandje in het water.

Op hoop van zegen...

De dochter van de Farao vindt hem en voedt hem op.

Maar niet nadat hij eerst een paar jaar mocht opgroeien bij zijn grote zus, zijn grote broer en zijn ouders.

Die hebben hem verteld en voorgeleefd, vermoed ik, dat zij een moeilijk leven hadden maar dat er toch een God was die van zijn volk Israël hield.

Als Egyptische prins heeft hij een prachtig leven maar voelt zich verbonden met de slaven.

Als hij 40 jaar is, dan is hij volgens Stefanus in Handelingen 7 in de kracht van zijn leven.

'Mozes, een machtig man, in woord en daad'. Dan slaat hij een Egyptenaar dood.

En uiteindelijk vlucht hij weg uit Egypte naar Midian, uit angst voor zijn leven.

Hij wilde op eigen kracht zijn volk helpen en dat gaat dus niet, heeft hij ervaren.

Gedesillusionerd, beroofd van dromen en idealen, sleet hij zijn dagen als herder.

Tot hij 80 jaar was. Na al die jaren zijn al je dromen vervlogen: geen illusies meer....

Hij leidt de schapen voor zijn schoonvader, trouwt en krijgt kinderen: that's it...

Waar is God?

Blok 3. Totdat..... Op Gods tijd....

Totaal onverwachts, waar menselijke mogelijkheden zich niet (meer) lijken aan te dienen, laat God zich zien. Dat is vaker gebeurd!

Een terugkerend thema in de Bijbel: zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

En God belooft daar op dat bijzondere moment dat Hij gaat ingrijpen.

Ook nu niet onmiddellijk want ook nu gaat er nog een hele weg aan vooraf.

Maar beloofd is beloofd! En hoe bijzonder is dat moment en die situatie waarin God Zich laat zien. Machtig, onnavolgbaar.

Mozes maakt iets mee dat volgens onze spelregels, volgens natuurkundige wetten helemaal niet kan.

Een struik staat in brand maar verteert niet. En Mozes gaat kijken.

Dat vuur staat voor Gods heiligheid en tegelijkertijd verbrandt de struik niet.

Staat dit voor God en Mozes samen?

Geen stevige boom maar een kwetsbare struik.

Een kwetsbare struik, heilig vuur... Samen op?

Vuur: God is heilig, pas maar op, en genadig tegelijkertijd: let goed op.

Je schoenen uit, Mozes, wees maar onder de indruk maar Ik verpletter je niet want ik ben de HERE. Kijk maar naar deze struik.

God, de levende God, de God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van levende mensen, laat zich hier zien en kennen door Mozes.

En God geeft Zichzelf een nieuwe naam. Een Naam die voor Abraham, Izaak en Jakob onbekend is gebleven, lezen we in Exodus 6.

Eerst heette God God, toen werd het HERE. Jahwe.

Zijn Naam, hoe belangrijk, hoe kostbaar. Zijn naam dat is zijn reputatie, denk aan het derde gebod!

We gaan hier een prachtige stap vooruit.

Stap voor stap laat de levende God zich kennen.

Als Mozes hoort dat hij op weg moet gaan om zijn volk te bevrijden uit Egypte, sputtert Mozes wat tegen. En uiteindelijk vraagt hij aan God (Ex.3:13): 'stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: 'wat is de naam van die God?', wat moet ik dan zeggen?

Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 'Ik zal er zijn' heeft mij naar u toegestuurd.

Die naam van God, HERE, is een vorm van het werkwoord zijn: de Wezer wordt Hij genoemd in een andere vertaling.

En wat is dat een bijzondere Naam en wat is die naam veel gaan betekenen in deze wereld!

Hij is er, met sterke hand en machtige arm, reddend, verlossend bij!

En kijk eens wat dat betekent?

Lees eens in vs.7-8. Die machtige, grote God heeft echt al die jaren en eeuwenlang het gejammer heus wel gehoord. Hij heeft heus wel gezien dat zijn kinderen mishandeld werden. Dan blijft het voor ons soms moeilijk en onbegrijpelijk waarom lijden zolang duurt maar tegelijkertijd zeggen we: Hij weet er van!

Sterker nog, vs.8: Hij is afgedaald. Hij is erbij gekomen.

Waar vind je zo'n religie?

Waar vind je een hoge, heilige God die afdaalt om zijn kinderen, zijn volk te hulp te komen? Hij heeft het gehoord en Hij heeft het gezien en Hij gaat ingrijpen.

Nou, dan gaat er wat gebeuren!

Dat jongetje dat 80 jaar geleden 'toevallig' werd geboren wordt leider van het volk en leidt het weg uit Egypte.

Blok 4. En er is ook heel wat gebeurd.

Na de 10 plagen laat de Faraó het volk gaan.

Tegen de HERE kan niemand op, ook de Faraó niet.

En dan maken we een sprong. Het is zo'n 1500 jaar later. In de buurt van het jaar 0.

Het volk Israël heeft een hele geschiedenis achter de rug.

Uittocht uit Egypte, intocht in Kanaán.

Een periode van richters, een periode van koningen.

Een periode van ballingschap, van terugkeer maar daarna doofde de vlam een beetje uit.

Aan het einde van het O.T. is het een beetje stil geworden.

Het lijkt ook wel alsof God zich niet meer zo laat zien.

En ook wel een beetje alsof het volk er niet meer zo mee bezig is, met het leven met de levende God.

En dan laat God merken dat Hij het allemaal heus wel gezien en gehoord heeft.

De ellende van het volk, de onderdrukking door de Romeinen.

Maar meer nog de druk en de ellende van de zonde.

Van alles wat fout gaat en zeer doet.

En toen is God opnieuw afgedaald! Herhaling van de geschiedenis.

De Engel van de HEER kwam naar de aarde toe.

Dat is de naam van de Here Jezus in het O.T., zoals we in Exodus 3 bijv. kunnen lezen.

Jezus wordt geboren. De Verlosser want God belooft: Ik zal er zijn!

Ik zal doen wat Ik heb beloofd. En zo wordt het een groot volk dat niet te tellen is.

Tel de sterren, Abraham.....

Jezus Christus: geboren om de Naam van zijn Vader waar te maken.

Geboren in een stal. Al een eerste teken van vernedering.

Waar vind je zo'n religie? Waar vind je een hoge, heilige God die afdaalt en als kwetsbaar mens in deze wereld komt?

En zo heeft God voor Mozes en het volk de nieuwe naam HERE gekregen en hebben wij ook weer een nieuwe Naam van God ontdekt.

Weer een stap verder. Een stap verder in het kennen van Gods vaderhart.

Hij is de Vader van de Here Jezus Christus en om Christus' wil nu ook onze God en Vader. Onze Vader in de hemel. Hoe dichtbij en persoonlijk wil je het hebben?

Blok 5. En toch.... soms kan het lastig zijn om God te ervaren.

Je ziet Hem niet, je hoort Hem niet en dan kun je jezelf zomaar afvragen of Hij er wel is. Of het Hem wel wat doet wat hier gebeurt.

In het groot. Nog steeds vluchtelingen en gedwongen prostitutie.

In het klein. Je bent aan het tobben en aan het worstelen voor een zinvol bestaan en het lijkt of het langs God heen gaat... Wat moet je dan?

Wij moeten het vooral hebben van horen zeggen.

Van discipelen die apostelen werden en vervuld door de Geest de wereld door zijn gegaan met goed nieuws.

Goed nieuws want er is een God die omziet.

Die echt wel ziet en hoort wat er gebeurt hier op aarde.

Je mag op Hem rekenen want Hij heeft met Abraham en zijn nageslacht al zijn verbond gesloten.

En aan Mozes op de berg de Verbondswet gegeven.

Dezelfde berg als waar de HERE aan hem verschijnt, lezen we in Ex.3

Waar God de belofte geeft dat het volk, na bevrijding, hier God zullen vereren.

En waar de Verbondsvernieuwing met het volk plaats vindt.

Ik wil jullie Bevrijder zijn uit Egypte.

Ik wil jullie Bevrijder zijn in het beloofde land.

Bevrijd uit de slavernij van de zonde geef Ik jullie mijn tien geboden.

Om liefdevol in deze wereld aanwezig te zijn, namens Mij.

Mozes stond op heilige grond omdat God daar was.

Maar het ging God niet om dat kleine stukje grond waar die brandende struik stond.

Het ging God ook niet alleen maar om Kanaan. Het gaat Hem om de hele wereld.

Want Hij is de God van de hele wereld.

Hij is de God van Maaik. Hij is de Vader van Liam Ryan.

En wat een beloften worden er vanmiddag aan zijn leven verbonden!

Wat een voorrecht, wat een genade!

Hij is er bij. Hij zal er zijn. Voor iedereen die zich aan Hem toevertrouwt.

Voor iedereen die het volhoudt. Die vertrouwt op God en zijn beloften.

De God die is neergedaald.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

De God die zal nog één keer neerdalen, bij het geluid van de bazuin.

Want Hij heeft het echt wel gezien en gehoord.

Dan zal er recht gedaan worden.

Boeven, uitbuiters en loverboys zullen het weten.

Mensen die schuilen bij Christus zullen het ervaren.

Genade, zo oneindig groot.

Waar vind je zo'n God? Welke religie heeft een God die afdaalt?

Dat is het christelijk geloof. Dat is het geloof van een kind van God.

Die afziet van zichzelf en zijn handen uitstrekt: kom mij te hulp, o Heer.

En dan zal Hij er zijn, reken maar! Amen